

# Dagbog 75

## Dagbog for turen til Cambodja og Thailand 2024



## Forord

Denne dagbog er min 75. dagbog der beskriver turen til Cambodja og Thailand 2024.

Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.

Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.

Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også overfor de involverede parter.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Heydt Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

<b>FORORD</b> .....	<b>2</b>
<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b> .....	<b>3</b>
<b>TUREN TIL CAMBODJA OG THAILAND</b> .....	<b>5</b>
FREDAG DEN 14. JUNI.....	5
LØRDAG DEN 15. JUNI .....	7
<i>Hotel Ladear Angkor Boutique</i> .....	9
SØNDAG DEN 16. JUNI.....	10
<i>Angkor Wat Temple</i> .....	11
<i>Ta Prohm Temple</i> .....	15
<i>Angkor Thom Temple</i> .....	17
<i>Eftermiddagen på egen hånd</i> .....	19
MANDAG DEN 17. JUNI.....	22
<i>Sejltur og Silkevæveri</i> .....	22
<i>På egen tur til en fiskerlandsby</i> .....	28
<i>Steakhouse</i> .....	32
TIRSDAG DEN 18. JUNI .....	33
<i>Sejltur til 2 landsbyer i søen</i> .....	33
<i>Jeg bliver rørt</i> .....	36
<i>Resten af dagen</i> .....	38
ONSDAG DEN 19. JUNI.....	38
<i>Navneforklaring</i> .....	39
<i>Rejser tilbage til Bangkok</i> .....	39
<i>Familiegensyn, hotel og aftensmad</i> .....	40
TORS DAG DEN 20. JUNI.....	43
<i>Resort "Ravindra Beach Resort &amp; Spa"</i> .....	45
FREDAG DEN 21. JUNI.....	49
<i>Værelserne vågner</i> .....	49
<i>The Million Year Stone Park &amp; Pattaya Crocodile Farm</i> .....	49
<i>Eftermiddag</i> .....	51
<i>Frokost</i> .....	52
<i>Resten af dagen</i> .....	52
LØRDAG DEN 22. JUNI .....	54
<i>Morgenmad med prominente</i> .....	54
<i>Hjemturen</i> .....	55
<i>Velkommen i Bantan</i> .....	55
SØNDAG DEN 23. JUNI .....	56
<i>Gåtur med Mæe Liam</i> .....	57
MANDAG DEN 24. JUNI.....	59
TIRSDAG DEN 25. JUNI .....	59
<i>Morgenmad</i> .....	59
<i>Handelstur til Korat</i> .....	60
ONSDAG DEN 26. JUNI.....	61
<i>Lægebesøg</i> .....	61
<i>Planlægger turen til Khao Yai</i> .....	62
TORS DAG DEN 27. JUNI.....	62

<i>Besøger Atchara's fars søsters barnebarn</i> .....	62
<i>Spiser frokost øst for Chatturat</i> .....	65
<i>Aften og aftensmad</i> .....	65
FREDAG DEN 28. JUNI .....	67
<i>Besøg af en delegation – der undersøger huse i landsbyen</i> .....	67
<i>Håndværkerne går i gang med huset</i> .....	67
<i>Byggeplads</i> .....	68
LØRDAG DEN 29. JUNI .....	69
<i>Khao Yai</i> .....	70
<i>Kaffeplantage</i> .....	72
<i>"Fortune Courtyard Hotel"</i> .....	74
SØNDAG DEN 30. JUNI .....	75
<i>Khao Yai National Park</i> .....	75
<i>Namtok Heo Narok Nature Trail</i> .....	78
<i>Pasak Jolasid Dam</i> .....	81
<i>Lidt facts</i> .....	84
<i>Hjemtur</i> .....	84
MANDAG DEN 1. JULI .....	86
<i>Byggepladsen</i> .....	86
<i>Der skal handles ind til vores forestående tur hjem til Danmark</i> .....	87
<i>Kødsovs til aftensmad</i> .....	89
TIRSDAG DEN 2. JULI OG ONSDAG DEN 3. JULI .....	89
<i>Arbejde</i> .....	89
<i>Byggeplads</i> .....	89
TORS DAG DEN 4. JULI .....	91
FREDAG DEN 5. JULI .....	91
<i>Tager ud og spiser</i> .....	92
<i>Massage</i> .....	93
LØRDAG DEN 6. JULI .....	93
<i>Afrejse fra Bantan</i> .....	93
<i>Nye procedurer i lufthavnen</i> .....	94
<i>Paskontrol</i> .....	94
<i>Ventetid</i> .....	94
<i>Flyveturene tilbage</i> .....	94
<b>VORES TUR I ÅR</b> .....	<b>95</b>
<i>SMILETS LAND</i> .....	95
<b>STATISTIK</b> .....	<b>96</b>
<i>BESØGTE LANDE</i> .....	96
<i>BENYTTED E FLYSELSKABER</i> .....	98
<i>FLY KILOMETER</i> .....	99



## Turen til Cambodja og Thailand

### Fredag den 14. juni

Fredag den 14. juni startede hektisk. Jeg skulle til tandlæge i Tyskland – som var kl. 08.30 – herefter skulle jeg hente penge i Sydjysk Sparekasse i Vejen, som tog lidt tid, da der er tidsforsænkning på pengeboksen.

Jeg var hjemme kl. 11.00 og kl. 11.45 skulle vi køre – så det hele blev lidt presset.

Jesper ankom kl. 11.40 – og kl. 11.45 var der afgang mod Billund. Vi fandt en sød dame der hjalp os med at tjekke ind og så vi kunne sidde sammen – det var ikke lykkedes mig aftenen forinden.

Men som hun sagde – de gør det bevist for at få folk til at betale for sæderne – ja så måtte jeg jo betale og som kostede 448,- pr. sæde fra Amsterdam til Bangkok.

Ved security blev jeg overrasket over at den ikke længere kontrolleres af et menneske – men ene og alene af maskiner, som så sorterer hvad der skal nærmere undersøges af mennesker. Min skulle efterses – og da hun kiggede på billedet sagde – ja der er jo ikke noget at komme efter – det sker tit 😊

Vi kom fra Billund og hvorpå turen gik til Amsterdam.

I Amsterdam skulle vi selvfølgelig til den helt anden ene af lufthavnen – hvilket jeg godt vidste – og der er langt.

Skulle flyve med en Boeing 777-300, og maskinen var fyldt til "bristepunktet".



KLM boardede til tiden og flyet var klar til afgang – men nej – luftrummet over Tyskland var midlertidigt blevet total lukket grundet sikkerhed – og en konference – tror det var G7 mødet.

Dette betød at vi allerede var en 1/2 time forsinket – hvilket igen betød at når vi kom til Bangkok – ville vi have travlt igen.

Da vi endelig kom afsted – gik det også fint. Havde "lidt" turbulens over Sortehavet, og hvor alle skulle tage sikkerhedsselen på – inkl. stewardesserne, og vi blev konstant opfordret til at have den på – hele tiden.

De er blevet mere OBS på dette, efter at et fly fra Singapore Airlines i maj 2024 pludselig faldt 1.800 meter på ca. 2 minutter, og hvor 1 døde.

## Lørdag den 15. juni

Velkommen til Bangkok havde vi travlt – først skulle vi finde hvorfra vi skulle flyve – og generelt når man ankommer til en lufthavn er der meget dårlig information – og man aner ikke om man går i den rigtige retning eller ej.

Det viste sig at vi skulle i den helt anden ende af lufthavnen – og den er L A N G og skulle selvfølgelig igennem noget security igen – denne gang blev jeg også udtaget – grundet min "håndbårne kuffertvægt".

På det tidspunkt sagde jeg til Atchara – vores kufferter er ikke med – det kan de simpelthen ikke have nået – men vi kunne da håbe 😊

Straks da vi ankom til gaten – var der boarding – og vi skulle starte med en bustur – ja faktisk en længere tur, da vi endelig ankom til vores fly.

Denne gang skulle vi flyve med Bangkok Airways – et propelfly ATR-72-600



– så nu havde vi fløjet med:

- 6 sæder pr. række i første fly fra Danmark
- 10 sæder pr. række fra Amsterdam
- 4 sæder pr. række fra Bangkok

I flyet fik vi en fantastisk service – selvom den kun var på 1 time. Vi fik et måltid – og dertil vælge kaffe, te, øl, sodavand eller vin.

Som modpol til denne fantastiske service kan jeg fortælle, at da Atchara og jeg var på Svalbard med SAS og som tilsammen tog mere end 5 timer, da fik vi gratis kaffe. Alt andet skulle tilkøbes.

Velkommen til Siem Reap i Cambodja, skulle vi have ansøgt om Visum, og som i bund og grund virkede meget effektivt for os – men total det modsatte for dem.

Vi skulle igennem 4 "sluser" – så der var mange involveret – men det kørte alligevel. Vores pas gik automatisk fra "sluse" til "sluse" – de sad også på en lang række 😊

Jeg skulle betale 30 \$ for mit visum – medens Atchara slap fri.

Herefter kunne vi gå til paskontrollen, som også var meget grundig – og derefter var vi igennem og i Cambodja.



Jeg fik herefter vekslet 100 \$ og fik 400.000 af deres penge – tror de hedder "KFR"

Min formel hed herefter:  $(\text{beløb i KFR} / 4.000) * 6,5$  for at få det i det danske kroner 😊

Nu kom det store spørgsmål – hvad med vores bagage – og det viste sig at den ikke var der.

Så måtte vi i gang med at anmelde dette, som også tog tid – og jeg frygtede at vores taximand var kørt.

Da vi skulle igennem tolden – var alt personale gået – så vi kunne have haft rygsækkene fyldt med sjov tobak – vi gik direkte igennem uden kontrol.

P.S:

Nu havde vi ikke noget "sjov tobak" med 😊

Udenfor stod vores taximand der heldigvis endnu – med et stort skilt.

Og så gik det ind mod Siem Reap – en tur på ca. 1 time – en spændende tur, hvor Atchara og jeg blev enige om at vi ikke kunne se forskel på om det var Thailand eller Cambodja vi kørte i. Der var så at sige 100% sammenligninger.

### Hotel Ladear Angkor Boutique

Vi ankom til vores hotel og havde en fed og hjertelig modtagelse og fik vores værelser på 3. etage – nok ikke 4-stjernet, men pyt – vi skulle jo også bare overnatte.







Ø

Herefter stod på den afslapning i baren, hvor Atchara fik lidt at spise og jeg fik en kold øl, og hvor vi besluttede hvilke ture vi ville med på.

Det blev til følgende ture:

- Sunrise Tours (13 \$ pr. person)  
Vi skulle på denne tur opleve:
  - o Angkor Wat Temple ved solopgang
  - o Ta Prohm Temple
  - o Angkor Thom Temple
- BarayIsland & SilkFarm (40 \$ pr. person)
- Komnoboat (75 \$ pr. person)

Atchara fik også bestilt 2 timers massage – så lige med et havde vi brugt ca. 200,- \$

Jeg tog på værelset og begyndte at skrive i min dagbog – og fik også en lille lur inden Atchara kom tilbage.

Vores Aftensmad blev indtaget på hotellet – vi var godt trætte – og gad ikke noget.

### Søndag den 16. juni

Sov faktisk rigtig godt – men jeg kunne ikke undgå at spekulere på om vi ville få vores kufferter.

Kl. 04.00 gik jeg ned i receptionen – og her stod de. Nu skulle jeg bare have dem op ad trapperne til 3. etage og hver kuffert vejede omkring 22 kg.

Kl. 05.00 blev vi afhentet og turen gik mod Angkor Wat Temple sammen med ca. 15 andre samt guide og chauffør i en lille bus.

Da vi kørte ud af byen, så vi noget af det flotteste jeg nogen sinde har set. Alle lysmaster var oplyst fra bund til top, og hold da op - det så godt ud. Jeg tror det var lyskæder der var bundet hele vejen op.

### Angkor Wat Temple

Inden vi kørte ind i området, skulle vi have et "Tempelpas" – hvilket ikke havde stået nogen steder – og som gjaldt et døgn. Tempelpasset kostede 38,- \$ pr. person, og som kunne bruges alle steder – også udenfor vores arrangerede tur, men samme dag.



Herefter kørte vi direkte til Angkor Wat Temple, og jeg har set mange templer i mit liv – store som små – men det her overgik alt hvad jeg til dato har set.



Vores guide var kanon til at fortælle og vidste så at sige alt. Medens vi ventede på at solen skulle vise sig – blev Atchara og jeg fristet af en fotograf – der tog 50 billeder af os – i alle mulige positioner og forskellige steder. Kanon gode billeder – som kostede os ca. 225,- kr.



Solen kom desværre ikke – eller det var måske godt. Guiden havde også været der dagen i forvejen og hvor det havde været uhyggelig varmt. Vi fik en fantastisk god rundtur i templet og sluttede af i "tårnet" – op ad en meget stejl trappe.





I 1600 hundrede tallet indgik Hinduismen og Buddhismen en "fællespagt", og som er den der den dag i dag stadig er gældende.

Efter dette fantastiske besøg skulle vi have en pause og have noget at spise. Klokken var omkring 09.00.

Vi ankom til en fantastisk professionel restaurant – hvor alt bare var hurtigt – og hvor jeg fik rigtig god Cambodiansk mad. Det var imponerende så hurtigt de kom med retterne.



Stedet er "CVMW+3R4, Siem Reap 17255 Cambodja.

## Ta Prohm Temple

Efter at alle var godt mætte kørte vi videre til "Ta Prohm Temple".



Et meget specielt tempel hvor træer mange steder snor sig mellem stenene – og mange gange tror man det er løgn. På denne tur kom Atchara og jeg rigtig tæt på vores guide, da mange var faldet "fra" under turen.





Området var på 1 \* 1 km.

Filmen "Tomb Raider" er blandt optaget her. Enorm spændende.

### Angkor Thom Temple

Det sidste tempel vi så, havde også en meget lang og spændende historie. Området var på 3 \* 3 km.



Templet var opbygget med statuer af hoveder og var meget speciel – her brugte vi 1/2 time før turen gik tilbage til de respektive hoteller, og selvfølgelig skulle vi vente ca. 15 minutter på 3 indere – hvem ellers.

Behøver jeg at skrive, at jeg hader indere!





Under turen havde vi haft en fantastisk guide – der vidste meget – men som også var meget humoristisk. Han havde et fantastisk grin, og når han grinede – grinte alle 😊



Eftermiddagen på egen hånd

Tilbage på hotellet fik vi snakket med tuktuk manden der holdt udenfor vores hotel – en sød, velpåklædt og veltalende mand. Han ville gerne køre med os.

Vi ville gerne besøge "Made in Cambodia Market", men først ville vi have slukket tørsten.

Efter at tørsten var slukket, kørte vi ud til markedet, og heldigvis var vi ikke selv gået – vi havde aldrig fundet det marked 😊



Vores tuktuk mand ventede på os.

Det var et spændende marked – men jeg havde nok forventet mig noget andet. Vi fik dog købt en Elefant i hårdt træ.

Herefter spurgte vi tuktuk manden om han kendte et stort supermarked – og det gjorde han selvfølgelig – og så gik turen videre 😊

Inde i supermarkedet fik vi købt myggespray, 1 flaske hvidvin og kaffe (kaffepulver, sukker og mælkepulver, blandet sammen)

Vores tuktuk mand ventede på os.

Jeg fornemmede at vores penge ikke slog til og måtte have vekslet lidt og spurgte om han kendte et sted, hvor jeg kunne veksle – og selvfølgelig gjorde han det 😊



Jeg fik vekslet 100,- EUR og fik ca. 430.000,- KFR

Atchara var i mellem tiden blevet sulten og spurgte om han også kendte en god Cambodiansk restaurant – og selvfølgelig gjorde han det 😊

Vi fik rigtig god mad – og en fantastisk service – jeg meget sjældent har oplevet. Ude på parkeringspladsen blev vi modtaget, døren lukket op for os, og straks var der 3 tjenere klar til at servicere os – 3 piger – med nogle dejlige smil – og som kun kan gøre os andre enorm glade.

Da Atchara fik mango – blev hun som en lille pige der får hendes første dukke 😊



De var "nysgerrige" og ville gerne vide hvor vi kom fra – Atchara's herkomst blev straks gættet 😊

Velankommen tilbage til hotellet fik vi betalt vores tuktuk mand, som skulle have 38.000 KFR – ca. 65,- Dkr. – hvilket var OK

Atchara og jeg trængte til at blive "kølet ned" og hoppede en tur i poolen – hvilket var helt fantastisk.





Om aftenen tog vi igen vores tuktuk mand. Vi ville gerne besøge en Cambodiansk restaurant igen – og selvfølgelig kendte han en god restaurant 😊



Igen fik vi rigtig god mad og en fantastisk service.



Om maden kan man generelt sige, at selvom det hedder "stærk mad" er det ikke særlig stærk – og så skal man kunne lide kokosmælk 😊  
Og alt hvad vi indtil videre har fået af mad, har været en "fornøjelse".

Efter aftensmaden gik turen tilbage til hotellet i kraftig regn – men vi var pakket godt ind, og blev overhovedet ikke våde.

### Mandag den 17. juni

Startede med morgenmad, som ikke var noget særligt. Vi skulle være klar kl. 09.00.

#### Sejltur og Silkevæveri

De var meget præcise, og det viste sig at det kun var Atchara og jeg der skulle med på denne tur. Det er absolut lavsæson lige nu og mange hoteller har lukket ned for alle aktiviteter.

Dagens program var:

- Sejltur til lille ø
- Silkevæveri

Vi kom ud til vores afgangssted og havde undervejs en rigtig god samtale med guiden.



Vi lagde mærke til at husene var bygget meget højt oppe. Søen vokser i højden, med ca. 3-4 meter i regntiden, hvilket var grunden til at de blev bygget så højt oppe.



Inden vi skulle ud at sejle havde jeg brug for et toilet – no problem – straks havde guiden fikset en knallert og vi kørte 300 meter til et toilet 😊



Her kunne jeg købe en billet og dermed adgang til toilettet, som var meget rent.



Vi kom afsted – en dejlig og rolig sejltur, hvor vi lige før ankomst gik på grund – der var ikke så meget vand i søen. Vi gik en lille tur rundt om øen, hvor man var i færd med at restaurere et gammelt tempel. Øen var ikke særlig stor.





Efter ø-rundturen gik turen tilbage til "fastlandet", hvor vi fortsatte til en silkefarm, som viste sig ikke at være åbnet endnu – vi var der 1 måned for tidlig – desværre, men vi kunne få lov til at se væveriet – hvilket var meget spændende.



Jeg er glad for, at det ikke var mig der sad der og vævede – hårdt og trivielt job og det 7 timer om dagen. Det lignede mest af alt akkordarbejde.

Vi kørte herefter tilbage til Siem Reap, hvor vi besøgte en silke butik – hvilket ikke var med i programmet, men vi kom alt for tidlig tilbage.

Det var en meget pæn butik, men også meget dyr. Atchara fik et tørklæde i meget fin silke.

Turen fik herefter videre til et Buddhist tempel, hvor der var en udstilling om Pol Pot. Det første vi så var et lille tempel med glas for alle sider og som indeholdt kranier og ben fra nogle af de mange mennesker der enten døde af

- Hårdt tvangsarbejde
- Sygdom
- Sult
- Blev henrettet



Fra 1975 – 1979 døde over 2.000.000 mennesker af ovenstående 4 årsager. Rundt omkring i templet var der opsat mange frygtelige billeder og fortællinger om perioden.

Det var Vietnam der i 1979 invaderede og befriede Cambodja fra Pol Pot, som flygtede op i bjergene, hvor han havde en naturlig død. Andre fra regimets topledelse blev fanget og nogle af dem døde i fængslerne.

Først i 1991 blev der indgået en officiel fredsaftale og Cambodja kom tilbage som et demokratisk land.



Velankommen til hotellet fik vi en lille forfriskning – og så skulle der ske noget igen. Vores tuktuk mand var der ikke – men der holdt en anden – samme stil 😊

På egen tur til en fiskerlandsby

OK – vi ville gerne ud til en fiskerlandsby – som ville tage ca. 1½ time, men undervejs ville vi gerne have lidt at spise på en restaurant – hvilket han nok skulle sørge for – ingen aftale om pris 😊

Vi kørte afsted – stille og roligt og pludselig var vi ved restauranten et stykke udenfor Siem Reap – og hold da op en flot restaurant.





Vi fik rigtig god mad, og det vi ikke kunne spise, fik vi med til tuktuk manden, som gerne ville have det.

Vi kørte langt på en "grusvej" og pludselig skulle vi have købt billetter til en båd tur, som kostede omkring 80 \$ - heldigvis havde jeg det med.





Turen gik herefter videre på grusvej – og på et tidspunkt syntes jeg at virkelig var uden for "lov og orden" – og pludselig var vi i en lille fiskerlandsby, hvorfra vi skulle sejle.

Vi havde en dejlig sejltur og vi besøgte en båd hvor vi kunne købe souvenirs og få forfriskninger. Vi kunne også vælge at købe materialer til skolebørnene, og det valgte vi.



For enden af båden kunne vi se krokodiller. Der lever ingen fritgående krokodiller ved denne sø. De er for længst blevet indfanget – grundet sikkerhed for børnene.



Ved tilbagekomst til fastlandet igen – havde vores tuktuk mand spist maden og sov i en hængekøje, men han var nu hurtig oppe 😊 og så gik turen tilbage til Siem Reap, hvor han skulle holde ved et sted hvor jeg kunne veksle mine penge. Syntes ikke der er nogen bund i min tegnebog 😊.

Ved ankomst til hotellet skulle vi havde afregnet – og hvor vores ”gamle” tuktuk mand dukkede op – og internt drøftede de prisen lidt frem og tilbage – og så kom meldingen – vi skulle betale 80.000,- KFR – hvilket for os var meget billigt. Det svarer til 70,- Dkr.

Alle var godt tilfredse.

## Steakhouse

Vi bestilte vores "gamle" tuktuk mand til at køre med os til aftensmad. Vi ville på Steakhouse.

Her fik vi rigtig god mad. Stedet var ejet af en tysker, og alt var gennemført. Pigerne gik med kjoler, lokalerne var pyntet med billeder fra Alperne, og så en kanon service.



Efter at vi færdige med at spise, spurgte jeg vores tuktuk mand, om han ville køre ud til hovedgaden – jeg ville gerne have et billede af lysmasterne – og det ville han selvfølgelig gerne 😊





### Tirsdag den 18. juni

Dagen startede ikke så godt, da Atchara havde det skidt – hun havde fået ”tynd mave” og kastede op. Jeg tog selv morgenmad, og havde selvfølgelig lidt med op til hende.

Hun valgte at blive på hotellet og trængte bare til at sove – så jeg skulle selv på tur.

### Sejltur til 2 landsbyer i søen

Kl. 08.30 blev jeg hentet og det viste sig at det kun var mig. Så chaufføren var også guide – og en fantastisk guide. Vi snakkede og snakkede hele vejen ud til havnen hvorfra vi skulle sejle.



Vi skulle sejle med en form for "luftpudebåd" – kun fremdrevet af en kæmpe propel.

Vi kom afsted og fik høreværn, hvilket jeg tror var ret godt, for hold da op, hvor det larmede 😊

Vi kom først igennem en landsby med omkring 250 familier, hvor vi sejlede stille og rolig, og hvor guiden fortalte og viste mig

- Skole
- Forsamlingshus
- Købmandsbutikker
- Ja om alt i sådant et samfund



Meget spændende – og efter denne landsby – blev håndtaget drejet i bund og jeg skal love for, at den kunne flytte sig. Jeg vil tro vi sejlede med 30 knob – og husk vi havde mange steder kun 10-20 centimeter vand. Vi sejlede ind over fiskegarn og kom til sidst i en form for kanal – stadig med stor hastighed 😊

Af og til røg der også en pæl 😊



Da vi ankom til landsbyen – blev jeg igen mødt med en venlighed – ingen vil tro på. Det er en landsby med ca. 175 familier og generelt for disse "landsbyer" er at de får mange børn, og næsten fra hver husbåd jeg kom forbi, stod små børn og vinkede og smilede. Jeg gengældte selvfølgelig også med et stort smil og vink.



### *Jeg bliver rørt*

Når man har set hvad jeg har set i dag i de 2 landsbyer – og så stadig kan se små børn stå og vinke og smile – selvom de lever i fattigdom – får noget frem i mig jeg ikke selv kan kontrollere.

Omvendt så jeg også masser af børn der var meget velpåklædte – og gik i rent tøj. Ikke dermed sagt at de var velstillede, men mere for at sige, at de også går op i deres børns påklædning.

I skolerne kunne jeg se at de også bærer uniform – så der ikke er forskel mellem dem.





På returvejen holdt vi forbi en restaurant båd, hvor jeg fik noget at spise og drikke. Jeg fik rigtig god mad – 3 forskellige retter og ananas til dessert.



På båden fik jeg også købt en stenstatue – som symboliserer Shivalinga – symbol på Lord Shiva.

Et meget kendt symbol i Cambodja og Thailand. Alle templer i Cambodja har sådan en stående og som kommer fra Hinduismen.



Herefter gik turen tilbage. På vej retur til hotellet fik jeg lavet en aftale med min chauffør/guide at han gerne ville køre os i lufthavnen dagen efter.

#### Resten af dagen

Resten af dagen foregik på hotellet. Atchara havde det ikke godt og ville holde sig meget tæt på et toilet.

Jeg fik skrevet i min dagbog – og blev helt ajour.

Til aften vovede Atchara sig ned i restauranten, men fik så at sige ingenting at spise.

#### Onsdag den 19. juni

Jeg var tidlig vågen – hvilket var kl. 05.30 – og kunne lige så godt stå op.

Vi skulle have pakket og være klar til afgang kl. 10.00. Fik afregnet med hotellet med hensyn til mad og drikkevarer – hvilket var 91,- \$, hvilket der ikke var noget at sige til.

## Navneforklaring

Dette afsnit omhandler de personer / hunde vi er sammen med eller har været sammen med i Thailand.

Thailandsk navn	Forklaring
Mæe Liam	Atchara's mor
☩Påe Lian	Atchara's afdøde far
Mæo	Atchara's ældste søster
Nang	Mæo's datter
Dau	Nang's ægteemand
Mo	Atchara's næstældste søster
Gau	Mo's barnebarn
Daj	Atchara's lillebror
Mai	Daj's kone
Max	Mo's søn
Beer	Max's kone
Fong	Beer og Max's datter
☩Pan	Atchara's afdøde moster
Uh	Pan's datter
Tun	Atchara's moster
Sunan	Tun's søn
Dan	Tun's datter
Jut	Atchara's onkel
Hunde	
Si	Hun hund og efterhånden meget gammel, men husker mig
Bau	Han hun og 2 år gammel og tilhører Nang og Dau

## Rejser tilbage til Bangkok

Kl. 10.00 præcis, var vores chauffør der og turen gik ud til lufthavnen – en tur på lige godt 50 km.

Chaufføren kunne fortælle at det var en helt ny lufthavn – åbnet i oktober 2023, og at det var kinesere der havde hjulpet med finansiering og opbygning. Vi fik afregnet chaufføren og var dermed klar til at gå ind.

Lufthavnen var nem at finde rundt i og man kunne virkelig godt se at alt var nyt – og fungerede.

I forbindelse med at vi tjekkede ind – tror jeg at vores kufferter straks blev scannet. Herefter security og straks derefter paskontrol – uden at vi havde gået ret mange meter.



Der var masser af butikker og specielt en taskebutik, Som Atchara ikke kunne komme forbi – uden at hun skulle derind. Jeg gik lidt længere og fandt et sted hvor jeg kunne få en kold øl.



Vi skulle flyve kl. 12.55, men allerede kl. 12.35 var vi klar til afgang – hvilket også blev gjort og ankom til Bangkok kl. 14.00 – en ½ time før planlagt ankomst.

Ved paskontrollen kom vi ind i thai køen, som ikke var særlig lang – 1 person – 1 muslimer, og der var problemer med hans pas – og måtte til sidst gå til side og vente. Atchara kunne nøjes med at scanne passet. Jeg kom nu også hurtig igennem.

Toldkontrol var der ingen problemer i – de havde travlt med at snakke internt 😊

#### Familiemensyn, hotel og aftensmad

Ude foran ventede Mæo og Mai – det sædvanlige sted. Daj og Mæe Liam var ved at få ordnet noget papir for at kunne få lov til at køre ind i lufthavnen – som taxi.

Jeg tror vi ventede ca. 15 minutter før de ankom, og så gik det direkte ind til hotellet.

Vi skulle have en enkelt overnatning på hotel "Siamese Blossom Hotel Bangkok" – et pænt og fint hotel, med dejlige værelser.



Til aften kørte vi ud til en fiskerestaurant "Bueng Maruay – et fantastisk flot sted - og fik rigtig god mad.







Beer og Fong, Max kunne desværre ikke, kom også lidt senere og fik også noget at spise.

Fong ville gerne med os til Pattaya. Fong er 14 år.





Under spisningen begyndte det at regne – og det væltede ned i ca. 1 time, hvilket betød at da vi skulle tilbage til hotellet var trafikken gået næsten helt i stå – og det kun på grund af regnvejr – ligesom i Danmark 😊

Ved tilbagekomst spurgte Fong om jeg ville med ud og bade i poolen, som var lige udenfor vores værelse – og selvfølgelig ville jeg gerne det. Hun havde været lidt genert, men begyndte at "tø op" – og vi skulle nok få nogle dejlige dage sammen.

Fong har før været med os – og hvor vi også badede meget sammen – og hvor jeg fik titlen "Uncle".

Turen i poolen var kold, men også skøn, da jeg blev "kølet ned" – inden det hed godnat.

Fong ville sove inde hos Mæo og Mæe Liam – eller sagt på en anden måde – de ville gerne at hun sov inde hos dem 😊

### Torsdag den 20. juni

Efter en god nats søvn, var vi klar til nye oplevelser. Fong kom ind til os og fortalte at hun var sulten, og så måtte der jo gøres noget. Mai og Daj som om aftenen var taget tilbage til deres hjem, blev hidkaldt lidt før end aftalt.

Prøvede at finde en parkeringsplads for at få noget morgenmad, som var umulig. I stedet for blev det til noget 7-elleven mad.

P.S:

Vi kunne godt have taget morgenmad på hotellet, men oftest er det spil af penge, da mange hoteller ikke serverer thai mad fra morgenstunden, og så står Mæe Liam og Mæo af – de skal have deres ris 😊 – alt andet er "ikke eksisterende".

Herefter kørte vi hjem til Daj for at hente Mai – hvorefter turen gik mod Jomtian.

Først skulle Atchara have hævet penge – da vi stadig var total uden Bath – og afhængig af Mai og Daj.

Herefter kunne vi tage ind til vores Resort.

### Resort "Ravindra Beach Resort & Spa"

Og hold da op sikken et Resort. Her var ikke mindre end 3 svømmepools – et Spa bad – og så det Store vand.



Vores værelse var helt fantastiske – og inde hos Atchara og jeg, fik vi lavet en ekstra opredning til Fong, da hun gerne ville sove inde hos os.

Dem alle på nær Mæe Liam og jeg, tog af sted igen. Atchara ville have vasket tøj – før vi kom op i landsbyen, så det ikke var Mæo der hang på alt vores tøj fra Cambodja.

Jeg tog ned til poolen og fik en dejlig svømmetur i vand der var mellem 25 og 30 grader – helt fantastisk – da de andre kom hjem og Fong så at jeg lå nede ved poolen, tog det hende ikke ret lang tid at få klædt om 😊

Vi hyggede os sammen.





Ved tilbagekomst til værelset, tog Fong ind til Mæe Liam for at tage en tur i badekarret – vi havde ingen badekar på vores værelse – vi havde til gengæld et handicap værelse 😊

Til aften tog vi ned til strand restauranten hvor vi ville spise. Fong gik straks videre ned til vandet – det virkede som en helt ny verden for hende, og hun fik taget mange billeder.

Vi fik bestilt mad – lidt af hvert, og jeg ville have et stykke laks. Fong viskede ind i øret på Atchara, at hun også gerne ville have laks, men var bange for at det var for dyrt. Min eneste kommentar var: "Selvfølgelig skal Fong også have laks".



Vi fik alle rigtig god mad – og Fong spiste næsten det hele – på nær nogle grøntsager 😊



Jeg kunne ikke spise op og straks ville Mai og Daj gerne have resterne. Dette er absolut ikke unormalt i Thailand – her deler man maden.





Efter en gåtur til vandet, gik vi tilbage til værelserne, hvor jeg så lidt YouTube – inden det hed godnat.



Fredag den 21. juni

Værelserne vågner

Stille og roligt kom der gang i de 3 værelser. Vi havde direkte adgang til Mæe Liam og Mæo. Der var simpelthen en dør mellem de 2 værelser.

Efter en rigtig god gang morgenmad – og hvor der blev gået til den, var vi klar til dagens aktiviteter.

Kun Mai, Daj, Atchara og jeg ville på tur. De andre ville blive på hotellet.

The Million Year Stone Park & Pattaya Crocodile Farm

Vi ville besøge ovenstående, som vi besøgte for godt ca. 20 år siden, og hold da op hvor var der sket meget på de mere end 20 år.





Vi gik igennem parken og startede med et krokodilleshow, som jeg godt nok har set flere gange, men altid er spændende.





Herefter så vi tigere, og som jeg mener ikke hører til et sådant sted – de havde alt for lidt plads – syntes jeg. Jeg tog ingen billeder af dem, da jeg syntes det var upassende.

Herefter kom vi ned til den store sø, hvor der var tonsvis af krokodiller. Jeg vil tro et fald i søen – ville betyde 1/2 minut i levende tilstand.

Vi så herefter andre forskellige vilde dyr bl.a. en bjørn og til sidst elefanter, som jeg fodrede med bananer. Nogle af dem gav mig et ordentlig pust i hovedet, når de syntes jeg skulle give dem en banan.



Herefter gik turen tilbage til hotellet.

#### Eftermiddag

Ved tilbagekomst ville jeg en tur i vandet – og straks så Fong mig – men hun skulle først lige spise. Hun er kronisk altid sulten 😊

Vi ville ned til havet – og som var en KÆMPE skuffelse. Vandet var dejligt varmt, men ufattelig ulækkert, beskidt og mudret, og vi valgte hurtigt at gå tilbage til poolen, hvor der var rent og lækkert.



Vi svømmede rundt og hyggede os, og jeg lagde mærke til flere der så på mig – og nok tænkte "gamle gris", når jeg svømmede rundt med Fong, som alle kunne se – ikke var ret gammel. Jeg var ligeglad og nød det 😊

Atchara var gået i seng igen, da hun havde det dårligt.

### Frokost

Jeg fik overtalt Atchara at vi skulle ud og have noget at spise, da jeg ved det ellers bliver et problem. En thaier kan ikke fungere, når de er sultne. Jeg kan nemt gå en hel dag uden at få noget at spise.

Daj fandt – ikke så langt fra hotellet, en rigtig god restaurant, og hvor vi fik rigtig god mad alle sammen.



### Resten af dagen

Resten af dagen gik med ren afslapning. Atchara var total afmattet, og ville bare ligge i sengen.

Jeg tog ned i pool-baren og nød en Gin & Tonic.

Til aften gik jeg ned i lystyacht havn, hvor der lå et luksusskib af rang – vedkommende tror jeg ikke manglede penge.

Vi skulle alle mødes i strand restauranten, hvilket vil sige uden Mæe Liam og Mæo. De blev på værelset. Vi skulle dog bestille mad til dem, som blev bragt på værelset 😊

Igen fik vi rigtig god mad – inden vi alle gik til ro.



Lørdag den 22. juni

Morgenmad med prominente

Til morgenmad sad vi sammen med meget prominente personer fra "Staten".

Ja – der var omkring 130 personer. Der var bodyguards alle steder.

En af personerne - Præsidenten for det thailandske senat "Pornphet Wichitchonchai" havde ikke mindre end 3 bodyguards omkring sig hele tiden.



Inde i restauranten mødte vi også Thailands mest berømte Patolog / Retsmediciner "Porntip Rojanasunan".

"Porntip Rojanasunan", født 21. december 1954 er en thailandsk retsmedicinsk patolog, medlem af Thailands senat og læge. Dukkede først op i medierne i 1998, hendes arbejde og aparte frisurer gav hurtigt hendes berømthedsstatus, og hun blev den mest kendte af Thailands retsmedicinske forskere.

En forfatter af flere bedst sælgende memoarer, hendes arbejde introducerede den thailandske offentlighed til DNA-bevisets rolle, blandt andre retsmedicinske metoder, i kriminalitetsundersøgelser.





Og her sad vi midt iblandt dem 😊

### Hjemturen

Efter morgenmaden gik turen til Bantan, hvor vi undervejs skulle aflevere Mai og Fong. Fong skulle mødes med hendes far Max – på motorvejen, som tog hende med i lastbilen, men først skulle vi trille af sted i ca. 20 minutter, grundet en ulykke – 5 spor fyldt med biler og lastbiler.

Atchara havde givet hende 1.000,- Bath – som lommepenge, og jeg fik et ordentlig klem af hende 😊

Herefter kørte vi videre ind til Bangkok hvor vi fik afleveret Mai derhjemme, og hvor der var en kort tissepause – inden turen gik videre.

Lige før vores spisested – kom vi til et nyt uheld og vejarbejde, og som trak en meget lang kø. Daj tog nødsporet og vi kom ind til vores restaurant, hvor vi fik rigtig god mad igen.

Efter en kort shopping tur i Dan Khun Tot – gik turen direkte til Bantan – efter ca. 8 timers kørsel.

### Velkommen i Bantan

Jeg fik snakket med begge hunde, Si og Bau og selvfølgelig også hilst på Nang og Dau.

Vi fik pakket ud – det vigtigste var at få chokoladen på køl 😊

Dau var i gang med at lave aftensmad, med masser af hvidløg i – og det duftede helt fantastisk.

Så fra nu af hedder det 120% ren afslapning 😊

Jeg prøvede at danne en sikker Internet forbindelse til IT-Effect, men måtte opgive – det ville ikke som det skulle, og jeg havde endda fat i vores teknikker på vagttelefonen, men intet hjælp.

Efter aftensmaden så jeg lidt YouTube og de andre begyndte at spille kort – hvilket er total ulovlig i Thailand – og pyt – Dau er Politimand, og sidder i Påe Lians hus, og ser det ikke 😊

### Søndag den 23. juni

Stille og rolig dag, hvor Atchara og flere tog til Korat, og hvor jeg valgte at blive hjemme og slappe af, blandt andet i hængekøjen, hvor jeg pludselig havde Bau på mig 😊





Dagen gik stille og roligt og jeg besluttede mig for at besøge Jut – selvom der er krig mellem familien og ham – omkring noget jord – og som jeg heldigvis ikke er en del af 😊

Der er ikke længere end jeg kunne gå – og glæden var stor da jeg trådte ind i butikken. Jut og jeg har altid haft et godt venskab sammen – og hvad man normalt IKKE gør i Thailand – gav vi hinanden en stor krammer – det har vi altid gjort og føles helt normalt.

Jeg købte en øl og Jut og jeg fik en god snak sammen – uden at berøre familieemnet – det var der ingen grund til. På et tidspunkt kom Atchara og fik også en god snak med Jut, inden vi gik tilbage til huset.

#### Gåtur med Mæe Liam

Ved hjemkomst var Mæe Liam på vej på hendes gåtur, og den valgte vi at følge med på – tempoet kunne jeg godt klare 😊





Det sjove af alt var, at hun havde en fluesmækker og en stok med. Stokken kunne jeg forstå, men fluesmækkeren 😊

På denne tur fik vi mange historier omkring de forskellige familier vi kom forbi, og der var mange.

Herefter var der aftensmad og lidt senere godnat, for mit vedkommende. De andre spillede kort.

### Mandag den 24. juni

Morgenen og formiddagen gik stille og roligt. Atchara og Mæo tog fra morgenstunden en tur, på knallert, til Dalat Camping for at handle lidt – (ca. 10 km.)

Lige før frokost ankom der en hel masse gæster, bl.a. Uh, Dan, Sunan, Tun og 3-4 andre. De kom til frokost 😊

Jeg valgte at gå en tur op til den lokale købmand og fik en kold Chang, hvorefter jeg gik videre op til Jut, og fik en god snak med ham igen og denne gang 1 gratis øl.

Herfra gik jeg op til templet for at se mindesmærket med Atchara's lillebror og hendes far og mormor og morfar.

Ved hjemkomst var gæsterne gået igen og straks blev jeg spurgt: "Hvor har du været?".

Jeg forklarede min tur og da jeg sagde at jeg også havde besøgt templet – blev der helt stille et øjeblik – jeg tror det kaldes respekt.

Om eftermiddagen kørte vi til Chaturat for at handle lidt igen. Atchara ville have en frugtpresser, som de så ikke havde.

Jeg fik købt æg og bacon, som jeg ville lave næste morgen 😊

Er at vi havde handlet kørte vi hjem igen. Aftensmaden blev indtaget på terrassen, og efter et bad gik jeg i seng, hvor jeg læste i min bog med Sven Hazzel.

### Tirsdag den 25. juni

#### Morgenmad

Tirsdag morgen startede med at jeg lavede blødkogte æg og god bacon. Æggene var næsten perfekte – kunne godt have haft 10 sekunder mere – men det er svært – for det første var det meget store æg og for det næste sker det på en gasbrænder – men alle var godt tilfredse med resultatet 😊



### Handelstur til Korat

Om formiddagen kørte vi en tur til Korat. Atchara ville bare have hendes frugtpresser 😊

Men i "Big C" havde de den heller ikke, og hvis ikke de har den – bliver det svært at finde.

Men vi fik handlet daglig varer – når der er 6 fuldvoksne mennesker hver dag. På vej tilbage, havde de hørt om et bolighus – der havde alt til boligen.

Hold da op – det var rigtigt. De havde alt – også en frugtpresser 😊 og som der var en stor rabat på. Tænker ikke det er noget de sælger hver dag.

Vi havde fået en udsøgt service – da vi trådte ind, blev vi spurgt efter hvad vi ville kigge på og straks blev vi guidet hen til den gang hvor varen var og "overdraget" til en specialist. Hver gang havde 1-2 specialister, som tog over.

På vej hjem holdt vi forbi en gaderestaurant og fik god mad





Resten af dagen gik stille og roligt for mit vedkommende.

### Onsdag den 26. juni

Det meste af onsdagen arbejdede jeg, med at opbygge data til vores nye brancheløsning – i 2 regnskaber.

### Lægebesøg

Om eftermiddagen kørte vi til læge i Nambo Kåg – en privat læge – der normalt arbejder i et sygehus. Men lægen var der ikke, så vi kørte videre til Chatturat – hvor vi efter 1 time med ventetid – endelig kom til, og mødte en meget imødekomende, sød og venlig læge, der også normalt arbejder på et sygehus.

Jeg skulle have tilset min fod, som var hævet ret voldsomt – og eftersom det var noget tilsvarende, der havde startet Atchara's fars sygdom med amputation af først 1 tå og derefter halvdelen af foden og til sidst døden, er dette noget familien tager meget alvorligt, og det var da også Atchara der fik mig overtalt. Atchara's far havde gået for længe med "betændelse" i foden, og som havde udviklet sig til koldbrand.

Da lægen så min fod – sagde han: "Ohh" og spurgte hvor længe jeg havde haft det. Det var nemt – ca. 1 døgn – og et nyt "Ohh".

Han spurgte mig om mange ting på thai-engelsk og heldigvis havde jeg Atchara med, som kunne oversætte noget af det 😊

De mange lægefaglige udtryk – kender jeg ikke på engelsk.

Jeg fik ordineret 4 slags piller:

- Penicillin 2 \* 2 piller om dagen (på størrelse med en "lækre larve"
- Hvid pille 3 \* om dagen
- Pink pille 3 \* om dagen
- Grøn pille 1 \* om dagen

Så det havde ikke været for sjov – at jeg kom til læge. Det hele inkl. medicin havde kostet os ca. 450,- Bath – så det var OK.

### Planlægger turen til Khao Yai

Til aften forsøgte Atchara og Nang at undersøge mulighederne for en overnatning i Khao Yai – det var som sådant meget nemt – bare ikke til den pris, jeg syntes var fornuftig. Vi skulle trods alt have 3 værelser – og så skulle vi betale for 7 voksne mennesker til alle måltider.

De søgte videre og jeg gik i seng.

### Torsdag den 27. juni

Mæo stod tidlig op og lavede mad til munkene, som Atchara, Daj og hendes mor afleverede i templet omkring kl. 06.30.

Atchara valgte i år denne løsning i stedet for at skulle invitere munkene hjem.

### Besøger Atchara's fars søsters barnebarn

Omkring kl. 09.30 skulle vi til et andet tempel, og hvor Atchara's far har et familiemedlem (Atchara's fars søsters barnebarn), der er "overmunk" og som bestemmer over templet. Her skulle også afleveres mad. Med os ville Mo og Tun gerne – Tun havde aldrig før besøgt dette tempel.





Han kendte vores ankomst – og havde forberedt noget vand, som Daj skulle vaske sig i, og som ville "rense" ham for hans tidligere sygdom. (Daj havde for ca. ½ år siden en hjerneblødning og takket Nang og Stamps hurtige reaktioner (de er begge 2 uddannede sygeplejersker) blev han straks kørt på et privat hospital, hvilket var Stamps beslutning).





Munken er helt perfekt – han er smilende, grinende, humoristisk og nysgerrig, og det er altid en fornøjelse at besøge hans tempel, og hver gang får jeg lov til at gå ind i det "helligste tempelafsnit" – her er bare så smukt, og jeg elsker at besøge dette hellige sted, det giver mig selv en indre ro.



### Spiser frokost øst for Chatturat

På vej tilbage til Bantan, blev vi enige om at køre over Chatturat for at spise frokost. Vi ville besøge den restaurant vi så tit har besøgt lidt øst for Chatturat, hvor man normalt får god mad.



### Aften og aftensmad

Hen mod aften – hvor temperaturen er god, gik vi en tur med Mæe Liam – hun har en runde hun tager hver dag. Det var en hyggelig tur i et stille og roligt tempo – og hvor Atchara fik små historier om alle naboer vi gik forbi 😊





Til aftensmad havde vi mange sjove episoder. Bl.a. Jeg stod i køkkenet og Atchara sagde til mig: "Kan du ikke tage den skål med ind på bordet" – Jo vi sad ved "højbordet" 😊





## Fredag den 28. juni

Besøg af en delegation – der undersøger huse i landsbyen

Fredag formiddag fik vi pludselig besøg af en delegation på 11 personer, som skulle tjekke om de hygiejniske forhold var i orden, det vil sige at der ikke stod spande med gammelt vand eller noget der kunne tiltrække myg. Man er i øjeblikket hårdt plaget af malariamyg.

Hvis der er tegn på malariamyg – bliver huset "gasset med røg".

Samtidig bliver de ældste tilbudt en måling af blodtrykket.

I Danmark, var der 1 person der havde fået dette ansvar i en by – at gå fra hus til hus, og kontrollere dette.

Jeg så i hvert fald 4 personer der ikke lavede noget som helst – og det får de hver i sær 2.000,- Bath for om måneden – de bliver faktisk ansat som tjenestemand, med alle de goder dette indebærer. Så det er et meget eftertragtet job, hvor man er på prøve i et år – inden man får fastansættelse.

## Håndværkerne går i gang med huset

Herefter ankom der 2 håndværkere, vi havde bestilt, til at sætte trådnet op ved husets udhæng. Huset var meget udsat for fugle, der byggede reder inde mellem tag og udhæng. Et frygteligt svineri og en larm.



Dagen efter blev de færdige og det havde kostet os 3.000,- Bath, for 2 mand i 2 dage – ekskl. trådnet. Der blev brugt 3 ruller trådnet.

## Byggeplads

Hen mod aften var det lykkedes Daj at få en vognmand der var i gang med at grave en sø, at aftage meget af jorden. 430,- Bath pr. læs – inkl. en traktor, der konstant sørgede for at jævne jorden.



Nang har købt en byggegrund på ca. 2 hektar jord lidt udenfor Bantan, og før der kan bygges på denne, skal grunden hæves betragtelig. Dette måtte vi selvfølgelig ud at se på.





Det blev til 10 læs – den dag.

### Lørdag den 29. juni

Vi skulle på tur til Khao Yai – men der var frafald – grundet håndværker og jordkørsel, så Mæe Liam, Mæo og Daj ville ikke med. Så vi blev et lille sluttet selskab med Nang, Dau, Atchara og jeg – og skulle køre i Nang's bil, en Toyota Pickup.



De første ca. 30 km kørte Nang – herefter tog Dau over. Han syntes det gik for langsomt



### Khao Yai

Vi ankom til Khao Yai og vi startede med at få noget at spise. Vi fandt et rigtig godt sted i meget hyggelige omgivelser. Stedet hedder "Tara Cafe" og lå ud til et større vandløb. Desværre begyndte det at regne – og vi måtte søge indendørs.







## Kaffeplantage

Efter at vi alle var godt mætte – kørte vi ud til en kaffeplantage.

Stedet hedder "Rong – Ka – Fair", og her ville jeg selvfølgelig prøve at smage 1 kop kaffe, af deres egen avl.



Kaffen havde en lidt anderledes smag end fra Sydamerika – den var en lille smule "sur" i smagen – men smagte rigtig godt.





"Fortune Courtyard Hotel".

Nu var tiden kommet til at vi ville på hotellet. Vi skulle bo på hotel  
"Fortune Courtyard Hotel".

Vi fik rigtig gode værelser – hold da op.



Dog undrede det mig, at der var meget fine nye pander hængt op på vægen, men der var ingen bestik eller tallerkner – så de var nok mere tænkt som pynt 😊.

Senere på eftermiddagen gik vi over til en restaurant, som så meget hyggelig ud. Her ville vi lige se tingene an – og jeg fik et glas hvidvin.

Tror stedet hedder "The Jungle House" og var helt fantastisk. Atchara, Nang og Dau kørte ud til Khao Yai National Park (kontrolpost) for at høre om en natsafaritur. Men det var for sent – og de kom tilbage uden billetter.

Vi spiste aftensmad på denne dejlige restaurant – inden det hed godnat.



### Søndag den 30. juni

Jeg stod forholdsvis tidlig op og fik arbejdet lidt, som ikke krævede VPN adgang eller Internet.

Omkring kl. 08.00 gik vi til morgenkaffe og fik god morgenmad, som nok var mest for thaier, men vi blev alle godt mætte.

Nu var vi klar til dagens program, som ingen kendte endnu 😊

### Khao Yai National Park

Vi besluttede os for at køre ind i Khao Yai National Park – og det første stop kunne have været et sted højt oppe, men som vi tidligere har taget billeder fra – og da det øsregnede var der ikke ret stor interesse til at stige ud af bilen.



Vi kom til et nyt sted – hvorfra der kunne fotograferes – og stedet var meget populær skal jeg love for. Atchara og jeg valgte at gå ud og kigge – selvom det stadig småregnede.



Kørte videre i dette fantastiske landskab oppe i bjergene og havde en kort pause ved et kursuscenter, hvor vi skulle finde ud af hvor vi skulle hen.

Jeg stod ud af bilen for at kigge på naturen og kom til at se at det var et thai-dansk kursuscenter.





Kørte videre og kom forbi et sted, hvor der holdt mange biler – og blev spurgt: "Skal vi køre ind og kigge?" – og selvfølgelig skulle vi det.





Namtok Heo Narok Nature Trail



Vi skulle gå ca. 1 km for at komme ind til vandfaldet. Stien vi gik på var lavet i samarbejde med Sydkorea – og var en fantastisk tur.







De første 900 meter var ganske OK – men de sidste 100 meter – gik ned af meget stejle trapper og mig, som hader trapper – da jeg har svært ved at se trinene – grundet brillerne.

Men vi kom ned og havde en fantastisk flot oplevelse – og så lyden af "vandfald".



Men nu skulle vi tilbage – og der var lige så mange trappetrin som på vej ned – nemlig 200 trappetrin op 😊



Da vi endelig havde forceret trapperne – skal jeg love for at mine lår var færdige – men vi fik os kæmpet tilbage til bilen 😊

Vi så ingen dyr inde i Khao Yai, som ellers er fyldt med "vilde elefanter" og et ellers meget frodigt dyreliv, men udenfor Khao Yai så vi en slange krydse vejen – den var omkring 1 meter lang men ikke så tyk – vel på en 2-krones tykkelse.

#### Pasak Jolasid Dam

Vi ville nu ud at se den store kunstige sø – anlagt, på foranledning af Kong Bhumibol, for at hjælpe bønderne med vand til deres rismarker.

Men forinden skulle vi have noget at spise og spiste på

Cha Om

Kaeng Khoi District

Saraburi

Hvor vi igen fik rigtig god mad.





Området er meget kendt for gode makreller – som Dau gerne have. Jeg sagde pænt nej tak – grundet de ekstrem mange ben – og det er ikke mig.

Herefter gik turen direkte ud til Dæmningen.



Vi startede med en tur i "toget" – som kørte os over dæmningen. En fantastisk flot tur.



På den anden side var der en lille pause, hvor man kunne besøge Buddha statuen, hvilket vi selvfølgelig gjorde.





### *Lidt facts*



Den 4.860 meter lange og 36,5 meter høje dæmning er jordfyldt med en uigennemtrængelig kerne. Lagerkapaciteten er 785 millioner m<sup>3</sup> vand ved normal vandstand med en maksimal kapacitet på 960 millioner m<sup>3</sup>. Dæmningen leverer også ca. 6,7 MW vandkraft.

Pa Sak Jolasid Dam-projektet er et af de største kunstvandingsprojekter i Thailand, der leverer vand til plantagerne i Pa Sak-dalen og den nedre Chao Phraya-dal. Dæmningen mindsker også problemerne med vandforvaltning i Bangkok ved at tillade mere oversvømmelseskontrol, da Pa Sak-floden var en af de vigtigste kilder til oversvømmelser i Bangkok-hovedstadsområdet.

Den 20. oktober 1991 gav Kong Bhumibol Adulyadej dæmningen sit officielle navn, Pa Sak Jolasid. Kongen ledede også indvielsen af dæmningen den 25. november 1999.

### Hjemtur

Er denne skønne oplevelse gik turen tilbage til Bantan – hvor vi undervejs fandt en forholdsvis ny åbnet restaurant.

Som så mange andre steder vi har spist – fik vi også her god aftensmad. Dog vil jeg sige at det generelt er meget svært for "ikke-thaier" at bestille mad – da det kun er få steder det også står på engelsk.





Stedet hedder:

Tambon Watabaek  
Amphoe Thep Sathit  
Chang Wat Chaiyaphum



Mandag den 1. juli

Byggepladsen

Efter at der var kommet liv i huset – skulle vi om og se byggepladsen, nu hvor der var kørt 60 læs jord på.



Der manglede i hvert fald 60 læs mere – men jorden var hård som sten. Det er ikke ler, nærmere nok det vi ville kalde klæg.

I ovenstående billede skal der jord ned til træet for enden af marken.

Fra træet er der stadig følgende jord ned til de næste træer – og jeg vil tro grundstykket er omkring 100 meter bred.





I ovenstående billede er det planen at der skal anlægges en sø med fisk i.

Medens vi stod der kom Sunan for at hjælpe med at finde matrikelstenene – for ve og vel man går ind over en andens territorium.

Daj fik fat i en lokal mand med en gravko, som dagen efter ville "rydde" op i kanterne. Der var buske der skulle fjernes – en træstub der skulle fjernes.

Daj fik også fat i en landmåler – som tog turen fra Bangkok – for at hjælpe med at sætte landmålerstokke op. Han kommer selv fra Bantan og hans pris var 3 dåser Singha Beer 😊

Der skal handles ind til vores forestående tur hjem til Danmark

Vi startede med at køre Bamnet Narong, hvor Atchara og jeg ville klippes. Jeg skulle betale 100,- Bath for en klipning.

Atchara fik handlet lidt ind her – og turen fortsatte mod Chaiyaphum, hvor vi undervejs spiste lidt udenfor Chatturat – næsten det samme sted som forleden dag. Restauranterne er kendte for at lave god mad, og vi fik god mad igen.





Da vi kom til Chaiyaphum ville Mæo at vi skulle besøge et varehus inde i byen – det var meget bedre – end Big C eller Lotus.

Jeg tror hun vurderede stedet ud fra hendes egne behov 😊

Vi fik myggebalsam til Jesper og Leo – og nogle andre småting, men det var et varehus med daglige fornødenheder til husholdning – og ingen fødevarer.

Vi besluttede at køre ud til Big C – her kan man købe alt mellem himmel og jord – så at sige.

Vi startede med at gå forbi guldbutikken – hvor Atchara bare gik forbi – og jeg sagde: "Skulle du ikke have din fødselsdagsgave?" – og det skulle jeg ikke sige 2 gange.

Vi havde hjemmefra snakket om 1/2 Bath guld – og det var udgangspunktet. Jeg sagde til Atchara – du må gerne få 1 Bath guld – og det skulle jeg heller ikke sige 2 gange 😊 . Atchara fik en armbåndskæde.

Jeg ville gerne selv have byttet min gamle 5 Bath halskæde til 6 Bath og var noget spændt på prisen. Det hele kostede 100.000,- Bath.

Det var meget omstændigt at betale – så Atchara og Mæo tog ind og handle medens jeg ventede på at kunne betale – det hele på grund at jeg skulle betale med Visa kort.

Da jeg endelig havde fået betalt, sprang Atchara mig om halsen, og som fik mange smil frem i hele området.

Nu var vi alle klar til hjemtransport.

#### Kødsovs til aftensmad

Til aftensmad lavede Atchara "dansk" kødsovs med løg og med kartofler, gulerødder og grønne oliven. Kødsovsen var helt fantastisk, da den var lavet på fløde 😊

#### Tirsdag den 2. juli og onsdag den 3. juli

##### Arbejde

Det var 2 dage hvor der ikke blev lavet ret meget. Jeg arbejdede så at sige 10 timer hver dag. Vores Support kunne ikke følge med – så jeg hjalp med at holde "mail ind boksen" på et fornuftigt niveau.

Jeg havde en snak med Peter på Teams, og som Peter sagde: "Det er som om du sidder lige ved siden af mig – og ikke 9.000 km væk".

Jeg vil også sige at lyd kvaliteten var helt perfekt – og ingen for sinkning eller ekko.

Peter havde brug for noget sparring – på et kunde projekt han kører.

##### Byggeplads

Atchara havde selvfølgelig travlt 😊

Der skulle handles og så var hun meget på "byggepladsen", hvor Daj førte kontrol med antal vognlæs jord der blev kørt på.

Mæe Liam og Atchara førte "General kontrollen" – jo intet var overladt til tilfældigheder





Da jeg besøgte "byggepladsen" var der fuld gang i den. Traktormanden der hele tiden sørgede for at jævne de mange læs jord gjorde et fantastisk arbejde.



På et tidspunkt holdt han stille – og jeg gik forbi ham og gav ham 100,- Bath for rigtig godt arbejde. Du skulle have set ham i ansigtet – hold da op, hvor blev han glad.



På vej hjem til huset – kørte vi selvfølgelig forbi min købmand, hvor jeg skulle have en øl. Ejeren stod der selv – og hun er indbegrebet af noget af det mest smilende og venlige mennesker jeg nogensinde har mødt, og tillige en meget pæn dame.

Atchara og hende snakkede godt sammen.

### Torsdag den 4. juli

Efter det klassiske kolde morgenbad – som jeg hader – var jeg klar til dagens udfordringer – hvilket vil sige "arbejde" 😊

Jeg tror jeg så at sige arbejdede hele dagen – på terrassen, men måtte op et tidspunkt trække indenfor, da det begyndte at regne helt vildt.



Vandet kommer hurtigt – men forsvinder også meget hurtigt – men så længe det står på – hober det sig hurtigt op.

Vi er nu ved at være klar til afrejse – og der bliver handlet og købt ind som bare pokker 😊

### Fredag den 5. juli

Startede for mit vedkommende som alle de andre dage i Bantan – nemlig et koldt morgenbad og så arbejde.

Op af formiddagen begyndte vi at pakke kufferter, som altid er en udfordring – Atchara vil gerne have så meget som muligt med hjem – og jeg er konstant det "store stygge ulv", da

jeg ved at vi i lufthavnen kan få problemer. Denne gang måtte vi pr. person have 23 kg med. Heldigvis havde jeg min kuffertvægt med, som jeg stadig troede virkede – det skulle senere vise sig ikke at være tilfældet 😊

Vores massage dame kom og skulle give Daj massage i 2 timer.

Tager ud og spiser

Omkring middag blev Atchara og jeg enige om at tage ud og spise – og jeg syntes hun skulle invitere hendes søster Mo med – og det ville hun gerne. Mæe Liam ville ikke med.

Da Atchara og de andre piger efterfølgende gerne ville til Korat, kørte vi i 2 biler – jeg kørte med Daj – der heller ikke ville med til Korat.

Vi spiste selvfølgelig igen lidt øst for Chatturat, hvor maden generelt er helt fantastisk.





### Massage

Ved tilbagekomst til Bantan var Mæe Liam i gang med at få massage, og da hun havde fået hendes 2 timer, var det min tur – jeg ville dog kun have 1 time. Og hold da kæft hvor var det godt – meget varme puder og ingen olie – og selvom vi ikke kunne snakke sammen – lykkedes det alligevel 😊

Da pigerne kom tilbage – skulle Atchara også have 2 timers massage – så massagedamen havde en god dag.

Gik tidligt i seng, da vi skulle tidligt op næste morgen.

### Lørdag den 6. juli

#### Afrejse fra Bantan

Jeg stod op kl. 03.30 for at tage mit kolde bad og få mig barberet. Atchara og de andre stod op omkring kl. 04.00.

Jeg havde en kæmpe opgave i at få pakket vores kufferter og at de ikke vejede mere end 23 kg, hvilket Mæo og Mæe Liam – havde svært ved at forstå 😊

Kl. 04.40 var der afgang fra Bantan og som det altid er – er det svært. Både Atchara og jeg får en stor klemmer af Mæe Liam – hvilket ikke er normal kutyme i Thailand.

Stille og roligt kom vi mod Bangkok og efter 4½ time var vi i lufthavnen.



### Nye procedurer i lufthavnen

Vi skulle selv tjekke ind, men jeg var bange for Atchara og hendes opholds- og indrejsetilladelse og havde svært ved at forklare en hjælper dette – og pludselig havde vi en hjælper ved vores side.

Han fik os tjekket ind, ændret vores siddepladser og var utrolig sød og rar. Nu skulle vi så bare have afleveret bagagen – og her havde vi så en ny udfordring. Vi havde 5 kg for meget med, men Atchara´s charme og meget høflige måde at snakke på, fik ham overtalt at vi måtte tage det med alt sammen.

### Paskontrol

Igen blev vi sorteret fra mængden – og måtte begge tage "thai kontrollen" – og skulle ikke igennem turistkøen, så paskontrollen var hurtigt overstået.

### Ventetid

Atchara og jeg fandt hurtigt Loungen, hvor vi kunne slappe af i rolige omgivelser – inden der var afgang med KLM.

### Flyveturene tilbage

Jeg tror vi var ca. 10 minutter forsinket, men så var der også afgang kl. 12.15, med en total fyldt Boeing 777-300 – og forude ventede 11½ times flyvning til Amsterdam. Jeg tror jeg fik set 3 film – og kunne ikke sove.

Flyruten er efterhånden blevet meget speciel:



Vi landede præcis til den forventede ankomsttid og efter en ny paskontrol – som var helt fantastisk – de spurgte om vi havde haft en god rejse til Thailand – og jeg kunne supplere at vi også havde været i Cambodja – og så blev han positiv nysgerrig.

Omkring Atchara´s permanent opholdeskort, var der som sædvanlig lidt problemer, da det ikke har en udløbsdato – og en kollega ved siden af blev tilkaldt – og spurgte om kortet var mere end 20 år gammel – jeg kunne fortælle at det var 25 år gammel – og så fik vi mange smil – og han spurgte – helt seriøs, – hvilket jeg kunne være Ja til, og det havde han ikke forventet – og så sagde han – det er OK – og ønskede os god hjemrejse.

Vores tur til Billund gik også meget fint – dog med en del turbulens, og Jesper var kommet for at hente os – og dermed gik det hjemad, hvor Jesper havde sørget for at der var en kold øl i bilen 😊

## Vores tur i år

Vores tur i år var lidt af en satsning fra min side, da jeg gerne ville til Cambodja, men også at mange havde frarådet mig det, grundet landets historie.

Men når jeg nu ser tilbage på vores dage i Siem Reap – må jeg sige – det er et fantastisk land – og jeg har nok aldrig før fået så stor en service – alle steder. Smil, venlighed, serviceminded, hjælpsomhed – det er som om det bare nogle af deres gener. Jeg kan stærkt anbefale en tur til Siem Reap, og vær ikke bange for at tage en udflugt på egen hånd.

I Thailand havde vi som sædvanlig 2 fantastiske uger – og selvom man tror det næsten er umulig – fik vi også i år nogle fantastiske nye oplevelser – i Bangkok, i Pattaya/Jomtien, efterfølgende i Khao Yai (vandfald) og den kæmpestore dæmning, og så de mange gode restaurationsbesøg.

Sidst men ikke mindst – alle de dejlige mennesker der i landsbyen hilser på mig, og som gerne vil snakke med mig – men her har vi en lille udfordring 😊

## Smilets land

Jeg kan ikke sige det tit nok – smil til en thaier – og du får helt automatisk et kæmpe smil tilbage. Et smil får en thaier til at åbne sig for at hjælpe dig – og tro mig – jeg har denne gang været i Thailand 20 gange.

## Statistik

### Besøgte Lande

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

Antal gange	Land	Hovedstad	Sidst opdateret:
18	Norge	Oslo	November 2023
8	Holland	Amsterdam	14-06-2024
4	Sverige	Stockholm	1979
2	Belgien		
3	Finland	Helsinki	10/10-2019
?	Tyskland	Berlin	23/12-2015
1	Sovjetunionen	Moskva – Den Transsibiriske Jernbane	1985
2	Polen		1990
1	Grækenland	Athen	1983
1	DDR		1990
1	Cuba	Havanna	1993
5	Østrig	Wien	20-10-2021
5	Frankrig	Paris	20-01-2014
1	Italien		1984
3	Spanien	Madrid / Barcelona / Malaga	07-04-2019
1	Jamaica		1993
5	England	London	10-03-2014
1	USA-Florida (lufthavn)		1993
1	USA - San Francisco, Los Angeles, Las Vegas		2012
1	Skotland	Edinburgh	1984
1	Burma		
1	Monaco	Monaco	1984
1	Paraguay		1994
20	Thailand	Bangkok	Juni 2024
1	Argentina		1994
1	Indien	New Delhi	1986
1	Estland		1995
1	Filippinerne	Manila	1992
1	Letland		1995
1	Brasilien	Brasilia	1994
1	Litauen		1995
1	Schweiz		20-10-2021
2	Laos	Vientiane	23-04-2017
1	Cambodja		15-06-2024
3	Grønland	Nuuk	02-07-2017
1	Island	Reykjavik	2003
(1)	Kina (grænsen)		2004
1	Vietnam	Hanoi	2004
1	Tjekkiet	Prag	2004
1	Nepal	Kathmandu	2006
1	Tibet	Lhasa	2006
1	Ungarn		2007
1	Singapore	Singapore	2008
1	Malaysia		2008
1	Hong Kong	Hong Kong	2008
1	Macao	Macao	2008
1	Taipei (lufthavn)	Taipei	2009
1	Sydkorea	Seoul	2009
1	Nordkorea		2009
1	Japan	Tokyo	2010
1	Luxembourg	Luxembourg	2011
1	Cypern		11-07-2015
1	Marokko		30-07-2016
6	Tyrkiet (lufthavn)	Istanbul	01-07-2019
1	De Forenede Arabiske Emirater	Abu Dhabi	28-02-2018
1	Oman		28-02-2018
1	Kroatien		14-02-2019
1	Bosnien-Hercegovina		14-02-2019



1	Montenegro		14-02-2019
1	Sydafrika	Pretoria	01-07-2019
1	Portugal	Lissabon	23-08-2021
1	Lichtenstein	Vaduz	20-10-2021
1	Maldiverne	Malé	August 2022
1	Svalbard	Longyearbyen	November 2023
64	Lande	39 hovedstæder	

## Benyttede flyselskaber

SAS  
Mærsk  
Cimbrer Air  
Cimbrer Sterling  
Sterling  
Thai Air  
Britania Airlines  
Varig  
Aeroflot  
Cubana Airlines  
Finnair  
Lufthansa  
British Airways Sunair  
Air Greenland  
Icelandair  
KLM  
China Air  
Vietnam Airlines  
Air China  
Austrian Airlines  
Jet Time  
DOT LT (DAT – Danish Air Transport)  
NOK Air (Thai Indenrigs fly)  
Air France  
Norwegian  
Turkish Airlines  
Vueling (spansk luftfart)  
Aegean Airlines (kroatisk luftfart)  
Ryanair  
FlySafair (Sydafrikansk)  
TAP Air Portugal  
Bangkok Airways

I alt 32 forskellige flyselskaber

## Fly kilometer

Destination	Land	Ud	Retur	Miles	KM	Total
Amsterdam – Bangkok	Holland – Thailand	5	5	5727	9217	92.170
Amsterdam – Billund	Holland	1		297	478	478
Amsterdam – Durham Tees Valley	England	1	1	298	479	958
Amsterdam – San Fransisco	Holland – USA	1	1	5473	8808	17.616
Bangkok – Hanoi	Thailand – Vietnam	1	1	617	992	1.984
Bangkok – Hong Kong	Thailand – Kina	1	1	1049	1689	3.378
Bangkok – Istanbul	Tyrkiet	1		4643	7472	7.472
Bangkok – Kathmandu	Thailand – Nepal	1	1	1384	2227	4.454
Bangkok – Manila	Thailand – Filippinerne	1	1	1361	2.190	4.380
Bangkok – Narita	Thailand – Japan	1	1	2889	4650	9.300
Bangkok – New Delhi	Thailand – Indien	1		1832	2948	2.948
Bangkok – Phuket	Thailand	1	1	428	689	1.378
Bangkok – Siem Reap Angkor	Cambodja	1	1		378	756
Bangkok – Singapore	Thailand – Singapore	1	1	876	1410	2.820
Bangkok – Taipei	Thailand – Taiwan	1		1547	2489	2.489
Billund – Amsterdam	Holland	7	7	297	478	6.692
Billund – Dubrovnik	Kroatien	1		998	1606	1.606
Billund – Frankfurt	Tyskland	3	3	396	637	3.822
Billund – Gatwick	England	1	1	499	803	1.606
Billund – Helsinki	Finland	1	1	659	1060	2.120
Billund – Istanbul	Tyrkiet	1	1	1373	2210	4.420
Billund – København		18	17	137	221	7.735
Billund – Malaga	Spanien	1		1464	2357	2.357
Billund – Oslo	Norge	2	1	316	509	1.527
Billund – Paris	Frankrig	1		542	872	872
Billund – Stavanger	Norge	3	3	254	408	2.448
Brasilia – Salvador	Brasilien	1		675	1086	1.086
Cape Town - Johannesburg	Sydafrika	1		786	1264	1.264
Dubrovnik – Göteborg	Kroatien - Sverige	1		1076	1732	1.732
Esbjerg – København		1	1	161	259	518
Frankfurt – Bangkok	Tyskland – Thailand	3	3	5599	9011	54.066
Frankfurt – Lissabon	Tyskland - Portugal	1	1	1165	1874	3.748
Gatwick – Orlando	England – USA	1		4353	7005	7.005
Gatwick – Sao Paulo	England – Brasilien	1	1	5854	9421	18.842
Göteborg – Billund	Sverige - Danmark	1		178	287	287
Helsinki – Bangkok	Finland – Thailand	1	1	4916	7912	15.824
Helsinki – Moskva	Rusland	1		568	914	914
Istanbul – Abu Dhabi	Forenede Arabiske Emirater	1	1	1851	2978	5.956
Istanbul – Bangkok	Thailand	1	1	4643	7472	14.944
Istanbul – Billund	Tyrkiet	1		1.373	2210	2.210
Istanbul – Cape Town	Sydafrika	1		5196	8362	8.362
Istanbul – Malé	Tyrkiet – Maldiverne	1		3726	5997	5.997
Johannesburg - Istanbul	Sydafrika / Tyrkiet	1		4599	7401	7.401
Khabarovsk – Leningrad	Rusland	1		3869	6227	6.227
Karup – København		19	18	145	233	8.621
København – Amsterdam	Holland	1	1	395	635	1.270
København – Athen	Grækenland	1	1	1330	2140	4.280
København – Bangkok	Thailand	11	10	5371	8644	181.524
København – Frankfurt	Tyskland	1	1	423	681	1.362
København – Gatwick	England	1	1	613	987	1.974
København – Helsinki	Finland	1		556	895	895
København – Istanbul	Tyrkiet	3	2	1268	2040	10.200
København – Marrakesh	Marokko	1	1	1939	3123	6.246
København – Oslo	Norge	2	2		491	982
København – Paris	Frankrig	1		625	1006	1.006
København – Prag	Tjekkiet	1	1	387	623	1.246
København – Reykjavik	Island	1	1	1337	2151	4.302
København – Rønne		10	10	91	147	2.940
København – Sdr. Strømfjord	Grønland	3	2	2138	3441	17.205
København – Sønderborg		1		122	196	196
København – Wien	Østrig	1	1	545	877	1.754
København – Aalborg		1		148	239	239
Leningrad – København	Rusland	1		711	1144	1.144



Lhasa – Katmandu	Tibet – Nepal	1		355	572	572
London – København	England	1		610	982	982
Malaga – København	Spanien	1		1537	2473	2.473
Malé – Bangkok	Maldiverne – Thailand	1		1968	3168	3.168
Manaus – Brasilia	Brasilien	1		1208	1944	1.944
Montego Bay – Gatwick	Jamaica – England	1		4708	7577	7.577
Montego Bay – Havanna	Jamaica – Cuba	1	1	424	682	1.364
Newcastle – Amsterdam	England – Holland	1		325	523	523
New Delhi – London	Indien – England	1		4191	6744	6.744
Narsarsuaq – København	Grønland	1		2073	3336	3.336
Notodden – Billund	Norge	1		265	426	426
Nuuk – Narsarsuaq	Grønland	1		289	465	465
Orlando – Montego Bay	USA – Jamaica	1		716	1153	1.153
Oslo – Tromsø	Norge	1			1157	1.157
Paris – New Castle	Frankrig – England	1		454	731	731
Salvador – Rio	Brasilien	1		754	1214	1.214
Sao Paulo – Foz Do Iguacu	Brasilien	1	1	526	846	1.692
Sao Paulo – Manaus	Brasilien	1		1671	2389	2.689
Sao Paulo – Rio	Brasilien	2	1	210	337	1.011
Seoul – Bangkok	Syd Korea – Thailand	1		2276	3664	3.664
Sdr. Strømfjord – Nuuk	Grønland	3	2	197	318	1.590
Skrydstrup – København		2	1	117	216	648
Svalbard – Oslo	Norge	1			2052	2.052
Taipei – Seoul	Taiwan – Syd Korea	1		907	1459	1.459
Tromsø – Svalbard	Norge	1			956	956
Wien – Bangkok	Østrig – Thailand	1	1	5256	8459	16.918
Aalborg – Barcelona	Spanien	1	1	1145	1843	3.686
Aalborg – Aarhus		1		62	100	100
Aarhus – Cypern	Cypern	1	1	1834	2952	5.904
Aarhus – København		1		92	148	148
					<b>Sum i alt</b>	<b>667.901</b>