

# Dagbog 71

Dagbog  
for turen til  
Thailand 2023



## Forord

Denne dagbog er min 71. dagbog der beskriver turen til Thailand 2023, sammen med Sasha, Casper og Loui.

Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.

Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.

Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også overfor de involverede parter.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Heydt Jørgensen

Dagbog for turen til Thailand 2023.

Copyright © Kaj Heydt Jørgensen, Sdr. Felding, Danmark.

## Indholdsfortegnelse

### Indhold

Forord .....	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Turen Thailand 2023 .....	5
Familienavne og relation til Atchara .....	5
Fredag / lørdag den 16 og 17 juni .....	6
Søndag den 18. juni – Turen til Bantan og ankomst i Bantan .....	17
Mandag den 19. juni – Atchara’s munkefest.....	26
Tirsdag den 20. juni – køber ny håndvask.....	31
Onsdag den 21. juni – Landsby og Wat Banrai .....	33
Torsdag den 22. juni – turen til Pattaya .....	41
Fredag den 23. juni – Tiger Park og ”Sandheds slottet” .....	45
Tiger Park.....	46
”Museum Sanctuary of Truth” (Sandheds Museet).....	49
Opdage sandheden .....	49
Lørdag den 24. juni – Floating Market og Buddha Mountain.....	56
Pattaya Floating Market.....	56
Pattaya Buddha Mountain .....	59
Mad og lægebesøg.....	61
Søndag den 25. juni – Tilbage til Bantan.....	63
Mandag den 26. juni – Ren afslapning .....	64
Tirsdag den 27. juni – Turen til Korat – Terminal 21.....	66
Onsdag den 28. juni – Vi slapper af.....	72
Torsdag den 29. juni – Besøger ”lilleskolen”.....	75
Fredag den 30. juni – Vi slapper af.....	81
Lørdag den 1. juli – Munkefest.....	82
Søndag den 2. juli – Munkefest – sidste halvdel .....	94
Mandag den 3. juli – Khao Yai – udrejse.....	101
Tirsdag den 4. juli – Khao Yai – hjemrejse til Bantan .....	109

Onsdag den 5. juli – Pakning og Hjemrejse.....	116
Torsdag den 6. juli – Hjemrejse .....	118
Statistik .....	119
Besøgte Lande .....	119
Benyttede flyselskaber.....	121
Fly kilometer.....	122

## Turen Thailand 2023

### Familienavne og relation til Atchara

Navn	Relation
Mæe Liam	Atchara's mor
Pæe Lian	Atchara's far (er desværre død)
Daj	Atchara's lillebror, der altid kører med os
Mai	Daj's kone
Stamp	Mai og Daj's datter
Sadang	Mai og Daj's søn (vi er inviteret til hans munkefest)
Mæo	Atchara's ældste søster
Nang	Mæo's datter
Dau	Nang's mand
Mo	Atchara's næstældste søster
Renu	Mo's datter
Dæe	Atchara's yngste bror (døde i 1996) og er far til Casper
Tum	Gift med Dæe og mor til Casper
Jut	Atchara's onkel
Beck	Jut's søn
Sabai	Jut's søn (klippede Loui og mig)
Tun	Atchara's moster
Sunan	Tun's søn
Tulian	Sunan's datter
Pan	Atchara's moster (døde desværre i år i foråret).
Uh	Pan's datter
Moon	Pan's søn

Bantan og huset ligger på koordinaterne 15.48035, 101.73433

## Fredag / lørdag den 16 og 17 juni

Fredag den 16. juni startede vores tur til Thailand. Casper, Sasha og Loui ankom torsdag aften, så vi sammen kunne følges ad. Vi skulle med tog fra Brande og havde bestilt en stor taxi, da vi havde meget bagage – 4 store kufferter, en stor taske og en klapvogn til Loui.

Kl. 09.13 skulle vi med toget til Vejle og der have et togskifte – direkte til Københavns Lufthavn.



I lufthavnen gik vi direkte til indtjekning, hvor vi blev mødt af en meget sød dame, der tjekkede os ind. Efter indtjekning skulle der handles lidt, hvorefter jeg gik op på Murphy's Irish Pub, hvor jeg fik mig en god øl – inden vi skulle til paskontrollen. Også her blev vi mødt af venlighed. Hold da op hvor er det bare meget sjovere, når man bliver mødt med et smil.

Vi skulle gå ret langt (C37) og ved ankomst kunne vi næsten straks gå ombord. Vi skulle flyve med Thai Air en Boeing 777-300ER og ligesom alle de andre gange vi har fløjet med Thai Air var det TG 951. Kom rettidig af sted kl. 14.25 og havde en estimeret flyvetid på 10 og 30 minutter.



Loui var helt fantastisk – han sov næsten hele turen til Bangkok. Vi havde ”frygtet” turen



Vi gik straks til paskontrollen, hvor vi blev ”sorteret fra mængden” – og skulle tage ”thai” indgangen – og ikke nok med det – vi skulle tage ”priority” indgangen – grundet at vi havde Loui med, hvilket vi ikke var kede af 😊

Herefter fik vi vores bagage og skulle nu mødes med Atchara’s mor og Mæo – troede vi – men det viste sig af de var blevet forsinket. I stedet for blev vi mødt af Dajs kone Mai, som tog os med til Dajs vogn.

Vi kørte hjem til Daj og skulle mødes med Atchara’s mor, Mæo, Nang og Dau.

Der var stor gensynsglæde da de så Casper – men det vigtigste var at hilse på Loui 😊

Efter en god pause kørte vi igen. Kørte ind til vores hotel, hvor vi kunne aflevere vores kufferter.



– og kørte straks videre, hvor vi først og fremmest ville finde et sted hvor vi kunne spise.  
Fandt en god restaurant, hvor vi alle fik noget at spise.







Efter at alle var godt mætte ville vi ud og se "Khlong Lad Mayom Floating Market"





Vi gik lidt rundt – og besluttede os for at tage en sejltur i en langbåd – vi skulle betale 800,- Bath for denne tur. En rigtig dejlig tur på ca. 40 minutter.



Efter denne dejlige tur tog vi ind til hotellet.

Vi skulle bo på:

The Siam Heritage Hotel  
115/1 Surawongse  
Suriyawong  
Bang Rak  
10500 Bangkok



Vi fik nogle dejlige værelser på 7. etage – og efter indkvartering, ville Sasha, Casper og jeg op på 9. etage for at nyde lidt væske.



Omkring kl. 17.00 kørte vi igen. Vi ville besøge "Asiatique Sky", som ligger i området "Asiatique The Riverfront"



Stedet er opbygget af rigmanden der ejer ølmærket "Chang" og er en fantastisk oplevelse, med "Disney" som hovedattraktion.



Vi skulle herfra ud og sejle og spise på floden "Chao Phraya, Mae Nam, Menam", omkring kl. 19.00 – men grundet en massiv regn – blev det hele skubbet. Casper, Daj og jeg nød et "par" øl, inden vi kunne komme ombord.

Medens vi ventede, fik Loui en lille lur – han var blevet godt træt.



Hvad der skulle have været en hyggetur, blev nærmest et mareridt i stedet for. Der var overfyldt af kinesere – og de tænker kun på sig selv. Det endte med at jeg gik amok på en ung kineser – der ikke fattede en skid – jeg råbte ham ind i hovedet at nu måtte han fand... stoppe. Han kiggede på mig og fattede ikke en skid!  
De troede alle at det var deres sidste måltid.

Men vi fik noget at spise – maden var OK – men næsten kold, så det var en dyr tur og hvor der ikke var ret meget hygge. Daj var utrolig ked af det, men han kunne ikke gøre noget ved det. Jeg hader kinesere – og har også skrevet det i andre dagbøger!

Men udsigten kunne de ikke tage fra mig:





Efter vores sejltur – tog vi tilbage til hotellet, hvor Sasha, Casper og jeg nød en lille en – før vi også gik til "køjs" – efter en lang dag og godt trætte. Loui sov inde hos Atchara og mig. Han var monster træt – efter rigtig mange nye indtryk, og masser af nye mennesker, der gerne ville holde ham.

### Søndag den 18. juni – Turen til Bantan og ankomst i Bantan

Vi sov alle forholdsvis længe og blev vækket af Casper. Loui havde sovet helt fantastisk godt hele natten og lå tit på min hovedpude – han skiftede mellem Atchara og mig.

Kl. 08.30 var det aftalt at vi skulle køre og Daj var præcis – og stille og roligt kom vi ´fra Bangkok og turen gik nordpå. På et tidspunkt var der en lille pause, hvor der blev købt "kold kaffe" – og man kunne komme på toilet.

Vi fik "frokost" det sædvanlige sted "Kru Toh Steak House", da maden her er rigtig god. For os alle 11 skulle vi betale 2.250,- Bath (ca. 450,- Dkr.)



Efter at alle var godt mætte gik turen direkte mod Bantan.



Efter 5 timer ankom vi i Bantan, hvor der straks blev pakket ud. Atchara, Mæo, Sasha og Daj kørte straks videre til Chaturat for at handle ind til næste dags Buddha fest, som Atchara havde arrangeret.

Casper og jeg sørgede for Loui – og han havde det rigtigt sjovt – i vand. Han nåede også "næsten en lille lur"



På et tidspunkt blev isterninger – meget spændende – og det gik ud over Mæe Liam 😊



Både hende og Loui syntes det var sjovt.

Loui syntes også at en spand vand var mega sejt:



Han blev plaskvåd – men hvad betød det – ingenting. Temperaturen er meget høj. Da de kom hjem fra deres indkøbstur, var det tid til at prøve kræfter med en køretur på knallert, og vi var meget spændte på hvordan Loui ville tage det.



Men tro mig – han hyggede sig helt vildt – han var ikke til at få ned igen.



Til aftensmad havde Mæo sørget for at vi fik rigtig god mad – der var noget til Casper og så var der noget til Loui, Sasha og mig.

I løbet af aftenen var der rigtig god gang i forberedelserne til næste morgen, hvor Munkene vil ankomme. Casper gjorde en kæmpe indsats for at hjælpe, hvor han kunne.



Atchara havde på indkøbsturen købt et "badekar" til Loui – og det var en kæmpe succes







Han hyggede sig helt vildt – og det at hælde "varmt vand" ind over sin egen krop – gav ham bare glæde (vandet er fra vandhanen)

Kort tid efter var det godnat for Loui og mit vedkommende, og han sov hos mig igen.

## Mandag den 19. juni – Atchara's munkefest

Dagen startede for nogens vedkommende meget tidligt, da der skulle laves mad. Der var heldigvis mange hjælpere, så Mæo ikke stod med det alene.





Gæsterne var begyndt at ankomme og omkring 07.00 ankom munkene





Der blev messet, hvilket altid er en stor fornøjelse at høre, og jeg mener det faktisk, og efterfulgt af nogle buddhistiske traditioner.

Efter messen skulle munkene have noget at spise.



Nu var "Spiderman" også vågnet og "tog kegler" blandt det "ældre publikum" 😊

Efter at munkene var færdige med at spise – var det gæsternes tur til at spise.



Maden der ikke bliver spist – bliver fordelt mellem udvalgte gæster, og specielt til dem der har hjulpet med forberedelserne.

Naboens kone – var en af de udvalgte og som Mæo har stor omsorg for – ikke hendes mand – de har været uvenner i al den tid jeg kan huske. Han spiser heller ikke den mad, der kommer fra Mæo – men det er jo også ligegyldigt – det gør konen.

Omkring kl. 09.00 var det hele overstået – og lynhurtigt blev der ryddet op. Resten af dagen foregik for mit vedkommende med ren afslapning.

Jeg fik skrevet i min dagbog, og fik taget "hul" på min bog "Svend Hazel – De Fordømtes Legion".

De andre tog en tur til Chaiyaphum for at handle.

Om eftermiddagen hjalp jeg Daj med at aflevere stole og borde, som havde været lånt til festen.

Til aften kom Jut på besøg, og det er altid en fornøjelse. Jut plejer normalt ikke at drikke øl – og nu hvor han ikke må drikke øl – gik han "helt amok" 😊

Loui hyggede sig i sit "badekar", men uden at være i det – Atchara greb chancen og fik vasket hans hår – under stor protest – Mæo holdt ham fast 😊

Efter god aftensmad – Mæo's gode thai frikadeller og suppe, var det sengetid for mit vedkommende.

## Tirsdag den 20. juni – køber ny håndvask

Dagen startede for mit vedkommende kl. 06.00, hvor jeg efter et bad og fået lavet en kop kaffe, begyndte at skrive i dagbogen.

Vi fik virkelig gearet ned og lavede ikke ret meget. Casper, Loui, Sasha og jeg tog en tur op til templet for at se hvor Casper's far og farfar ligger i tempelmuren.

På et tidspunkt sagde jeg til Atchara – badeværelset trænger til en ny håndvask, og et eller andet, hvor de kan opbevare deres ting – og fra ord til handling – det er kun et spørgsmål om sekunder 😊

Billedet nedenunder fortæller lidt om den "kaotiske" tilstand 😊



Mæo, Atchara, Loui, Daj og mig kørte straks mod Chaiyaphum og besøgte et kæmpe byggemarked – og det er ikke som i Danmark. Her var masser af servicefolk til at hjælpe os – deres eneste formål var at servicere de handlende.

Vi fik købt en ny håndvask med al tilbehør (bundprop, vandhane, afløb og slange). Vi fik også købt et nyt toiletsæde (det gamle var knækket), og så blev det også til et hyldestativ. Det hele kostede ca. 4.700,- Bath (940,- Dkr.)

Herefter gik turen tilbage til Bantan, hvor Loui – blev lidt træt



Lige før Chatturat fik vi lidt at spise, på en restaurant vi før har besøgt





Sasha og Casper ventede spændt på os – de ville ikke med på denne tur.

Velankommen derhjemme fik jeg pakket ud og til aften kom der en håndværker, som satte det nye toiletsæde på – dermed var ikke længere på gyngende grund, når vi sad på "potten" 😊

Atchara og Daj tog en tur ind til Dalat Camping for at købe puder. Jeg kunne næsten ikke sidde mere – husk alt er træ eller plastic. Atchara havde til aften købt lidt rødvin, så Casper og jeg kunne nyde et glas – til Mæo's gode mad.

Om aftenen havde familien (Daj, Atchara, Nang og Mæo) en alvorlig snak sammen. Mæo havde for en del år siden – uden at nogen vidste det – pantsat skødet, for at Nang kunne tage hendes uddannelse. Der blev diskuteret frem og tilbage – og på et tidspunkt virkede det som om, at de ikke kunne komme ud af "rillen".

Jeg blandede mig og spurgte hvad vi snakkede om af penge og kom straks med et forslag:

Daj, Nang og jeg betalte hver 25.000,- Bath og så skulle skødet omskrives til Nang. Forslaget blev godkendt, og dermed var den diskussion slut.

### Onsdag den 21. juni – Landsby og Wat Banrai

Dagen startede stille og roligt og lidt efter lidt, kom der liv i huset. Jeg fik skrevet i min dagbog.

Op af formiddagen kørte vi til "Bamnet Narong", da Atchara skulle have fornyet hendes thailandske ID-kort.

Hun startede lige med en "skideballe", da hendes ID-kort var 2 år forældet. Da Atchara så meddelte, at hun boede i Danmark – fik piben en helt anden lyd, og hun blev meget sød og rar og Atchara fik hendes nye ID-kort.



Vi kørte herefter ud til det store berømte tempel "Wat Banrai", som jeg har set mange gange og som fascinerer mig hver gang.



Ovenstående er museet over den meget berømte munk, som op til adskillige gange har haft besøg af både Kongen og Dronningen.



Efter museumsbesøget gik vi videre til templet, hvor vi kom forbi en levende elefant



Casper forlod os herefter – han gad ikke se det igen.

Sasha og jeg fortsatte





Efter tempelbesøget begyndte hjemturen – ikke ret langt – og på vej hjem spiste vi lidt, på en nyåbnet restaurant, hvor service og maden var helt kanon.



Derhjemme gik Casper amok med mango stangen. De modne mangoer "fløj os om ørerne", men vi sad jo også lige under mangotræerne 😊

Mango stangen er en lang bambuspind med en kurv forenden, og med en anordning der gør at de er nemme at pille ned i kurven.

Men det kan også blive for højt, og så måtte Casper en tur op i træet – med mango stangen.





Pludselig så jeg Loui sidde i baljen, gad vide hvordan – det var lykkedes 😊

Men han elskede det – og hoppede ind og ud af baljen.

Til aften kom der et mega regnskyl, som varede ca. 1/2 time, men det er de vandt til.



Aftenen gik stille og roligt – inden det hed "Godnat".



## Torsdag den 22. juni – turen til Pattaya

Omkring kl. 09.00 var bilen pakket og vi var klar til afgang mod Pattaya. Med i bilen var Mæo, Mæe Liam, Daj, Sasha, Casper, Loui, Atchara og mig selv. På vej ud af Bantan, skulle vi lige forbi Daj's marker. Jeg tror han prøver at overtale Atchara om at det er der vi skal bygge et hus 😊

Vi fik noget at spise, det samme sted som på vej til Bantan – bare på den anden side af motorvejen – samme ejer – samme koncept.



Herefter gik det direkte mod Pattaya, hvor vi ankom omkring kl. 15.00.

Det så ud til at hotellet var lukket – vi kunne heller ikke komme ind, men pludselig skete der noget. Atchara spurgte om vi var de eneste – men nej nej. Hotellet var så at sige fyldt op – vi så bare ingen andre 😊

Vi boede på:

Saisawans Beach Resort Pattaya

336-338 M.1 T.Najomtien, A.Satahip, Chonburi, 20250 Thailand



Vi fik vores værelser, som var meget OK. Atchara og jeg havde hav udsigt





Straks efter indkvarteringen ville ned og bade i poolen.



Sasha, Casper, Loui og jeg ville ud og bade. Loui elskede det.



Til aften spiste vi på en fiskerestaurant "Rupen Seafood", og fik rigtig god mad.



Aftenen sluttede af med at Mæo, Mæe Liam og Atchara spillede kort inde på vores værelse.

### Fredag den 23. juni – Tiger Park og "Sandheds slottet"

Mæe Liam havde sovet inde hos os, da vi havde en ekstra seng. Hun forlod os omkring kl. 06.00 for at gå ind til Mæo og Daj.

Jeg fik skrevet i min dagbog inden der var morgenmad. Vi var de eneste i denne kæmpe store restaurant – så det med at hotellet var fyldt af gæster – troede vi ikke længere på 😊

Loui havde i løbet af natten fået store udslæt – og der var ingen tvivl – det var skoldkopper, men han var nu ved godt mod.

Vi fik serveret morgenmaden som portionsanretning (American breakfast), hvor der ikke manglede noget.

Underligt at være på så stort et hotel, og at der så ingen gæster er – jo os 8 😊

## Tiger Park

Vi ville starte dagens tur med et besøg i en tigerpark – mine forventninger var ikke ret store – jeg har jo oplevet det, adskillige gange. Men her jeg tog fejl.



Tiger Park holder til på

349/9 Moo 12 Nongprue, Banglamung,  
Chonburi, Thailand  
20150

Vi kørte rundt i blandt disse kæmpe store "katte" i en form for golfbil og kom dermed meget tæt på dem. Vores chauffør kendte hver og en med navn – og vi fik mange facts. Tigrene var delt op i 3 zoner – 1 til de mindre tigre, 1 til hunnerne og 1 til hannerne.



Hver tiger spiser hver dag 5 kg kylling og der var ca. 80 tigre i parken.





Loui elskede at se tigrene – når der ikke var nogen at se – satte han sig – og når der så igen var nogen og vi sagde til ham – Loui – der er en tiger – var han straks på benene igen.

Den største han vejede omkring 250 kg.

Omkring sikkerhed kan jeg kun sige at den var helt i top. Vi kørte ind og ud af 3-4 sikkerhedszoner.

Tiger Park Pattaya er lokaliseret på denne adresse:  
12 349/9 Sukhumvit Road, Bang Lamung District, Chon Buri 20150

Efter Tigerbesøget ville vi besøge "Sandheds slottet (museum)" – verdens største bygning i træ og i bund og grund vidste jeg ikke rigtigt hvad det var vi skulle se.

Museum Sanctuary of Truth er beliggende på nedenstående adresse:  
206/12 หมู่ที่ 5 12 Pattaya-Na Kluea Rd, Bang Lamung District, Chon Buri 20150



“Museum Sanctuary of Truth” (Sandheds Museet)

Vi ankom til stedet og hold da op – sikken et syn der ventede os:



Bygningen havde ikke noget med religion at gøre, men var lavet ud fra forskellige menneskesyn og arkitekturer fra lande som “Indien”, “Syd Korea”, “Japan”, “Cambodia” og selvfølgelig “Thailand” og nok også andre østasiatiske lande.

KL. 12.10 var der mulighed for at “hoppe” med på en engelsktalende guidetur. Sasha og jeg ville med.

De andre ville ikke med – der var mange trapper ned til “Sandheds slottet” og det var meget varmt.

### *Opdage sandheden*

“Hvem er vi? Hvor er vi fra? Hvordan lever vi vores liv? Og hvad er et livsmål?” Et af de mest almindelige filosofiske spørgsmål, som er blevet stillet flere gange. Svarene fra gang til gang vil ikke være de samme, og så disse gange.

Generelt var mottoet

- “Behandl andre som du selv vil behandles”

Vi fik også følgende med på vejen:

Hvad betyder bogstaverne i ordet "Family" ?

- Father and Mother – I love You



Hold da op, hvor var det flot. Alt er håndlavet og opbygget uden brug af søm og skruer. Det er opbygget ved hjælp af gammel træteknik. Jeg var virkelig imponeret.

Hele "Sandheds slottet" symboliserer livet – afspejlet i træarbejdet.



Bemærk:  
Vi gik alle med sikkerhedshjelme

Vores kvindelige guide var helt fantastisk – og så var hun nem at forstå.

1 af vores sidste stop var ved Kongen Bhumibol, som virkelig havde forstået livets sandheder. Han var elsket af alle samfundslag i Thailand. Han havde levet efter reglen:

- Behandl andre som du selv vil behandles



1 stop mere og rundvisningen var slut. På vej op til de andre kom vi forbi pigerne der laver alt træ skære arbejde. Her kom Sasha på arbejde 😊



Sasha var under behørigt opsyn, men fik også lov til at bruge "musklerne" 😊



Efter dette meget spændende besøg, hvor rundvisningen tog omkring 1 time – gik vi op til de andre, som sad og ventede i bussen.

Nu var det blevet frokosttid – klokken var også omkring kl. 14.30. Vi valgte at spise i Jomtien – på den restaurant – vi har besøgt rigtig mange gange. Vi fandt den og fik bestilt mad.

Jeg bestilte min Gordon Bleu – som plejede at være helt perfekt.



Men denne gang var den inde i midten rå – men jeg blev mæt – uden at nærme mig det rå svinekød. Sagde til Atchara at min mad desværre var rå – men at jeg var blevet mæt.

Atchara kontaktede straks en tjener og forklarede sød og rar, at de skulle vide at den ikke havde fået nok – bare til en anden gang. Tjeneren tog den straks med tilbage – og vi forklarede endnu engang – at jeg var blevet mæt – bare så de ikke kom med en ny.

Jeg tror en af ejerne kom ind til Atchara og forklarede at vi ikke skulle betale for min ret. De havde lavet en fejl, selvom jeg var blevet mæt.

Atchara forklarede at vi havde spist på denne restaurant rigtig mange gange før – og ville komme igen.

Han smilede og sagde: "Jeg kunne straks genkende jer, og ja – I har spist her mange gange – og det er vi glade for". Atchara kvitterede med: "Så kommer vi også i morgen"



Herefter gik turen tilbage til hotellet, hvor det var "slap af tid". Loui trængte til at hvile sig.

Efter et hvil var Loui klar til en tur i poolen sammen med Sasha, Casper og mig. Igen havde vi det hyle sjovt sammen i poolen og Loui kom lidt væk, fra at hans krop konstant kløede.

Til aften skulle vi have noget at spise igen – denne gang var min opfordring – ikke fisk – og bare noget ganske almindeligt mad.

Vi fandt en lille fortovsrestaurant langs med motorvejen ind til Pattaya, hvor vi fik rigtig god mad, og så til billige penge – ca. 1.400,- Bath for os alle.



Da vi kom tilbage til vores Resort, var det meningen at Loui skulle sove inde hos os, da der var køligere i vores værelse.

Men sådan skulle det ikke gå. Loui var blevet overtræt og han var meget ked af det. Selv Atchara kunne ikke berolige ham – så det endte med at Atchara bragte ham ind til Sasha og Casper.

### Lørdag den 24. juni – Floating Market og Buddha Mountain

Det viste sig at Sasha, Casper og Loui havde haft en frygtelig nat. Omkring kl. 02.30 havde Casper været hos 7 Eleven for at hente medicin, hvorefter det var lykkedes for dem, at få Loui til at sove, men det var ikke blevet til ret mange timer.

Sasha og Loui var ikke med til morgenmaden og rent undtagelsesvis fik vi lov til at tage noget mad med op til Sasha – hvilket normalt ikke er tilladt. Tjeneren lavede endda special mad til dem – stegte ris.

Omkring kl. 09.15 kom Loui ind til os, og lignede en lille gut der ikke havde det ret godt. Skoldkopperne var voldsomme i ansigtet. Hold kæft hvor havde jeg ondt af ham – dette lille menneske.

Vi besluttede os til at tage på tur – og så måtte vi se hvordan det udviklede sig.

### Pattaya Floating Market

Vores første stop var ved Pattaya Floating Market – ikke ret langt fra hotellet.

Det er anden gang vi besøger stedet – men stedet er ligesom et "frirum" i den hektiske by.

### Pattaya Floating Market

451/304 Moo. 12, NongPrue, Banglamung, Chonburi 20150

Det første vi kom forbi, var et malerværksted – og her bagefter har jeg virkelig fortrudt at jeg ikke var inde og forhøre mig om priserne – det var fantastiske malerier af elefanter.





Vi gik lidt rundt – og havde aftalt at vi skulle ud og sejle i en traditionel langbåd. Og sådan blev det.





Vi fik en dejlig stille og rolig tur – og Loui sad helt stille og nød det – ligesom vi andre



Efter sejlturen besluttede vi at forlade stedet, men Casper og Sasha ville gerne lige prøve at sidde med fødderne i vand, hvor små fik spiser døde hudceller.



Doktorfisken, også kaldet "Garra Rufa" eller "Psoriasisfisk" spiser de døde hudceller, samtidig med den udskiller et enzym kaldet "Diathanol," som findes i fiskenes spyt og trænger lidt ind hudens øverste lag. Enzymet blødgør huden, og nedsætter den hurtige celledeling, så der ikke kommer ny død hud så hurtigt.

Sasha var ikke meget for det og blev hjulpet lidt på vej af "sælgeren" 😊

Herefter kørte vi ud til Pattaya Buddha Mountain.

### Pattaya Buddha Mountain

Buddha-bjerget eller Khao Chi Chan er en kalkstensbakke i Na Chom Thian, der er blevet et Pattaya vartegn på grund af dets store 109 m gange 70 m gyldne Buddha laser gravering.

Det blev oprettet i 1996 for at fejre 50-året for kroningen af Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadej og for thailændere og buddhister for åndelig praksis. Khao Chi Chan Buddha-billedet er det største udskårne Buddha-billede i verden.





Sasha, Casper og jeg gik op til seværdigheden – det var meget varmt, så de andre blev i bussen og passede Loui.

Men hold da op sikken en oplevelse.

#### Mad og lægebesøg

Vi fortsatte ind vores gode restaurant i Jomtien, hvor vi igen fik rigtig god mad, og tog herefter til lægen. Vi blev nødt til at have en fagperson til at se på Loui.

Lægen sagde straks – han er en frisk lille gut – og jeg vil kun udstede noget febernedsættende til ham + lidt lindrende. Og så skulle vi købe kølende pande bind til ham. Ikke creme på kroppen – kun kolde klude under armhulerne.

Lægebesøg + medicin kostede 960,- Bath, hvilket jeg syntes var OK.

Tilbage på hotellet kunne vi se at skibet fra aftenen forinden stod på grund – hvilket jeg til at starte med ikke forstod – men pludselig faldt 10´øren. Skibet skulle repareres, hvilket også forklarede de mange mennesker der løb rundt dernede.



Atchara og Loui fik sig en lille tiltrængt lur



### Søndag den 25. juni – Tilbage til Bantan

Efter morgenmad gik turen nordpå igen, hvor vi undervejs spiste ved den sædvanlige restaurant – ca. halvvejs.

Loui havde fået det bedre kunne man se, men han var meget pylret – det mindste der gik ham i mod så skreg han.

Velankommen til Bantan var der afslapning for mit vedkommende. Sasha og Casper kom i arbejde sammen med Nang om at pakke mønter i pæne pakker. Resultatet var ikke helt tilfredsstillende da Mai ankom – der skulle bruges 2 stykker – og de havde kun brugt 1 stykke – men det blev som det var lavet 😊

Atchara og Mæo tog på knallert ind til det lokale marked, for at handle ind til aftensmad.

Jeg havde en dejlig oplevelse efter aftensmaden. Dom – Atchara's far's gamle hund – kan næsten ikke se eller høre mere, men jeg gik hen til ham og kløede ham lidt, hvor han lagde sit hoved på mit ben og begyndte at hyle, hvorefter han lagde sig ned – medens jeg stadig kløede ham – og han hylede endnu mere – alt imedens halen kørte rundt.

Jo hunde – kan godt huske.

Herefter gik jeg i seng og læste lidt i min bog.

### Mandag den 26. juni – Ren afslapning

Dagen gik stille og roligt – hvor vi alle fik slappet af. Jeg fik læst og sovet lidt i hængekøjen.

Og så fik jeg skrevet en del fra mit kontor 😊



Sidst på eftermiddagen havde Atchara bestilt en massør – som til dagligt arbejder på et lille sygehus – hvor hun giver massage.

Atchara, Sasha og jeg fik thai massage med dampede puder og dejlige krydderier, som hun selv sammensatte.

Hun blev også bestilt til næste aften 😊

Til aften begyndte det at regne – dog stille og roligt, men alligevel så meget at vi måtte spise indenfor – ved højbordet 😊



P.S.

Når det er godt vejr – spiser vi udenfor



Når det regner, sidder vi indenfor, hvor bordet enten er for lav eller for høj 😊



## Tirsdag den 27. juni – Turen til Korat – Terminal 21

Op af formiddagen kørte vi mod Korat (Nakhon Ratchasima er det officielle navn), hvor vi undervejs pludselig besluttede at besøge munken i "Wat Sa Phra". Det Atchara's far's søster's søn, der er ved at opbygge et tempel af de penge lokalsamfundet giver af bidrag.



Det er ikke nogen omvej – men ligger på vores vej til Korat – på hovedvej 205

Vi har for en del år siden tidligere besøgt ham. Det var medens Atchara's far stadig levede og han var også med dengang. Munken er bare så sød og rar og har utrolig let ved at grine.



Han blev meget glad, da han så os – og jeg spurgte om jeg måtte gå ind i selve templet – hvilket normalt ikke er tilladt, og selvfølgelig måtte jeg det.



Templet er utroligt flot, med masser af malerier hele vejen rundt.



Vi fik en rundvisning, hvor han fortalte om byggeriet.

Atchara gav ham lidt penge og så fik han 8-9 vandmeloner. Stedet huser 4 munke.

Herefter kørte vi videre til Terminal 21 i Korat.



Terminal 21 er et KÆMPE varehus og indrettet som en lufthavn – virkelig gennemført.

Vi fik "opgraderet" Atchara's guldhalskæde fra 1/2 Bath til 1 Bath, hvilket kostede 16.750,- Bath (lidt forvirret, men guld vejes i Bath og møntheden hedder også Bath – og de 2 har som sådan ikke noget med hinanden at gøre).

Atchara og Daj ville hellere over i et andet varehus, så vi kørte til det andet varehus – næsten samme størrelse, hvor Sasha og jeg startede med at få en Mac Donald burger. Casper, Atchara og Daj fik thai mad.

Jeg ville forhøre mig om de havde 6 Bath guldhalskæder, da jeg i så fald ville opgradere min 5 Bath's guldhalskæde – hvilket de ikke havde. Jeg kunne få en i 7 Bath. Men det blev for voldsomt, så jeg holdt fast i den eksisterende.

I stedet for ville jeg så have et nyt ur. Der er en hel afdeling af bare ure i alle forskellige mærker og prisklasser. Jeg fandt et "simpelt" (ur + dato) til ca. 12.000,- Bath, som jeg fik rabat på og dermed kom ned på ca. 10.000,- Bath (ca. 2.000,- kr.), og så fik jeg også en T-shirt med i handlen.

Fik også købt 2 par klipklappere – 1 par til Daj og 1 par til mig. Her fik vi også rabat 😊

Nu mente Atchara at hun skulle have en taske – den hun kiggede på, var der 50% rabat på – jeg tror du kender udfaldet 😊

Casper havde fået købt sig noget tøj.

Herefter gik det direkte mod Bantan.

Loui er blevet helt vild med at køre på knallert 😊



Sidst på eftermiddagen kom vores massør igen. I dag havde Daj også et ønske om at få noget massage.



I ovenstående billede kan du se den blanding, der bliver brugt og dampet. Dufter helt fantastisk.

Så vi fik sen aftensmad – når 4 personer skal have massage.

**Onsdag den 28. juni – Vi slapper af**

Casper har fundet Mæe Liam's 3 hjulede cykel frem – fik den vasket og pumpet op, og så var den klar, hvilket straks skulle efterprøves.







Casper og Atchara tog senere med Nang ind på arbejde, for at vi kunne bruge bilen – hele dagen.

Det viste sig, at vi ikke fik brug for den.

Om formiddagen satte jeg mig kurven, og så cyklede Casper med mig op til Jut – det gav mange smil – kan jeg garantere for 😊

Casper og jeg nød en kold øl – medens Jut og jeg fik en god snak – inden vi kørte hjemad igen.

Omkring middag kørte vi til Chatturat, hvor Daj kørte. Jeg tror han kedede sig lidt. Der var ikke så meget at "forberede" til den forestående munkefest. Dog tror jeg det var noget der "fyldte" meget i hans hoved, da han havde svært ved at sove. Daj fik nogle af mine "gode" piller, og så kunne han sove.

Lidt udenfor Chatturat mod Chaiyaphum fandt vi en lille restaurant "Na Yaai Bai", hvor vi fik lidt at spise.



På vej tilbage fik vi købt masser af chips og små geléboller, som Atchara ville give til skolen.

Om eftermiddagen blev det til forskellige knallertture / cykelture.



### Torsdag den 29. juni – Besøger "lilleskolen"

Dagen starter meget varmt – omkring kl. 09.00 var der 35 grader og ingen vind.

Kl. 10.45 kørte vi op til "lilleskolen" for at uddele chips + gelékugler. Eleverne havde frokostpause kl. 11.00

Vi fik pakket ud – og det så lidt voldsomt ud. Der var 2 chips poser og 1 gelékugle til alle elever – og dem var der 120 af 😊



Det er altid spændende - og vi blev mødt af 3 hold, der skulle have der middagsmad. Først de helt små 4-5-årige - dernæst 1, 2 og 3 klasse og sidste hold på 4, 5 og 6 klasse.



Når de havde hentet mad – kom de op til bordet hvor de selv kunne vælge deres 2 poser chips og gelékugle, som var i mange forskellige farver. Ved bordet stod en lærer og holdt øje, at der ikke var nogen der tog lidt mere 😊

Når de havde taget deres chips poser, kom de forbi mig og takkede – pigerne nejede og takkede.

Jeg glæder mig hver gang over den kæmpe store venlighed vi bliver mødt med - både blandt elever men også lærere.



En af lærerne spurgte mig - hvorfor gør I det her? "Mit korte svar var: "Jeg glæder mig over at kunne give disse børn en oplevelse og et afbræk i deres normale skolegang, og være med til at gøre dem glade" - og så gav han mig hånd 😊



En af lærerne sagde til Atchara: "Det I gør med dette "arrangement" er kæmpe stort for en stor del af børnene her. De kommer fra hjem, hvor den her slags ikke bliver prioriteret ret højt - da midlerne ikke er til det.



Børnene er bare så glade - og det gør mig glad. De har på skolen fået indført at når de er færdige med at spise, skal de vise deres tallerken til klasselæreren, at de har spist op - dernæst går de selv ud og vasker deres tallerken og bestik - hvilket gælder for dem ALLE.

På et tidspunkt havde skolen fået "klager" fra forældre, at deres børn ikke fik spist den udleverede mad. Dette blev der straks taget hånd om. De indførte at hver elev skulle vise deres tallerken / skål, når der var færdige med at spise. Samtidig var de "mandsopdækket" af en lærer i hvert hjørne, så man var sikker på de fik deres mad.

Sasha blev kørt hjem med Loui, da han var meget træt og havde svært ved at "hænge sammen".

Atchara havde en sjov oplevelse, hvor hun inden besøget på "Lilleskolen" havde besøgt Tun, som til dagligt passer en masse børn (familie primært) – heriblandt også Sunan´s datter "Tulian". Hun er meget genert og ingen må røre eller tage hende op.

Som en kæmpe overraskelse for alle, viste det sig at Atchara gerne måtte tage hende op og også køre med hende, så hun var med i skolen.



Tulian er 15 måneder gammel, hvor Loui er 18 måneder.

Casper og jeg gik hjem, hvor vi holdt forbi "købmanden", og fik os en kold øl.



Til aften kom den længe ventede regn – og der kom rigtig meget. Alle tog det stille og roligt – de er jo vant til det.



En "gadesælger" valgte at krybe i læ for regnen, og porten stod jo åben 😊

Atchara og Sasha kom hjem efter deres besøg hos frisøren. De var ikke tilfredse med resultatet – hun havde klippet for meget af – hos dem begge.

Atchara lignede en lille skolepige 😊

Aftensmaden blev indtaget udenfor – vejret var blevet rigtig godt igen.



## Fredag den 30. juni – Vi slapper af

Kl. 06.00 var vejret helt perfekt – det var lidt køligt – og friskt, efter gårsdagens regn.

Casper og Mæo kører på knallert til Dalat Camping for at købe kød, medens Atchara, Sasha, Loui og jeg gik en tur op til Mai og Daj, hvor selve festen skal foregå.

Der er ikke overladt noget til tilfældighederne – alt ser bare godt ud, men de har også brugt ca. 1 uge til det 😊

Da vi kom hjem igen, var Mæo + nabo i fuld gang med forberedelserne til Munkefesten.



Nang havde tidlig fri og var hjemme omkring kl. 12.45, hvorefter Atchara, Sasha, Casper, Loui og Nang tog til Chaiyaphum for at handle.

Jeg blev hjemme og fik mig en god lur.

Da jeg vågnede igen, var man ved at montere en nyt køle-/fryseskab der blev leveret.



Til aften besøgte Jut mig, og vi havde nogle gode snakke sammen, samtidig med at vi også fik en "røvfuld" øl 😊

Jut købte det gamle køleskab, som straks blev afhentet. Så var det heldigvis væk. Mæo har det med at "samle" og kan ikke smide ud.

Atchara og de andre kom først hjem omkring kl. 20.45.

Jeg havde i løbet af dagen fået købt togbilletter fra Københavns Lufthavn til Brande.

### Lørdag den 1. juli – Munkefest

Mæe Liam og Mæo var tidlig i gang, da der skulle laves mad til Munkefesten. Da der var kommet liv i Atchara, hjalp hun også. Der skulle skrælles bananer.



Der er virkelig gang i de store gryder



Kl. 08.00 skulle jeg op til Jut. Jeg skulle klippes, hvilket hans søn Sabai skulle være god til. De ringede til os, at jeg gerne måtte komme – allerede kl. 07.20.

Han var meget forsigtig og lidt bange for at skulle klippe en "falang" (betyder hvid mand), men han gjorde det rigtig godt.

Ja så godt, at Loui også skulle klippes, hvilket også blev rigtig godt.

Maden blev hentet og kørt op til Mai og Daj.

Atchara, Loui og jeg kørte derop – op af formiddagen. Der var mange gæster, som ikke var inviteret til om aftenen – de fik i stedet for mad om formiddagen.



Der var virkelig gjort noget ud af. Det syrede af perfektionisme.



Ovenstående er lavet af bananblade og lavet i Bantan. Der er brugt ca. 3 dage på at lave denne udsmykning.



Musik i løbet af dagen var der selvfølgelig også sørget for 😊



På vej ned til Templet, hvor Stangs hår skulle klippes, var der selvfølgelig også sørget for musik.



Atchara og jeg gik i forvejen og fulgte ikke optoget. Det tog meget længe for dem at komme ned til Templet, hvor bilen kører foran – dernæst følger glade dansende mennesker og til sidst Stang med hans mor og far siddende på ladet af en bil.

Eftersom vi var blevet medunderskriver af invitationerne, skulle Stang takke alle medunderskrivere (sponsorer 😊)



Kort tid efter kom Munken og startede med de første klip, hvorefter han gik igen. Nu var det først den nærmeste familie der måtte klippe lidt hår af ham og til sidst øvrige familiemedlemmer og venner.

Der var ankommet en hel busfuld af hans venner fra Bangkok, så der var rigtig mange til denne ceremoni.







Så er alt hår ved at være barberet af – hovedet, øjenbryn og overskæg.



Tilbage i hjemmet var der bestilt en munk og en tidligere munk og sangerinde – og et musikband



Jeg lyttede på det i en times tid – så valgte jeg at køre hjem til huset. Jeg forstod ikke ret meget, og det blev en anelse for kedeligt.

Atchara fulgte trop lidt senere.

Kl. 18.00 var vi inviteret til den store fest, og hold nu op hvor så det godt ud. Der var dækket op til 480 personer – ja du læste rigtigt 😊

Heldigvis holdt vejret – ingen regn – men meget varmt.



Bagved alle bordene var der opstillet en kæmpe sene, og hvor musikerne var startet.



Det viste sig at der var lavet en form for bordkort, og at Sasha, Casper, Atchara og jeg skulle sidde ved VIP bordet sammen med 2 borgmestere og en politidirektør.



Det viste sig at der var udstationeret 8 politibetjente omkring huset, som skulle sørge for alles sikkerhed – meget betryggende. Samtidig gik der også sikkerhedsfolk rundt – som blandt andet kontrollerede om folk skulle have adgang og samtidig hjalp de også med trafikken.

Stille og roligt ankom gæsterne, som blev anvist deres bord, og en god stemning var ved at udvikle sig 😊

Maden begyndte at blive delt ud til bordene – hvilket samme firma, som havde opstillet det hele – sørgede for. De lavede maden på stedet.

Det er et firma, som vi også har benyttet ved flere lejligheder. De sørger for alt – hvilket vil sige borde, stole, duge, betræk til stolene, glas, tallerkner, bestik, isterninger og mad.

Og så rydder de selv op bagefter – og tager alt med dem igen.

Ovenstående betyder også at der er rigtig mange mennesker involveret



Senere på aftenen startede det store show – alt imedens der kom mere og mere mad.

Casper nåede at blive kanon stiv. Atchara og jeg tog hjem omkring kl. 21.00, hvor der var kørelighed. Nang og Mæo ville hjem.

### Søndag den 2. juli – Munkefest – sidste halvdel

Søndag morgen fortsatte ceremonierne oppe hos Mai og Daj. Disse ceremonier deltog vi ikke i. Det er et ritual, hvor gæsterne kan hælde vand over hovedet på Munken – og hvor der bliver bedt nogle bønner.

Herefter går de med et meget langsomt tempo, ned til templet med meget høj musik og glade dansende gæster (jeg kunne se at nogle havde en Whisky flaske med i lommen 😊)

Rigtig mange gik rundt med nedenstående T-shirt, som Nang og Dau havde hjemmefremstillet. De havde lavet 130 T-shirt, som blev delt ud til gæsterne – det så fantastisk godt ud, at næsten alle havde den samme T-shirt på.



Og der var rigtig mange med i optoget.

Festen fortsatte inde på tempelpladsen.



Det er første gang jeg har oplevet denne form for lastbil.



Hende med "stråhatten" på og som synger – viste sig at være en af klasselærerne vi havde snakket med oppe på "lilleskolen". Det var faktisk også hende der ejede bussen.





Det er meget normalt at man giver dem drikkepenge. Jeg kunne se at rigtig mange gav 100,- Bath.

Jeg sagde til Atchara: "Nu går jeg op og giver mit bidrag" – og alle kunne jo se hvad det var for en seddel jeg havde i min hånd. Og så blev der "hujet og piftet". Jeg gav 1.000,- Bath og fik mange hilsner oppe fra scenen 😊

Så var det tid til at Munken skulle bæres rundt om templet 3 gange under stor festivitas, og hvor Munken smider indpakkede mønter ud



Folk går helt amok under denne ceremoni – gamle som unge.



Mai og Daj var rigtig glade. Nu manglede kun selve munke indvielsen, hvor han får den orange dragt på. Denne del var vi ikke med til – det er kun den allernærmeste familie der her deltager.

Det havde været en fantastisk fest – hvor alt klappede.

Nu kunne han forhåbentlig begynde at sove normalt igen. Han havde de sidste 4 dage fået nogle af mine "gode piller", og som havde betydet at han havde fået nogle gode nætters søvn 😊

Resten af dagen foregik med ren afslapning. Jeg tog om eftermiddagen, på knallert, en tur rundt i Bantan og nærliggende områder.

Efter min knallerttur gik jeg op til købmanden, købte mig en øl, og sad udenfor og iagttog de mange mennesker der kom forbi og generel købte "småting".

Det er altid hyggeligt og så får jeg mange smil.

### Mandag den 3. juli – Khao Yai – udrejse

Det havde regnet rigtig meget i løbet af natten, men her til morgen, var vejret fint og frisk – og varmt – meget varmt. Kl. 07.15 havde vi 26 grader og en luftfugtighed på 94%.

Kl. 10.00 var der afgang, hvor Daj var færdig med det han skulle – m.h.t. oprydning. Turen gik stille og roligt mod Khao Yai.

I Khao Yai området viste det sig at vi først skulle besøge et tempel – noget væk fra hovedvejen.

Og det var turen værd. Vi ville besøge templet "Amphoe Pak Chong" – en kæmpe statue af Buddha.



På pladsen var der også mulighed for at give små grise og geder mælk – hvilket selvfølgelig også skulle prøves. Vi besøgte også en kaktusfarm på stedet. Hold op der var mange flotte kaktusser.



Kaktusserne var opbevaret i en form for drivhus – så tror du her var varmt 😊



Vi så kaktusser der så ud til lige at være plantet – de var meget små – nærmest som små ærter, men vi fik at vide at de faktisk var et år gamle.



Herefter kørte vi direkte til vores hotel

Khao Yai Kirithantip Resort & Hotel

Et sjovt indrettet hotel – men alt så ud til at være i fineste stand. Vores værelser var fine.

Sasha, Casper, Loui, Atchara og jeg startede med at få lidt at drikke, og lidt at spise – ikke ret meget, da vi kl. 17.00 skulle ind til Pak Chong for at spise med Atchara's veninde Salapi.

Efter den korte pause, ville vi ud og bade. Vi startede i poolen, hvor Loui til at starte med var ret utilfreds – men hurtig blev god igen. Vi var alle i vandet 😊

Efter ca. 15 minutters badning – begyndte Loui at fryse og vi gik op af vandet, for at tage om til vandløbet.



Her hyggede vi os også. Og Casper og jeg hoppede ud fra hængebroen. Atchara og Loui sad oppe ved "dæmningen".







Nu var der "dømt" hvilepause i ca. 1½ time. Loui trængte til noget søvn

Kl. 17.00 kørte vi ind til Pak Chong, hvor vi skulle mødes med Salapi på restaurant "Waterside House". Det skulle ifølge Salapi være en god og spændende restaurant.

Og hold da op, hvor havde hun ret. Det er total svært at beskrive atmosfæren. Vi kom igennem en lang gang, som var opbygget som et museum – inden vi trådte indenfor i restauranten. Selv inde på restauranten var alting opbygget med gamle ting. Vildt spændende.



Medens vi sad og ventede på maden, så jeg "ting" svømme nede i floden. Det viste sig at være en Øgle (Varaner), dog ikke udvokset endnu.



Vi fik noget at spise – hvilket var almindeligt mad – ikke noget særligt.



Ovenstående er en madkasse, så enten har man en meget lang arbejdsdag – eller også er man unormal sulten 😊



Det havde været et spændende sted at opleve.

Vi sluttede aftenen af med et besøg hos Salapi – i et mondæne område i Pak Chong. Både Atchara og jeg blev forelsket i denne bydel 😊

#### Tirsdag den 4. juli – Khao Yai – hjemrejse til Bantan

Loui havde sovet inde hos Atchara og mig, og omkring kl. 08.15 fik vi morgenmad – rigtig god morgenmad – og herefter gik turen nordpå til Bantan, hvor vi havde en kort pause, før vi kørte videre – denne gang med lidt flere i bilen.

Mæo, Mo og Mæe Liam var med på denne tur.

Vi ville besøge "blomsterbjerget" i nationalparken "Pa Hin Ngam National Park" – området også kaldet for "Siam Tulip Field".



Vi startede med en tur op til udsigtspunktet "Sud Phan Din", hvor der var en fantastisk udsigt





Desværre er blomstringen lige først begyndt, men forestil dig nedenstående billede fyldt med ovenstående blomster – vi har oplevet det for mange år siden.





Men uanset hvor mange blomster der var – er det et fantastisk naturområde



Efter dette skønne besøg tog vi i samme område ned og besøgte Nonneklosteret, som er bygget sammen med et Munketempel. Nonneklosteret hedder Badåe

Atchara, Loui, Mo og jeg tog en tur helt op til toppen – og undervejs til toppen var der en helt fantastisk akustik – nærmest som et stort ekko.



Der var en helt kanon udsigt heroppe fra. Ude i det fjerne hang nogle tunge skyer. Vi nåede at se det hele inden regnen startede.





Herefter gik turen tilbage til Bantan, hvor den kort tid efter stod på aftensmad.

### Onsdag den 5. juli – Pakning og Hjemrejse

Onsdagen gik med at få pakket – og der var meget der skulle pakkes. Vi havde 4 store kufferter – og de vejede hver ca. 23 kg.



Kl. 14.45 var der afgang fra Bantan, og ligesom alle de andre gange, er det svært – specielt for Atchara´s mor.

Med os i bussen var også Mai, som skulle med tilbage til Bangkok.

Vi fik aftensmad et nyt sted – bare for at prøve noget andet. Vi spiste på "Dairy Home Restaurant", hvor vi rigtig god mad.



Herefter gik det direkte til lufthavnen.

Vi kom hurtigt igennem check-in, og derefter sikkerhedskontrollen – inden det hed paskontrol. Her blev vi igen "sorteret" – og fik lov til at gå igennem som thaier.

Her havde Casper og Atchara en sød lille oplevelse. Politimanden spurgte Casper om han kunne tale thai – hvilket han kun kan i begrænset omfang. Da det så blev Atchara´s tur – spurgte han, hvordan det kunne være, at han ikke kunne thai – Atchara tog hendes udlændige kort frem – og så kom der et stort smil frem – nu forstod han det hele 😊

Nu skulle vi have godt 3 timer til at gå – inden vi skulle med Thai Air igen.

## Torsdag den 6. juli – Hjemrejse

Kl. 00.50 var der afgang fra Bangkok og forude ventede ca. 12 timers flyvning med forventet ankomst til København kl. 07.40.

Vi skulle igen flyve med en Boeing 777-300ER



Da vi havde Loui med – var vi nogle af de første der kom ind – og Loui nåede ikke at mærke at vi fløj afsted. Han faldt straks i søvn – og sov faktisk hele vejen til København.

Kl. 02.00 fik vi mad, hvorefter jeg fik små 6 timers søvn. Herefter så jeg en god serie i fjernsynet.

Omkring kl. 06.55 landede vi i København og havde dermed indhentet ca. 3 kvarter.

Paskontrol og bagageudlevering var forholdsvis hurtigt overstået – og nu skulle vi så have 2½ time til at gå, før vi skulle med toget kl. 10.25.

Vi brugte noget af tiden til at få noget at spise på "Burger King".

Kl. 13.41 ankom vi til Brande, hvor Jesper og Renu begge var ankommet. Renu tog vores bagage og Atchara. Vi andre kørte med Jesper til Sdr. Felding.

Dermed var vores Thailandstur 2023 ved at nå sin afslutning.

Dette var min 19. tur til Thailand.

## Statistik

### Besøgte Lande

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

Antal gange	Land	Hovedstad	Sidst opdateret:
17	Norge	Oslo	01-09-2017
7	Holland	Amsterdam	10-04-2015
4	Sverige	Stockholm	1979
2	Belgien		
3	Finland	Helsinki	10/10-2019
?	Tyskland	Berlin	23/12-2015
1	Sovjetunionen	Moskva – Den Transsibiriske Jernbane	1985
2	Polen		1990
1	Grækenland	Athen	1983
1	DDR		1990
1	Cuba	Havanna	1993
5	Østrig	Wien	20-10-2021
5	Frankrig	Paris	20-01-2014
1	Italien		1984
3	Spanien	Madrid / Barcelona / Malaga	07-04-2019
1	Jamaica		1993
5	England	London	10-03-2014
1	USA-Florida (lufthavn)		1993
1	USA - San Francisco, Los Angeles, Las Vegas		2012
1	Skotland	Edinburgh	1984
1	Burma		
1	Monaco	Monaco	1984
1	Paraguay		1994
19	Thailand	Bangkok	Juni 2023
1	Argentina		1994
1	Indien	New Delhi	1986
1	Estland		1995
1	Filippinerne	Manila	1992
1	Letland		1995
1	Brasilien	Brasilia	1994
1	Litauen		1995
1	Schweiz		20-10-2021
2	Laos	Vientiane	23-04-2017
2	Cambodja (grænsebyen)		
3	Grønland	Nuuk	02-07-2017
1	Island	Reykjavik	2003
(1)	Kina (grænsen)		2004
1	Vietnam	Hanoi	2004
1	Tjekkiet	Prag	2004
1	Nepal	Kathmandu	2006
1	Tibet	Lhasa	2006
1	Ungarn		2007
1	Singapore	Singapore	2008
1	Malaysia		2008
1	Hong Kong	Hong Kong	2008
1	Macao	Macao	2008
1	Taipei (lufthavn)	Taipei	2009
1	Sydkorea	Seoul	2009
1	Nordkorea		2009
1	Japan	Tokyo	2010
1	Luxembourg	Luxembourg	2011
1	Cypern		11-07-2015
1	Marokko		30-07-2016
6	Tyrkiet (lufthavn)	Istanbul	01-07-2019
1	De Forenede Arabiske Emirater	Abu Dhabi	28-02-2018
1	Oman		28-02-2018

1	Kroatien		14-02-2019
1	Bosnien-Hercegovina		14-02-2019
1	Montenegro		14-02-2019
1	Sydafrika	Pretoria	01-07-2019
1	Portugal	Lissabon	23-08-2021
1	Lichtenstein	Vaduz	20-10-2021
1	Maldiverne	Malé	August 2022
63	Lande	38 hovedstæder	



## Benyttede flyselskaber

SAS  
Mærsk  
Cimbrer Air  
Cimbrer Sterling  
Sterling  
Thai Air  
Britania Airlines  
Varig  
Aeroflot  
Cubana Airlines  
Finnair  
Lufthansa  
British Airways Sunair  
Air Greenland  
Icelandair  
KLM  
China Air  
Vietnam Airlines  
Air China  
Austrian Airlines  
Jet Time  
DOT LT (DAT – Danish Air Transport)  
NOK Air (Thai Indenrigs fly)  
Air France  
Norwegian  
Turkish Airlines  
Vueling (spansk luftfart)  
Aegean Airlines (kroatisk luftfart)  
Ryanair  
FlySafair (Sydafrikansk)  
TAP Air Portugal  
Bangkok Airways

I alt 32 forskellige flyselskaber

## Fly kilometer

Destination	Land	Ud	Retur	Miles	KM	Total
Amsterdam – Bangkok	Holland – Thailand	4	4	5095	9436	75488
Amsterdam – Billund	Holland	1			496	496
Amsterdam – Durham Tees Valley	England	1	1	297	478	956
Amsterdam – San Fransisco	Holland – USA	1	1	4838	8960	17920
Bangkok – Hanoi	Thailand – Vietnam	1	1	549	1017	2034
Bangkok – Hong Kong	Thailand – Kina	1	1	1048	1941	3882
Bangkok - Istanbul	Tyrkiet	1		4673	7520	7520
Bangkok – Katmandu	Thailand – Nepal	1	1	1218	2256	4511
Bangkok – Manila	Thailand – Filippinerne	1	1	1191	2206	4411
Bangkok – Narita	Thailand – Japan	1	1		4645	9290
Bangkok – New Delhi	Thailand – Indien	1		1582	2930	2930
Bangkok – Phuket	Thailand	1	1	430	692	1384
Bangkok – Singapore	Thailand – Singapore	1	1	877	1624	3248
Bangkok – Taipei	Thailand – Taiwan	1		1342	2486	2486
Billund – Amsterdam	Holland	6	6	268	496	5952
Billund – Dubrovnik	Kroatien	1		997	1600	1600
Billund – Frankfurt	Tyskland	3	3	395	731	4386
Billund – Gatwick	England	1	1	477	883	1767
Billund – Helsinki	Finland	1	1		1060	2120
Billund - Istanbul	Tyrkiet	1	1		2179	4358
Billund – København		18	17	119	220	7714
Billund – Malaga	Spanien	1			2357	2357
Billund – Oslo	Norge	2	1	276,6	512	1537
Billund – Paris	Frankrig	1		542	872	872
Billund – Stavanger	Norge	3	3		414	2484
Brasilia – Salvador	Brasilien	1		604	1119	1119
Cape Town - Johannesburg	Sydafrika	1			1270	1270
Dubrovnik – Göteborg	Kroatien - Sverige	1		1080	1740	1740
Esbjerg – København		1	1	139,1	257	515
Frankfurt – Bangkok	Tyskland – Thailand	3	3	4957	9180	55081
Frankfurt – Lissabon	Tyskland - Portugal	1	1	1165	1874	3748
Gatwick – Orlando	England – USA	1		4321	8002	8002
Gatwick – Sao Paulo	England – Brasilien	1	1	5128	9497	18994
Göteborg – Billund	Sverige - Danmark	1		179	288	288
Helsinki – Bangkok	Finland – Thailand	1	1		7912	15824
Helsinki – Moskva	Rusland	1		622	1152	1152
Istanbul – Abu Dhabi	Forenede Arabiske Emirater	1	1		3020	6040
Istanbul – Bangkok	Thailand	1	1		7514	15028
Istanbul – Cape Town	Sydafrika	1			8811	8811
Istanbul – Malé	Tyrkiet – Maldiverne	1		3764	6058	6058
Johannesburg - Istanbul	Sydafrika / Tyrkiet	1			7463	7463
Kabarovsk – Leningrad	Rusland	1		3349	6202	6202
Karup – København		19	18	126,8	235	8689
København – Amsterdam	Holland	1	1	348	644	1289
København – Athen	Grækenland	1	1	1186	2196	4393
København – Bangkok	Thailand	11	10	4862	8645	181515
København – Frankfurt	Tyskland	1	1	373	691	1382
København – Gatwick	England	1	1	545	1009	2019
København – Helsinki	Finland	1		504	933	933
København – Istanbul	Tyrkiet	3	2	1268	2040	10200
København – Marrakesh	Marokko	1	1		3123	6246
København – Paris	Frankrig	1			871	871
København – Prag	Tjekkiet	1	1	357	661	1322
København – Reykjavik	Island	1	1	1173	2172	4345
København – Rønne		10	10	84	156	3111
København – Sdr. Strømfjord	Grønland	3	2	1851	3428	17140
København – Sønderborg		1		109,5	203	203
København – Wien	Østrig	1	1	474	878	1756
København – Aalborg		1		131,7	244	244
Leningrad – København	Rusland	1		617	1143	1143
Lhasa – Katmandu	Tibet – Nepal	1		402	745	745

London – København	England	1		545	1009	1009
Malaga – København	Spanien	1			2480	2480
Malé – Bangkok	Maldiverne – Thailand	1			3169	3169
Manaus – Brasilia	Brasilien	1		1054	1952	1952
Montego Bay – Gatwick	Jamaica – England	1		4952	9171	9171
Montego Bay – Havanna	Jamaica – Cuba	1	1	393	728	1456
New Castle – Amsterdam	England – Holland	1			521	521
New Delhi – London	Indien – England	1		3729	6906	6906
Narsarsuaq – København	Grønland	1		1889	3500	3500
Notodden – Billund	Norge	1		238,3	441	441
Nuuk – Narsarsuaq	Grønland	1		256	476	476
Orlando – Montego Bay	USA – Jamaica	1		631	1169	1169
Paris – New Castle	Frankrig – England	1			729	729
Salvador – Rio	Brasilien	1		665	1232	1232
Sao Paulo – Foz Do Iguacu	Brasilien	1	1	457	846	1693
Sao Paulo – Manaus	Brasilien	1		1476	2734	2734
Sao Paulo – Rio	Brasilien	2	1	186	344	1033
Seoul – Bangkok	Sydkorea – Thailand	1		1977	3662	3662
Sdr. Strømfjord – Nuuk	Grønland	3	2	171	317	1584
Skrydstrup – København		2	1	116,5	216	647
Taipei – Seoul	Taiwan – Sydkorea	1		800	1482	1482
Wien – Bangkok	Østrig – Thailand	1	1	4567	8459	16918
Aalborg – Barcelona	Spanien	1	1		1843	3686
Aalborg – Aarhus		1		64,8	120	120
Aarhus – Cypern	Cypern	1	1	1818	2925	5850
Aarhus – København		1		83,2	154	154
					<b>Sum i alt</b>	<b>650.358</b>