

Dagbog 63

Dagbog
for sommeren og efteråret 2020



Forord

Denne dagbog er min 63. dagbog der beskriver sommeren og efteråret 2020.

Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.

Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.

Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også overfor de involverede parter.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Heydt Jørgensen

Dagbog for Sommeren og efteråret 2020.

Copyright © Kaj Heydt Jørgensen, Sdr. Felding, Danmark.

Indholdsfortegnelse

Indhold

Forord	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Min fødselsdag.....	6
Sommerferie	7
Tirsdag den 18. august.....	7
Onsdag den 19. august	11
Den tilsandede Kirke	12
Sandmilen	12
Råbjerg Mile	13
Info om Råbjerg Mile.....	14
Hirtshals	14
Bunkermuseet – 10. batteri	14
Hirtshals fyrtårn	15
Gågaden.....	17
Torsdag den 20. august.....	18
Rubjerg Knude Fyr	18
Børglum Kloster	22
Børglum Kloster i dag	23
Børglum Kloster fortsat.....	23
Nordsøen Oceanarium	23
Tversted strand.....	24
Hirtshals igen.....	26
Fredag den 21. august	27
Aalborghus Slot.....	27
Gråbrødrekloster	28
Aalborgtårnet.....	30
Hadsund.....	30
Hvidsten Kro	31
Museet – og dem der måtte lade livet – for Danmark	33

Radioforhandler Niels Nielsen Kjær 1903-1944.....	33
Mekaniker Johan Kjær Hansen 1907-1944.....	34
Kromedhjælper Niels Fiil 1920-1944 (deres søn)	35
Bryggeriarbejder Peter Bergenhammer Sørensen 1914-1944 (Kirstines mand) ..	35
Karetmager Søren Peter Kristensen 1887-1944	36
Møller Henning Andersen 1917-1944.....	37
Dyrlæge Albert Iversen 1895-1944.....	38
Kroejer Marius Fiil 1893-1944	39
Mindestenen.....	40
Dømt til fængsel	41
Husmoder Kirstine Sørensen (født Fiil)	41
Købmand Knud Peder Buchhorn Christensen	41
Lillebilvognmand Anders Venning Steensgaard.....	42
Landmand Jens Stenz	42
Chauffør Barner Hyldgaard Andersen	42
Servitrice Gerda Søvang Fiil	43
Hvidsten Kro – del 2.....	43
Min kamp mellem Profil Rejser og TopDanmark	46
Brev nr. 1 fra advokat den 16/9-20	46
Brev nr. 2 fra Profil Rejser den 22/9-20	47
Brev nr. 3 fra advokat den 23/9-20	48
Brev nr. 4 fra TopDanmark den 29/9-20	49
Og hvad så nu!	51
Delegeretmøde i fagforeningen Frie.....	51
Familietur til Tyskland.....	51
Weekendturen til Henne Mølle Å Badehotel.....	52
Efteråret.....	55
Weekendtur til Skagen sammen med mor og far	57
Fredag den 11. december	58
Lørdag den 12. december	59
Søndag den 13. december	64

December måned – lidt turbulent	64
Julen	65
Nytårsaften.....	68
Statistik	69
Besøgte Lande	69
Benyttede flyselskaber.....	70
Fly kilometer.....	71

Min fødselsdag

Lørdag den 1. august holdt vi min fødselsdag, hvor dagen startede med en gang god frokost. Mor og far, Casper og Natasha, Jesper og Marie deltog – Atchara arbejdede – jo nu var vi pludselig mange og det var rigtig hyggeligt.

Da Atchara var kommet hjem og havde fået lidt at spise – valgte vi at køre en tur til Jyllands Park Zoo i Haunstrup.



De unge mennesker kørte i Jespers bil og vi havde mor og far med. Jeg betalte for al entré – så det var lidt af en udskrivning. Vi var trods alt 8 voksne til 175,- kr. pr. person.

Vi havde taget kaffe og kage med og havde en hyggelig eftermiddag sammen.

Derhjemme igen gik der "sport" i det – af flere omgange, og selvfølgelig kunne far ikke dy sig – han ville udfordre de unge mennesker 😊



Til aften kom Minna og Leo og vi skulle til forveksling denne gang ikke have thai mad – vi skulle have gode oksemørbrad bøffer med nye kartofler og bearnaisesovs – hvilket var en kanon oplevelse.

Minna og Leo tog Natasha og Casper med til Skjern togstation, for som de sagde, "det er ikke ret meget omvej for os", og dermed skulle Jesper ikke køre dem.

Søndag morgen var der selvfølgelig – sædvanen tro – blødkogte æg, rundstykker og bacon. Efter morgenmaden kørte mor og far hjem.

Sommerferie

Ja først røg vores thailandstur – dernæst vores tur til Svalbard – grundet Corona virussen. Vi besluttede derfor at tage en tur rundt i det nordjyske fra tirsdag den 18. august til lørdag den 22. august.

Tirsdag den 18. august

Turen startede tirsdag morgen kl. 08.00 og turen skulle gå over Skive, Mors og via Feggesund færgen, men først skulle vi lige forbi Peugeot i Herning og have skiftet for pære, da den ene var sprunget – vi fik straks skiftet dem begge – kanon service.



Herfra kørte vi op med Vestkysten. I Åbyhøj drejede vi fra og kørte ind over Store Villemosen. I Brønderslev kørte vi mod Frederikshavn, og herfra direkte mod Skagen, hvor vi fik en hotdog, inden turen gik ud til Grenen. Her besluttede vi at gå helt ud til Grenen - og det er langt – i løs sand 😊



Men vejret var perfekt og pludselig var vi der



Yderst på grenen er der en flok sæler der i år har valgt at sole sig der, så man må ikke gå helt ud på "Grenen".

Fantastisk også at opleve hvor Kattegat og Skagerrak "mødes".

Vi gik hele vejen tilbage – selvom det var fristende at tage "traktoren" tilbage.



Vi kørte herefter tilbage og nød gågaden, hvor Atchara fik pandekage med is og jeg fik en kold fadøl.

Efter besøget i gågaden kørte vi ud til Color Hotel Skagen, hvor vi fik en varm velkomst. Vi havde fået en dejlig lejlighed, men der skulle luftes ud, da det var meget varmt i lejligheden.

Vi fik ændret rejseplanen, da der ikke var plads på Læsø færgeren før sen aften, hvilket betød at vi droppede Læsø, selvom det betød en omkostning på ca. 900,- kr., som vi ikke fik refunderet.

Ved at vi droppede Læsø, kunne vi dermed godt bestille morgenmad - nu havde vi ingen hastværk. Vi bestilte morgenmad mellem kl. 07.00 og 08.00, da tiden mellem kl. 08.00 og 09.00 var fuld booket.



Til aften spiste vi rigtig god mad i restaurant "Holger" på hotellet.

Onsdag den 19. august

Onsdag morgen gik jeg straks på "jagt" efter alternative løsninger for Læsø turen, og jeg bestilte 2 overnatninger i Hirtshals på Hirtshals Hotel.

Herefter stod den på rigtig god morgenmad og hvor vi efterfølgende fik pakket bilen og gjort klar til afgang.

Besøget i Skagen havde været en succes.

Den tilsandede Kirke

Første stop var ved "Den tilsandede Kirke", som vi godt nok tidligere har besøgt, men det var tidligt om morgenen, vejret perfekt og syntes den igen var et besøg værd.



Sandmilen

Vores næste stop var ved Sandmilen, hvor vi skulle gå 1 kilometer – hver vej. En spændende tur, hvor Atchara lavede "oversvømmelse" på en Mountain cykelsti – til megen morskab, da der samtidig kom 2 Mountain cykelryttere 😊



Råbjerg Mile

Vores 3. stop var ved Råbjerg Mile, som var en kæmpe oplevelse – jeg har aldrig før været der.



Vi følte begge at vi igen var i Sahara



Info om Råbjerg Mile

Milen er ca. 1000 meter på hver led, indeholder 3,5 millioner m³ sand, måler op til 40 meter høj og dækker et areal på ca. 2 kvadratkilometer - og så vandrer klitten 15 meter årligt mod nordøst.

Det vil sige, at om ca. 100-200 år er hovedvejen til Skagen dækket af sand, og at træer og lignende, som efterhånden bliver dækket af Råbjerg Mile, dukker op på den anden side ca. 40 år senere.

Det samme gør små "milesøer", som er fordybninger forårsaget af det varierende grundvandsniveau. Disse søer er i starten fattige på næring og vegetation, men efter lidt tid vender planterne tilbage.

Hirtshals

Fra Råbjerg Mile gik turen stille og roligt direkte mod Hirtshals.

Bunkermuseet – 10. batteri

I Hirtshals startede vi med at besøge Bunkermuseet.

10. batteri er Danmarks mest komplette og udgravede forsvarsanlæg fra 2. Verdenskrig. Det ligger i et prægtigt naturområde ved Hirtshals Fyr og dækker et område på 450 x 750 meter. Området indeholder 3.5 km løbegrave, som forbinder 69 bunkere.

I en mandskabsbunker er der indrettet en informationsudstilling, der fortæller om 10. batteri og Hirtshals under besættelsen, og i andre bunkere har man genskabt den oprindelige indretning.





Hirtshals fyrtårn

Fra bunkermuseet gik vi over til Hirtshals fyrtårn, hvor vi tog hele vejen op, hvilket var en sej tur.

På toppen fandt jeg for alvor ud af at jeg er blevet meget bange for højder. Jeg rystede og var nærmest blevet helt stiv i hele kroppen – jeg havde det virkelig dårligt. De 2 billeder jeg fik taget, var en kamp.





To gange i minuttet sender det roterende linsespejl lysstrålen 360 grader rundt.

Lyset fra glødelampen i Fyrets top, kan ses ca. 25 sømil fra land.

Gågaden

Vi sluttede af i gågaden i Hirtshals, med drikke og mad samt handel, inden vi fik vores hotelværelse på Hirtshals hotel – som ligger fantastisk godt placeret.



Efter lidt arbejde fik jeg åbnet døren ud til gaden – vi boede på 2. etage – og værelset var meget varmt og trængte til at blive luftet igennem.

Herefter gik jeg ned på Hirtshals kro og fik en fadbamse. Kroen hører også til hotellet.

Hotel- og krobemandingen var absolut kørt ned på et minimum, hvilket var tydeligt at mærke – og Atchara og jeg besluttede hurtigt at her ville vi ikke spise, selvom jeg tror maden var ganske OK.

Inden aftensmaden gik vi en tur på havnen, og valgte at spise på restaurant Abstrakt – hvor vi fik rigtig god mad – kan varmt anbefales.

Hele natten stod vores dør ud mod gaden åben – bare for at få lidt luft. I løbet af natten blev det heldigvis køligere – hvilket bare betød at dynen fik sin berettigelse 😊

Torsdag den 20. august

Vi startede med rigtig god morgenmad, hvor jeg forinden om morgenen havde planlagt et dagsprogram.

Rubjerg Knude Fyr

Dagen startede med en køretur til Rubjerg Knude Fyr, hvor vi igen skulle gå og gå i løst sand.

Turen op til fyret var på 1½ km – og igen utrolig spændende og første gang jeg var her.





Det var en hård vej op igennem det løse sand – men så sandelig besværet værd





Atchara var total uforstående, at det var naturen der skabte dette, og at det ikke var menneskeskabt.



Fyret blev i efteråret 2019 flyttet 70 meter væk fra kysten, da det stod for at blive opslugt af havet.



I ovenstående billede er det sted hvor den stod, da den blev flyttet, og hvor man kan se hvor tæt den stod på "afgrunden".

Børglum Kloster

Efter besøget på Rubjerg Knude Fyr kørte vi til Børglum Kloster, hvilket for mig var en stor oplevelse – tror ikke Atchara havde samme opfattelse 😊





Børglum Kloster i dag

I en alder af 23 år overtog Hans Rottbøll Børglum Kloster. Anne og Hans Rottbøll driver i dag 437 hektar landbrug med hovedvægten lagt på planteavl. Der er over 15 udstillinger fordelt på 4000 m².

Klosterkirken er en af de sidste privatejede kirker i Danmark.

Børglum Kloster fortsat..

Vi fik set det hele, som jeg syntes var meget spændende og sluttede af i deres Café, hvor vi fik lidt at spise og drikke – inden vi skulle videre – tilbage til Hirtshals for at besøge "Nordsøen Oceanarium"

Nordsøen Oceanarium

Nordsøen Oceanarium har status som et statsanerkendt zoologisk anlæg og modtager som sådan et årligt støttebeløb fra Kulturministeriet.

Dog dækkes hele 90 % af drift og vedligeholdelse af vores entréindtægter.

Attraktionen er en non-profit-virksomhed, hvor et eventuelt overskud går til udvikling af attraktionen.



Vi fik set det hele og kørte herefter til Tversted Strand.

Tversted strand

Hvorfor lige Tversted strand?

Det poppede op hver gang jeg googlede "Seværdigheder i Hirtshals" – nå ja så kunne vi da prøve det.



På vej ned til standen fik vi købt lidt drikkevarer og fandt en god plads i klitterne.

Pludselig så jeg noget stort i vandet – jeg sagde til Atchara: "Jeg tror der er Marsvin derude" – og straks kom svaret "Kaj – det er en fugl du har set" – men nej. Pludselig så Atchara det også. Vi så i hvert fald 4 Marsvin – men jeg tror der var flere. De svømmede forbi os en del gange.



En ting var i hvert fald sikker – det var ikke nogen fugl 😊

På vej tilbage til bilen kom vi forbi iskiosken – hvor vi lige fik købt lidt.

Hirtshals igen

Omkring kl. 15.00 ankom vi til hotellet igen – godt brugte. Det var også begyndt at regne og blæse, og hvor det blev meget koldt i forhold til de foregående dage.

Atchara ville ud og handle lidt. Der var en isenkræmmer butik som havde 50% rabat på alt i butikken. Alle varerne var i forvejen sat ned med nye prismærker og det var på den pris de gav 50% rabat.

Til aften spiste vi aftensmad på restaurant Lilleheden, lige overfor hotellet



Vi fik igen rigtig god mad – oksebøffer.

Fredag den 21. august

Efter morgenmaden gik det sydpå ad den gamle landevej til Aalborg – hvor der dukkede mange gamle minder op, fra den tid hvor jeg arbejdede hos BFC Data i Nørresundby.

Vi havde besluttet os for 3 besøg i Aalborg.

Aalborghus Slot

Vi kørte direkte til Aalborghus Slot og jeg ved ikke rigtig hvad jeg havde forventet, men det var et kæmpe "flop" – jeg var dybt skuffet. Gangene og "fangehullet" var total mørklagt, og vi måtte bruge mobiltelefonen til at lyse lidt. Bygningerne er flotte, men jeg kan overhovedet ikke anbefale stedet.





Dybt skuffet kørte vi til næste seværdighed – selv om vi var i rigtig god tid.

Gråbrødrekloster

Museet åbnede først kl. 10.00 – så vi kunne snildt lige nå en kop kaffe og en kage i Sallings bageri, hvor vi fik en udsøgt service.

Præcis kl. 10.00 tog vi elevatoren ned til museet, hvilket var en stor oplevelse.



I ovenstående billede, kan man se at der på et tidspunkt er blevet lagt betongulv ovenpå en gravplads – der stak knogler ud rigtig mange steder.

Et rigtig spændende sted.

Efter besøget gik vi ind i Salling, hvor jeg satte mig i bageriet og fik en kold fadbamse, medens Atchara ville shoppe. Jeg benyttede tiden til at se arbejdsmails og få svaret på nogle af dem.

Herefter kørte vi til 3. stop

Aalborgtårnet

Aalborgtårnet er et 55 meter højt tårn i Aalborg, som blev opført i 1933 i forbindelse med Nordjysk Udstilling. Tårnet står på en 50 meter høj bakke, og toppen er dermed 105 meter over Limfjorden.



Tårnet er i besiddelse af Nordeuropas længste udendørs elevator, så turen mod toppen er en oplevelse i sig selv. Når man så langt om længe er kommet op, kan den flotte udsigt nydes ad libitum.

Vi tog turen op – og noget af det første Atchara sagde: "Kaj – det gynger heroppe", og ja, tårnet svajer, hvilket tydeligt kan mærkes. Jeg fik lidt at drikke, hvorefter turen gik ned igen.

Nu skulle turen gå mod Hvidsten Kro, men af den gamle hovedvej fra Aalborg mod Hadsund og videre derfra mod Hvidsten

Hadsund

I Hadsund holdt vi en lille pause, hvor vi også ville spise lidt og fandt "Big Ben Pub" og var noget spændte på hvad det var vi ville få.

Men hold da op – kanon god mad. Jeg havde bestilt en Pariserbøf og Atchara havde bestilt et Stjernesked – og hold da kæft hvor var det lækker. Min Pariserbøf går over i kategorien ”en af de bedste jeg nogensinde har fået”. Atchara´s stjernesked står også til UG+

Godt mætte kørte vi mod vores bestemmelsessted ”Hvidsten Kro”, hvor vi kørte langs med Mariager Fjord – en fantastisk flot tur.

Hvidsten Kro

Og så var vi der og fik udleveret nøgler – vi skulle bo i et anneks, som bare var helt fantastisk.







Jeg ville en tur på museet, medens Atchara snakkede med Thailand, hvor situationen ikke er særlig god m.h.t. Atchara´s far.

Museet – og dem der måtte lade livet – for Danmark

Jeg trådte ind i en historie, som er svær at beskrive, men de var alle store helte, og ville Danmark – om det så betød døden, som det jo gjorde for 8 af dem.

Jeg vil i denne dagbog kort fortælle om personerne:

Radioforhandler Niels Nielsen Kjær 1903-1944

Niels Kjær var uddannet radiomekaniker, og han forhandlede radioer fra sin egen butik i Hvidsten. Han var ugift og testamenterede sit hus til fætteren mekaniker Johan Kjær Hansens hustru Rigmor, mens karetmager Kristensens hustru Agnes arvede en sum penge efter ham.



Radioforhandler Niels Kjær sluttede sig uopfordret til Hvidstengruppen. Han besøgte en dag karetmager Kristensens hus, hvor han mødte hustruen Agnes og spurgte til mandens aktiviteter. Herefter blev Niels Kjær kontaktet af gruppen og optaget i dens arbejde med våbenmodtagelserne.

Den 17. marts 1944 blev Niels Kjær arresteret af Gestapo, som foretog endnu en massearrestation en uge efter, at de første gang havde været i Hvidsten. Ved en krigsretsdøm den 26. juni 1944 blev Niels Nielsen Kjær dømt til døden, og blev skudt den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte i Ryvangen.

Efter befrielsen blev hans lig fundet og ført til Hvidsten og begravet i en mindelund dér den 16.6.1945.

Mekaniker Johan Kjær Hansen 1907-1944

Johan Kjær Hansen blev gift med Rigmor Marie Andersen fra Randers den 11. marts 1934. De fik sønnerne Henning, Mogens og Jørgen. Familien levede af Johans mekanikerværksted i Hvidsten.



Johan Kjær Hansen deltog i gruppens arbejde med at modtage faldskærmsfolk, våben og sprængstof ved Mustard Point. Desuden hjalp Johan også med til at få forfulgte og illegale personer ud af landet. Da gruppens modtagearbejde blev indstillet på grund af tyskernes interesse for området omkring Mustard Point i efteråret 1943, tog Johan Kjær Hansen sammen med vennen og gruppe-medlemmet Niels Fiil til Aalborg for at lære at lave håndgranater.

Den 17. marts 1944 blev Johan Kjær Hansen arresteret af Gestapo, som foretog endnu en massearrestation en uge efter, at de første gang havde været i Hvidsten. Ved en krigsretsdøm den 26. juni 1944 blev Johan Kjær Hansen dømt til døden, og blev skudt den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte i Ryvangen.

Efter befrielsen blev hans lig fundet og ført til Hvidsten og begravet i en mindelund dér den 16.6.1945.

Kromedhjælper Niels Fiil 1920-1944 (deres søn)

Niels Fiil var søn af kroer Marius og Gudrun Fiil. Fra Niels var ganske ung, hjalp han forældrene med at drive kroen og det landbrug, som hørte hertil. Det var meningen, at Niels Fiil skulle overtage kroen og drive landbruget videre. Den 1. april 1943 vendte han hjem efter et ophold på Ladelund Landbrugsskole, og herefter indgik han i den modtagergruppe, som Marius Fiil var i gang med at danne i Hvidsten og Spentrup.



Niels Fiil deltog i gruppens arbejde med at modtage faldskærmsfolk, våben og sprængstof på nedkastningspladsen Mustard Point. Foruden modtagerarbejdet var Niels også involveret i flugthjælpen til illegale personer. Da gruppens arbejde blev indstillet på grund af tyskernes interesse for området i efteråret 1943, tog Niels Fiil sammen med sin ven og gruppelemmet Johan Kjær Hansen til Aalborg for at lære at lave håndgranater.

Den 11. marts 1944 blev Niels Fiil arresteret af Gestapo. Ved en krigsretsdømme den 26. juni 1944 blev Niels Fiil dømt til døden, og blev skudt den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte i Ryvangen.

Efter befrielsen blev hans lig fundet og ført til Hvidsten og begravet i en mindelund dér den 16.6.1945.

Bryggeriarbejder Peter Bergenhammer Sørensen 1914-1944 (Kirstines mand)

Peter Bergenhammer Sørensen var kroer Marius Fiils svigersøn. Han blev gift med Kirstine Fiil den 25. april 1939. De fik datteren Gudrun, kaldet Gulle. Familien boede i et hus tæt ved kroen i Hvidsten på Mariagervej 444, som Marius Fiil selv havde bygget til dem. Peter arbejdede på bryggeriet Thor i Randers, men indgik også i arbejdet på den familiedrevne kro.



Da Marius Fiil i marts 1943 dannede Hvidstengruppen, indtrådte både Peter og Kirstine i arbejdet. Deres hus blev ofte udgangspunktet for gruppens arbejde, da selve kroen var for udsat til, at illegalt arbejde i større målestok kunne ske der. Flere gange husede Peter og Kirstine faldskærmsfolk eller andre illegale personer, som gruppen var kommet i kontakt med.

Peter Sørensen var med til at modtage våben i de engelske containere på Mustard Point.

Peter Bergenhammer Sørensen og hustruen Kirstine Fiil blev arresteret af Gestapo den 11. marts 1944. Ved en krigsretsdømme den 26. juni 1944 blev Peter dømt til døden og Kirstine fik livsvarigt tugthus.

Peter Bergenhammer Sørensen blev skudt den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte i Ryvangen.

Efter befrielsen blev hans lig fundet og ført til Hvidsten og begravet i en mindelund dér den 16.6.1945.

[Karetmager Søren Peter Kristensen 1887-1944](#)

Søren Peter Kristensen blev gift med Agnes Kirstine Thomassen den 6. marts 1920. Søren var udlært karetmager, og i 1929 købte han sin egen karetmagerforretning i Hvidsten.

Søren Kristensens indgik straks i Hvidstensgruppens arbejde. I begyndelsen var det meningen, at han fra sit værksted, hvor han altid arbejdede sent, skulle udføre en slags vagttjeneste, når gruppen arbejdede ude på nedkastningspladsen. Fra værkstedet kunne han så advare Marius Fiil, hvis politiet opdagede nedkastningspladsen. Men denne forholdsregel viste sig snart unødvendig, og fra maj måned var Kristensen med til modtagerarbejdet på Mustard Point.



Kristensens hus anvendtes af gruppen til oplagring af nogle af de våben og sprængstoffer, som man modtog fra de engelske flyvemaskiner.

Den 17. marts 1944 blev Søren Kristensen arresteret af Gestapo, som foretog endnu en massearrestation en uge efter, at de første gang havde været i Hvidsten. Ved en krigsretsdøm den 26. juni 1944 blev Søren Peter Kristensen dømt til døden, og blev skudt den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte i Ryvangen.

Efter befrielsen blev hans lig fundet og ført til Hvidsten og begravet i en mindelund dér den 16.6.1945.

Møller Henning Andersen 1917-1944

Møller Henning Andersen blev gift med Marie Mathilde Svendsen den 30. maj 1940. De fik døtrene Jytte og Lissy. I 1942 købte Henning Andersen møllen i Hvidsten.



Under en samtale med Andreas Stenz på Hvidsten Kro hen på sommeren 1943, nævnte Henning Andersen sin modvilje overfor tyskerne. Andreas Stenz var den første, som Marius Fiil havde kontaktet angående det illegale arbejde i Hvidstengruppen.

Henning Andersen indgik kort efter denne samtale i gruppens arbejde med modtagelse af faldskærmsfolk, våben og sprængstoffer.

Den 17. marts 1944 blev Henning Andersen arresteret af Gestapo, som foretog endnu en massearrestation en uge efter, at de første gang havde været i Hvidsten. Ved en krigsretsdøm den 26. juni 1944 blev Henning Andersen dømt til døden, og blev skudt den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte i Ryvangen.

Efter befrielsen blev hans lig fundet og ført til Hvidsten og begravet i en mindelund dér den 16.6.1945.

Dyrlæge Albert Iversen 1895-1944

Albert Iversen blev student fra Randers Statsskole i 1914. Han tog dyrlægeeksamen i 1922, og fra 1924 var han praktiserende dyrlæge i Spentrup. Han blev gift med Augusta Jacobsen den 12. august 1927. De fik døtrene Ulla, Tove og Helle



Albert Iversen var med i Hvidstengruppens arbejde fra starten i marts 1943. Han var et væsentligt aktiv for gruppen, da hans profession som dyrlæge betød, at han kunne færdes forholdsvis ugenert om natten i bil. Det var uundværligt, når faldskærmsfolk, som gruppen havde modtaget, skulle bringes i sikkerhed.

Da Gestapo slog til den 11. marts 1944 var dyrlæge Iversen en af de første, som blev arresteret. Ved en krigsretsdøm den 26. juni 1944 blev Albert Iversen dømt til døden, og blev skudt den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte i Ryvangen.

Efter befrielsen blev hans lig fundet og ført til Hvidsten og begravet i en mindelund dér den 16.6.1945.

Kroejer Marius Fiil 1893-1944

Forældre var kroejer Niels Pedersen Fiil og hustruen Nicoline Mathilde, som havde været på kroen siden 1884. Marius blev gift med Gudrun Margrethe Kjøl den 7. september 1917. De fik sønnen Niels og døtrene Kirstine, Gerda, Rita og Bitten.



Marius Fiil er især kendt som modstandsmand. Men den største del af hans virke var som kromand på Hvidsten Kro. Han overtog kroen sammen med hustruen Gudrun i 1925. De havde indtil da ernæret sig ved, at Marius havde en cykelforretning, mens Gudrun gik til hænde på kroen. Marius var god til at snakke med folk, og Gudrun var dygtig i køkkenet, så kroen blomstrede, og der var løbende behov for udvidelser.

Det klarede Marius selv. En del af de særprægede bygninger, der udgør Hvidsten Kro i dag, har Marius Fiil bygget med egne hænder.

Materialerne var ofte genbrugsmaterialer, som han handlede sig til i omegnen.

Kroens gammeldags indretning med de mange almueting blev påbegyndt af Marius Fiil, og det vidner om hans store historiske interesse.

Marius var ikke selv med ved modtagelserne af våbnene i de engelske containere på Mustard Point, men fra kroen ledede han gruppens forberedelser. Foruden modtagelse af våben og andet materiel deltog Hvidstengruppen under Marius Fiils ledelse også i arbejdet med at hjælpe illegale og forfulgte mennesker på flugt.

Marius Fiil blev arresteret af Gestapo den 11. marts 1944. Ved en krigsretsdømme den 26. juni 1944 blev Marius Fiil dømt til døden, og blev skudt den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte i Ryvangen.

Efter befrielsen blev hans lig fundet og ført til Hvidsten og begravet i en mindelund dér den 16.6.1945.

Mindestenen



Dømt til fængsel

Ud over de otte dødsdømte medlemmer af Hvidstensgruppen fik seks andre fængselsdomme. De blev alle arresteret i marts 1944 og indsat i arresten i Aarhus. 30. marts 1944 blev mændene overført til Horserødlejren. I slutningen af maj blev alle samlet i Vestre Fængsel i København. Efter domsafsigelsen blev de ført til Tyskland til afsoning af dommene.

Husmoder Kirstine Sørensen (født Fiil)

Født 23. august 1918 i Hvidsten, død 28. august 1983.

Oprindeligt dømt til døden, dommen ændret til tugthus på livstid. Ved arrestationen måtte hun efterlade datteren Gudrun hos sin egen mor på kroen.

Kirstine, kaldet Tulle, var ældste datter af Marius og Gudrun Fiil. Hun blev i april 1939 gift med Peter Bergenhammer Sørensen, et af de henrettede medlemmer af Hvidstengruppen. Sammen fik de datteren Gudrun, kaldet Gulle. Tulle deltog i planlægningen af modtagelserne og var kurér for gruppen.

Den 10. april 1945 blev hun benådet og transporteret med De Hvide Busser hjem til Danmark. I 1946 blev Tulle gift med Olaf Møller, som var tidligere kz-fange. Parret fik en datter, som de mistede kun ni måneder gammel. Efter en årrække at have flyttet rundt, vendte de tilbage til Hvidsten, hvor Tulle boede til sin død i 1983.

Tulle nægtede efter krigen at modtage erstatning fra staten. Hun var af den opfattelse, at hun og hendes familie havde deltaget i modstandsarbejdet af pligt, frivilligt og i fuld erkendelse af risikoen. På trods af en stor ukuelighed og livsoptimisme prægede de psykiske langtidsvirkninger efter krigen og fangenskabets rædsler hendes liv i årene, der fulgte.

Købmand Knud Peder Buchhorn Christensen

Født 31. maj 1916 i Randers, død 22. december 1987

Dømt til fire års tugthus. Da han blev anholdt, var hans kone, Helene Elisabeth, gravid.

Knud Christensen var kakkellovnsforhandler og drev forretningen Vejle Støbegods i Store Voldgade 6 i Randers. Hans funktion var at afhente og oplagre det nedkastede materiel. Våben og sprængstoffer blev opbevaret på Knud Christensens ejendom. Herfra blev de distribueret videre til sabotagegrupper i hele Jylland.

Den 14. april 1945 blev Knud Christensen sammen med de øvrige skandinaviske krigsfanger hentet i tugthuset i Tyskland af De Hvide Busser og via Danmark før til Sverige til en lejr i Marnarp nær Höganäs. Frihedsbudskabet modtog Knud Christensen i Sverige, og den 11. maj 1945 blev han genforenet med familien i Randers.

Efter krigen drev Knud Christensen sin forretning videre. I 1973 blev han udnævnt til Kongelig Vejer og Måler i Randers. Han ønskede ikke at modtage erstatning fra staten. Han havde forretningen og anså sin involvering i modstandsbevægelsen som en pligt og et oprør mod tyskerne. Han talte ikke om sine oplevelser i tysk fangenskab, men de psykiske og fysiske langtidsvirkninger fra krigen prægede ham resten af livet.

Lillebilvognmand Anders Venning Steensgaard

Født 3. oktober 1894 i Hvornum, død 4. marts 1976

Dømt til fire års tugthus.

Anders Venning Steensgaard boede med sin familie i det gamle jordemoderhus syd for Råsted, hvor de drev landbrug. Samtidig var Anders vognmand. Han blev tidligt inkorporeret i Hvidstensgruppens arbejde, hvor han kørte materiel fra modtagelsespladsen ud til forskellige depoter i området. Desuden kørte han ofte med illegale personer, som skulle transporteres i sikkerhed i Sverige. Al denne kørsel kunne foregå i ly af den jordmoderkørsel, som Anders Venning havde tilladelse til.

Den 14. april 1945 blev Anders Steensgaard hentet i tugthuset i Tyskland af De Hvide Busser til videre afsoning i en skandinavisk fangelejr, inden han blev genforenet med familien i Råsted den 11. maj 1945. Efter krigen fortsatte Steensgaard med at drive vognmandsfirma i Råsted.

Landmand Jens Stenz

Født 5. februar 1922 i Kondrup, død 13. januar 2009.

Dømt til tugthus på livstid.

Jens Stenz var landmand i Hvidsten og deltog i gruppens arbejde fra starten. Hans ældste bror, Andreas Stenz, var også medlem af Hvidstensgruppen.

Den 14. april 1945 blev Jens Stenz hentet i tugthuset i Tyskland af De Hvide Busser til videre afsoning i en skandinavisk fangelejr. Efter et hospitalsophold i Sverige ankom Jens Stenz til Randers den 19. maj 1945. Jens Stenz blev efter krigen ansat i Toldvæsnet i København.

Chauffør Barner Hyltdgaard Andersen

Født 10. oktober 1922 i Linde, død 10. oktober 1985.

Dømt til tugthus på livstid.

Barner Andersen var medhjælper på Hvidsten Mølle og blev hurtigt inddraget i Hvidstengruppens arbejde med at modtage faldskærmsfolk, våben og sprængstoffer sammen med sin bror møller Henning Andersen.

Den 14. april 1945 blev Barner Andersen hentet i tugthuset i Tyskland af De Hvide Busser til videre afsoning i en skandinavisk fangelejr. Efter krigen arbejdede Barner Andersen en årrække som buschauffør i Randers.

Servitrice Gerda Søvang Fiil

Født 30. januar 1927 i Hvidsten, død den 26. juni 1994.

Dømt til to års ungdomsfængsel.

Gerda Fiil var kun 17 år, da hun blev arresteret. Hun gik på Gassum Skole og hjalp til på kroen. Gerda var med til nogle af Hvidstensgruppens nedkastninger, hvor hun holdt vagt for at advare, hvis der kom tyske patruljer.

Gudrun Fiil skrev hjemme på kroen utallige ansøgninger om benådning for døtrene, og den 2. august 1944 blev Gerda sendt tilbage til Vestre Fængsel og herfra løsladt. Hun vendte hjem til Hvidsten, hvor hun hjalp sin mor på kroen.

Efter krigen blev Gerda gift med arkitekt Svend Jessen den 18. august 1951. De fik to børn. Parret flyttede til vestkysten, hvor Svend Jessen fik arbejde. De overtog senere forpagtningen af restaurant Marie Grubbe i Tjele. I deres sidste leveår flyttede parret tilbage til Hvidsten og boede i "det gule palæ", som lå tæt på kroen.

Hvidsten Kro – del 2

Efter museumsbesøget gik vi op til mindestenen – et bevægende besøg



Tilbage på kroen sad vi lidt i parken – Atchara havde brug for det. Medens jeg havde været på museumsbesøg – havde Atchara snakket med familien i Thailand.

Atchara begyndte at græde og ville gerne hjem til Sdr. Felding.

Atchara's far havde nu fået skåret 2 tæer væk, og man mente at det meste af foden også skulle tages. De sendte nogle billeder af hendes far – hvilket var både "skidt og godt". Han var bare blevet meget tynd og spiste næsten ikke – senere gik han over til sondemad.

Vi besluttede at spise på kroen om aftenen kl. 17.30 – jeg ville gerne prøve at smage den berømte æggecake.

Jeg fik pakket bilen igen – og Atchara ville gerne køre bilen, når vi skulle hjem, hvilket passede mig helt fin 😊





Vi fik smagt æggekagen – jo den var god – men jeg vil ikke køre efter at få den igen, men nu havde vi smagt den.

Efter aftensmaden, fik vi afregnet og kørte hjem – hvilket Atchara var meget glad for, og dermed var vores lille sommerferie slut.

Min kamp mellem Profil Rejser og TopDanmark

Nu skete det jeg havde frygtet, nemlig at vi blev en lus mellem 2 selskaber. Vi skulle have tilbagebetalt vores Svalbard tur – og nu mente Profilrejser at det ikke var dem der skulle tilbagebetale, men forsikringselskabet TopDanmark. Og TopDanmark mente selvfølgelig det modsatte.

Jeg kontaktede Advokatfirmaet Leide & Dorff Lund i Skjern – da jeg ikke kom videre.

Brev nr. 1 fra advokat den 16/9-20

Att.: Profil Rejser A/S og Topdanmark

Jeg skal på vegne af min klient Kaj Heydt hermed rette henvendelse vedrørende min klients manglende mulighed for gennemførelse af en pakkerejse til Svalbard.

Min klient har tidligere korresponderet med jer begge uden dette har ført til et resultat. Min klient oplever at blive skubbet frem og tilbage.

Profil Rejser A/S har i mail af den 01.09.2020 meddelt, at man fastholder tidligere fremsendte i forhold til erstatningsansvar. Jeg er ikke bekendt med, hvad Profil Rejser A/S tidligere har svaret. Det er dog min overbevisning, at Profil Rejser A/S er erstatningsansvarlige, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 2:

Stk. 2. Den rejsende kan endvidere afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. I disse tilfælde har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

For så vidt angår Topdanmark imødeses en nærmere redegørelse for, hvorfor man afviser erstatning. Jeg er positivt vidende om flere sager, hvor kunder er blevet refunderet, såfremt det ikke har været muligt at rejse til et pågældende land.

Jeg hører gerne fra jer begge herefter, cc til alle parter, således at min klient ikke ender mellem to stole i denne sag.

Med venlig hilsen / Best Regards

Andreas Leidesdorff

Advokat

Brev nr. 2 fra Profil Rejser den 22/9-20

Kære Andreas Leidesdorff,

Med henvisning til din skrivelse vedrørende din klient Kaj Heydt, har vi tidligere oplyst til din klient, at vi ikke kan imødekomme ønsket om refundering af rejsen, da vi på afrejsetidspunktet kunne gennemføre rejsen som planlagt.

Udgangspunktet er, at danske rejsebureauer skal forholde sig til Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Både på tidspunktet for din klients annullering af rejsen og planlagt afrejsetidspunkt var rejsevejledningen på Norge "gul" – dvs. at hverken "unødvendige rejser" eller "alle rejser" blev frarådet.

Din henvisning til Pakkerejselovens §15 stk. 2 finder derfor ikke anvendelse i dette tilfælde, da der ikke er ændret på destinationen eller andet, som forhindrer en gennemførelse af rejsen. Da Norge ændrer deres rejsevejledning for Midtjylland, er det et forhold hos din klient, som er afgørende for, at din klient ikke kan gennemføre rejsen – ligesom det ville være tilfældet, hvis din klient var blevet ramt af sygdom.

Det kan oplyses, at vi havde andre gæster, der gennemførte den en tilsvarende rejse med det tilsvarende indhold i dagene omkring din klients afrejsedag. Vi har således ikke haft udfordringer med at gennemføre rejserne til Svalbard – medmindre den rejsende havde bopæl i Midtjylland.

Derfor kan vi som nævnt ikke imødekomme ønsket om refundering af rejsen, idet der i dette tilfælde er tale om en forsikringssag, om end vi ikke kan vurdere eller vide om din klient er dækket af den forsikring, som din klient har tegnet. Vi er dog bekendt med, at andre rejsende – både hos os og i andre rejsebureauer - har fået deres annullerede rejse dækket af deres forsikring i lignende tilfælde.

Med venlig hilsen

Peter Rasmussen

Adm. direktør

Brev nr. 3 fra advokat den 23/9-20

Hej Peter

Tak for din mail.

Du skriver, at det er min klients forhold, der bevirker, at min klients rejse ikke kan gennemføres. Dette er ikke korrekt. Min klient er ikke personlig nægtet indrejse til Norge. Min klient bor i et område, hvorfra Norge ikke modtager indrejsende, og I som arrangør har derfor ikke mulighed for at gennemføre min klients rejse, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1.

Dette er ikke anderledes, end hvis Norge havde lukket ned for indrejsende fra Danmark generelt. I en sådan situation havde I også været forpligtet til at refundere jeres kunders rejsen.

Pakkerejselovens § 15, stk. 2 er lydende:

Stk. 2. Den rejsende kan endvidere afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på **rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder**, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller **befordringen af passagerer til destinationen**. I disse tilfælde har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Det er således som du anfører ikke en betingelse, at der ændres på destinationen, som forhindrer en gennemførelse. Derimod er det afgørende, at der indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører befordringen af passagerer til destinationen.

Kravet om refundering fastholdes på denne baggrund.

Såfremt jeg ikke hører fra jer inden 7 dage fra d.d., vil min klient undersøge, hvilke retlige skridt, han ønsker at foretage.

Med venlig hilsen / Best Regards

Andreas Leidesdorff

Advokat

Brev nr. 4 fra TopDanmark den 29/9-20

Hej Andreas,

Efter aftale med Kaj Heydt Jørgensen, sender jeg dig en mail med vores betragtning og kommentarer til sagen.

For at tage det forsikringsmæssige først, fremgår der ikke et punkt i forsikringsvilkårene der gør, at man kan afbestille på baggrund af hverken ændrede rejsevejledninger hos udenrigsministeriet eller karantæne regler på destinationen. Derfor kan forsikringen jf. vilkår ikke imødekomme dækning af din klients udgifter til afbestilling af rejsen.

I forhold til pakkerejsen, er vi enig i dine betragtninger. Vi mener, at Profil Rejser jf. Pakkerejselovens § 15 stk. 2 er forpligtet til at refundere hele rejsens pris til Kaj Heydt Jørgensen.

Profil Rejser mener, at det er forhold hos din klient der gør, at §15 stk. 2 ikke finder anvendelse, hvilket de sidestiller med en afbestilling grundet sygdom hos din klient. Denne tolkning er vi ikke enige i, og mener bestemt der er tale om ekstraordinære omstændigheder på destinationen, der væsentlig berører leveringen af pakkerejsen.

Pakkerejsen inkluderer blandt andet udflugter, som din klient ikke kan deltage på, grundet restriktioner på destinationen. Derfor berører disse uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder leveringen af pakkerejsen, og klienten har efter vores vurdering ret til at ophæve købet.

Derudover vil de uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder betyde, at klienten ikke kan rejse med sit planlagte fly hjem, hvilket må falde ind under Pakkerejselovens § 26. Dette betragter vi som endnu et argument for at forhold på destinationen væsentlig berører leveringen af pakkerejsen.

Værd at bemærke er, at udenrigsministeriet tidligere har frarådet rejser til en destination, hvis det pågældende land har indført karantæne regler for danskere. Dette også selvom det pågældende land ikke har oversteget det maksimalt antal smittede, der accepteres fra udenrigsministeriets side.

Dette skete blandt andet med Estland, Letland og Island, hvor Udenrigsministeriet frarådede rejser til disse lande, som følge af karantæne regler og restriktioner på destinationen for danskere. Derfor mener vi ikke, at Profil rejser kan påstå, at det er den rejsendes egne forhold, der gør sig gældende.

Link 1: <https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=C7A79CD4-8712-4FB6-9406-5DF37F53E492>

Link 2: <https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=CC4BA8B2-6E74-47E7-A65A-CFB231943E45>

Vi vil her samtidig henvise til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som skriver følgende:

Rejser til steder med indrejseforbud

Nogle lande har valgt at lave indrejseforbud for personer fra bestemte lande, eller personer som har været i bestemte områder. For de lande gælder de samme regler som for de lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser.

Hvis du har købt en rejse hos en pakkerejseudbyder, vil du være berettiget til at få tilbagebetalt rejsens pris.

Link: <https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/coronavirus/coronavirus/#Subtitle2>

Dette understreger yderligere, at der ikke er krav om, at udenrigsministeriet fraråder rejser til destinationen for at Pakkerejselovens § 15, stk. 2 finder anvendelse, hvilket Profil Rejser ellers påstår.

Vi er bekendt med, at både FDM Travel og Albatros Travel refunderer udgifter til rejsen for de af deres kunder, der har været og fortsat er omfattet af karantæne regler på destinationen. Dette også selvom udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til destinationen. Vi har været i kontakt med FDM Travel som oplyser, at deres fortolkning af Pakkerejseloven er, at de er forpligtet til at refundere kunderne, hvis de rejsende er omfattet af karantæne regler på destinationen. Dette blot for at understrege, at ikke alle rejseselskaber tolker pakkerejseloven som Profil Rejser.

Da der er tale om en ekstraordinær situation som følge af Covid-19, er der ikke tidligere taget stilling til lignende problemstillinger, og der foreligger derfor ikke praksis på området. Vores anbefaling er, at din klient forelægger sagen for Ankenævnet for Pakkerejser, som kan afgøre problemstillingen og danne praksis fremadrettet ud fra gældende lovgivning.

Vi kan på baggrund af vilkårene på forsikringen desværre ikke imødekomme dækning på forsikringen, men vil opfordre til, at I går videre med sagen overfor rejseudbyderen.

Skulle Ankenævnet for Pakkerejser eller anden juridisk instans mod forventning vurdere, at Kaj Heydt jf. Pakkerejseloven ikke har ret til fuld refusion fra Profil Rejser, er I velkommen til at indsende afgørelsen, hvorefter vi vil forholde os til de nye oplysninger. Det er i den forbindelse vigtigt for mig igen at understrege, at der jf. forsikringsvilkårene ikke er dækning i den pågældende sag.

Jeg håber ovenstående kan være en hjælp på vejen i forhold til at opnå fuld refusion fra rejseudbyderen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Christina Thomsen Nielsen
Rejseskade

Og hvad så nu!

Advokat Andreas Leidesdorff ville prøve om jeg kunne køre en sag med fri proces, da der åbenbart ikke fandtes praksis for denne type sag. I mellemtiden oprettede jeg en sag i "Pakkerejse-Ankenævnet", og så kunne vi kun afvente

Delegeretmøde i fagforeningen Frie

Lørdag den 4. september var der delegeretmøde i fagforeningen, på hotel Munkebjerg i Vejle, og hvor jeg var blevet opfordret til at stille op til hovedbestyrelsen.

Det betød at jeg skulle lave en kandidatbeskrivelse af mig selv, hvilket var lidt af en opgave – ligeledes skulle jeg på dagen holde en tale om mig selv og hvad jeg stod og står for – på maks. 2 minutter.

Kandidatbeskrivelsen blev lagt ind på hjemmesiden Frie

Vi var 7 personer der stillede op til hovedbestyrelsen, og der skulle bruges 6 personer. Jeg fik holdt min tale, som efterfølgende gav mange positive ord med på vejen. Formanden kom hen til mig og sagde: "Det var simpelthen den bedste tale i dag – du holdt dig indenfor de 2 minutter – men fik sagt mere end der normalt siges på 10 minutter", og det var der flere der sagde til mig.

Nu blev det spændende. Der skulle afgives stemmer til 3 personer, og det korte af det lange blev at jeg blev valgt ind med 28 stemmer ud af 32 mulige, og må indrømme at det havde jeg ikke set komme. Jeg var nu valgt for de næste 2 år.

Familietur til Tyskland

Søndag den 27. september skulle hele familien (Sasha og Casper, Marie og Jesper, og Atchara og jeg) samles hos mor og far til eftermiddagskaffe efterfulgt af aftensmad i Tyskland i Aventoft, hvor vi kunne nå at handle ind – nu da vi var der 😊

Vi skulle spise på Grenzkrog Aventoft, hvilket var en fantastisk god oplevelse.

På deres Facebook profil skrev jeg følgende:

Rigtig god mad, fornuftige priser, fantastisk sød og venlig betjening og så kom maden faktisk meget hurtig, selvom vi havde bestilt 5 forskellige hovedretter - så alt i alt top karakter herfra og som jeg varmt kan anbefale til andre.

Weekendturen til Henne Mølle Å Badehotel

Fredag, lørdag og søndag den 9, 10 og 11 oktober, havde vi booket et forlænget weekendophold på Henne Mølle Å Badehotel.

Min kollega Susanne Mikkelsen og hendes mand Peter skulle med os hele weekenden.



Vi havde en fantastisk weekend med masser af hygge, god mad og rødvin 😊

Om lørdagen gik vi ind til Henne, hvor vi også hyggede os. Turen tilbage gik langs med vandet, og vi var meget heldige med vejret, selvom vi var blevet "lovet" regn hele weekenden.

Efter tilbagekomst tog vi et glas rødvin eller 2 og herefter var der tid til lidt afslapning – inden aftensmaden skulle indtages.



For 4 personer lød regningen brutto på 9.495,- kr. og netto 7.095,- kr.

Henne Mølle Å Badehotel
PROFORMA FAKTURA

Kaj Heydt Jørgensen/003
Solsikkevej 12
medlem
DK-7280 Sønder Felding
Denmark

Ref.nr. 72865
Ankomstdato: 09.10.2020
Afrejsedato: 11.10.2020
Rum nr.: 26
Fakturanr.:
Dato: 11.10.2020
ID: ALLAN

Stk.	Tekst	Pris pr. stk.	Total pris
2	Forkælelses Ophold Kaj Heydt Jørgensen/003	2.000,00	4.000,00
1	Sodavand/safte	40,00	40,00
1	Lun Æblekompot	98,00	98,00
4	Vand	20,00	80,00
1	Clos Henri	325,00	325,00
3	Irish Coffee	89,00	267,00
1	Sodavand/safte	40,00	40,00
2	Gl. Hvidvin	95,00	190,00
4	Vand	20,00	80,00
1	Nature familie Perrin	375,00	375,00
2	Forkælelses Ophold Kaj Heydt Jørgensen/001 - 09.10.2020	2.000,00	4.000,00
Total DKK			9.495,00
Total €:			1291,84
Åben balance: 9.495,00 DKK			
Moms %	Moms beløb	Total inkl. moms	
25 %	1.365,40	6.827,00	
25 %	533,60	2.668,00	Værelse/Logi
	1.899,00	9.495,00	

Henne Mølle Å Badehotel · Hennemøllevej 6 · DK-6854 Henne
Tlf. 76524000 · Fax 76524005 · CVR nr. 56154515
E-mail: mail@hennemølleaa.dk · Web: www.hennemølleaa.dk
IBAN: DK9196826635619218 · SWIFT/BIC: NRNEDK21

På selve opholdet ville vi få 30% rabat, grundet vores medlemskab af Frie. Jeg ville desuden få yderligere 50% rabat grundet at jeg sidder i bestyrelsen.

Efteråret

Mit efterår gik med at konvertere data for CASA – hvilket var et rent helvede – jeg har aldrig haft så dårlige data at konvertere. Opgaven var ved at "køre mig ned". Når jeg snakkede med Ole, kunne jeg pludselig begynde at græde – jo jeg var presset til det yderste.





Lørdag den 14. november kom mor og far på besøg – vi skulle fejre Jespers fødselsdag. Minna og Leo havde meldt afbud grundet Corona. Casper kom også hjem.

Om eftermiddagen besluttede vi os for at gå en tur ved Svanholm Sø



En fantastisk tur på 1,9 km i rigtig godt vejr. Dermed var vi klar til en gang aftensmad, hvor Atchara gik helt amok med mad. Der blev rigeligt til at Casper kunne få noget med hjem.

Vores rejse til Italien blev aflyst – så det var rejse nr. 3 der i år var blevet aflyst. Jeg valgte at få det indbetalte depositum udbetalt, da det så ud til at der ville gå længe inden vi igen kunne komme ud og rejse.

Der kom "livstegn" fra Pakkerejse-Ankeklagenævnet – de ville gerne have supplerende oplysninger vedr. rejsen til Svalbard, der jo som sagt også var blevet annulleret. Og så kunne jeg kun vente igen.

Weekendtur til Skagen sammen med mor og far

Vi havde til weekenden 12, 13 og 14 december planlagt en tur til København – kun Atchara og jeg. Alt var timet og tilrettelagt – men så blev hele København lukket ned – grundet Corona – hvilket vil sige at restauranter og forlystelser blev lukket – jeg fik straks annulleret turen.

I stedet for kom jeg i tanke om Color Hotel Skagen og ringede straks til dem – ingen problem – de havde plads og restauranten var åben, så jeg fik bestilt en overnatning på hotellet, og fik efterfølgende pludselig en idé. Det kunne jo være at mor og far ville med.

Og den var de med på – lige med det samme.

Jeg kontakte Color Hotel Skagen igen og bestilte 1 overnatning mere, og som bestod af nedenstående:



Bekræftelse

Tak for din reservation. Vi har hermed fornøjelsen af at bekræfte nedenstående:

Reservations nr.: 667686
Navn: Heydt, Kaj
Ankomst: 12.12.2020
Afrejse: 13.12.2020

Dato:	Vær.type:	Personer:	Pris:	
12.12.2020	1 Standard dobbelt	2	DKK	2 590,00
Pris i alt inkl. moms			DKK	2 590,00

Inklusive i prisen:

- Skagen ophold inkluderer:
- 1 glas vin og snacks v/ankomst
 - 1 overnatning i delt dobbeltværelse
 - Stor morgenbuffet
 - 5-retters Årstidens menu
 - Vinpakke tilpasset menu
 - Kaffe efter maden
 - WiFi
 - Benyttelse af faciliteter
 - Gratis parkering

Information:

Check ind fra kl. 14.00 og check ud senest kl. 11.00

Som gæst på Color Hotel Skagen har du fri adgang til parkering, WiFi, fitnessrum, aktivitetsrum, finske saunaer, udendørs swimmingpool samt spabad.

Fredag den 11. december

Iflg. aftale med Elbek og Vejrup havde jeg fri den 11. december – selvom jeg faktisk brugte 2-3 timer på arbejde – grundet problemer med CASA.

Jeg brugte dagen til mange praktiske ting i hjemmet såsom at få vasket bil, støvsuget bilen, vasketøj, støvsugning, toiletrengøring, rengøring af brændeovn og ikke mindst at få tændt op i brændeovnen – det var faktisk pisse koldt udenfor.

Omkring kl. 14.00 ankom mor og far og der blev til aftensmad lavet rigtig gode gammeldags bøffer med masser af stegte løg – og selvfølgelig god brun sovs 😊

Som sædvanlig havde vi en god og hyggelig aften.

Lørdag den 12. december

Morgenen skulle selvfølgelig ligne vores normale "søndags morgen", så jeg fik hentet friskbagt franskbrød, fik kogt blødkogte og hårdkogte æg og stegt bacon – intet var overladt til tilfældigheder.

Omkring kl. 09.15 var vi klar til afgang. Jeg havde planlagt at vi skulle se Rubjerg Knude Fyr, da det var noget mor og far ikke før havde set.



Turen skulle gå op med Vestkysten – selvom den er lidt længere. I Fjerritslev fik vi alle en fransk hotdog – og dermed kunne vi klare os lidt igen 😊

Far og jeg fik efterfølgende en kold medbragt øl i bilen.

Og pludselig var vi der og jeg tror det gjorde et stort indtryk på mor og far – men der var desværre godt en kilometer vi skulle gå – indtil vi var der. Far var "fit for fight" og skulle nok meddele når han trængte til en pause.

Jeg tror vi holdt én lille pause, hvor far lige skulle have stabiliseret vejtrækningen



Han klarede den helt perfekt og vi kom helt op og ud til kysten. Tilbagevejen var lidt af en kuldegyser. Det var hundekoldt og modvind.

Efter besøget på Rubjerg Knude Fyr kørte vi direkte mod Skagen og hotellet, hvor vi ankom omkring kl. 14.45

Fik en fantastisk indtjekning og tildelt to værelser 112 og 113.

Vi startede med en velkomstøl på værelset, hvor vi lige fik drøftet programmet og fik en god diskussion 😊

Herefter gik vi i baren – for at modtage vores velkomstdrink. Vi valgte et glas Hvidvin medens Atchara fik et glas Cola – virkelig hyggeligt

Aftensmaden havde jeg bestilt til kl. 18.30 – så der var også tid til en ”morfar” – og det gav mig (20 minutter) – jeg havde trods alt også kørt ca. 330 km.

Og så var vi klar til aftensmad – som vi alle var spændt på.



Vi havde en Marokkansk tjener – der var en herlig fyr – sød, venlig og rar. Han tog også ovenstående billede.



Vi fik helt fantastisk mad og vine. Hver ret sin egen vin. Jeg gik efterfølgende ikke sulten i seng 😊

Under aftenens samtaler kom far ind på hans fars død – den sidste periode hvori han levede – det var oplysningerne jeg aldrig før havde hørt.

Min farfar døde af kræft og til sidst lå han på Tønder Sygehus, hvor han næsten konstant skreg af smerter – man måtte på daværende tidspunkt ikke give smertestillende medicin – uvis af hvilken grund. Men far husker det som en voldsom oplevelse, da de, når de kom ind på hospitalet, kunne høre ham og hvor han led af smerter.



Vi hyggede os – og grinte indimellem helt vildt – da vi godt kunne fortælle lidt sjovt fra værelserne.

Kl. 22.00 var festen slut – jævnfør Corona reglerne. Jeg sluttede aftenen af inde hos mor og far med en godnat øl. Atchara valgte at gå i seng

Søndag den 13. december

Søndag morgen havde jeg bestilt morgenmad mellem kl. 08.00 og 09.00 og det var ligesom i sommers helt perfekt. Denne gang var det dog portionsanretninger – men der manglede så absolut ingenting – tværtimod.

Omkring kl. 09.15 var der afgang – og kursen blev sat sydpå

December måned – lidt turbulent

Jeg havde i december måned et enormt arbejdspress og jeg begyndte for alvor at blive "metaltræt" og en eftermiddag blev det pludselig nok. Jeg skrev til Ole og Anders at jeg opsagde mit arbejde – ikke at jeg havde fundet noget andet, men som jeg skrev – jeg tager chancen, men magter ikke mere.

Forinden havde jeg haft en snak med min fagforening – jeg trængte til at snakke med nogen om min situation.

Men der gik ikke ret lang tid før jeg havde Ole i telefonen, som var meget ked af min beslutning og de ville gøre alt for at jeg skulle ændre min beslutning.

Det korte af det lange var at jeg trak min opsigelse tilbage og at vi skulle have en snak sammen i Århus – dagen efter.

Kort tid efter min snak med Ole – ringede Steffen Hansen (Administrerende direktør i Elbek & Vejrup) og fortalte at han var meget glad for den sidste mail jeg havde sendt – vi havde en god snak sammen. Jeg havde kun lige fået afsluttet samtalen – så ringede Anders (HR-chef) og sagde det samme – der var stor opbakning til at jeg skulle trappe ned til et normalt leje igen.

Dagen efter havde jeg en god snak med Ole og hvor vi fandt nogle gode løsninger – og NEJ det var ikke mere i løn – for det syntes jeg er useriøs – og det var ikke derfor jeg var gået så langt.

Jeg fik 3 dages afspadsring op til jul (tror det var en ledelsesbeslutning) – ligesom jeg tidligere fra Ole havde fået 3 dage – grundet min indsats hos CASA.

Julen

Den 24. december 2020 – skulle selvfølgelig foregå i Sdr. Felding. Jesper og Marie ville hente Casper i Esbjerg og mor og far ville ankomme lidt før frokost.

Jeg skulle lige stege noget bacon – hvilket far deltog i – han elsker det.

Og det hele kom til at passe – vi holdt fælles frokost, hvilket var rigtig hyggeligt.



Efter at far havde fået en lille lur – tog vi ud til Svanholm Sø – vejret var perfekt. På turen rundt om søen fik far og jeg os en god snak – om ting vi normalt ikke snakker om.

Disse samtaler mellem far og mig forbliver mellem os.

Mor og Atchara fik ved tilbagekomst "travlt" med at lave aftensmad og omkring kl. 18.00 var julemaden færdig.

Vi fik sædvanen tro stegt and, som mor havde tilberedt hjemmefra, og så blev resten lavet hos os – god sovs, kartofler, søde kartofler og ægte sønderjysk gammeldags hvidkål.

Som tidligere år var der rigeligt og fed stemning.

Mor havde lavet Ris Alamanden og denne gang var det mig der fik mandlen 😊

Da alle var godt mætte blev der tændt for de "levende lys" og danset og sunget omkring juletræet – på trods af "Statsminister Mette Frederiksen's" forbud.





Som sædvanen tro – fik far en "snydegave" – pakket ind i noget ensilagetape – hvilket næsten ikke til at åbne – til megen morskab for alle – men far kan tage det og syntes det faktisk er hyggeligt.

Omkring kl. 23.00 var der ro i huset. Jesper og Marie skulle op kl. 03.30 og Atchara kl. 05.00

Marie var først kommet hjem omkring 00.30

Kl. 09.00 næste morgen var der morgenmad – hjemmebagte rundstykker, bacon og friske blødkogte æg – og vi var alle samlet på nær Atchara.

Atchara kom tidlig hjem og kunne deltage i frokosten, som bestod af rester fra aftenen forinden – næsten alt blev spist.

Mor og far tog Casper med sig til Esbjerg.

Resten af julen foregik stille og roligt, hvor jeg hyggede mig med et meget svært puzzle spil, som næsten havde brugt et år på.

Desuden så jeg meget fjernsyn – og brugte virkelig mine fridage til at få slappet af i og få ladet "batterierne" op igen.

Nytårsaften

Ja – det skulle have været en hyggelig aften, men sådan gik det ikke. Atchara var sur og gal – hvorfor ved jeg ikke.

Efter at Dronningens nytårstale var færdig og maden var ved at være klar – havde jeg fået nok – tog lidt varmt tøj på og gik min vej, og kom først tilbage omkring kl. 21.30 – hvor jeg straks gik i seng. Jeg frøs som en lille hund.

Ja – det var det nytår og en "god" start på år 2021

Statistik

Besøgte Lande

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

Antal gange	Land	Hovedstad	Sidst opdateret:
17	Norge	Oslo	01-09-2017
7	Holland	Amsterdam	10-04-2015
4	Sverige	Stockholm	
2	Belgien		
3	Finland	Helsinki	10/10-2019
?	Tyskland	Berlin	23/12-2015
1	Sovjetunionen	Moskva – Den Transsibiriske Jernbane	
2	Polen		
1	Grækenland	Athen	
1	DDR		
1	Cuba	Havanna	
5	Østrig	Wien	
5	Frankrig	Paris	20-01-2014
1	Italien		
3	Spanien	Madrid / Barcelona / Malaga	07-04-2019
1	Jamaica		
5	England	London	10-03-2014
1	USA-Florida (lufthavn)		
1	USA - San Francisco, Los Angeles, Las Vegas		
1	Skotland	Edinburgh	
1	Burma		
1	Monaco	Monaco	
1	Paraguay		
17	Thailand	Bangkok	10-10-2019
1	Argentina		
1	Indien	New Delhi	
1	Estland		
1	Filippinerne	Manila	
1	Letland		
1	Brasilien	Brasilia	
1	Litauen		
1	Schweiz		
2	Laos	Vientiane	23-04-2017
2	Cambodja (grænsebyen)		
3	Grønland	Nuuk	02-07-2017
1	Island	Reykjavik	
(1)	Kina (grænsen)		
1	Vietnam	Hanoi	
1	Tjekkiet	Prag	
1	Nepal	Kathmandu	
1	Tibet	Lhasa	
1	Ungarn		
1	Singapore	Singapore	
1	Malaysia		
1	Hong Kong	Hong Kong	
1	Macao	Macao	
1	Taipei (lufthavn)	Taipei	
1	Sydkorea	Seoul	
1	Nordkorea		
1	Japan	Tokyo	
1	Luxembourg	Luxembourg	
1	Cypern		11-07-2015
1	Marokko		30-07-2016
6	Tyrkiet (lufthavn)	Istanbul	01-07-2019
1	De Forenede Arabiske Emirater	Abu Dhabi	28-02-2018
1	Oman		28-02-2018
1	Kroatien		14-02-2019
1	Bosnien-Hercegovina		14-02-2019

1	Montenegro		14-02-2019
1	Sydafrika	Pretoria	01-07-2019
60	Lande	35 hovedstæder	

Benyttede flyselskaber

SAS
 Mærsk
 Cimbrer Air
 Cimbrer Sterling
 Sterling
 Thai Air
 Britania Airlines
 Varig
 Aeroflot
 Cubana Airlines
 Finnair
 Lufthansa
 British Airways Sunair
 Air Greenland
 Icelandair
 KLM
 China Air
 Vietnam Airlines
 Air China
 Austrian Airlines
 Jet Time
 DOT LT (DAT – Danish Air Transport)
 NOK Air (Thai Indenrigs fly)
 Air France
 Norwegian
 Turkish Airlines
 Vueling (spansk luftfart)
 Aegean Airlines (kroatisk luftfart)
 Ryanair
 FlySafair (Sydafrikansk)

Fly kilometer

Destination	Land	Ud	Retur	Miles	KM	Total
Amsterdam – Bangkok	Holland – Thailand	3	3	5095	9436	56616
Amsterdam – Billund	Holland	1			496	496
Amsterdam – Durham Tees Valley	England	1	1	297	478	956
Amsterdam – San Fransisco	Holland – USA	1	1	4838	8960	17920
Bangkok – Hanoi	Thailand – Vietnam	1	1	549	1017	2034
Bangkok – Hong Kong	Thailand – Kina	1	1	1048	1941	3882
Bangkok – Katmandu	Thailand – Nepal	1	1	1218	2256	4511
Bangkok – Manila	Thailand – Filippinerne	1	1	1191	2206	4411
Bangkok – Narita	Thailand – Japan	1	1		4645	9290
Bangkok – New Delhi	Thailand – Indien	1		1582	2930	2930
Bangkok – Phuket	Thailand	1	1	430	692	1384
Bangkok – Singapore	Thailand – Singapore	1	1	877	1624	3248
Bangkok – Taipei	Thailand – Taiwan	1		1342	2486	2486
Billund – Amsterdam	Holland	5	5	268	496	4960
Billund – Dubrovnik	Kroatien	1		997	1600	1600
Billund – Frankfurt	Tyskland	2	2	366	678	2712
Billund – Gatwick	England	1	1	477	883	1767
Billund – Helsinki	Finland	1	1		1060	2120
Billund – Istanbul	Tyrkiet	1	1		2179	4358
Billund – København		18	17	119	220	7714
Billund – Malaga	Spanien	1			2357	2357
Billund – Oslo	Norge	3	2	276,6	512	2561
Billund – Paris	Frankrig	1		542	872	872
Billund – Stavanger	Norge	3	3		414	2484
Brasilia – Salvador	Brasilien	1		604	1119	1119
Cape Town - Johannesburg	Sydafrika	1			1270	1270
Dubrovnik – Göteborg	Kroatien - Sverige	1		1080	1740	1740
Esbjerg – København		1	1	139,1	257	515
Frankfurt – Bangkok	Tyskland – Thailand	3	3	4957	9180	55081
Gatwick – Orlando	England – USA	1		4321	8002	8002
Gatwick – Sao Paulo	England – Brasilien	1	1	5128	9497	18994
Göteborg – Billund	Sverige - Danmark	1		179	288	288
Helsinki – Bangkok	Finland – Thailand	1	1		7912	15824
Helsinki – Moskva	Rusland	1		622	1152	1152
Istanbul – Abu Dhabi	Forenede Arabiske Emirater	1	1		3020	6040
Istanbul – Bangkok	Thailand	1	1		7514	15028
Istanbul – Billund	Tyrkiet	1			2179	2179
Istanbul – Cape Town	Sydafrika	1			8811	8811
Johannesburg - Istanbul	Sydafrika / Tyrkiet	1			7463	7463
Kabarovsk – Leningrad	Rusland	1		3349	6202	6202
Karup – København		19	18	126,8	235	8689
København – Amsterdam	Holland	1	1	348	644	1289
København – Athen	Grækenland	1	1	1186	2196	4393
København – Bangkok	Thailand	10	9	4862	8645	164225
København – Frankfurt	Tyskland	1	1	373	691	1382
København – Gatwick	England	1	1	545	1009	2019
København – Helsinki	Finland	1		504	933	933
København – Istanbul	Tyrkiet	2	1		2637	7911
København – Marrakesh	Marokko	1	1		3123	6246
København – Paris	Frankrig	1			871	871
København – Prag	Tjekkiet	1	1	357	661	1322
København – Reykjavik	Island	1	1	1173	2172	4345
København – Rønne		10	10	84	156	3111
København – Sdr. Strømfjord	Grønland	3	2	1851	3428	17140
København – Sønderborg		1		109,5	203	203
København – Wien	Østrig	1	1	474	878	1756
København – Aalborg		1		131,7	244	244
Leningrad – København	Rusland	1		617	1143	1143
Lhasa – Katmandu	Tibet – Nepal	1		402	745	745
London – København	England	1		545	1009	1009
Malaga – København	Spanien	1			2480	2480
Manaus – Brasilia	Brasilien	1		1054	1952	1952
Montego Bay – Gatwick	Jamaica – England	1		4952	9171	9171

