

# Dagbog 46

## Dagbog for turen til Thailand i julen 2015



## Forord

Denne dagbog er min 46. dagbog der beskriver turen til Thailand i julen 2015.

Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.

Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.

Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også overfor de involverede parter.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Heydt Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

2015      Turen til Thailand

## Turen til Thailand i julen 2015

I år skulle vi rejse lidt specielt. Atchara og Jesper skulle rejse til Thailand den onsdag den 16/12-15 fra Billund. Casper, Mads og jeg skulle så komme 1 uge efter. Vi skulle have feriedagene til at passe.

Ja i år skulle vi have Mads (Jesper´s kammerat) med til Thailand. Mads skulle selv betale for flybilletten – resten betalte vi.

Den 15. december holdt vi lidt juleaften derhjemme, hvor også Mads spiste sammen med os. Jesper fik sine julegaver – og så så vi ikke dem mere den aften ☺

Den 16. december kørte jeg Atchara og Jesper til Billund – hjalp dem med at få tjekket ind – og kørte derefter hjemad.

Velankommen hjem var det allerede "mærkbart" at de 2 ikke var der – en underlig fornemmelse – selvom vi da så tit har været "alene hjemme" og Jesper næsten ikke har boet hjemme i lang tid.

Atchara og Jesper ankom til Bangkok og blev hentet af familien, hvorefter de tog ind til China Town i 2 dage og hyggede sig, hvorefter turen gik til Bandan.

Ugen gik stærkt og tirsdag den 22. december kom mor og far for at fejre jul sammen med Casper og mig. Casper hjalp mor med madlavningen.

Vi havde en rigtig hyggelig aften – hvor vi skiftevis pakkede en gave op.

Den 23. december havde jeg taget en hjemmedag – og havde faktisk hammer travlt. I medens ordnede mor det vaskede tøj, fik strøget mine skjorter, vandet blomster og tørret støv af – det var guld værd. Far og Casper hjalp mig udenfor med at få gjort nytårsaften klar.

Kl. 16.00 var der afgang mod Billund, hvor vi hurtigt blev sat af og mor og far fortsatte turen hjemad. Det var ingen grund til at de skulle vente i lufthavnen.

Mads var allerede ankommet. Camilla (Mads´s mor) og Maja (Mads´s lillesøster) var der også. Casper og jeg fik en øl hvorefter Camilla og Maja kørte afsted. Nu skulle vi have tjekket ind, hvilket forløb ganske hurtigt. Dog kunne vi ikke komme til at sidde sammen alle 3. Casper og Mads kunne sidde sammen og jeg fik en helt anden plads – næsten bagerst i flyet fra Frankfurt mod Bangkok.

Vi kom igennem kontrollen og så skulle der handles. Daj havde "bestilt" en "Black Label" – så den måtte vi jo have med.

Vi kom fra Billund og satte kursen mod Frankfurt, hvor vi ankom omkring kl. 20.00.



Vi havde ca. 1½ times ventetid inden vi skulle med Lufthansa og en Boeing 747-400.



Vi havde en god flyvetur og ankom til Suvarnabhumi, Bangkok's Internationale lufthavn 9½ time senere. Vi havde fløjet med ca. 980 km/t.



Da jeg ligesom sad på næsten sidste række, var jeg næsten også en af de sidste der kom ud af flyveren – hvilket igen betød at vi var nogle af de sidste der ankom ved paskontrollen – som dermed var "monsterlang" – men stille og roligt kom vi op til paskontrollen.

Vi havde planlagt at Casper skulle gå først – herefter Mads og til sidst mig selv – hvis der skulle være et eller andet de skulle forklare.

Og det var det – jeg havde lavet en skrivefejl på ankomstpapirerne. Jeg var kommet til at angive flynummeret fra Billund til Frankfurt, så det bliver sgu kontrolleret ☺

Nogle gange har jeg tænkt på om de overhovedet kontrollerede papirerne – men det gør de!

Da vi langt om længe var kommet igennem paskontrollen, var vores kufferter klar. De var blevet taget af båndet – så det var nemt og hurtigt.

Atchara havde ventet på os i 1 time og kunne ikke forstå hvor vi blev af. Dette havde Casper forudset ☺

Med til at hente os var Daj, Nang og Mæe Liam.

Vi kørte i 2 taxier til hotellet "Vabua Asotel Bangkok" i Bangkok, hvor vi igen havde de gode værelser. 2 Executive rooms og 1 VIP room. Efter at vi havde fået vores værelser, var det tid til en kold i baren, hvor Mads også fik sine julegaver. Det var en kæmpe overraskelse for Mads – Camilla havde "snydt" ham ved at fortælle at hun havde glemt dem derhjemme. Hvad Mads ikke vidste, var at Camilla havde afleveret dem hjemme hos os – dagen i forvejen ☺

Temperaturen var 37 grader.



Daj tog ind i byen for at veksle 8.400,- DKR – hvilket gav 44.000,- BATH. Jesper og Mads fik hver 11.500,- Bath og Casper lidt mere – da han havde "spyttet" lidt mere i kassen. Dermed var drengene nu udstyret med lommepege.

Til aften kørte vi ud til den rigtig gode fiskerestaurant, hvor jeg sædvanen tro fik min "White fish" (Helt).

Jesper og Mads fik ikke fisk - men blev også mætte ☺

De andre fik tonsvis af god mad og min White fish var perfekt.

Vi spiste og drak for 4.000,- BATH for 8 personer. Prisen blev delt mellem Daj og Casper. Casper havde sagt at han gerne ville betale det hele – men de blev enige om at dele beløbet mellem sig.

Efter hjemkomst fik vi os et par drinks i baren – vejret var stadig perfekt. Herefter hed det godnat efter et meget langt døgn.



### **Fredag den 25. december**

Efter en god nats søvn stod Atchara og jeg op omkring kl. 07.30, og tog ned i baren for at få en kop kaffe. I mellemtiden kom der også liv i de andre.

Dagen skulle bl.a. gå med transport til Hua Hin, så omkring kl. 08.30 var der afgang i en minibus, som Daj havde arrangeret.

Turen til Hua Hin var lidt af et Monte Carlo løb – han kørte godt – men kørte alt for stærkt og frækt. Hvis de 3 vognbaner ikke var nok – lavede han bare et ekstra spor i nødsporet.

Undervejs fik vi lidt at spise (thai mad). Mads sagde det "brændte" hele vejen ned ☺

Omkring kl. 12.00 ankom vi til hotel "Narawan Hotel" i Hua Hin efter at have kørt ca. 210 km.





Efter ankomst ringede Atchara til Daj og meddelte ham, at den taximand ville vi ikke køre med igen. Daj var ked af at høre dette og spurgte hvorfor Atchara ikke havde ringet noget før. Så ville han have stoppet kørslen og fundet en anden minibus til os.

Medens Atchara fik tjekket ind – nød vi en kold på restauranten over for hotellet.



Igen havde vi fået 3 fantastiske værelser.

Nu skulle der bades i poolen. Jesper, Mads og jeg ville bade – de andre ville ud og shoppe. Vi havde nogle hyggelige timer i og ved poolen. På et tidspunkt kom Casper også og ville bade.



Vi havde et lille uheld ved poolen. Jesper og jeg ville smide Mads i vandet og hvad jeg ikke så, var at Casper i samme øjeblik også havde tænkt sig, at jeg også skulle en tur i

"baljen". Jeg faldt ned over Mads, som stadig var under vand. Jeg tror jeg fik trykket mine højre ribben. Jeg havde frygtelig ondt. Heldigvis kom Mads ikke noget til.

Efterhånden var det også blevet spisetid. Vi fandt hurtigt en god restaurant, hvor vi fik rigtig god mad.

På vej hjem fik vi massage. Atchara og jeg fik fodmassage. Jesper og Mads fik oliemassage.

Som de efterfølgende sagde: "De kommer sgu noget tæt på bollerne ☺ "

Mads og Jesper skulle nu ud og se sig omkring. Hvad de ikke vidste, var at det var en "luderbar" de havde valgt – næste morgen fortalte de stolt hvor de havde været og hvad de havde oplevet – indtil jeg spurgte dem om de var klar over hvad det var for en bar de havde besøgt – så blev der helt stille og drengene fik kulør i hovedet ☺

### Lørdag den 26. december

Natten havde været en grim omgang. Jeg sov meget urolig hele natten grundet store smerter i højre ribben og havde generelt svært ved at trække vejret. Når jeg hostede var det lige før der gik ren "tilt" i det.

Der skulle til at ske noget, så Atchara hyrede en taxi, som vi havde resten af dagen. Prisen blev aftalt til 2.000 Bath.



På ovenstående billede ventede vi på at taxien skulle komme.

Første besøg var ved et meget helligt tempel "Wat Khao Takiap", også kaldet "Abebjerget", hvor vi alle på nær Casper, tog hele vejen op af de ekstrem mange trapper.



Velankommen til toppen – pustede Mads og Jesper ud og gik så ned igen. Natteturen havde været hård ved dem og jeg tror toilettet tiltrak dem 😊





Jeg var med Atchara inde i templet hvor en munk sagde nogle bevingede ord til os, medens han "sprøjtede" vand på os.



Herefter skulle jeg sidde over for en "ønskebrønd" – tænke dybt og inderligt på noget og herefter løfte en kæmpe klods med min lillefinger, hvilket også lykkedes. Mit ønske var ikke svært at finde – Nyt job og gerne 1. kvartal 2016.

Oppe fra templet var der en fantastisk udsigt over Hua Hin



Efter forskellige ceremonier gik vi ned igen, hvor Atchara fik købt sig en ny hat.

Efter besøget i templet kørte vi ud til parken "Rajabhakti Park" for at se de "7 Kings of Siam Statues" (7 thailandske konger gennem tid).

Parken ligger i forlængelse af en kæmpe stor officers kaserne, hvilket forklarede de mange soldater der var på stedet.



Parken var netop blevet færdig og omgivelserne var helt fantastiske.



Det var monster varmt – men jeg ville hen og fotografere dem – de andre blev ved/i bilen, selvom det ikke var mindre varmt.





Som det sidste skulle vi ud og se "Hua Hin Safari & Adventure Park", hvor vi skulle se et krokodille show og efterfølgende et slange show.

Krokodille showet har vi set nogle gange efterhånden, så her var der ikke meget nyt, men det er da altid spændende at se.



Der var omkring 10 krokodiller i basinet.



Slange showet var meget spændende og første gang jeg har set det. Og så mændene der "legede" med slangerne, meget humoristiske.



Den ene af cobraslangerne kysede han faktisk 😊







Nu var vores tur ved at være slut – nu skulle vi bare tilbage til Hua Hin og ind til et meget stort indkøbscenter "Market Village", hvor vi fik frokost.



Herfra gik vi tilbage til hotellet, hvor der undervejs blev tid til en lille forfriskning.

Om eftermiddagen stod den på klipping. Mads og jeg skulle klippes. Hun var ikke verdens bedste frisør – men vi blev da klippet. Senere på eftermiddagen skulle der bades i poolen.

Til aften valgte vi en ny restaurant og fik rigtig god mad. Hvor de drenge gør af maden ved jeg ikke, men hold da op hvor de spiser meget 😊



Efter at alle var godt mætte – ville drengene have massage igen.

Hende den "store massør" sagde straks på thai, og som Atchara hørte: "Ham den hvide tager jeg igen". Mads havde håbet på en mindre model, da han var bange for at hun ville knække ham på midten, når hun tog hans fødder og vred dem op bag ørerne 😊

Atchara fik også massage. Jeg fik ordnet mine fødder – klippet negle og "høvlet" gammel hud af fødderne. Jeg var noget hurtigere færdige end de andre og skulle dermed vente. Men vupti var jeg en del af en lille privat fest.



Der hvor jeg fik ordnet fødder var der uden for godt gang i den. Jeg blev budt på mad – som så ganske hammer godt ud – men nøjedes med 1½ øl. Vi havde jo lige spist. Jeg fik en god snak med dem. Den ene af dem var en svensker – det var enormt hyggeligt.

Da truppen var samlet gik det hjemad til hotellet.

### **Søndag den 27. december**

Stille og rolig formiddag, hvor Atchara snakkede med Daj. Han havde besluttet selv at køre os til landsbyen den 2. januar.

Lidt før middag fik vi bestilt 1 taxi. Vi ville ud og se en grotte "Thum Khao Tao". Stedet var meget flot – men grotterne "falske". Men vi taget de 2 x 222 trappetrin. Vores form blev bedre dag for dag 😊





Nu kom chaufføren med et forslag. Han ville gerne køre ud til "Sam Roi Yod" (De hemmelige Grotter). Der var ca. 1 times kørsel derud. Her ville vi opleve 2 rigtige grotter – og det skulle være en kæmpe oplevelse – jævnfør chaufføren. Den var vi med på.



Undervejs fik vi frokost – rigtig god mad – de var bare uhyggelig langsomme.



Vi kom igennem et fantastisk flot landskab.



Da vi ankom skulle vi først sejle – alternativt skulle vi gå 2 km. Vi valgte vandvejen.





Med os fik vi en lille gut som guide, da vi skulle "kravle" op af et bjerg – for igen at gå et stykke nedad.



Det var en hård og varm tur, hvor Mæe Liam gav op undervejs – jo det var en sej tur.





Det var vindunderligt flot efterhånden som vi kom opad.



Men det var hårdt og varmt.

Og så var vi der.





Hold da op, hvor var det flot – det havde været alle strabadser værd. Der var 2 store grotter og rigtig mange drypsten. I den inderste grotte stod der et tempel – hvor lyset præcist ramte templet.  
Det var bare flot.





Nu kom så tilbageturen – samme vej og samme strabadser ventede forude – vi svedte tran ☺

Nede på stranden ventede Mæe Liam i en god stol – godt hun havde valgt at stoppe. Vi kom med en båd og ved ankomst til stranden måtte vi gå det sidste stykke ind til kysten – jeg tror vi alle blev lidt våde.



Mæe Liam var ikke tilfreds – hun var blevet våd ☺

Herefter fik vi købt lidt drikkevarer – inden turen gik tilbage til Hua Hin. Det havde været en hammer god chauffør vi havde haft.

I Hua Hin skulle Atchara have hendes julegave og jeg "fred". Atchara fik et armbånd i ren guld til 19.750,- Bath. Herefter kunne vi alle tage ud og spise samme sted som aftenen før. Her spiste man rigtig godt.





Mads og jeg sluttede aftenen af på 2 forskellige barer og kom i en vældig snak med 2 nordmænd. Herefter hed det godnat.

### **Mandag den 28. december**

Alle sov forholdsvis længe – selvom vi allerede skulle være klar til afgang kl. 09.00, hvor vi blev hentet af Daj's taxi. Vi skulle ud og køre ATV.

Efter en masse sprogforvirring og kørsel i forkert retning – ankom vi til stedet 1 time senere.



Vi fik bestilt 4 ATV'er – som hver kostede 1.800,- Bath og så kunne vi køre i 1 time, sammen med en guide, der også selv kørte på en ATV.





Vi kørte i et ørkenlandskab, hvor det støvede helt vildt. Ofte kunne jeg kun se styrthjelmene – som var over i selvlysende orange.

På et tidspunkt var der en kort pause, hvor vi alle fik en flaske vand.

På et tidspunkt blev Casper kørt ned af guiden og Casper's ATV blev sat ud af spillet og måtte tage den bagpå ved guiden. Turen var heldigvis også ved at være slut.

Ved tilbagekomst var vi mere end godt beskidte, og heldigvis havde vi haft masker på under turen. Vi fik afslutningsvis 1 Cola hver – de var også med i prisen.



Turen gik herefter hjem til hotellet, hvor et bad ventede os alle.

Atchara fik bestilt burgermad til os 4 drenge, som vi fik lov til at spise på restauranten, fordi vi var gode kunder. Efter frokost, var Casper gået op af gaden for at blive klippet. Jeg gik derop af – de andre tog på værelset.



Pludselig fik jeg en idé. Jeg ville have farvet håret – og sådan blev det. Til at starte med ville frisøren ikke tro på mig – og at jeg tog pis på hende. Men nej – håret skulle farves.



Casper og jeg tog herefter ned til stranden, hvor jeg fik mange "blikke". Mit hår vakte opsigt.  
Dejlig strand hvor Casper og jeg hyggede os.



Hjemme på hotellet smilede alle af min nye hårfarve. Mads og Jesper lå ved poolen og var lige ved at hoppe i vandet, da de så mig. Atchara fik straks kaldt på Mæe Liam og Nang og de rystede bare på hovedet med et stort smil.

Til aften spiste vi på restauranten lige over for hotellet. Igen noget godt mad.

Efter at alle var godt mætte – tog vi på natmarked – hvilket ikke var en udpræget succes – vi var for mange, så der var meget at holde styr på. Og der var bare rigtig mange mennesker til natmarked. På vej hjem tog vi en "tuk tuk"

Ved hjemkomst tog vi ned til baren hvor Mads og jeg havde været aftenen forinden.

Ved tilbagekomst til hotellet var Atchara ved at få massage på værelset. Jeg prøvede at uploade nogle billeder, som jeg opgav – grundet dårlig Internet hastighed.

I seng kunne jeg heller ikke komme, så jeg gik ind til drengene og fik en øl, inden jeg kunne komme i seng.

### **Tirsdag den 29. december**

Dagen blev dømt "dasedag". Dog havde jeg en aktivitet vi skulle nå – jeg skulle på posthuset og aflevere 2 breve.

Alle ville med – så turen til gik for os alle afsted til fods til "Market Village" (det store shopping center), som også huser et lille posthus.

Det var en noget omstændig affære, men vi frimærker sat på ☺

Herefter gik vi udenfor og hyggede os, inden vi gik tilbage til hotellet.



Atchara, Mæe Liam og Nang var gået i forvejen. De var allerede i gang med frokosten da vi ankom. Vi fulgte trop.

Eftermiddagen gik med afslapning ved poolen og efterfølgende ved stranden, hvor drengene tog med.



Til aften spiste vi igen samme sted, som de forgangne aftner. Efter at alle var godt mætte – bestilte vi en nat tur rundt i Hua Hin. Det var en rigtig fin tur – hvor vi også kom forbi de "listige" steder. Vi kørte i 1 time til 570,- Bath.



Ved hjemkomst tog vi mænd på bar, hvor vi pludselig var midt i et "par opgør". Til at starte med kiggede vi "bare", men da hun slog manden i gulvet og ikke havde til hensigt at stoppe – greb jeg ind og skreg hende ind i hovedet, at hun skulle stoppe.

Derved reddede jeg mig en lussing, og hvis jeg ikke gal i hovedet – så blev jeg det nu. Nu skulle hun fan... have sådan en på tuden – uanset om hun var kvinde. Men jeg blev grebet i begge arme og trukket tilbage. Mads og Jesper holdt mig tilbage.

Inden politiet ankom – kom manden på fode igen og gav hende sådan en knytnæve.

Kort tid efter ankom 2 politibetjente på motorcykel, og som ikke kunne tale fornuft til hende og derfor tilkaldte forstærkning. Hun blev taget med i politibilen – godt gal i hovedet. Jeg tror simpelthen hun var på stoffer.

Herefter faldt der ro over stedet og de var meget kede af episoden og at jeg havde fået en lussing.

Senere gik det hjem i seng.

### **Onsdag den 30. december**

Dagen blev også dømt til "dasedag" og hvor vi bare ville slappe af. Vi mænd ville en tur til stranden – vi havde ca. 400 meter derned.

Pigerne ville i biografen, hvilket jeg tror var en kæmpe oplevelse for Mæe Liam.

Vi mænd hyggede os på stranden – havde det hyle skægt i bølgerne.

Mads og jeg syntes bare det er total uretfærdig at Casper og Jesper bliver så brune på ingen tid. 1 time og man kunne allerede se at de var blevet brunere – ja næsten mørke.







Projektet med solcreme – virkede ikke 😊

Eftermiddagen blev brugt ved poolen.

Til aften valgte vi igen vores gode restaurant. Og hvorfor så dette igen? De lavede perfekt mad – og havde et kæmpe menukort – som både passede til thaier og europæer. Og jo – det var lidt dyrere – end en traditionel thai restaurant.

Inden vi gik til ro, var vi på bar – og fik os nogle spil billard – ren "mande råhygge". Dejligt at se drengene virkelig hygge sig og at de alle 3 gik så godt i spænd sammen. Der var ingen tvivl om at Casper påtog sig en "faderlig" rolle for Jesper og Mads.

## Torsdag den 31. december

Vi sov igen længe og valgte at tage en taxi ud til en thai strand (et sted hvor thaierne badede, og dermed ikke ret mange turister).



Stranden var perfekt – med store bølger, og som blev flittig brugt ☺ På et tidspunkt fik vi også frokost, hvor Atchara gik amok med mad. Vi var kun 6 personer, men havde mad nok til 12 personer.

Turen frem og tilbage kostede 700,- Bath.

Ved tilbagekomst til hotellet fik Atchara et gavekort på 1.000,- Bath fra hotellet – fordi vi åbenbart var en god kunde for dem.

De spurgte om de ikke måtte få et billede af os ved poolen – jeg tror det skulle bruges til en brochure eller til en hjemmeside.

Vi hyggede os herefter ved poolen og efterfølgende på baren, hvor vi spillede billard igen.

Til aften spiste vi gode bøffer i "Market Village". Casper, Jesper og Mads ville have "gode ben". Jesper og Mads ville have 1½ portion. Casper ville "nøjes" med 1 portion.

Jeg tror Jesper og Mads var godt mætte ☺

Ved hjemkomst til hotellet ville jeg lige have ½ time på øjet – det blev sgu til hele natten. Mine trykkede ribben – gjorde mere og mere ondt.

## **Fredag den 1. januar**

Dagen gik stille og roligt – Mads og Jesper lignede ”hængte katte” ☺

Alt var næsten lukket, men ”Market Village” havde åbent – så der indtog vi vores frokost.

Eftermiddagen gik med 100% afslapning.

Til aften spiste vi igen det gode sted – men hold da op, hvor var der mange mennesker – det var stuvende fuldt, hvilket betød længere ventetid på maden – men den var værd at vente på.

Efter hjemkost tog Nang, Atchara og jeg en taxi ud til Renu og Kurt for at aflevere 2 kufferter, som de skulle have med til Bandan – grundet pladsmangel i Daj’s taxi.

Vi havde en hyggelig aften hos Renu og Kurt – inden vi tog tilbage til hotellet. Kurt havde dog haft en plan om at vi skulle have været ind i byen – men jeg vidste at vi næste morgen skulle ud og køre langt og længe, og derfor valgte at tage hjem – uden denne bytur.

P.S.

Den lange tur skulle Mads og Jesper også have tænkt på ☺

Men de havde haft en ”uforglemmelig” aften tror jeg ☺

## **Lørdag den 2. januar**

Allerede kl. 07.00 var der afgang fra hotellet. Daj ville gerne undgå alt for meget trafik og dermed kø. Taxien var stuvet til ”bristepunktet”.

Vi kom meget hurtigt ud af Hua Hin og allerede kl. 09.00 kørte vi over den store bro i Bangkok – en strækning på omkring 210 km – det var gået helt fantastisk godt. Jesper og Mads sov ☺

Vi havde 2 pauser undervejs, hvor jeg bare skulle besøge toiletterne. Min mave var lidt i udu. Undervejs så vi et større harmonikasammenstød med 4 implicerede biler.

Kl. 13.30 ankom vi til Bandan efter en tur på 450 km – det var gået helt fantastisk.

Velankommen i Bandan fik vi pakket ud og lagt en plan for resten af dagen.



Mads, Casper og jeg ville gå en tur i Bandan, hvor vi pludselig blev inviteret indenfor til en privat fest hos "Den store Politichef", der har ansvaret for et område der er større end Danmark.



Første spørgsmål – hvor kommer i fra?

Og så kommer kommentaren "Åh from Denmark" og så det fantastiske varme smil.

Pludselig så politichefens søster at det var mig – og så kom hun straks hen til mig – og gav hånd – hvilket er total unaturlig for en thaier. Men de andre var ellevilde da de så det. Hun forklarede dem hvem jeg var og så blev gæstfriheden endnu større og hjertelig.

Vi blev straks budt på noget at spise og noget at drikke. Jeg troede vi skulle have øl – men nej – vi skulle have Whisky.

Mads og Casper fik også afprøvet deres engelsk – der var mange spørgsmål 😊



Der var en kanon fest stemning – og der blev taget RIGTIG mange billeder af os. Jeg sad ved siden af en mand der var rigtig god til at snakke engelsk – så vi fik en rigtig god sludder. Snakkede også med en ung dreng – måske 7 år – der var hammer god til engelsk. Det var faderen der ville have at han skulle snakke med mig. Han var til at starte med meget genert – men bagefter tror jeg han var monster stolt – vi kunne jo snakke sammen 😊

Efter 4-5 glas Whisky (det er mest vand – grundet store isterninger) forlod vi selskabet igen. Jeg var bange for at det kunne udvikle sig til en større fest 😊

Og igen blev vi fotograferet til den store guldmedalje. Ham der havde inviteret os ind – gav jeg en "klemmer" – og igen, det er helt unaturligt for en thaier. Men han var straks med på ideen, og som udløste de mange fotografier. Politichefens søster fik også en "klemmer".

Det er her bagefter lidt sejt, at vi har siddet sammen med en af Thailands øverste politichefer og drukket nytåret ind.

Som jeg efterfølgende sagde til Mads. Det du lige har oplevet – ville du aldrig opleve som almindelig turist i Thailand. At blive inviteret ind til en privat fest af "vildt fremmede mennesker" og så møde den gæstfrihed, som om det var os der var "hovedpersonerne".

Da vi igen ankom derhjemme kunne de andre ikke forstå hvad vi havde lavet – vi havde jo været væk længe.

Atchara ville senere gerne med mig ud og gå og vi gik samme vej – dog undgik vi festen – da det ville virke opsigtsvækkende at jeg pludselig ankom med Atchara.

Atchara lavede om aftenen mad til Mads og mig – kartofler, gulerødder og svinekorteletter og dertil sovs.

De andre spiste thaimad.



Efter aftensmad faldt der ro over de fleste. Jeg fik gjort min "rede" klar. Følte mig træt.

### Søndag den 3. januar

Kl. 07.00 stod jeg op, hvor det faktisk var koldt – temperaturen var nede omkring de 20 grader ☺ - og ja det føltes faktisk ret koldt – jeg havde "gåsehud"

Aktiviteterne til den store Buddha fest var i fuld gang. Alle var i fuld sving. Omkring kl. 08.00 kom "slagteren" forbi, og hvor Atchara fik handlet lidt svinekød. Den måde at fragte og sælge kød på var ikke gået i Danmark ☺



Senere ankom "ismanden". Han havde masser af drikkevand med og tonsvis af isterninger.

Stille og roligt begyndte de også at hente ting og sager fra Templet. Der var meget der skulle hentes – ja så at sige alt – lige fra borde, stole, ris tæpper, tallerkner, skåle, bestik, blæsere og gryder. Alt sammen kan lånes gratis i templet.



Daj kunne ikke dy sig for at sidde i den store Buddha stol



Senere på formiddagen skulle børn til Mæe Liam og Paa Lian (mor og far) have vasket deres fødder – hvilket er en buddhistisk tradition.





Mændene var i fuld gang med at få pyntet op. Jo – det sydede af aktivitet alle steder.





Vi 4 drenge tog os en tur på knallert og så det lokale område – og hvor vi også fik en lille forfriskning.





Ved tilbagekomst var de i fuld gang med at knække kokosnødder – hvilket er lidt af et kunststykke. Mads skulle også prøve, men opgav 😊



I nedenstående billede rasper Mæe Liam en kokosnød.



Hele dagen igennem var der mange der kom for at hjælpe og for at få noget at spise. Jeg tror man kalder det "noget for noget" 😊



Til aften kørte vi ud til bjergene for at hente en dekoration – en lang tur. Men det var en kanon flot dekoration, der var blevet fremstillet, og turen værd.



## Mandag den 4. januar

Huset sydede stadig af fuld aktivitet. Det var i dag selve munkefesten skulle starte. Der var ankommet et orkester, som skulle spille hele vejen op og tilbage fra templet, når Gai skulle klippes.

Jeg fik et rigtig godt billede af vores lille "legefætter" - Gau



Da vi gik op til templet var det med festglade mennesker – som kun var interesseret i en fed munkefest.



Gai blev klippet under stor festivitas, hvor også jeg fik lov til at klippe en tot hår af ham. Det er al hår i ansigtet der ryger (hår, øjenbryn og skæg). Håret bliver samlet og efterfølgende søsat på bananblade – i den dertil hørende lille sø.







Efter at Gai var blevet kronraget – kom han i det hvide tøj – og turen gik hjemad igen – under stor festivitas.





Nu var der ligesom en pause, hvorfor Kurt, Jesper, Mads og jeg tog en Tuk-Tuk og kørte til Bamnet Narong – ikke fordi vi ville se noget specielt – men vi trængte til at komme ud og blive luftet.

Det var en hyggelig tur, hvor Kurt og jeg kørte i en Tuk-Tuk og Jesper og Mads i en anden.



Ved hjemkomst tog vi op til Mo, hvor vi alle fik en lur i en hængekøje. Luren var vist nok tiltrængt.

Efter luren tog vi tilbage til festen – som var godt i gang igen.







Kl. 21.00 startede det store musikshow – hvor en kæmpe scene var opstillet i løbet af dagen. Det var et kæmpe show – og på et tidspunkt – kunne jeg ikke dy mig. Jeg blev nødt til at gøre det igen – jeg gik den lange vej op til scenen og gav 1.000,- Bath til dem, hvilket gav et kæmpe bifald.



I løbet af natten blev der fra scenen tit spurgt til "hvor er falang?" (falang betyder "hvid"). Men jeg var gået til køjs – efter en lang og spændende dag.

## Tirsdag den 5. januar

Jeg havde ikke sovet ret meget den nat – musikken spillede til omkring kl. 05.00 – herefter begyndte hanen at gale – fed nat ☺

Da jeg stod op omkring kl. 07.00 var scenen allerede pillet ned og man kunne faktisk ikke se at den havde stået der. Plastic affald var ved at blive fjernet og brændt.



Men munkefesten var ikke forbi endnu. Omkring kl. 09.30 skulle Gai "vaskes", hvilket betyder at folk hælder vand ned over ham. Jeg havde tilfældigvis en skål kold vand med isterninger – det var bare koldt ☺







Efter "afvaskning" gik vi i samlet flok op til templet, hvor Gai blev båret på en "kongestol". Mæo og jeg skulle gå bag dem. Jeg var betroet til at gå med risskålen og Mæo hans kommende munkedragt.

Det store spørgsmål er så: "Hvorfor skulle jeg have æren at bære risskålen?" Normalt er det faderen der bærer den, men da familien ligesom total har afskrevet ham – ville Mo gerne at det var mig, der ville bære den, og det ville jeg da gerne være behjælpelig med.







Der var igen stor festivitas på vej op i templet, hvor vi gik 3 gange rundt i "tempelgården" – inden Gai kunne gå ind i templet, hvor jeg skulle holde en hånd på hans arm – hvilket ikke var nemt, grundet at alle gerne ville holde ved ham.

Jeg var med inde i templet og fik afleveret risskålen til Gai.  
Det hele havde faktisk været enorm spændende.





Efter tempelbesøget var munkefesten dermed slut.

Derhjemme skulle der ryddes op / afleveres tilbage til templet.

Tuk-Tuk teamet fra dagen i forvejen besluttede at køre en tur igen.

Jeg foreslog at vi skulle besøge det store berømte tempel "Wat Balai", hvilket Kurt ikke var helt enig med mig i – han havde set templer nok i hans liv, men jeg fik ham overtalt ☺

Samtidig meddelte Kurt - Renu at de ville tage en ekstra overnatning i Bandan, hvilket kom helt bag på alle – men OK ☺

Da vi ankom til templet sagde Kurt straks: "Hold da op – du har jo ret. Det er fantastisk flot".



Vi startede med et besøg ved søen, hvor vi kunne fodre fisk. Herefter gik vi ind i museet – omhandlende den berømte munk.



Efter museumsbesøget besøgte vi den nye mindeplads (elefantpladsen), hvilket var en kæmpe oplevelse – og første gang jeg selv har set denne. Alt er påført mosaik sten – det er bare flot







Til slut besøgte vi selve templet – som hurtigt var overstået.



Herefter begyndte vi hjemturen til Bandan.

Hjemme i Bandan tager vi afsked med Nang og Jii, der skal tilbage til hver deres skole – Nang til Chaiyaphum og Jii til Bangkok.

Atchara spørger mig om ikke Nang skal have lidt lommepenge – og frisk som jeg er – tømmer jeg straks min lomme for mine egne "lommepenge" og der var sgu ca. 3.000,- Bath – og dem fik hun så 😊

Kurt betaler også lommepenge til Jii.

Til aften havde vi bestilt Fond Due, hvilket som altid er en rigtig lækker spise – og så sidder vi altid udenfor på ris måtterne, alle sammen, og havde en fantastisk hyggelig aften sammen, samtidig med at alle spiste langt mere end godt var.



Mads kom med følgende kommentar til mig: "Kaj, jeg har lagt mærke til at du har siddet i skrædderstilling hele aftenen – hvordan fan... kan du det – dine knæ er begge helt nede på ris måtten, og du har ikke flyttet dig en eneste gang – jeg er imponeret ☺"



Jeg blev træt og gik til køjs – men fik kort tid efter besked om at Kurt var kommet igen – ja så måtte jeg jo ud af "fjerene" igen. Vi havde en utrolig god og hyggelig aften på terrassen – hvor mange ting blev vendt ☺

### Onsdag den 6. januar

Formiddagen gik stille og roligt – hvor vi fik besøg af ”genbrugsfolk”, som medtog glasflasker, plasticflasker, dåser, jern og pap og som indbragte 136,- Bath.

Om formiddagen tog vi også afsked med Renu og Kurt – der ville tilbage til Hua Hin.

Om eftermiddagen blev det også tid til en lur – nok lidt tiltrængt ☺



Ovenstående billede er taget hjemme hos Atchara's far.

Senere på eftermiddagen blev der serveret pommes frites – til stor glæde for næsten alle – samtidig var der stadig gang i oprydningen efter den store munkefest – der var så meget mad der skulle fordeles og dermed endnu flere skåle der skulle afleveres i templet.

Resten af dagen gik stille og roligt.



## Torsdag den 7. januar

Morgen og formiddag gik stille rolig – og omkring middag besluttede vi at tage ind til Chaturat – til den store Buddha fest.



Tempelpladsen var smukt dekoreret og vi kom igennem en del ceremonier – som også Mads deltog i – jo han kunne efterhånden ceremonierne ☺





Efter besøget i templet tog vi tilbage til Bandan, for straks at køre videre til Camping, hvor Mads skulle have købt nogle gaver – hvilket ikke er nemt – men jeg synes han kom godt fra det – gode gaver. Bl.a. guldøreringe i ren guld.

Casper hygger sig med en søvnig "Gau".



Tilbage i Bandan inviterede Daj os til en lille fest hos hans svigerforældre – vi skulle have lidt øl og Whisky sammen – alle sammen.

Af sted det gik på to knallerter – hvor Daj først viste os en stor fiske sø – enormt spændende. Herefter kørte vi om til hans svigerforældre hvor der straks blev etableret en lille fest.

Da Mads også gerne ville smage lidt Whisky – blev denne hurtigt tømt – og panikken begyndte at brede sig – der blev ringet rundt – samtidig med at Mads også ville



sponsorere en flaske – og pludselig var der 3 flasker Whisky – med mobiltelefoner kan mange ting arrangeres ☺

Jesper kørte "klatten" og som Mads sagde: "Det kommer fuldstændig bag på mig at Jesper kan snakke thai – når vi spørger ham – siger han altid nej – det kan jeg ikke, men han har jo fuldstændig styr på det – det er en vild overraskelse for mig".

Vi havde lavet en aftale med Atchara, at når aftensmaden var færdig – ville Casper komme og fortælle os dette – og vi ville straks komme hjem og spise.

Atchara kender os åbenbart for godt – men vi snød hende og kom straks hjem – så maden var jo ikke færdig da vi kom hjem – men det blev den dog hurtigt herefter ☺

Efter aftensmaden tog Mads og Jesper tilbage til Daj – de ville deltage i "festlighederne" sammen med Daj og Jut, som også var ankommet. Jeg besluttede mig for at gå til køjs – min forkølelse gjorde at jeg syntes at sengen gjorde mig bedst.

Mads og Jesper havde haft en fed og sjov aften, og som de begge efterfølgende sagde: "Lidt øl og mit engelsk bliver faktisk rigtigt godt – så kan jeg nemt snakke og forstå dem" ☺

### Fredag den 8. januar

Det skulle vise sig at blive en "travl" dag. Morgenen startede med hektisk aktivitet. Atchara ville holde hendes årlige munketradition, med at give mad til munkene.

5 munke ankom – heriblandt Gai og omkring kl. 08.00 startede ceremonierne med messe. Efter ceremonierne gik munke lederen rundt og "sprøjtede" vand på folks hoveder – også på mig. Men han kunne se at der manglede 3 drenge – han fandt dem inde i huset og så fik de også et vandsprøjt. Mads sov stadig, men han undgik ikke et vandsprøjt.





Så var det tid til spising, men først skulle der puttes ris i skålene. Atchara og hendes forældre startede hver med ris i en større skål – og så fordelte man det ud i 5 skåle. Dette skulle jeg også deltage i.

Medens munkene spiste, sad gæsterne og småsludrede – først da munkene var færdige med spisingen – kunne gæsterne få noget at spise.

Herefter var der almindelig oprydning igen.

Efter oprydningen tog vi ud til skolen, hvor vi sidste år gav mad til hele skolen. Genkendelsen var stor og Atchara sponsorerede 2.000,- Bath til skolen, hvorefter det blev annonceret ud i de store højtalere, at Atchara og jeg havde givet så stort et beløb, hvilket betød et stort bifald.

Jeg blev straks budt på kaffe, vand og en kage – alle andre blev budt på vand.

Jeg fik hilst på skoleinspektøren som takkede for gaven. De mange penge betød flere bedre frokoster til skolebørnene.

Men hvad var det for et arrangement?

Det var "skolebørnenes dag" og hvor der blev lavet mange forskellige shows – som børnene stod for. Det er normal kutyme at gæsterne bidrager med et lille pengebeløb til skolen. Dagen efter skal alle skolebørn besøge en park, fabrik eller noget hvor man vil sponsorere noget til børnene. "Skolebørnenes dag" er et arrangement over hele Thailand.



Efter besøget spurgte Atchara om vi ikke skulle besøge Pung, der er skoleinspektør på en anden skole. Og selvfølgelig skulle vi det. Da vi ankom til skolen, havde Atchara straks fået øje på Pung, så vi gik straks i retning mod Pung. Han sad i en sofa og snakkede.

Dan han fik øje på os – var der stor gensynsglæde – han rejste sig straks og kom os i møde. Det var en kanon gensynsglæde, og speakeren blev straks informeret om at skolen havde fået besøg fra Danmark, hvorefter det blev annonceret ud i de store højtalere.

Da Atchara så også sponsorerede 2.000,- Bath – blev det også annonceret.

Vi blev straks budt på is, mad og kaffe, og Pung vidste ikke hvordan han skulle gengælde vores bidrag. Dog havde han et ønske om at vi skulle hilse på en amerikansk lærer og hendes ven – en skotte.



Hun underviste på skolen og var et fantastisk menneske at snakke med. Skotten var også helt fantastisk, så vi 3 fik os en rigtig god snak sammen – inden der skulle tages et fælles billede.

Da vi forlod pladsen, blev vi igen på højtaleranlægget takket for vores store bidrag til skolen.

Turen gik stille og roligt tilbage til Bandan og efter lidt frokost kørte vi til Camping, hvor vi 4 drenge skulle klippes – det kostede 100,- Bath pr. hoved ☺

Efter at vi var blevet klippet skulle der handles ind. Mads og Jesper fik købt lys til deres nye "sommervogn". Jesper havde tidligere købt lyskæder til "sommervognen". Ved at købe det i Thailand, sparede de mange penge i forhold til Danmark.

Senere på eftermiddagen besøgte Mads og jeg en kommende byggeplads i Bandan, hvor der blev fyldt op med jord – eller hvad man skal kalde det.

Aftenen gik stille og rolig – vi havde trods alt et langt døgn foran os.

## Lørdag den 9. januar

Formiddagen gik med at pakke kufferter – der var ikke mindre end 5 kufferter der skulle pakkes og vejes, så vi kunne undgå problemer i lufthavnen med hensyn til vægt.

3 af vores kufferter skulle med Jut's bus til Bangkok. Herfra ville en af Daj's chauffører hente dem og køre dem i lufthavnen. Vi havde simpelthen ikke plads i taxien.

Tiden skulle gå med et eller andet og så starter kreativiteten ☺



Som sædvanligt gik formiddagen ufattelig langsom – nu ville vi bare hjem – alle sammen. Heldigvis blev vi enige om at køre kl. 14.00 – hvilket svarer til 14.30 i den virkelige verden ☺

Atchara prøvede at trække den så længe det var muligt – hvilket jeg godt vidste ☺

Jeg prøvede at lave en indtjekning hos Lufthansa i Bandan, og syntes det ikke ville spille – men jeg havde fået reserveret 5 pladser i flyet – håbede jeg ☺





Vi var bare alle "forelsket i Gau" – Casper, Jesper, Mads og jeg hyggede med ham – en fantastisk sød og kærlig dreng.

Som sædvanligt er det at sige farvel altid svært – og hvem skulle starte – og som sædvanligt startede jeg ballet – med på thai tradition at sige farvel til dem alle. Som noget vi aldrig før har set, stod Atchara's far og græd.

Vi kom fra Bandan kl. 14.30 og satte kursen mod Bangkok – hvor vi undervejs, traditionen tro, spiste på Chok Chai ko farm – rigtig gode bøffer.

Kl. 20.00 ankom vi til lufthavnen – efter at have kørt i monster meget trafik. Daj's chauffør var der også – så alt gik op i en højere enhed – vi fik taget afsked med Daj, det var ingen grund til at han skulle følge os ind i lufthavnen.

Daj havde igen på denne tur – været en rigtig fantastisk bror til Atchara – og det havde været fantastisk at se de 2 og hvor godt de kom ud af det med hinanden. Alt kan lykkes – der er ingen hindringer – kun et spørgsmål om hvordan man når målet.

Indtjekning, sikkerhedskontrol og paskontrol forløb som smurt – faktisk noget hurtigere end vi havde regnet med. Min indtjekning havde virket – og vi fik de 5 pladser som jeg havde reserveret.

Nu havde vi et par timer der skulle overstås – men de forsvandt nu hurtigt.

Den gate vi skulle flyve fra – havde store problemer – et fly til Calcutta, hvor folk ikke mødte ind til aftalt tid, måtte til sidst sende alle folk ud af flyet igen. Der var kufferter ombord, hvor der ingen "ejermand" var til.

Det betød at vores fly ikke kunne komme ind til gaten og derfor måtte parkeres på en sådan måde, at vi skulle med en lufthavnsbus ud til flyet. Alt dette betød selvfølgelig forsinkelse.

Velankommen i flyet og klar til at flyve ca. 1 time forsinket, havde vi en fantastisk tysk kaptajn der forklarede og fortalte meget. Han fortalte b.l.a.:

Når vi letter, letter vi med 380 tons og inden jeg kan få flyet op i luften, skal vi have en fart på startbanen på 330 km/t, og så fortalte han os hele ruten som skulle beflyves. Grundet vores forsinkelse have vi fået en ny rute og som kunne betyde en del turbulens. Desuden forklarede han at han ville indhente noget af vores forsinkelse ved at flyve lidt hurtigere end normalt.

Og turbulens – det fik vi. Normalt plejer vi at flyve i 12 km's højde fra Bangkok, men vi lå i 10 km. Flere gange i løbet af natten rystede det helt vildt.

KL. 06.00 dansk tid landede vi i Frankfurt – ca. ½ time forsinket – det havde igen været en fornøjelse at flyve med Lufthansa Boeing 747-400. Jeg fik i løbet af natten set 3 dejlige film, da jeg ikke kunne sove.

Da vi var landet og begyndte at taxi ind kom kaptajnen ind med følgende:

"Vores stewardesse "Karin" har med denne flyvning haft sin sidste flyvning gennem 33 år, da hun ønsker at gå på pension". For første gang i et rute-fly oplevede vi at der blev klappet. Kaptajnen fortalte yderligere at de havde fundet et stykke musik de gerne ville afspille – for hende.

Alle klappede – og til sidst kom hun selv – meget berørt og takkede alle passagerer for denne afsked.

I Frankfurt måtte vi igennem en masse kontrol igen – men også det forløb ganske fornuftigt – selvom vi næsten alle måtte ekstra tjekkes – det bimlede og bamlede. Mine Ecco sko kunne udløse en alarm 😊

I Frankfurt måtte vi igen med en lufthavnsbus og vi kørte og kørte – den lufthavn er bare stor – hvilket igen umiddelbart betød forsinkelser ved landing i Billund – men nej. Kaptajnen meddelte at turen til Billund kun ville tage 1 time og 5 minutter og at vi ville ankomme rettidigt til Billund – og det gjorde vi – helt præcis endda.

Da vi landede i Billund, var det mere end Pingvin koldt – min joggingdragt var i hvert fald ikke nok – kunne jeg mærke

I Billund var der glæde – Maja (Mads's lillesøster) stod klar med dannebrog.

Vi havde fået Leif Ager til at hente os – og så gik turen hjemad mod Sdr. Felding.

Vores ferie var slut.

## STATISTIK

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

Antal gange	Land	Hovedstad	Sidst opdateret:
15	Norge	Oslo	16-08-2014
7	Holland	Amsterdam	10-04-2015
4	Sverige	Stockholm	
2	Belgien		
1	Finland	Helsinki	
?	Tyskland	Berlin	23/12-2015
1	Sovjetunionen	Moskva – Den Transsibiriske Jernbane	
2	Polen		
1	Grækenland	Athen	
1	DDR		
1	Cuba	Havanna	
5	Østrig	Wien	
5	Frankrig	Paris	20-01-2014
1	Italien		
1	Spanien	Madrid	
1	Jamaica		
5	England	London	10-03-2014
1	USA-Florida		
1	USA - San Francisco, Los Angeles, Las Vegas		
1	Skotland	Edinburgh	
1	Burma		
1	Monaco	Monaco	
1	Paraguay		
13	Thailand	Bangkok	09-01-2016
1	Argentina		
1	Indien	New Delhi	
1	Estland		
1	Filippinerne	Manila	
1	Letland		
1	Brasilien	Brasilia	
1	Litauen		
1	Schweiz		
1	Laos	Vientiane	
(1)	Cambodja (grænsen)		
2	Grønland	Nuuk	
1	Island	Reykjavik	
(1)	Kina (grænsen)		
1	Vietnam	Hanoi	
1	Tjekkiet	Prag	
1	Nepal	Kathmandu	
1	Tibet	Lhasa	
1	Ungarn		
1	Singapore	Singapore	
1	Malaysia		
1	Hong Kong	Hong Kong	
1	Macao	Macao	
1	Taipei	Taipei	
1	Syd Korea	Seoul	
1	Japan	Tokyo	
1	Luxembourg	Luxembourg	
1	Cypern		11-07-2015
50	Lande	32 hovedstæder	



SAS  
Mærsk  
Cimbrer Air  
Cimbrer Sterling  
Sterling  
Thai Air  
Britania Airlines  
Varig  
Aeroflot  
Cubana Airlines  
Fin Air  
Lufthansa  
British Airways Sunair  
Air Greenland  
Icelandair  
KLM  
China Air  
Vietnam Airlines  
Air China  
Austrian Airlines  
Jettime  
DOT LT (DAT – Danish Air Transport)  
NOK Air (Thai indenrigsfly)  
Air France

Destination	Land	Ud	Retur	Miles	KM	Total
Amsterdam – Bangkok	Holland – Thailand	3	3	5095	9436	56616
Amsterdam – Billund	Holland	1			496	496
Amsterdam – Durham Tees Valley	England	1	1	297	478	956
Amsterdam – San Fransisco	Holland – USA	1	1	4838	8960	17920
Bangkok – Hanoi	Thailand – Vietnam	1	1	549	1017	2034
Bangkok – Hong Kong	Thailand – Kina	1	1	1048	1941	3882
Bangkok – Katmandu	Thailand – Nepal	1	1	1218	2256	4511
Bangkok – Manila	Thailand – Filippinerne	1	1	1191	2206	4411
Bangkok – Narita	Thailand – Japan	1	1		4645	9290
Bangkok – New Delhi	Thailand – Indien	1		1582	2930	2930
Bangkok – Phuket	Thailand	1	1	430	692	1384
Bangkok – Singapore	Thailand – Singapore	1	1	877	1624	3248
Bangkok – Taipei	Thailand – Taiwan	1		1342	2486	2486
Billund – Amsterdam	Holland	5	5	268	496	4960
Billund – Frankfurt	Tyskland	2	2	366	678	2712
Billund – Gatwick	England	1	1	477	883	1767
Billund – København		18	17	119	220	7714
Billund – Oslo	Norge	2	1	276,6	512	1537
Billund – Paris	Frankrig	1		542	872	872
Billund – Stavanger	Norge	3	3		414	2484
Brasilia – Salvador	Brasilien	1		604	1119	1119
Esbjerg – København		1	1	139,1	257	515
Frankfurt – Bangkok	Tyskland – Thailand	3	3	4957	9180	55081
Gatwick – Orlando	England – USA	1		4321	8002	8002
Gatwick – Sao Paulo	England – Brasilien	1	1	5128	9497	18994
Helsinki – Moskva	Rusland	1		622	1152	1152
Kabarovsk – Leningrad	Rusland	1		3349	6202	6202
Karup – København		19	18	126,8	235	8689
København – Amsterdam	Holland	1	1	348	644	1289
København – Athen	Grækenland	1	1	1186	2196	4393
København – Bangkok	Thailand	8	7	4862	9004	135060
København – Frankfurt	Tyskland	1	1	373	691	1382
København – Gatwick	England	1	1	545	1009	2019
København – Helsinki	Finland	1		504	933	933
København – Paris	Frankrig	1			871	871
København – Prag	Tjekkiet	1	1	357	661	1322
København – Reykjavik	Island	1	1	1173	2172	4345
København – Rønne		10	10	84	156	3111
København – Sdr. Strømfjord	Grønland	2	1	1851	3428	10284
København – Sønderborg		1		109,5	203	203
København – Wien	Østrig	1	1	474	878	1756
København – Aalborg		1		131,7	244	244
Leningrad – København	Rusland	1		617	1143	1143
Lhasa – Katmandu	Tibet – Nepal	1		402	745	745
London – København	England	1		545	1009	1009
Manaus – Brasilia	Brasilien	1		1054	1952	1952
Montego Bay – Gatwick	Jamaica – England	1		4952	9171	9171
Montego Bay – Havanna	Jamaica – Cuba	1	1	393	728	1456
New Castle – Amsterdam	England – Holland	1			521	521
New Delhi – London	Indien – England	1		3729	6906	6906
Narsarsuaq – København	Grønland	1		1889	3500	3500
Notodden – Billund	Norge	1		238,3	441	441
Nuuk – Narsarsuaq	Grønland	1		256	476	476
Orlando – Montego Bay	USA – Jamaica	1		631	1169	1169
Paris – New Castle	Frankrig – England	1			729	729
Salvador – Rio	Brasilien	1		665	1232	1232
Sao Paulo – Foz Do Iguacu	Brasilien	1	1	457	846	1693
Sao Paulo – Manaus	Brasilien	1		1476	2734	2734
Sao Paulo – Rio	Brasilien	2	1	186	344	1033
Seoul – Bangkok	Sydkorea – Thailand	1		1977	3662	3662
Sdr. Strømfjord – Nuuk	Grønland	2	1	171	317	950
Skrydstrup – København		2	1	116,5	216	647
Taipei – Seoul	Taiwan – Sydkorea	1		800	1482	1482
Wien – Bangkok	Østrig – Thailand	1	1	4567	8459	16918
Aalborg – Aarhus		1		64,8	120	120
Aarhus – Cypern	Cypern	1	1	1818	2925	5850
Aarhus – København		1		83,2	154	154
					<b>Sum i alt</b>	<b>464.869</b>

