

Dagbog 42

Dagbog for turen til Thailand juli 2014



Forord

Denne dagbog er min 42. dagbog der beskriver turen til Thailand 2014.

Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.

Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.

Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også over for de involverede parter.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Heydt Jørgensen

Indholdsfortegnelse

2014 Turen til Thailand

Sommerferien til Thailand – Juli 2014

Mandag den 30. juni kl. 07.30 blev vi afhentet i taxi og skulle køres til Brande, hvor vi havde en kort ventetid, før turen gik mod Fredericia, hvor vi skulle skifte over i et lyntog. Vi havde ikke flere togsift undervejs. Vi blev kørt direkte ud til lufthavnen i Kastrup.

Vi kom hurtigt igennem Check in og igennem Security, hvor jeg igen – rutinemæssigt blev taget ud – det sker så at sige altid.

Herefter var der lidt tid til at få handlet lidt og få noget at spise – inden vi skulle igennem Paskontrollen. Vi skulle allerede være ud ved gaten kl. 13.45 og være klar til at stige om bord på en Boeing 777-300ER fra Thai Air.

Flyet har knap så mange sæder som en Boeing 747-400 – ca. 40 sæder mindre. Sæderne er fordelt som 3+3+3, hvor der i 747-400 er 3+4+3.



Et dejligt nyt fly – hvor der er fjernsyn i alle sæder.



Kl. 14.35 præcis var der afgang og som sædvanligt en god service. Straks efter afgang gik jeg om bord i de ekstrem mange film man kunne vælge imellem – og fik da også påbegyndt at se en – inden der var aftensmad.

Flyturen var beregnet til 9 timer og 55 minutter – det hurtigste vi nogensinde har prøvet – og det kom til at holde stik.

Jeg så film hele aftenen / natten – afhængig af hvilken tidsgrænse man ser det med ☺ - jeg kunne simpelthen ikke sove. Jeg følte jeg havde åndedrætsbesvær – noget jeg bestemte mig for at få undersøgt når jeg kom hjem efter ferien.

Vi havde en forholdsvis rolig flyvning inden vi omkring kl. 06.30 landede i Bangkok lufthavn – vi kom lynhurtig igennem paskontrollen og der var heller ingenting ved Tolden.

Vi fandt hurtigt Daj (Atchara's lillebror) – der lige havde valgt en forkert etage, hvilket er fair nok – jeg tror der er 5 etager at vælge mellem. Vi kørte hjem til Daj, hvor vi på gaden havde fået bestilt lidt kaffe.

Efter at bilen var tømt for bagage, tog vi op til Maj (Daj's kone), hvor jeg skulle prøvesmage hendes kager – en kæmpe succes – og folk stod næsten i kø for at få 7 kager til 20,- Bath. Jeg forstår godt successen – de smager helt fantastisk.

Hun har 1 "spand" dej med hver dag og når den er brugt er der fyraften. Om tirsdagen var det allerede omkring kl. 11.30.

Herefter kørte vi hjem til Daj igen, hvor der gik lidt hvile i alle på nær Atchara – hun ville sammen med Daj ud og finde noget mad til os. Casper, Jesper og jeg fik os en lille "morfar".

Vi nåede at spise med Maj – inden vi kørte ind til Bangkok hvor der skulle veksles penge. Vi havde en del kontante danske kroner, som skulle veksles om til Bath.

Men i år skulle dette ikke foregå i en Bank – Nej Daj havde sine kontakter – så i stedet for at få 5,55 Bath for 1 kr. – fik vi 5,90 – og i vores situation var det faktisk en del ekstra Bath – nok til at betale alle vores ture i taxi i Thailand.

Nu havde vi rigtig mange kontanter på os – så mange at det ikke længere var behageligt – så vi skulle have dem ind på bankkonto – men nyt problem – Atchara's Bank holdt bankfri den 1. juli – og hvad gør man så – man opretter da bare en konto i en anden bank – og de tager gerne imod penge ☺

Efter at pengene nu var på plads – gik turen til hotellet – vores sædvanlige hotel.

Vabua Asotel – Bangkok
392 Soi Ladprao 130, Ladprao Rd.,
Klongjan Bangkok
Bangkok 10240
www.vabuaasotel.com



Som noget nyt fik vi faktisk en stor rabat – vi havde 4 værelser – som kostede os ca. 3.000,- Bath pr. døgn – dertil skal siges at vi boede på 9. etage som kun bestod af WIP værelser – og Atchara og jeg havde Executive Room – som der er 2 af på hele hotellet.

Jo vi boede faktisk ret godt ☺

Mæo, Nung Nang, Mæe Liam, Paar Lian var ankommet fra Bandan – hvilket ikke var en stor overraskelse – bortset fra at Paar Lian dette år ville med – det kom som en kæmpe stor positiv overraskelse.

Til aften kørte vi ud til vores gode kendte fiskerestaurant – en fiskerestaurant der varmt kan anbefales.



Bortset fra ovenstående kom Maj og Moon også – så vi var 12 personer – og der blev gået til den – jeg fik min White Fish – og der blev spist til den helt store guldmedalje – jeg kunne godt se – ”Rul kroner Rul”, men da afregningens time oprandt, blev jeg positiv overrasket – 12 personer + mad til Stamp og Sadang, med alt hvad de kunne drikke og spise, kostede 4.200,- Bath, og hvad endnu skønnere var – alle nød maden og spiste som var det – det sidste måltid.

Atchara’s far og Daj spiste ”ret godt” ☺

Vi tog en taxi hjem – som var et spændende tillægsstykke – han kørte som en sindssyg – det var helt vildt, men til hans forsvar skal lyde at han kunne køre bil. På et tidspunkt kørte vi omkring 110 km/t inde i Bangkok – og hvem der kender Bangkok, vil vide at det faktisk er ret hurtigt.

Tilbage på hotellet gik Casper, Jesper og jeg ned i baren, for at nyde en lille ting. Jesper fik en Bananna Shake og Casper og jeg fik en Margarita.



Tilbage på værelset var Atchara ved at få thai massage, så der gik lidt tid før jeg kunne gå til ro, efter et meget langt døgn.

Onsdag den 2. juli

Mæo havde om morgenen sørget for kogt varmt vand, så vi kunne få morgenkaffe – dejligt ☺

Daj havde medbragt små færdige "kaffeposer".

Omkring kl. 08.30 var der afgang i 2 taxaer – vi skulle besøge Krokodillefarmen

Samutprakan Crocodile Farm & ZOO
(Verdens største krokodillefarm)

lidt syd for Bangkok i området Samut Prakan.



Der var en frygtelig trafik – og det på trods af at der blev åbnet en "uofficiel" 4 kørebane, så det tog noget tid inden var der.

Men vi ankom og selvfølgelig skulle jeg betale "falang" pris – 300,- Bath – de andre skulle kun betale 100,- Bath. Stedet var meget andet end bare en Krokodillefarm, det var faktisk en ZOO.

Vi startede med at se "handicappede" krokodiller, hvilket vil sige – krokodiller uden haler, nogle med flere tæer, nogle med 2 rygsøjler osv., men det så ud til at de trivedes. For mig var det en speciel oplevelse, da man normalt ikke vil vise sådanne dyr frem til offentligheden – men de findes, kan man se.

Her på dette sted havde man haft verdens største krokodille på ca. 1.114 – 1.125 kg.



Efter elefant showet ringede Daj til os, at der snart ville starte et krokodille show – og afsted det gik.

Showet mindede meget om det vi tidligere har set – nær Pattaya – men her var nok lidt mere stemning og "show" – kanon godt.





Nu var det efterhånden også blevet tid til enkelt drikkepause.

Ved vores pausested var der et tigerbur, hvor jeg fik et rigtig godt billede af en tiger der brølede mig lige ind i hovedet – så jeg måtte vige tilbage af skræk



Casper og jeg havde dog ikke fået nok – vi ville se slangerne – Daj gik med os.

Det var kæmpe Pytonslanger vi så – den ene større end den anden. Daj kunne selvfølgelig ikke dy sig for at trykke den ene lidt på maven ☺

Pludselig medens vi så på slangerne lød der et "klask" og næsten lige neden for mine fødder lå en stor grøn slange på omkring 1 meter og på tykkelse med en 5-kr. Den var faldet ned fra træet – og jeg fik travlt med at ville have et billede – jeg nåede det desværre ikke – den var lynhurtig oppe i træet igen. Men en fed oplevelse.

På vej tilbage så Casper og jeg på tigere, løver, bjørne, orangutanger og chimpanser.

Tilbage ved de andre blev vi enige om at gå tilbage til bilen – Casper og jeg havde dog stadig nogle afstikkere før vi kom ud til bilen – efter en meget spændende oplevelse i denne ZOO.

Ved bilen fik jeg dette fantastiske billede ☺



Nu var det efterhånden også blevet tid til noget mad – Atchara's far var sulten, hvilket jeg også tror resten var ☺

Vi fandt et rigtigt godt sted, hvor vi alle fik noget at spise og drikke. 10 personer for ca. 500,- Bath inkl. alt.

Efter at alle var mætte, havde Daj et lille "Es" i ærmet – vi skulle besøge "Ancient Siam" – et sted hvor man har samlet hele Thailands kultur, slotte og templer.

Ancient Siam har følgende adresse:

296/1 Moo 7
Sukhumvit Road
Bangpoomai
Maung
Samutprakan 10280
www.ancientsiam.com

For mig var det et helt fantastisk sted, da jeg også har oplevet mange af dem ægte. Området er kæmpe stort og på 4-5 timer kan du få et kæmpe indblik i Thailands historie hvad angår slotte og templer.

Man kan leje en "Golfbil" og selv køre, køre med på en guidet tur – leje en cykel, eller som vi gjorde, lade taxien køre os rundt.

Alt i alt et fantastisk sted og en fed oplevelse.







Efter dette besøg kørte vi tilbage mod Bangkok, hvor vi blev delt i 2 hold – dem der ville tilbage til hotellet og dem der ville ud og shoppe. Jesper og jeg valgte hotellet sammen med Mæe Liam og Paar Lian. Tilbage på hotellet fik jeg startet på denne dagbog, og ellers bare slappede af.

Jesper gik i kortspil med Daj.

Senere på aftenen var vi alle ude og spise, hvorefter nogle tog på natmarked og andre valgte at gå over til hotellet. Jeg tog med over på hotellet hvor jeg i baren lyttede til "live musik" – faktisk ret godt. På et tidspunkt spurgte han mig hvad jeg ønskede at høre og så kom det bare "What a Wonderfull World" med Louis Armstrong. Herefter spillede de en række populære melodier med Louis Armstrong.

Torsdag den 3. juli

Vi skulle deles i 2 hold. Casper, Mæo og Nung Nang skulle med minibus og vi andre skulle med Daj – vi skulle alle til Bandan.

Inden vi forlod Bangkok, var vi forbi Daj's hus, hvor vi hilste på Stamp, der var ved at gøre klar til en ny skoledag. Vi tog alle op til Maj, hvor jeg fik hendes fantastiske kager og lidt kaffe, hvorefter turen gik mod Bandan.

Undervejs blev vi stoppet 2 gange af politiet – og for første gang har jeg måttet vise mit pas. Da han åbnede passet, var hans første kommentar "åh from Denmark". Passet blev studeret og i mellemtiden var der kommet en yngre politibetjent til og som også fik meddelelsen – "He is from Denmark" og så fik jeg et kæmpe smil og en tommelfinger – hold kæft hvor var det en fed oplevelse.

Den anden gang vi blev stoppet – blev jeg spurgt om hvor jeg skulle hen – og svaret var jo ret nemt – Bandan – hvilket han ikke forstod – og så skal jeg love for at det i kor fra resten af forsamlingen i bilen kom "Bandan" – hvilket igen affødte et kæmpe smil fra politimanden.

Daj fik en irettesættelse omkring påklædning – uden at han dog fik en bøde – men når man kører i en taxa, skal man køre i skjorte, og Daj havde kun en undertrøje på.

Jeg tror min tilstedeværelse betød at han slap for bøden 😊

I begge tilfælde havde det været meget positive oplevelser, og hvor politiet viste sig fra den humoristiske side.

I Dan Khun Tot holdt vi spisepause – jeg tror Atchara's far trængte til noget at spise.

Herefter var der kun 45 minutters kørsel før vi ankom i Bandan – efter også at have handlet i Camping. Jeg ved at erfaring at vi skal være udstyret med diverse myggebalsam og creme der kan lindre, når vi nu er blevet stukket – og det sker – det er kun et spørgsmål om antal 😊

Casper, Mæo og Nung Nang var allerede ankommet.

Vores første indtryk ved ankomst var – nu har de sgu lavet om igen. Køkkenet / mellemhuset var flyttet og det gamle "lokum" ført tilbage – midt i det hele.

Eftermiddagen blev brugt til at få pakket vores "gamle" tøj ud og som de kunne bruge, hvis de ønskede og selvfølgelig var der ingen der ikke ville have det.



Om eftermiddagen kørte vi til Chaturat hvor Casper og jeg blev klippet – samlet pris 120,- Bath – men så fik hun også 40,- Bath i drikkepenge ☺
Vi havde her sparet ca. 2.800,- Bath i forhold til Danmark.

Atchara og de andre havde brugt tiden til at handle ind i.

Efter aftensmaden var der afslapning og efterfølgende tid til at gå til køjs



I billedet ses vores charmetrold "Gau" – ham kom vi alle til mærke meget til. Han var bare ikke til at stå for ☺

Fredag den 4. juli

Havde faktisk sovet rigtigt godt og kl. 06.00 var jeg klar til en ny varm dag. Jeg fik et koldt morgenbad og var nu klar til at starte PC'en op. Jeg havde taget en masse NAV certificeringsmateriale med og gik i gang.

Formiddagen gik stille og roligt – vi fik leveret sække med isterninger – så vi kunne få kolde væsker. Køleskabene kunne ikke følge med.

I den forbindelse fik jeg taget nogle billeder der næsten siger mere end ord:

“Atchara: “Den fisk skal være hernede – det er her jeg så den sidst”



“Atchara – jeg giver op” (Fisken blev aldrig fundet ☺)



Jut kom også på besøg – og dejligt at se ham. Vi hilste på hinanden, som man normalt overhovedet ikke gør i Thailand – giver hinanden en krammer.

Jut fik en "dansk kop kaffe" – som han elsker, og så fortalte han om sin overståede operation, hvor man havde frygtet kræft og forberedt dem på det værste – at Jut skulle dø. Her kunne jeg mærke at han blev meget følelsesladet.

Heldigvis var det ikke kræft og Jut havde det godt igen – det havde "kun" været galdesten.

Senere på formiddagen og efter at jeg ikke gad arbejde mere, havde fået noget at spise, var det tid til en morfar.

Sidst på eftermiddagen gik Atchara og jeg op til mormor og desværre kunne hun ikke genkende os. På et tidspunkt spurgte hun Atchara; "Hvem er han – han smiler til mig". Hun spurgte også om jeg var "NEGER". Jo mormor er fysisk tilstede, men er mentalt totalt fraværende. Hun er 95 år.

Jo alle bliver ældre – Atchara's far er 80 år og Atchara's mor er 70 år.

Efter besøget hos mormor gik vi over til Jut, hvor vi fik os en god snak. Ankommen hjem igen – skulle vi straks til Camping – Mæo manglede en ventilator – de sov for mange inde hos Mæe Liam – rummet med air kondition.

Der sov følgende inde hos hende:

Casper, Jesper, Mæe Liam, Mæo, Nung Nang og Daj i et rum på ca. 3 x 3 meter.

Men tror du den blev brugt – Nej – Alle ville stadig sove derinde ☺

Aftensmaden trak ud, men vi fik rigtig god mad. Aftenen blev brugt til at spille kort.



Lørdag den 5. juli

Jeg arbejdede hele formiddagen og ellers herskede der fred og ro over hele linjen. Nung Nang vaskede tøj – Mæo lavede mad, og resten slappede af.

Senere på dagen måtte Paar Lian i gang med at ordne kokosnødder – i den forbindelse fik jeg spurgt til om jeg kunne få kokosvandet, og det kunne jeg desværre ikke – de var for gamle til at det kunne drikkes.

Straks tog Daj og Jesper afsted i taxien. De ville hente friske kokosnødder. Da Daj og Jesper kort tid efter ankom gik Mo straks i gang med at ordne de friske kokosnødder, så jeg kunne få mit kokosvand. Det smagte helt fantastisk.

Om eftermiddagen kom der en del familiemedlemmer på besøg for at hilse på os. Det er sådanne oplevelser der "printer sig fast".



Senere gik Atchara og jeg ned til Jut. Gåturen derned tager altid lang tid, da Atchara kender så at sige alle, og endnu engang fik jeg en stor "aha" oplevelse. Atchara stod og snakkede med en dame, hvorefter Atchara sagde at damen aldrig ville glemme hende. Da hun skulle føde havde hun ingen penge haft – og havde lånt penge hos Atchara.

Hos Jut fik Casper og jeg hver 1 øl inden vi tog hjem for at spise aftensmad.

Om aftenen blev det besluttet at vi dagen efter ville køre til byen Ban Talat Phe, hvorfra vi skulle sejle til øen Ko Samet.

Søndag den 6. juli

Vi stod op allerede kl. 06.00 og stille og roligt kom der gang i huset. Kl. 08.30 skulle vi køre og efter ca. 45 minutters kørsel blev vi stoppet i en militær razzia. Og hold da op hvor vi blev tjekket. Bagagerum blev kontrolleret, bilen noteret og vi blev fotograferet adskillige gange. De spurgte hvor jeg kom fra og havde allerede fundet passet frem, men det ville de ikke se. De ville vide hvor vi skulle hen.

Til sidst undskyldte de ulejligheden og vi kunne køre igen.

En halv time senere blev vi stoppet igen. Denne gang gik det meget hurtigt. Daj nåede ikke engang at vise sit kørekort.

Da de så at der sad en "falang" i bilen, fik vi straks lov til at fortsætte.

Vi oplevede endnu en militær razzia, men her var der netop blevet pause – og vi blev ikke stoppet.

Omkring kl. 15.00 ankom vi til Ban Talat Phe, hvorfra vi skulle sejle over til Ko Samet. Men først skulle vi lige have nogle lejligheder bestilt.

Daj kender udlejningsfirmaet, da han ofte har kørt kunder ned til dem, og hvor han får provision for hver kunde han afleverer hos dem 😊

Vi fik 3.000,- Bath i rabat, og ved at betale ekstra 500,- Bath pr. person, kunne vi komme frem og tilbage til Ko Samet med speedbåd – i stedet for de traditionelle færger / turbåde, som tog 1 time – speedbåden tog 15 minutter.



Det var en fin tur vi havde og vi blev sejlet direkte til bestemmelsesstedet hvor vi skulle bo. Dermed sparede vi også transport udgiften på øen. Vi havde bestilt 2 lejligheder ca. 30 meter fra vandet.



Efter at lejlighederne var indtaget gik vi tilbage hvor vi var blevet afleveret. Casper og Jesper ville ud og bade – Atchara ville have thai massage og jeg ville bare slappe af.

Efter dette gik vi en tur ind i byen, hvor vi fik handlet lidt.

Til aften tog vi ned på stranden igen hvor vi fik noget god aftensmad, og havde en hyggelig aften, inden det hed godnat.





Om Ko Samet

Fra sidste gang vi var på Ko Samet og til denne gang er der virkelig sket meget på Ko Samet – dog ikke i positiv retning. De fleste huse er nedslidte og i forfald og der er generelt meget beskidt alle steder. Dog er strandpromenaden meget fin – så er man til ren bade/sol ferie, er øen et godt alternativ.

Mandag den 7. juli

Morgenen startede med lidt finregn, men så blev det også bedre og bedre. Vi havde besluttet os for fra morgenstunden, at vi skulle ud og se øen – på egen hånd.

Vi havde lejet 1 knallert og 2 små ATV'ere.



Atchara skulle køre med mig på 1 ATV, Casper og Jesper på den anden ATV og Daj på knallert.

Vi kørte først op på vest siden af øen – en frygtelig tur med mange vejforhindringer "bump", dernæst tilbage for at bide i det sure æble og betale entré til Nationalparken, for at kunne komme til syd enden af øen.

Det var heldigvis ikke så dyrt. Det gik op og ned – ud og ind, og vi kom efter en sjov tur til sydspidsen af Ko Samet, hvor der var fototime ☺





Samtidig var det også tid til noget mad. Der lå en lille "restaurant" som ikke så ud af noget, men hun lavede noget fantastisk mad.

På vej tilbage tog vi en anden vej ud til vestkysten, hvilket var en skuffelse, så vi tog tilbage til lejlighederne – efter have været forbi havnen igen.

Nu skulle der bades sammen med drengene, hvilket var meget hyggeligt og sjovt.

Efter dette tog Atchara og jeg hen for at få thai massage og jeg ville yderligere have ordnet fødderne.

Det var en fantastisk omgang.

Nu skulle vi igen ud og køre – vi havde trods alt betalt for et helt døgn. Casper, Jesper og jeg kørte ud til det første sted vi tidligere havde været og på tilbagevejen fik vi lige nogle forfriskninger.

Velankommen tilbage ville Daj med ud og bade. Vi startede ved lejlighederne, men der var for mange sten, så vi gik om til den traditionelle strand, hvor vi hyggede os.

Jeg syntes det er fedt at være så meget sammen med begge drenge. Jeg nyder det og jeg håber det er gensidigt! Men det får jeg nok aldrig at vide ☺

Vi tog forholdsvis tidligt ud og spise – Jesper havde valgt restaurant, så han var sikker på at vi skulle ud og køre igen. Jesper havde valgt den restaurant, hvor vi tidligere på dagen havde fået nogle forfriskninger – en tysk restaurant. Vi fik rigtig god aftensmad.

Efter aftensmaden kørte vi tilbage til lejlighederne og alle gik til ro.

P.S.

Vi har en "Gækko" boende og for hver ca. 15 min. brøler den "Gækko" 5 gang i træk, og det er mega højt, så jeg vågner mange gange i løbet af natten.

Tirsdag, den 8. juli

Om morgenen blev der truffet en rask beslutning. Vi ville til Pattaya – uanset om vi havde betalt for 1 overnatning mere. Daj ville dog undersøge muligheden for at få nogle af pengene retur.

Vi fik hele døgnnet minus 200,- Bath retur.

Der skete for lidt og der var for lidt at begive os til, med mindre man ville ligge på stranden hele dagen, og det er i hvert fald ikke Atchara og Daj.

Om morgenen havde Atchara i nyhederne set, at militæret var gået i "kamp" med at rive ulovlige bygninger ned. Mange havde bygget ulovligt og uden for deres matrikler – og det skulle der nu ryddes op på. De var startet på øen Ko Chang – på øen Phuket havde man fjernet alle liggestole fra stranden – ingen ville slippe. Nu skulle der rives op i alle korrupsionssager – og dem var der så rigelig at tage fat i.

På vej til Pattaya havde Daj travlt med at finde et hotel. Det andet vi havde booket fra onsdag var fuldt optaget.

Daj fandt et godt hotel "Mike Beach Resort" i midten af Pattaya – næsten helt nede ved vandet. Vi fik 700,- Bath i rabat pr. værelse, hvorved prisen kom ned i 1.500,- Bath. Værelserne var meget fine og store.

Mike Beach Resort
124/7 Moo 9, Soi 4, Beach Road
North Pattaya
Chonburi 20150
www.mikebeachresort.com

Så skulle der spises. Ikke så langt fra "Mike Beach Resort" lå "Sonja Sunny Beach Restaurant", som var ejet af en tysker. Her fik vi igen rigtig god mad.

Jeg gik herefter med drengene ned til stranden, og Atchara kørte med Daj ud til "BIG C Extra" et kæmpe stort supermarked.

Vi fik badet og pjattet og på et tidspunkt kom Atchara også for at nyde strandluften. Inden vi tog på værelset, var vi i hotellets svømmepool.

Til aften kørte vi med 10-Bath's taxi ud til det store indkøbscenter, hvor Casper og Jesper spillede på diverse spillemaskiner. I indkøbscentret spiste vi også aftensmad – det samme sted som vi altid plejer – her får vi rigtig god mad. Den er til gengæld også meget dyr. Vi 4 personer spiser nemt for ca. 2.400,- Bath hvilket er meget.

Inden vi forlod indkøbscentret gik Atchara amok i undertøjs afdelingen. Herefter gik vi tilbage til "Mike Beach Resort". Der var heldigvis ikke så langt. Til gengæld kom vi forbi rigtig mange luderbarer ☺

Atchara og jeg gjorde stop hos Sonja Sunny Beach, hvor Atchara kom i en vældig snak med en af tjenerne.



Herefter gik det hjem til "Mike Beach Resort", hvor vi lige skulle have fixet et air kondition problem hos Casper og Jesper.

Den var åbenbart koblet på et computerprogram og skulle nulstilles – herefter virkede den heldigvis igen.

De havde lovet at hvis den ikke kom til at virke – ville Casper og Jesper få et andet værelse.

Onsdag den 9. juli

Nyhederne er meget optaget af den 13 årige pige der pludselig forsvandt på en togtur og nu var fundet dræbt.

Drabsmanden var heldigvis også pågrebet. Han var lige blevet løsladt efter et lignende mord – begge med voldtægt som motiv.

Han havde næsten kvalt hende og herefter slæbt hende ind i skoven, hvor hun skulle dø af sig selv, som om det så naturligt ud.

Militæret ønskede ham dødsdømt, men var usikre på om noget tilsvarende var sket i nogle andre lande, og hvilken straf de havde givet. Ingen har givet dødsstraf for dette.

Men som en af de højtstående Officerer sagde; "Uanset hvad vi gør – vil han dø. Når han kommer i fængsel, bliver han slået ihjel af de indsatte. Voldtægt og drab på en 13 årig pige – det tolereres ikke.

P.S.

Ugen efter var det besluttet at kunne der indsamles 10.000 underskrifter – blev han dødsdømt. Senere kom det frem at de havde været 4 mænd til forbrydelsen.

Atchara var meget optaget af denne historie, og kunne slet ikke blive færdig, så jeg gik selv ned i restauranten for at få morgenmad – her var alt hvad hjertet kunne begære. På et tidspunkt kom også Casper. Jesper havde været nede men kunne ikke finde mig – jeg sad ellers i restauranten.

Tilbage på værelset var Atchara nu klar og gik med Jesper ned for at få noget morgenmad.

Efter at alle nu var mætte, besluttede vi os for at køre ud til vores næste hotel, hvilket ikke var så nemt at finde, men det lykkedes endeligt – efter mange forespørgsler.

Vi skulle bo på:

J & P Court
312/87 Soi Lengki 1, Pattaya Soi 3 Rd.,
Banglamung
Chonburi 20150

Hotellet er billigt. Et værelse koster 750,- Bath pr. døgn – uden morgenmad – dog med kaffe – alt hvad du kan drikke ☺

Hotellet har en fin svømmepool – ren og børnevenlig.

Værelserne var meget fine, men vi boede forholdsvis langt fra stranden (500 meter) og så boede vi så at sige midt i et luderkvarter, hvilket Jesper ikke brød sig om.

Vi fik bestilt en større ATV tur til Casper, Jesper og jeg. Atchara ville ikke med.

En tur på 2 timer og hvor vi skulle igennem forskelligt landskab – lød meget spændende.

Vi skulle være klar kl. 12.15 hvor vi blev afhentet af selskabet i en af deres busser.

www.atvtourspattaya.com

Vi kunne ikke komme på værelserne endnu – vi besluttede os derfor at gå en tur ned til stranden, selvom protesterne fra visse personer vare store. Men vi skulle have ”brugt” et par timer – inden vi skulle afsted på ATV tur.

På vej til stranden kom vi forbi den ene luderbar efter den anden, og ja der var forholdsvis langt at gå i denne varme.



Vi så stranden og gik derefter over til ”Mike Shopping Mall” – et kæmpe indkøbscenter, hvor vi startede med lidt formiddagskaffe, da indkøbscentret først åbnede kl. 11.00.

Da de åbnede skulle vi selvfølgelig også ind og se. Det var kæmpe stort og Atchara og jeg fik hver købt en ny pung – i håb om at de kunne holde på pengene ☺

Indkøbscenteret var opbygget på den måde, at den ene halvdel var originale varer og den anden kopi varer.

Vi var fast besluttet på at komme igen – her var mange billige varer – priserne var OK.

Velankommen tilbage – kunne vi få det første værelse – det andet var ikke klar endnu.

Vores afhentningsbus kom før tid, men vi var klar, og vi kørte afsted uden Atchara – hun ville se sig lidt omkring.

Vi kørte ca. 20 min. før vi ankom til www.atvtourspattaya.com

Her skulle vi lige starte med at underskrive nogle papirer – vi fik udleveret ”hår kondom”, ”åndedræts masker”, briller og styrhjelm.

Med os skulle 2 guide – 1 foran og 1 der holdt øje med trafikken, da vi skulle krydse flere store veje.

Efter en ultra kort instruktion i ATV'en var vi klar til afgang – en tur på ca. 2 timer, hvor vi kørte omkring 45 km i kuperet terræn – en fed tur, der dog ikke kan måle sig med vores tur på Ko Chang – der går over i historien som den absolut fedeste ATV tur.

Vi kom igennem meget forskelligt terræn – så fantastiske flotte kunstige søer, store flotte villaer og ikke mindst et kæmpe landbrugsområde, hvor jeg i hvert fald ikke turde gå til fods – grundet frygten for slanger.

Undervejs holdt vi ca. 10 min. pause, hvor der blev uddelt en flaske vand til hver og hvor vi alle skulle tisse 😊

Tilbage ved afgangstedet var der frisk ananas og vand. Vi var møgbeskidte af støv – ikke andet. Området "tørster" af vand.

Herefter blev vi kørt tilbage til Pattaya, hvor Atchara ventede på os i receptionen.

Efter et bad – som var tiltrængt – ville Atchara og jeg have massage. Jeg ville denne gang have olie massage og Atchara ville stadig gerne have thai massage.

Heldigvis havde jeg været i bad og fået nye underbukser på, for hvad jeg ikke havde tænkt på, var at jeg kun måtte have underbukser på, og det vel og mærke med en dejlig flot ung thai pige, hvor så at sige hele kroppen bliver masseret.

Jeg tilbød Casper og Jesper en tur, men det ville de ikke prøve – de mente der ville ske noget med en vis region 😊

Til aften kørte vi med 2 taxi knallerter til det store Indkøbscenter igen, hvor vi ville hygge og spise. Jesper kom med følgende udtalelse "Far – det er bedre at vi tager derud i aften – end i morgen aften – hvor vi er dobbelt så mange" – jo det økonomiske gen kan finde vej til overfladen – selvom jeg ind i mellem syntes der er langt imellem.

På vej tilbage gik vi ind i en hal fyldt med luderbarer – vi ville se om vi kunne finde Nitaya's søster.

Pigerne fra de forskellige barer vågnede pludselig op, da de så Casper og Jesper, og som fik mange tilbud. Jeg tror Casper syntes det var sjovt, til gengæld gjorde Jesper det ikke. Han var glad da vi forlod hallen.

Vi fandt hende desværre ikke og tog 2 taxi knallerter igen.

Hjemme ved hotellet gik Atchara og jeg på bar. Casper og Jesper ville ikke med. Pigerne i baren var meget "fredelige" – nu sad der jo en anden thai pige ved mig 😊

Efter en øl's tid gik vi tilbage til hotellet.

Torsdag den 10. juli

Kl. 07.00 stod jeg op og var klar til dagens oplevelser. Vi havde ikke så mange planer for dagen – andet end at vi igen ville besøge Mike Shopping Mall.

Vi slappede af hele formiddagen indtil omkring kl. 11.00 hvor vi tog 2 taxi knallerter til Mike Shopping Mall, hvor vi startede hårdt ud. Casper og Jesper fik sig hver et par Nike sportssko – her sparede vi ca. 1.200,- kr. i forhold til Danmark.

Vores næste indkøb var en Gore-Tex ski jakke til mig – her sparede vi ca. 2.000,- kr. Det blev til mere tøj til Casper, Jesper og Atchara og igen store besparelser.

Vi sluttede af med at få noget at spise.

Vi tog en 10-Bath's taxi hjem – som taxi – hvorved prisen steg til 100 Bath for os alle.

Nu skulle der bades, hvor det også lykkedes os at få Atchara med – i hendes nye indkøbte badedragt.



Vi havde alle en hyggelig stund i svømmepoolen. Jeg tror de andre "fastboende" på hotellet syntes vi var lidt gak-gak, men vi havde det sjovt ☺
De grinede selv med – kunne jeg se.

Nu var det efterhånden blevet massagetid igen og Atchara og jeg fik side om side olie massage. Jeg var den heldige at få den yngste af pigerne – en flot ung sød thai pige.

Efter massagen fik Atchara os overtalt til at tage med på marked. Vi tog igen en 10-Bath's taxi.

Markedet var en skuffelse – dog fik vi til Casper købt nogle underbukser og shorts, så han kunne klare en dag mere.

Vores vasketøj ville først være klar om fredagen, en gang.

Mæo, Nung Nang, Sadang og Mæe Liam havde meldt deres ankomst til kl. 18.00 – Daj kunne desværre ikke komme, men han havde sendt dem med en af hans chauffører.

På hotellet fik vi tiden til at gå med at bade.

Så kom de, og efter at alle var installeret på de respektive værelser tog vi ud og spise, hvilket var en kæmpe skuffelse – ikke kun for mig, men for os alle – og så ikke mere om det.

Tilbage på hotellet, tog Atchara ind til pigerne – jeg så amerikansk film – synkroniseret til thai.

Hvis nogen syntes det lyder ondsvalt når John Wayne siger "Hände hoch", så forestil dig hvordan det lyder på thai ☺

Fredag den 11. juli

Morgenen gik stille og roligt og der kom mere og mere liv i hele familien. Jeg ville gerne ud og se et tempelkompleks, men blev hurtigt stemt ned – desværre.

Jeg foreslog derfor det store marked og det var der stor tilslutning til. Vi kom afsted og fik købt diverse ting og sager før vi tog tilbage, hvor jeg foreslog at vi tog i Mike Shopping Mall. Men det var kun Atchara der ville med. Vi skulle gå ca. 200 meter og det var for langt for de andre.

I centret skulle jeg lige på toilet, hvor Atchara imedens traskede lidt rundt alene. Da jeg kom tilbage gik vi op på 2. etage, hvor jeg købte 3 Lacosta skjorter, og da Atchara skulle til at betale, manglede der 4.000,- Bath.

Medens hun havde trasket rundt, var hun blevet udsat for et taskerøveri – hvilket ikke kom bag på mig – det skulle ske engang – med den måde hun bærer tasker på.

Nå men vi fortsatte op på 5. etage hvor vi fik noget at spise. Herefter gik vi ned i informationen hvor vi fortalte om vores oplevelse. Det tog de godt nok meget seriøst. Vi skulle med ind i deres kontrolrum.

Hold da op – der var mange videokameraer sat op. Der var 8 skærme og i hver skærm var der 16 videokameraer.

De fandt stedet hvor vi kom ind i bygningen og kunne følge os, men der hvor tyveriet formegentlig er sket, var der ikke videodækning. Vi fik udvekslet tlf.nr. og så gik vi ellers hjem til hotellet igen – vi kunne ikke rigtig gøre mere. De ville tjekke videoerne lidt mere, da det var i deres store interesse at fange vedkommende.

Hjemme på hotellet gik Casper, Jesper, Atchara og jeg i svømmepoolen hvor vi havde det sjovt. De andre ville ikke med i vandet, men syntes at vi havde det sjovt.

Vi gik tidligt ud og spise og fandt en rigtig god restaurant, hvor de serverede fantastisk god mad på friske råvarer, det var der slet ingen tvivl om. Til min mad fik jeg Cola, da det er en af de større Buddha dage, og hvor der ikke må serveres alkoholiske drikke – dog med undtagelse af hotellerne.

Rundt omkring i restauranten hang der 11 store TV'er, så alle gæster kunne se sport – ret fedt initiativ. Efter spising gik vi alle hjem til hotellet igen.

Lørdag den 12. juli

Store hjemrejsedag til Bandan. Daj ankom omkring kl. 08.30 og alle skulle med til Bandan. Vi havde valgt at rejse 1 dag før tid, da Atchara gerne ville deltage i den store Buddha fest i Bandan, lørdag aften.

Vi var ikke de eneste der skulle nord på – skal jeg lige hilse og sige – trafikken var enorm, og det blev ikke bedre da vi nærmede os Bangkok, hvor motorvejen var spærret – grundet et eller andet medlem af Kongefamilien der skulle køres hjem fra lufthavnen. Men Daj er kendt og valgte hurtigt en anden vej, så vi undgik at holde i kø.

Vi kørte hjem til Daj, hvor der blev om rokeret. Maj skulle også køre, så der blev mere plads hos os i taxien. Trafikken blev ikke mindre – tværtimod. Men stille og roligt kom vi dog nordpå.

Trætheden meldte sig hos mange i taxien ☺



Kl.15.00 ankom vi til Bandan efter en tur på 6½ time. Familien gik straks i "spise-hygge mode", og igen måtte jeg konstatere at Mæo igen havde ommøbleret. Denne gang igen i køkkenet ☺

Atchara og de andre tog til Camping for at købe "tempel gaver" til Buddha festen.

Til aften gik vi næsten alle op til templet, hvor den store Buddha fest skulle afholdes.



Der kom langt flere end de havde regnet med og måtte gentagne gange hente stole. Det var en hyggelig aften med masser af ceremonier. Aftenen sluttede af derhjemme med god sen aftensmad.

Hen på aftenen begyndte det at regne – nej det væltede ned i flere timer – hvilket jeg sjældent har oplevet.

Det siges fra de lokale, at 3 gange samme mængde vand, så er rismarkerne klare til at blive tilplantet – ja så meget vand kom der ned om natten. Jeg vil skyde på et sted mellem 50 og 100 mm vand.

Søndag den 13. juli

Dagen gik med at få sluppet af. Jeg arbejdede lidt om formiddagen, fik overført billeder fra kammeret og arbejdede på dagbogen – der var meget der skulle skrives.

Til middag fik jeg "Pad-Mee" – OK man kan overleve på det, men det er absolut ikke min livret. Efter at maven var blevet fyldt – tog jeg en lang morfar – først på terrassen og senere indenfor, da det begyndte at regne.

Efter min lange morfar tog Atchara og jeg på marked, hvor vi mødte Jesper og Mæo. Nu fik vi handlet ind – hvad der skulle til.

Velankommen hjem gik Atchara og jeg op til Jut, hvor vi undervejs mødte en amerikaner, som er bosat i Bandan. Alle siger han er meget speciel og ikke vil snakke, men hold nu op. Han var utrolig venlig og meget snaksaglig. Vi fik en rigtig god snak sammen og vi havde samme holdning til om militærovertagelsen var rigtig eller forkert.

Vi mente begge at den var rigtig og vigtig for Thailand.

Vi besøgte kort Jut, hvor Atchara fik betalt Beck for nogle drikkevarer han havde taget med hjem fra Chaiyaphum.

Herefter gik vi over til Dan, hvor Sunan også sad – så ham fik vi også hilst på. Moon kom til lidt senere.

På vej hjem begyndte det at regne igen – alle er glade ☺
Det vand betyder simpelthen eksistensgrundlag.

Mandag den 14. juli

Mandag skete der ikke ret meget – alle slappede af. Maj, Stamp og Daj skulle til Bangkok. Maj og Daj besluttede at Maj's bil skulle blive stående til os – så kunne vi bruge den efter behov.

(Det kalder jeg søsterkærlig – der vil noget).

Atchara, Mæo og Mo tog senere til Chaiyaphum for at aflevere fjernsynet til reparation. Fjernsynet vi købte for 2 år siden, var total stået af i et tordenvejr. Moon havde lovet at få det lavet uden beregning.

Om eftermiddagen besøgte vi Politichefens søster i Bandan, hvor han også selv bor. Han er Politichef med ansvarsområde på størrelse med Danmark. Han var desværre ikke hjemme, men vi fik en fantastisk velkomst af hans søster.

(Han har dog snakket med Atchara – medens vi var i Pattaya)

Efter besøget kørte vi ud til amerikanerens byggeplads, hvor han også selv var tilstede. Han var som sædvanlig utrolig glad og ville meget gerne vise mig rundt i huset – som slet ikke var færdig endnu. Det bliver et stort hus – til ca. 2.000.000,- Bath.

Tirsdag den 15. juli

Dagen startede meget tidligt, da Atchara havde inviteret 8 munke til spisning kl. 07.00. Dertil kom ca. 20 personer som også var inviteret.



Gamle mormor blev også hentet.

Køkkenet havde travlt og mange var involveret



Munkene ankom i en bil – godt pakket til og satte sig tilrette på terrassen hos Paar Lian.



Atchara insisterede på at jeg skulle med op til munkene og være en del af ceremonierne – nå ja, hvorfor ikke.



Efter at munkene havde fået mad, var det alle de andres tur, og som sædvanligt bliver der gået til den – grundet den gode mad.



Ovenstående billede er far og søn der tager afsked med hinanden (Jut's søn)

Lidt stemninger fra dagen:



Ligeså hurtigt det hele var startet, ligeså hurtigt var det også afsluttet.

Dagen blev brugt til afslapning. Senere på eftermiddagen kørte vi på marked. Casper, Jesper, Nung Nang og jeg på knallert. De andre og bilen.

Gau er blevet helt vild med os alle – den lille charmetrold.



Onsdag den 16. juli

Dagen gik stille og roligt og bortset fra nogle ture på knallert skete der ikke det helt store. Atchara besluttede sig for at holde den tilbagevendende tradition med grisehovederne, til om torsdagen.

Torsdag den 17. juli

Der var hektisk aktivitet fra morgenstunden. Allerede omkring kl. 08.00 ankom de første gæster, og der kom en del, som ville deltage i denne ceremoni.



Atchara kunne samtidig meddele at hun i år ville give mad på skolen hvor Nung Faa og Anun går. Dette skulle ske om fredagen.

Da ceremonierne var overstået, blev der lavet mad til gæsterne.

Om eftermiddagen havde vi hyret Jut til at køre med os. Der skulle købes nogle træer, som der allerede var snak om sidste år. Bilen blev pakket og af sted det gik. Sikken en omvej, for at komme til Korat, hvor vi skulle købe dem.

Ja hvis bilen forinden ikke havde været pakket, så blev den det nu. Vi skulle have 2 træer. Jut skulle have træer. Samtidig skulle begge have nogle almindelige planter.

Efter dette storindkøb kørte vi ud til en "Pottfabrik", som var meget spændende. Det var kun Jut og jeg der så fabrikken og hold da op – hvor var de billige. En glaseret vase på omkring 1/2 meter i højde kunne købes for 250,- Bath.



På vej hjem skulle vi forbi BIG C – et stort varehus. Hvordan vi også fik plads til alt dette – aner jeg ikke, men ind kom det. Nu var bussen pakket til bristepunktet.

Til aftensmad fik jeg kartofler, gulerødder og karbonader – hvilket lyder meget dansk – men ikke så nemt at lave i Thailand ☺

Fredag den 18. juli

Kl. 10.30 kørte vi til skolen, hvor Atchara havde bestilt mad til ca. 150 skolebørn + lærere. De skulle selv stå for madlavningen.

Vi fik en fantastisk velkomst af lærerne og en af dem havde selv undervist Atchara for mange år siden. Hun var utrolig glad for at se Atchara igen. Atchara kunne fortælle hende at hun stadig ikke var særlig "klog", men dog havde fået et godt liv i Danmark.



Hertil havde hun følgende kommentar, som jeg syntes var meget stærke: "Hvis du havde været "klog" var du aldrig dukket op her igen, men du har nogle menneskelige værdier og som gør at du vælger at besøge os – og det er ligeså meget værd som at være "klog".



Vi blev fotograferet til den helst store guldmedalje og jeg måtte indskrive mig i deres gæstebog. Jeg tror jeg er den første der har skrevet datoen som år 2014 – i Thailand er året 2014 + 543 år = år 2557 ☺



Maden blev gjort klar og før der blev sagt værsgo, nåede skoleinspektøren at ankomme. Han havde været til møde og var skyndt sig tilbage, da han også havde glædet sig til denne dag.

Han brød straks den thailandske tradition og gav mig hånden, som velkomst.

En af skolepigerne fik mikrofonen og holdt en meget sød takketale til Atchara og mig.

Så var det skoleinspektørens tur. Han holdt en fantastisk varm og hjertelig tale. Han sagde noget i flg. retning henvendt til eleverne:

”Atchara som i dag besøger os, har selv haft lærerinde Wannipar som lærer – og nu ses de igen – mange år efter. Det er helt fantastisk. Atchara og Kaj har ikke noget med skolen at gøre og alligevel tænker de på os. De har rejst langt og bærer os alle med rigtig god mad.

Kære børn – den her dag vil I aldrig glemme – den er som et skud medicin til jer alle.

Han sagde meget mere som jeg ikke fik med. Herefter blev jeg bedt om at sige et par bevingede ord – og hvad er det så lige man skal sige.

Jeg startede med at sige at jeg ville snakke engelsk, som skoleinspektøren så ville oversætte. Han virkede yderst godt tilfreds med min tale, som gik ud på at lære, lære og lære. Kedelige jobs kunne alle få, men at få et interessant og spændende job – krævede lærdom.

Herefter takkede jeg tilhørerne og der var stor jubel og bifald.

Nu skulle der spises og der blev sagt værsgo – vi blev inviteret på frokost med skoleinspektøren ved et specielt bord og stole.

Min oplevelse af besøget på skolen:

Jeg følte virkelig oprigtig glæde over hele linjen – ikke kun hos lærerne, men så sandelig også hos eleverne. Alt i alt et fantastisk besøg.

Efter besøget på skolen kørte Atchara bilen til vask – ingen vaskehal, men en flok unge mennesker, der vasker og rengør bilen.

Senere kørte vi en hel busfuld afsted. Vi skulle besøge Noi og Rune som var på besøg hos et familiemedlem, der lever som munk i et stort og berømt tempelkompleks. Templet / byen var utrolig svær at finde – 4 til 6 byer hedder næsten det samme – og vi tonsede rundt mellem disse byer.

Munkelederen er en meget berømt munk på 50 år. Ved at give ham din fødselsdato og fødselsdag, kan han ”se en masse”

Atchara fik straks at vide at hun havde været meget syg i starten af året – jeg fik det samme at vide som jeg også fik for ½ år siden, da vi havde besøg af Noi’s søster – der kan det samme – bare via tarokkort.



Og jeg må indrømme at det indtil videre passer, når jeg kigger lidt tilbage i krystalkuglen ☺

Vi så templet og fik snakket lidt hvorefter vi tog tilbage mod Bandan, hvor det var begyndt at regne igen, men vi var heldigvis i tørvejr ☺

Lørdag den 19. juli

Lørdagen gik stille og roligt. Jeg fik undersøgt vores rute med Thai Air – grundet det nedskudte fly fra Malaysia i Ukraine, hvor 304 mennesker mistede livet – heraf 80 børn.

På Thai Airways hjemmeside skrev de at alle flyvninger til Europa gik total uden om Ukraine, hvilket rigtig mange andre flyselskaber også havde valgt.

I Ukraine var de selv ved at indføre totalt flyveforbud over deres land – grundet usikkerheden for flere missilangreb på civiltrafikken.

Men hvem havde gjort det? – ingen ville tage skylden – men alt pegede på Rusland. Amerikanerne kunne spore missilaffyringen, men ville p.t. ikke ud med yderligere.

Atchara og den øvrige familie tog med Jut til Korat – jeg blev derhjemme. Jeg havde fået kørt nok i Thailand.

Mit kontor:



Udsigten fra mit "kontor"



Inden de kørte fik vi til alles morskab ødelagt Atchara's bukser, som i forvejen ikke var noget værd – de var pilrødne.



Nung Nang fik om formiddagen besked på at hun var optaget på sygeplejeskolen i Chaiyaphum – hvilket var en kæmpe lettelse for hende.

Søndag den 20 juli

Den store afrejsedag.

Om formiddagen havde vi besøg af en mor og hendes datter, som gerne ville have hjælp til at få "afsat" datteren i Danmark. I den forbindelse ville de gerne at jeg tog nogle billeder af hende.

Hun er 27 år.



Op af formiddagen fik vi pakket og vejte vores 4 store kufferter. Vi måtte have 80 kg – og vi havde 81 kg.

Til middag ankom Daj, og kl. 16.00 var der afgang fra Bandan, og vi havde et langt døgn foran os.

Undervejs til Bangkok holdt vi pause på den gode restaurant Farm Chokchai hvor vi fik nogle rigtig gode okse bøffer.

Kl. 21.00 ankom vi til lufthavnen, hvor vi fik taget afsked med Daj. Kl. 01.30 fløj vi fra Bangkok og havde 10½ time til København hvor vi landede kl. 08.00.

Her ventede vi i ca. ½ time før vores kufferter kom. Efter lidt forvirring mht. toget nåede vi Hovedbanegården hvor vi spurtede til Lyntoget og nåede det 😊

Kl. ca. 13.30 ankom vi til Sdr. Felding – godt trætte.

STATISTIK

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

Antal gange	Land	Hovedstad	Sidst opdateret:
14	Norge	Oslo	28-06-2014
6	Holland	Amsterdam	10-03-2014
4	Sverige	Stockholm	
2	Belgien		
1	Finland	Helsinki	
?	Tyskland	Berlin	
1	Sovjetunionen	Moskva – Den Transsibiriske Jernbane	
2	Polen		
1	Grækenland	Athen	
1	DDR		
1	Cuba	Havanna	
5	Østrig	Wien	20-01-2014
5	Frankrig	Paris	
1	Italien		
1	Spanien	Madrid	
1	Jamaica		
5	England	London	10-03-2014
1	USA-Florida		
1	USA - San Francisco, Los Angeles, Las Vegas		
1	Skotland	Edinburgh	
1	Burma		
1	Monaco	Monaco	
1	Paraguay		
12	Thailand	Bangkok	31-07-2014
1	Argentina		
1	Indien	New Delhi	
1	Estland		
1	Filippinerne	Manila	
1	Letland		
1	Brasilien	Brasilia	
1	Litauen		
1	Schweiz		
1	Laos	Vientiane	
(1)	Cambodja (grænsen)		
2	Grønland	Nuuk	
1	Island	Reykjavik	
(1)	Kina (grænsen)		
1	Vietnam	Hanoi	
1	Tjekkiet	Prag	
1	Nepal	Kathmandu	
1	Tibet	Lhasa	
1	Ungarn		
1	Singapore	Singapore	
1	Malaysia		
1	Hong Kong	Hong Kong	
1	Macao	Macao	
1	Taipei	Taipei	
1	Sydkorea	Seoul	
1	Japan	Tokyo	
1	Luxembourg	Luxembourg	
49	Lande	32 hovedstæder	

SAS
Mærsk
Cimbrer Air
Cimbrer Sterling
Sterling
Thai Air
Britania Airlines
Varig
Aeroflot
Cubana Airlines
Fin Air
Lufthansa
British Airways Sunair
Air Greenland
Icelandair
KLM
China Air
Vietnam Airlines
Air China
Austrian Airlines
Jettime
DOT LT (DAT – Danish Air Transport)
NOK Air (Thai indenrigsfly)
Air France

Destination	Land	Ud	Retur	Miles	KM	Total
Amsterdam – Bangkok	Holland – Thailand	3	3	5095	9436	56616
Amsterdam – Billund	Holland	1			496	496
Amsterdam – Durham Tees Valley	England	1	1	297	478	956
Amsterdam – San Fransisco	Holland – USA	1	1	4838	8960	17920
Bangkok – Hanoi	Thailand – Vietnam	1	1	549	1017	2034
Bangkok – Hong Kong	Thailand – Kina	1	1	1048	1941	3882
Bangkok – Katmandu	Thailand – Nepal	1	1	1218	2256	4511
Bangkok – Manila	Thailand – Filippinerne	1	1	1191	2206	4411
Bangkok – Narita	Thailand – Japan	1	1		4645	9290
Bangkok – New Delhi	Thailand – Indien	1		1582	2930	2930
Bangkok – Phuket	Thailand	1	1	430	692	1384
Bangkok – Singapore	Thailand – Singapore	1	1	877	1624	3248
Bangkok – Taipei	Thailand – Taiwan	1		1342	2486	2486
Billund – Amsterdam	Holland	5	5	268	496	4960
Billund – Frankfurt	Tyskland	1	1	366	678	1356
Billund – Gatwick	England	1	1	477	883	1767
Billund – København		18	17	119	220	7714
Billund – Oslo	Norge	2	1	276,6	512	1537
Billund – Stavanger	Norge	3	3		414	2484
Brasilia – Salvador	Brasilien	1		604	1119	1119
Esbjerg – København		1	1	139,1	257	515
Frankfurt – Bangkok	Tyskland – Thailand	2	2	4957	9180	36721
Gatwick – Orlando	England – USA	1		4321	8002	8002
Gatwick – Sao Paulo	England – Brasilien	1	1	5128	9497	18994
Helsinki – Moskva	Rusland	1		622	1152	1152
Kabarovsk – Leningrad	Rusland	1		3349	6202	6202
Karup – København		19	18	126,8	235	8689
København – Amsterdam	Holland	1	1	348	644	1289
København – Athen	Grækenland	1	1	1186	2196	4393
København – Bangkok	Thailand	8	7	4862	9004	135060
København – Frankfurt	Tyskland	1	1	373	691	1382
København – Gatwick	England	1	1	545	1009	2019
København – Helsinki	Finland	1		504	933	933
København – Paris	Frankrig	1			871	871
København – Prag	Tjekkiet	1	1	357	661	1322
København – Reykjavik	Island	1	1	1173	2172	4345
København – Rønne		10	10	84	156	3111
København – Sdr. Strømfjord	Grønland	2	1	1851	3428	10284
København – Sønderborg		1		109,5	203	203
København – Wien	Østrig	1	1	474	878	1756
København – Aalborg		1		131,7	244	244
Leningrad – København	Rusland	1		617	1143	1143
Lhasa – Katmandu	Tibet – Nepal	1		402	745	745
London – København	England	1		545	1009	1009
Manaus – Brasilia	Brasilien	1		1054	1952	1952
Montego Bay – Gatwick	Jamaica – England	1		4952	9171	9171
Montego Bay – Havanna	Jamaica – Cuba	1	1	393	728	1456
New Castle – Amsterdam	England – Holland	1			521	521
New Delhi – London	Indien – England	1		3729	6906	6906
Narsarsuaq – København	Grønland	1		1889	3500	3500
Notodden – Billund	Norge	1		238,3	441	441
Nuuk – Narsarsuaq	Grønland	1		256	476	476
Orlando – Montego Bay	USA – Jamaica	1		631	1169	1169
Paris – New Castle	Frankrig – England	1			729	729
Salvador – Rio	Brasilien	1		665	1232	1232
Sao Paulo – Foz Do Iguacu	Brasilien	1	1	457	846	1693
Sao Paulo – Manaus	Brasilien	1		1476	2734	2734
Sao Paulo – Rio	Brasilien	2	1	186	344	1033
Seoul – Bangkok	Syd Korea – Thailand	1		1977	3662	3662
Sdr. Strømfjord – Nuuk	Grønland	2	1	171	317	950
Skrydstrup – København		2	1	116,5	216	647
Taipei – Seoul	Taiwan – Syd Korea	1		800	1482	1482
Wien – Bangkok	Østrig – Thailand	1	1	4567	8459	16918
Aalborg – Aarhus		1		64,8	120	120
Aarhus – København		1		83,2	154	154
Sum i alt						438.431