

# Dagbog 38

Dagbog for turen til Thailand  
Juli 2012



## **Forord**

**Denne dagbog er min 38. dagbog der beskriver vinteren og turen til Thailand.**

**Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.**

**Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.**

**Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også overfor de involverede parter.**

**God fornøjelse med læsningen!**

**Kaj Heydt Jørgensen**

## Indholdsfortegnelse

2012	Vinteren
	Atchara køber Grillbaren i Sdr. Felding
	Et hektisk forår
	Turen til Thailand

De lange vinteraftner begyndte efterhånden at modne Atchara's idé om at blive selvstændig. Hun ville gerne til at lave mad, og det var meget svært at finde arbejde. Jeg ved ikke hvor ansøgninger jeg sendte for hende – men det var mange.

Atchara havde sat sig i hovedet, at hun ville overtage en "Chicken House and take-away" i Holstebro. Jeg prøvede med alle midler at få hende væk fra denne tanke – det var langt at køre, og da de så ville til at have alle pengene "sorte" – ja så faldt den idé til jorden. Der var trods alt tale om 250.000,- kr.

Efter at Atchara havde deltaget i en damefrokost i Sdr. Felding, og havde luftet hendes tanker, var der et massivt oprør – hvis hun ville være selvstændig, skulle det være i Sdr. Felding, hvilket var medvirkende til at Atchara kom på følgende løsning:

Hvorfor ikke købe Hjørnegrillen i Sdr. Felding, den stod jo tom – skulle vi ikke prøve at arbejde med tanken om at købe denne?

Og pludselig gik det stærkt – ja meget stærkt endda.

Atchara havde luftet de nye tanker overfor Kurt, og som bakkede hende 100 % op. En søndag eftermiddag skulle jeg ned til Kurt for at hjælpe ham med nogle computer problemer, og inden vi var færdige, havde Kurt skabt kontakt til ejeren af Hjørnegrillen – prisen var kommet på "bordet" og et møde var aftalt.

Vi kunne overtage Hjørnegrillen for 40.000,- inkl. inventar. Kurt og jeg var enige om at det tilbud, kunne jeg ikke sige "Nej tak til".



Jeg havde i den efterfølgende uge et kort telefonmøde med Kristian Hansen (bankdirektøren i Handelsbanken) og vi blev enige om at det var nu der skulle slås til.

Så det korte af det lange blev at vi købte Hjørnegrillen med overtagelse den 1. april 2012.



Nu skulle vi så til at have alt det andet på plads – såsom:

Nyt firmanavn image

Logo og farvevalg

Møde med Erhvervsrådet i Herning

Ansøgning om CVR nr.

Lejekontrakt med Peter Bennedsen skulle forhandles

Skilte

Oplæsning til Næringsprøve (Den skulle jeg have)

Næringsprøve

Hygiejne kursus (Den skulle Atchara have)

Arbejdsskadeforsikring

Lån

Revisor

Homebanking Erhverv

Tilmelding til NemID

Aftale med grossister

BC Catering

Udstyr

Steff Holberg

Udstyr

Carlsberg

Udstyr

Spar i Sdr. Felding

Sdr. Felding Elværk

Ansøgning om Dankort og Internationale betalingskort

Indkøb af diverse udstyr

Ansøgning til Fødevarestyrelsen

Modernisering af grillbaren (maling og diverse udskiftninger)

Nyt stakit

Ny varmtvandsbeholder

Hjørnelister

Udskiftning af nederste plader

Udhus

Diverse små reparationer

Returflaskesystem tilmelding

Affaldstilmelding

Ansøgning til Dagrofa

Ansøgning til Metro

Menu skilte

Prisskilte – herunder at finde de rigtige priser

Indretning

Oprettelse af hjemmeside ([www.thai-specialiteter.dk](http://www.thai-specialiteter.dk))

Og pludselig meddelte Atchara at hun ville åbne den 1. maj og ikke den 11. maj, hvor jeg ville være tilbage fra turen til USA – dette satte mig under et ekstremt pres.



Den 19. april skulle jeg med far til USA og den 18. april omkring kl. 16.00 havde jeg fået styr på alt det jeg skulle have på plads. Jeg var ved at være "tyndslidt" og ferien var nu virkelig tiltrængt.

Men der manglede meget endnu – før grillen var klar til åbning – men det ansvar lå nu hos Atchara.



Den 1. maj startede Atchara grillen "Atala Grill & Thai Take-Away" og fra første dag var der fuld knald på, selvom vi havde skrevet at vi ville starte blidt op, men det kunne vi glemme alt om.

Da jeg kom hjem fra USA den 4. maj godt træt, måtte jeg straks op og hjælpe Atchara, og sådan gik de efterfølgende dage.

De efterfølgende dage fik jeg også styr på regnskabet, hvilket var lidt af en opgave, da Atchara havde det meget svært med at huske bilagene.

Men stille og roligt fik vi også denne del på plads.

Pludselig kom meddelelsen at Cimber Air var gået konkurs, hvilket som sådan kunne være os uvedkommende - indtil Thai Travel kontaktede mig. Vores indenrigsbilletter til Thailand var med Cimber Air. Jeg valgte at få pengene retur og i stedet for bestilte jeg 4 tog billetter, med afgang fra Herning.

Atchara var ved at få styr på grillen og havde den første måned en omsætning på ca. 90.000,- ekskl. moms, hvilket var meget godt - kunne det bare fortsætte sådant.



Den første weekend i juni skulle vi holde familiefest i bunkeren i Thyborøn. Moster, Ortwin, Bianca, Holger, Niklas, Markus, Niklas, Sara, David, Katja, Mathias, Casper, Jesper og mig selv.

Mor og far, som havde været store fortalere til denne familiefest, meldte pludselig fra, grundet et guldbryllup og i min verden med dårlige undskyldninger. Men det var deres beslutning. Jeg holdt i hvert fald fast i at vi ville holde festen.

Vi havde en fantastisk hyggelig weekend, og alle var enige om at vi skulle gentage succesen til næste år.



Weekenden efter skulle jeg igen holde bunkerfest. Denne gang med arbejdskolleger. Jeg tog allerede derop fredag aften. Jeg trængte til et "pusterum". Lørdag omkring kl. 13.00 kom Jack som den første og stille og roligt ankom de sidste.

Vi var følgende personer:

Martin, Aase, Jette, Susanne, Marian, Jack og mig selv.

Til aften havde jeg bestilt aftensmad på restaurant La Mar, hvor vi fik noget rigtig godt mad. På tilbagevejen tog vi ned forbi havnen tilbage til bunkeren, hvor festen fortsatte.

Søndag kl. 12.00 havde jeg fået fejet og vasket gulve og var klar til at tage hjemover, efter en dejlig weekend.

Ugen før vi skulle på ferie var der afskedsfest i skolen, og jeg havde besluttet mig for at både jeg og Casper skulle holde en tale.

Jeg lagde hårdt ud med en takketale speciel, henvendt til Else og Henrik. Herefter tog Casper over:



## Kære Else – Kære Henrik

En epoke er ved at være slut – jeg skal snart tage afsked med jer – ja jer alle sammen.

Alle de lærere jeg har haft, har betydet meget for mig, men jeg kommer ikke udenom at Else og Henrik – virkelig har betydet meget for mig i rigtig mange år.

På en måde glæder jeg mig helt vildt til at komme på efterskole, selvom jeg kommer til at savne dig Else og dig Henrik.

I har begge fulgt mig i rigtig mange år – i både medgang som modgangstider. I har støttet mig – også når jeg ikke selv var helt fair over for jer – I har været guld for mig – guld jeg aldrig vil glemme.

I har begge 2 betydet så meget for mig – meget mere end I måske selv tror.

Jeg vil gerne sige jer begge 2 – tusind mange millioner tak for mange gode år sammen. Jeg kommer til at savne jer – ja jer alle sammen.

Jeg har lavet et lille skriv til jer – som tak for jeres omsorg for mig og hvad I har betydet for mig.



De små hjerter er mine – det store hjerte er min kærlighed til dig Else og dig Henrik

De kærligste hilsner

Jeres Casper



Jeg skal love for at det var taler der gik rent ind. Else græd og var utrolig glad for de pæne ord vi havde sagt. Som hun senere på aftenen sagde: "Det er yderst sjældent at vi fra forældre bliver rost, og jeres ord varmer mere end du tror.

Men Kaj, du har også en del af æren. Du har altid været god til at informere os, så vi kunne være forberedte, og dermed tage Casper hvor han nu mentalt befandt sig.

Søndag den 24. juni var Jesper igen "udlånt" som målmand. Der var kredsmesterskab i Sdr. Felding og 6. Klasse drengene manglede en målmand, og straks var Jesper med på ideen.

Far ankom til morgenmad, da han gerne ville hjælpe med at klippe hækken. Men da det konstant regnede, kunne vi jo ikke klippe hæk. Vi tog derfor op på stadionet for at se nogle fodboldkampe.

Vi så 2 kampe som de vandt, og til sidst kom de i en straffesparks konkurrence, hvor Jesper reddede et straffespark, og de var dermed vinder af kredsmesterskabet.

Hen mod aften holdt det op med at regne, og straks gik vi i gang med at klippe hæk, og vi nåede det.

Om mandagen kørte far affaldet væk og gjorde bagsiden af grillen pæn og nydelig, væggene blev vasket og der blev fejjet.

Om aften tog han med mig ud og sejle med 902.

Casper havde haft 2 gaver med til henholdsvis Else og Henrik - 2 afskedsgaver.

Kære Else

Jeg ønsker at give dig en afskedsgave – og har valgt en gave fra Kræftens Bekæmpelse – og som hedder "Omsorg" – og det er det du har givet mig.

Else – jeg kommer til at savne dig – pas godt på dig selv – du vil altid stå for noget jeg aldrig glemmer i mit liv.

OmSorg armbåndet er med sølvkugle (8 mm) og en 0,02 karat sort diamant.

På den ene side af kuglen er Shamballastjernen med diamanten i midten, på den anden side er Kræftens Bekæmpelses logo. Design: Mads Kornerup, Shamballa Jewels.

Else – du har været guld for mig – og håber du vil huske mig for noget godt og glemme alt det der ikke var godt – er du en dag i dårligt humør så hæng armbåndet et sted hvor du kan se det og tænk på mig!

De kærligste hilsner fra

Casper

tak...

for alt, hvad du har gjort for mig, det har betydet rigtig meget for mig!

Casper havde et brev med hjem fra skole, fra Else.



Hej Atchara og Kaj,

Endnu engang tak for talen, det smukke armbånd og det flotte brev. Det har været meget overvældende og har rørt mig dybt. Tak☺.

Jeg vil ligeledes benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde. Det har altid været min oplevelse, at vi havde et fælles mål -at gøre hvad, der var bedst for Casper. I har været åbne, tillidsfulde og I har altid bakket op om alle de forslag/tiltag vi har forelagt jer.

Kaj, jeg har aldrig mødt andre forældre, der som du har været sød til, gennem alle årene, at sende en opdatering, en feriehilsen eller som siger til når man er tilfreds, også en stor tak for det☺.



Tak for "lån" af jeres søn, det har oprigtigt været en fornøjelse at følge ham gennem alle disse år. Casper er den elev jeg har haft længst tid, vi har tilbragt mange timer sammen -og det vil uden tvivl give et stik i mit hønemor/pædagog-hjerte, når vi tager afsked i dag. Han er en skøn dreng -og han har bestemt beriget min hverdag.

Jeg ønsker Casper og jer alt det bedste fremover☺

Med venlig hilsen  
Else





## Turen til Thailand

Onsdag morgen den 27/6 kl. 07.00 var der afgang fra Sdr. Felding, hvor Gai Lind kørte os til Herning, vi skulle med tog kl. 08.04.

Efter en behagelig tur ankom vi til Kastrup Lufthavn kl. 11.40 hvor vi skulle igennem en lang kø – det var åbenbart det tidspunkt hvor alle skulle checke ind hos Thai Air.

Kl. ca. 14.35 var der afgang mod Thailand og vi skulle flyve 10 timer og 15 minutter.

Men hold da op hvor var der stor forskel på den Boeing 747 fra Thai Air og den KLM Boeing 747 vi fløj med til USA.

KLM havde fjernsyn i alle sæder – med spil og mange andre muligheder. Hos Thai Air var det kun de ophængte fjernsyn og den store var nærmest ikke til at se noget på.

Men ellers var alt OK.

### Torsdag den 28/6

Ankom til Thailand kl. 06.05 efter en fredfyldt flyvning uden de store turbulenser, andet end dem ved Himalaya bjergene og ved det Bengalske Hav.

Det tog 1 time – så var vi igennem pas og told – må nok indrømme at det er bagagen der tager længst tid.

Daj var der ikke, så Atchara ringede til ham – han var på toilet og kort tid efter var han der.

Vi kørte derefter direkte mod Bantan, hvor vi ankom kl. ca. 12.00. Jeg må indrømme at jeg var ved at være træt – 1 times søvn i flyveren var ved at kunne mærkes.

Igen var der sket mange ting på grunden. Nyt hus til Atchara's far og et køkken mere, var det også blevet til.



Efter frokost gik Atchara og Daj i gang med at spille kort – selvom det er total forbudt i Thailand ☺  
Daj tabte stort. Jeg købte efterfølgende en flaske Whisky til ham – så det gik vist lige op ☺



Sidst på eftermiddagen fik jeg en morfar – inden Atchara og jeg kørte op til mormor for at hilse på hende.

Da hun så Atchara begyndte hun at græde – af glæde. Atchara's mor tager sig meget af hende – vasker hende dagligt og sørger for at hun får noget mad. Hun er ved at være en gammel dame.

Til aften kom Sunan og skulle sammen med Daj lige have lidt Whisky.

Kl. 21.00 kunne jeg ikke mere og efter et bad gik jeg i seng sammen med Nong Foor. Hun ville gerne sove sammen med mig og Atchara.





## Fredag den 29/6

Vågnede kl. 06.10 hvor der allerede var fuld knald på. Formiddagen gik med hygge og på et tidspunkt dukkede Jut op. Det er altid dejligt når Jut dukker op – og altid en varm velkomst.

Pludselig sagde Casper, far der er kommet en pop-up på din Ipad – vi havde thailandsk bryllupsdag den 30/6, som Atchara og jeg begge havde glemt.

Vi kørte en tur til Chatturat for at handle, og hvor jeg blev klippet.

Jesper, Atchara og jeg kørte til Camping på knallert. Vi skulle have handlet mere ind.

Efter hjemkomst stod den på tilberedning af aftensmad, og hvor jeg fik nogle fantastiske dejlige stemningsbilleder:

Her er Atchara i færd med at tilberede den mad jeg bl.a. skal have





### Lørdag den 30/6

Meget tidligt gik de i gang med at pudse huset og senere at sprøjtemale med olie. Nu var der kommet to "sponsorer" – Atchara og Daj.

Nong Nang gik i gang med at vaske tøj – og hold da op, hvor er hun en flittig pige.





Kl. 09.30 tog Casper, Jesper og jeg med Jut ud og se hanekamp. Lidt kedelig i det lange løb, men hold da op hvor de gik op i det – og pengesedlerne vekslede konstant hænder – jo her var mange penge på spil.



Om eftermiddagen tog jeg med Atchara ind på det lokale marked, for at handle lidt. Vi besøgte også Jut og mormor, som dog ikke husker ret meget mere. Hun er faktisk blevet meget senil. Tror stadig at hun skal hjem til morfar – på trods af han har været død i 2 år.

Aftenen gik med snak og hygge. Daj, Sunan og "hjælperen" gik om bord i Whisky og en ny tilberedt høne.



## Søndag den 1/7

Dagen gik stille og roligt. Jeg arbejdede med manualer og alle de andre gik stille rundt og hyggede sig.



Atchara's far er meget god til det med blomster af alle mulige slags.



Sidst på eftermiddagen kørte Atchara og jeg ind på et andet marked, hvor der selvfølgelig skulle handles. Mange genkender mig – og får dermed øje på Atchara – jeg elsker disse mennesker.

Efter hjemkomst tog Daj tilbage til Bangkok – men lover at han kommer tilbage 😊





Aftenens stille og hygge er utroligt dejligt. Atchara har til aften lavet Pommes Frites og det er bare lykken – for alle – det er mad de overhovedet ikke er vandt til.

Til vores pommes frites fik vi kylling og tomat ketchup – og hele posen forsvandt.





## Mandag den 2/7

Vi skulle til Korat og handle og jeg havde besluttet mig for at sælge min guldhalskæde. Vi hyrede en chauffør med bil. Med os var Mæo, Mo, Casper, Jesper, Atchara og jeg.

Vi kommer forbi et solenergicenter ikke langt fra Bantan, og som er ved at blive opbygget. Jeg har aldrig set noget så stort – jeg vil skyde på det skal fylde omkring 10 hektar og som skal lave strøm.

Vi kørte direkte til indkøbscentret og startede med at få noget mad – herefter skulle der handles. Jeg startede med at få solgt min halskæde, som indbragte ca. 110.000,- Bath eller godt 22.000,- kr.

Hjemme igen fik jeg fikset køkkenuret – så det igen virkede.



Senere spillede Casper, Jesper og jeg Høvdinge spil.

Omkring kl. 16.00 hentede jeg Nong Nang fra skole, og fik mange blikke – det er ikke hver dag de ser en hvid ved skolen.

Nong Nang så mig ikke, før hun fra veninder bliver gjort opmærksom på at jeg holdt og ventede – jo der var styr på tingene.

## Tirsdag den 3/7

Dagen gik stille og roligt og vejret var pragtfuldt.



Igen i dag hentede jeg Nong Nang, hvor hun stolt derhjemme fortæller at hun fra skolen var blevet udpeget som nr. 1 og som en "hvid virksomhed" belønnede med 1.000,- Bath. Kunne skolen, kunne jeg også – og gav også 1.000,- Bath

Jesper kørte en tur med mig på knallert. Han kørte og det gik rigtig godt.

Senere prøvede Atchara og jeg lykken med noget lokalt lotteri – vi brugte 40,- Bath uden at vinde.

Til aften glædede jeg mig til et glas god rødvin, men måtte erkende at vi manglede en proptrækker!





### Onsdag den 4/7

Efter morgen ritualerne spillede jeg igen høvdinge spil med Casper og Jesper. Senere på formiddagen aftalte vi med Jut, en tur til Pattaya. Vi skulle køre fredag formiddag og retur søndag med dem der skulle tilbage, grundet arbejde / skole. Vi ville blive lidt længere i Pattaya. Jut skulle have 8.000,- Bath for denne tur.

Om formiddagen købte vi drikkevarer for ca. 4.000,- Bath.

Da jeg hentede Nong Nang fra skole, så jeg en slange på ca. 1 5-krones tykkelse og godt og vel 1 meter lang, der snoede sig over vejen, i et hæst blæsende tempo.

Det var meget varmt og jeg kunne mærke at computeren "pustede", selvom den fik masser af luft nedenfra.

I år så jeg rigtig mange fugle, små som store, og der var et vældigt liv udenfor.

Til aften fik jeg et dejligt glas rødvin.

### Torsdag den 5/7

Dagen gik ligesom de øvrige dage – stille og roligt – med masser af afslapning og arbejde – jo heldigvis havde jeg min computer med.

Senere på dagen snakkede jeg med Birthe fra EG – jo telefonen gik fint igennem. Jeg havde observeret forskellige problemer i Artesa.



## Fredag den 6/7

Igen om natten havde Atchara holdt mig vågen – hun havde ondt i maven og valgte til sidst at fortrække til stuen, hvor Mæo og hendes mor lagde sig ved hende.

Så efter en nat med ikke ret megen søvn stod jeg allerede op kl. 05.30. Jeg vil efterprøve nogle test i Artesa – som mislykkedes – nu kunne jeg ikke fremprovokere dem længere – pis.

Efter at Nong Nang var blevet kørt i skole tog Jesper og jeg op til det lokale kommunekontor, hvor der var gratis trådløst internet – og om ikke det virkede – jeg kom på – også via VPN – og fik sendt mine kommentarer til Birthe – jævnfør aftale.

Samtidig får jeg læst rigtig mange E-mails – uden dog at ville tage action på dem.

Der er livlig aktivitet på "bordet" og det sociale samvær kører i højt gear – gid jeg kunne forstå dem ☺



Formiddagen gik hvor jeg arbejdede og læste, og godt middag ankom Sawi, Casper, Tun, Daj med hans kone Mai og søn.

Det var første gang Sawi var på besøg og det var helt fantastisk at opleve den varme de straks modtog da de ankom – som om de var en del af familien – og ingen af dem kendte hinanden – bortset fra os.

Jesper og jeg hentede Nong Nang fra skole – medens de andre tog ind for at handle.

## Lørdag den 7/7

Allerede kl. 06.00 er de første gæster ankommet. Atchara havde fået besøg af en veninde fra Danmark – med hele hendes familie – og der var mange.

Hurtigt kom der liv i huset og så blev der snakket.



Kl. 11.00 ankom 9 munke, som Atchara havde inviteret. Hun havde valgt at holde en mindre "Buddha" fest.

Efter de ceremonielle handlinger, skulle der spises – først spiste munkene, derefter var det de andres tur.







Senere på eftermiddagen kørte vi en tur til Chaiyaphum for at handle ind i et stort supermarked.



Derhjemme bestilte Atchara en slags Fon Due – enormt hyggeligt – og vi sad alle udenfor – vejret var godt og der bliver gået til den.





## Søndag den 8/7

Der skulle til at ske noget – Atchara og Sawi kedede sig!



Vi lejede en bus med chauffør hos Jut – og kl. ca. 10.00 var der afgang. Vores første stop var hos den meget berømte afdøde Munk i byen Ban Rai, ikke så langt fra Bantan. Vi har tidligere besøgt stedet, men Sawi ville meget besøge dette tempel "Wat Balai".



Og hold da op, her var sket meget siden vi sidst havde været der. Der var lavet et museum over den afdøde Munk – vildt fascinerende.







Herefter kørte vi til Si Khio – en by ikke så langt fra Korat, hvor vi skulle besøge et meget stort tempel.

Stedet ejes af en meget berømt filmskuespiller, som var på stedet for at blive fotograferet sammen med dem der ville betale for det.



Den hall vi kom igennem, var en ren "pengemaskine".

Men området var enorm flot og velholdt og er konstant under udbygning.









Herefter gik turen til Korat, hvor vi igen skulle handle. Drengene ville i svømmehallen, som også tilhørte indkøbscentret.

Vi startede med at få lidt at spise, hvilket var lidt af et gedemarked. Alt var optaget, så vi sad meget spredt – måske ikke så hyggeligt.

Men derefter skulle der handles. Drengene kom i svømmehallen – og jeg gik sammen med pigerne, men da vi havde brugt den første time på at se på tasker, sko og BH'er var min tålmodighed ved at være opbrugt.

Jeg havde lovet Nong Nang at betale differencen mellem det hun havde af kontanter og det en ny telefon kostede – så vi besluttede os for at finde et sted hvor de solgte mobiltelefoner.

Vi fik købt en Samsung Galaxy Y, som var den hun gerne ville have. Pris ca. 4.700,- Bath, hvilket betød at jeg skulle spæde 2.700,- Bath til.

Herefter skulle vi se om vi kunne finde de andre – og hvor var det bedste sted at søge? – jo vi kunne, gå tilbage til det sted, hvor vi forlod dem – og ganske rigtigt – her stod de endnu.

Her havde de så brugt 1 time på at købe nye BH'er

Nu gik vi tilbage til svømmehallen, hvor vi mødte de andre – de gad ikke være der længere. Nong Nang skulle nu have øreringe og dermed hul i ørerne – det var lidt af en forestilling ☺ men det lykkedes. Og som hun efterfølgende så sagde: "Det gjorde jo slet ikke ondt".

Herefter gik turen tilbage mod Bantan, hvor vi dog lige holdt en kort pause på det lokale marked – så vi kunne få noget aftensmad.

Inden aftensmaden var færdig, kunne Casper igen i år meddele at det var lykkedes for ham at få stoppet toiletet.



Sawi, Atchara, Lille Casper og jeg går op til den lille lokale butik, hvor vi skal spille en form for bingo.

Jeg brugte 80,- Bath og vandt 2 flasker Whisky – Sawi brugte 400,- Bath og vandt 1 dåse øl og 1 dåse kaffe.



Om Atchara pludselig så et spøgelse ved jeg ikke – men det så sådan ud!





Efter en kraftig regnbyge havde vi den flotteste regnbue over Bantan



Er de ikke bare dejlige 😊



### **Mandag 9/7**

Dagen gik stille og roligt, og det var oprindeligt meningen at Sawi og Co. ville tage tilbage til Bangkok, men de hyggede sig og valgte først at ville tage tilbage til Bangkok dagen efter.

Det blev en dag hvor vi alle fik slappet af.

### **Tirsdag den 10/7 og onsdag den 11/7**

Sawi og Co. afrejste tirsdag morgen kl. 06.00 – vi andre skulle bare slappe af. Om tirsdagen havde jeg store problemer med min PC – den døde konstant, og jeg er bange for at den var stået af. Jeg droppede at arbejde på den mere den dag.

Men onsdag morgen var den klar igen – og havde ingen problemer med at køre. Jeg tror simpelthen rammen var blevet for varm.

Onsdag aften kom Jut på besøg og skulle have lidt Whisky – vi havde en hyggelig aften ude på terrassen.

### **Torsdag den 12/7**

Efter at morgen ritualerne var overstået skulle Jesper og Mæo spille kort – de 2 var "bindegale" med at spille kort



Kl. ca. 10.00 skulle vi af sted på 3 knallerter – Mo og Casper, Atchara og jeg, Mæo og Jesper. Vi skulle besøge nabobyen hvor der var fest – skolen og de omkring liggende skoler havde et tema der hed "Gamle dage" – og så kæmpede byerne for hvem der kunne lave den bedste mad – og den flotteste tilberedning.

Her mødte vi Lona og Pung. Atchara kunne ikke genkende ham og spurgte om jeg kendte ham, da han ville sige goddag til os. Jo selvfølgelig kunne jeg straks genkende Pung. Jeg blev inviteret ud på den skole hvor han er skoleinspektør.





Senere på formiddagen skulle jeg hente Mæe Liam fra sygehuset i Dalat Camping og det udviklede sig til noget sjovt og mærkeligt – pludselig var jeg selv blevet patient og lå på briksen. Fik taget blodtryk alt i medens jeg fik en fuld body massage – 1 hel time.



Da vi senere skulle hente medicin til Mæe Liam, kom en af de søde hjælpere ilende med sygehusbevis og 1 regning – jo det var skam ikke gratis ☺  
1 times massage kostede 250,- Bath – så det var da til at komme over.



Medens vi ventede ankom Mo, Jesper, Nong Foor, og Anun – de kunne ikke forstå hvor vi blev af – jo der var skam styr på tingene.



Omkring kl. 15.00 væltede det ned med vand – Atchara og Jesper nåede i hvert fald ikke hjem i tørvejr.





## Fredag den 13/7

Kl. 09.30 havde vi aftalt at vi skulle køre og alle var klar til afgang.

Vi var følgende personer:

Mæo, Nong Nang, Mæe Liam, Mo, Anun, Nong Foor, os 4 og Jut.

Men hvor blev Jut af. Jo han havde haft travlt og kl. 10.30 kørte vi af sted. Undervejs havde vi en pudsigt oplevelse. Vi blev stoppet i en politi razzia oppe i bjergene, hvilket der ikke var noget usædvanligt i. Men pludselig tog fanden i det. Der blev råbt og alle politi folkene fik utroligt travlt.

Der var en mand på scooter, der stak af fra dem. Politi motorcykel og biler blev sat ind i jagten, og vi kunne bare fortsætte vores tur - vi var ikke så interessante.



Kl. ca. 17.00 ankom vi til Pattaya. Vi havde aftalt at vi lige skulle sondere terrænet for overnatningsmuligheder - men sådan skulle det ikke gå. Der var foregået mange ting, jeg ikke havde haft kendskab til. Og hotellet var på forhånd fundet, da vi ankom.

Da vi havde fået vores værelser (5 stk.), var der også aftalt at vi skulle ud og køre igen - til en restaurant, hvor vi skulle mødes med Sawi, Gai og Mogens. Men her sagde jeg stop. Jeg gad ikke køre mere og ikke mindre end 150 meter fra hotellet lå en fantastisk restaurant, så hvorfor så ud og køre igen. Jeg kunne selv gå derhen, hvis de andre gerne ville mødes.

Men det endte med at vi alle tog hen på den restaurant, som jeg ville på, og vi fik noget rigtig godt mad.

Tilbage på hotellet begyndte Daj, Jut og Åh (thai pige) fra Danmark, at spille kort. Pludselig ankom de andre - Sawi, Gai og Mogens. Så der var pludseligt stort rykind på Jut's værelse – og minibaren ☺

## Lørdag den 14/7

Dagen startede allerede omkring kl. 06.30. Fra kl. 07.00 kunne vi få morgenmad og derefter var der ren slinger i et par timer - indtil jeg ligesom mente der skulle til at ske noget. Vi skulle ned til stranden og alle ville med, på nær Jut og Daj. De ville komme med bussen.

Vi kørte ud til gokart banen, og havde gokart til Casper, Jesper, Tun, Lille Casper, Babas. Jeg havde Nong Nang med i en lidt større gokart. Jeg tror alle syntes det var sjovt, når man så på deres ansigtsudtryk.

Herefter kørte vi ud til en anden gokart bane. Nu ville Nong Nang selv køre. Her kunne der køres stærkere.

Jeg ville gerne have Jut med ud og køre, men det ville han ikke – i stedet for var han en charmetrold 😊 med blomster i håret





Jeg tror alle hyggede sig.

Nu skulle vi til stranden, men først skulle jeg lige have købt nogle badebukser. Nede på stranden var Moon og kone ankommet, og sammen med Jut og Daj var de 3 gået om bord i en flaske Whisky. Ligeledes var Daj's kone Maj, Sadang, og Stamp ankommet. Jo vi var ved at være mange.

De unge mennesker ville gerne en tur ud på bananen, og ville have mig med. Vi var 6 i alt: Casper, Sadang, Stamp, Nong Nang, Babas og jeg. Jesper ville med i speedbåden. Bananen er godt kun beregnet til 5 personer, men "No problem".

En efter en faldt de fra og ville op i speedbåden. Først Casper, derefter Babas og til sidst Nong Nang. Casper havde slået armen, og de 2 andre var "fyldt af vand".







Jeg tror de alle hyggede sig og fik sluppet af – Atchara's mor nød det i fulde drag – og kunne se at vi alle havde rigtig godt og sjovt.

Tilbage på stranden pjaskede vi rundt sammen Anun og Nong Foor. De 2 hyggede sig helt vildt, og generelt kunne man se at alle bare slappede af.

Pludselig ville Daj ud til gokart banen igen. Sadang skulle prøve at køre gokart. Igen en fed tur. Herefter gik turen tilbage til stranden, hvor de fleste stadig var der.

Til aften skulle vi alle ud og spise, og Atchara ville prøve en anden restaurant denne gang. Så hun førte an, og valgte en russisk restaurant, hvilket jeg overhovedet ikke var tilfreds med. Jeg var en af de første der bestilte ganske almindelig mad, men da alle de andre var færdige med at spise og jeg stadig ikke havde fået min mad - fik de 5 minutter til at komme med maden. De 5 minutter gik, og jeg gik. Jeg var rasende og gik ind på min stam restaurant, hvor det tog 5 minutter, så havde jeg min mad.

Atchara var ligeledes rasende - ikke på mig, men på restauranten. Først min manglende mad, og så at den mad de selv havde fået ikke var særlig god. Men prisen til gengæld - den havde de styr på - godt 4.500,- Bath. Så det var både første og sidste gang vi skulle spise der.



### Søndag den 15/7

Morgenen startede med at hele familien skulle hjemad. I medens flyttede Sawi ind på samme hotel som os.

Nu skulle vi have lavet en plan for der videre skulle ske. Vi ville ud og sejle, og denne gang med speedbåd. Vi var 10 personer og inkl. frokost skulle vi betale 6.500,- Bath. Vi blev afhentet og skulle sejle fra Pattaya.



Vi ankom til øen, og sikken en badestrand og hold da op hvor var det varmt. Vi blev afhentet af en "guide" og fik straks anvist nogle liggestole og vi fik os hurtigt etableret. Efter 20 minutter var der frokost - måske ikke verdens bedste frokost, men vi kunne blive mætte.



Vi badede (hankøn) og havde nogle hyggelige timer inden vi satte turen tilbage til Pattaya, hvor vores chauffør stod klar. Jo logistikken havde virket på hele turen.



Ved hjemkomst kunne vi lige nå en lille morfar, inden vi igen skulle af sted. Vi ville ud til det store center i Pattaya. Først skulle der spises, og vi fandt den restaurant som vi også havde besøgt for 2 år siden. Her fik man rigtig god mad.

Så var det tid til at gå i 6D biograf, hvor vi så en god film, som dog var alt for kort. Ca. 4 minutter. Da vi købte billetterne fik vi samtidig rabat kuponer til en spøgelsesforlystelse. Den kunne vi jo ligeså godt udnytte.

Pigerne kunne selvfølgelig ikke stå for også at skulle shoppe - og gæt hvad! Sko og tasker.

Herefter gik turen tilbage til Jomtien, hvor alle straks gik til ro.



## Mandag den 16/7

Efter en stille og rolig formiddag og en god frokost – ankom Daj og en anden af Dajs taxaer. Kl. 13.00 var der afgang, og vi skulle selvfølgelig køre med Daj.

Vi ankom til Bangkok, hvor Daj fandt et godt 4 stjernet hotel. Vi fik suiter til 740,- Bath pr. værelse.



Herefter kørte vi ud til et meget stort indkøbscenter, hvor Maj også ankom. Hun skulle være guide for os derinde – så stort var det. Efter 1 times tid, hvor vi sad og ventede på pigerne, kørte vi igen.

Vi tog hjem til Maj og Daj for at se deres hus, hvilket var en kæmpe overraskelse – og jeg var dybt imponeret over deres hjem – det var ikke det jeg havde regnet med – jo Daj har sgu fået styr på det – dejligt.

Nu skulle der spises, og vi kørte ud til en restaurant, hvor også Moon og senere også Stamp ankom.



Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor Moon kørte os tilbage til hotellet. Velkommen på hotellet bestilte Atchara massage til os begge på værelset. Der ankom 2 unge fyre og vi skulle begge have 1,5 times massage.

Et eller andet sted var det lidt grænseoverskridende at ligge i sin seng med Atchara og at 2 unge fyre kravlede rundt i vores seng 😊

## Tirsdag den 17/7

Casper havde det ikke godt og kastede konstant op – jeg tror det var en lettere madforgiftning.

Omkring kl. 08.30 ankom Daj og kørte os ind til hjertet af Bangkok. Nu skulle der shoppes. Men først skulle vi lige gennem trafik mylderet, og jeg var glad for at det ikke var mig der kørte.

Vi fik købt masser af T-shirts og Poloshirts, samt korte bukser til Casper og Jesper.

Herfra kørte vi ud til Safari World hvor vi kunne køre blandt dyrene (ligesom i Givskud). Vi havde en god tur herinde.



Senere fik vi noget at spise – inden turen gik tilbage til hotellet, hvor Casper og jeg stod af. Casper trængte til noget hvile. De andre fortsatte ind mod Bangkok, hvor de skulle hente Sawi, og derefter ud og handle.

Casper og jeg blev omkring kl. 18.30 afhentet af Moon. Vi skulle mødes med de andre på en restaurant, hvor også Åh ankom. Sawi havde hendes søster med.





Senere på aftenen kørte vi igen tilbage til hotellet med Moon, hvor vi lige kunne nå at få lidt at drikke, inden vi gik til ro.

### **Onsdag den 18/7**

Kl. 07.30 skulle vi være klar. Daj ville køre os ud til Minibus centralen, hvorfra vi skulle med tilbage til Bantan. Bussen kørte præcis kl. 09.00. Det tog næsten 1 time at køre fra hotellet til holdepladsen, og der var ikke ret langt.

Efter 5 timer ankom vi til Bantan – lidt mørre. Jeg fik pakket ud, og kort tid efter skulle jeg hente Nong Nang fra skole, men skulle først lige tanke knallerten. Det er altid spændende, men på denne lille tankstation kunne de tale engelsk, så denne gang var det let 😊

Efter hjemkomst kørte Atchara og jeg til Dalat Camping for at handle ind til aftensmaden. Vi fik bl.a. købt gamle agurker, selvom vi syntes de så fine ud, men derhjemme kom Atchara til at høre meget for de gamle agurker.

Pludselig skulle Atchara igennem 1 af de thailandske ritualer – hvilket indebærer koldt vand på kroppen, og hold da op hvor hun gispede ☺



Resten af dagen gik stille og roligt.

#### **Torsdag den 19/7**

Torsdagen blev en stille og rolig dag. Jeg startede med at tage cyklen op til det lokale kommunekontor for at komme på nettet – og fik dermed hentet diverse opdateringer fra EG.

Atchara, Casper, Mæo og Nong Nang tog til Korat for at handle – jeg fik arbejdet det meste af dagen – derhjemme på terrassen.

Jeg vil tillade mig at sige at der var stille og roligt på matriklen hele dagen – lige bortset fra musikken fra min PC ☺

Da Atchara og de andre kom hjem – væltede det ud med mennesker fra bilen – og jeg må indrømme at jeg tænkte – hvor kommer alle disse mennesker fra.

Jo – i Korat, da Atchara og de andre var på vej ud til bilen, havde Jasmin (Dåe's datter) pludselig råbt: "Mor mor – der går Mot".

Det viste sig at en af Atchara's veninder (Dåe) fra Danmark også var i Korat for at handle – sammen med hendes familie – hvilket sammentræf. De boede ikke langt fra Dalat Camping – så de kunne ligeså godt køre sammen med Atchara og Co. i stedet for at skulle med bussen.

Så her fik jeg hilst på dem alle – jo verden er sgu lille!

Atchara's lokale "taxa-mand" kørte dem til Dalat Camping, og tjente en lille skilling på dette.

Resten af aftenen gik stille og roligt.

## Fredag den 20/7

Jeg stod allerede op før kl. 06.00 – havde været vågen mange gange i løbet af natten, og så kunne jeg ligeså godt komme i gang.

Fik lavet kaffe – tog et bad – derefter myggebalsam – smurt mine dårlige tæer – jo nu var jeg klar.

Midt på formiddagen skulle vi ind til Dalat Camping til den store markedsdag, hvilket også var spændende – det er altid sjovt at komme på disse markedspladser.







Om eftermiddagen skulle Mæe Liam og Atchara have massage

Til aften blev jeg spurgt om jeg ikke vil tage Nong Nang med til Danmark – jeg kunne mærke at alle var afklaret – selv Nong Nang var afklaret og var klar til at blive adopteret.

Og hvad siger man så – for ikke at støde nogen. Jeg kunne henholde mig til dansk lovgivningen om adoption og at Nong Nang var blevet for gammel til at kunne blive adopteret. Ikke dermed sagt at jeg ikke godt ville adoptere Nong Nang – for det ville jeg så men gerne – men mere for ikke at sætte dem noget i udsigt – der på forhånd ikke kunne holde.

Jeg foreslog dem at Nong Nang skulle blive udvekslingsstudent i stedet for – så er der ingen problemer.

### Lørdag 21/7 – Søndag den 22/7 – Mandag den 23/7

Dagene gik stille og rolige – vi fik slappet af. Vi var i Dalat Camping for at købe en ny cykel til Mæe Liam – som straks skulle afprøves, da vi ankom derhjemme.

Cyklen kostede 2.300,- Bath – og jeg da indrømme at den gamle var godt slidt.

I løbet af weekenden fik Atchara og familie aftalt en dagspris med 2 malere, der skulle male begge huse udvendig – husene "skriger" efter olie. Ham de havde lavet den første aftale med – tog alt for lang tid – efter 1 måned var det kun den ene side der var blevet malet og nu skulle der til at ske noget. De 2 malere skulle have 350,- Bath pr. dag.

Om mandagen lånte vi Dan's bil – vi skulle ud og besøge Pung på en lokal skole, der desværre ikke var der. Han var til møde. Vi fortsatte til Chatturat, hvor Atchara skulle i banken.



Om mandagen tog Jesper og jeg med Jut. Han skulle hente skolebørn i Chaiyaphum – en strækning på omkring 80 km – og den kører han 2 gange frem og tilbage, om dagen. Han har omkring 18 skolebørn der tager turen hver dag – og for hvert barn skal der betales 2.000,- Bath pr. måned ene og alene for transporten – dertil kommer skolen.

Men efterhånden som vi fik dem afleveret kunne jeg godt se at det ikke var hvem som helst børn. Det var bedrestillede familier med store pæne huse.

Ved hjemkomst til Jut, styrtregnede det. Den ene cykel var blevet afhentet, så Jesper måtte bag på, og af sted det gik – nogle steder igennem ca. 10 cm vand.



## Tirsdag den 24/7

Dagen startede meget tidligt, da Atchara fik leveret 4 grisehoveder. Hun vil i dag holde den traditionelle fest hvor guderne bliver tilbedt.

Kl. 07.00 kørte jeg Nong Nang i skole, og da vi kom hjem igen var der fuld knald på – og mange var allerede ankommet. Jeg skulle op og hente Atchara's mormor og en anden meget gammel dame.

Herefter kunne ceremonierne starte og jeg kunne ikke undgå at tænke på det store "spild" disse traditionsrige ceremonier medførte.





Men der faldt ro over feltet igen, og lige efter middag tog vi ind til Dalat Camping, Casper, Jesper og jeg skulle klippes. Vi fandt en rigtig god frisør, og prisen for alle 3 var 110,- Bath. Vi gav 150,- Bath, og var godt tilfredse med resultatet.

Derhjemme i Bantan igen, ville jeg ud og spille på lotteriet igen. Hos Dan var alt udsolgt, så jeg kørte tilbage til den anden forretning, og bestilte som sædvanligt 1 øl og 20 mærker til 65,- Bath.

Og heldet var med mig – jeg vandt en kæmpe spand vaskepulver – vaskepulver nok til et halvt år. Det vil sige at vi indtil videre havde vundet 2 af disse spande og vaskepulver nok til et helt år.

Derhjemme forærede jeg Mæo denne spand vaskepulver, og der var glæde.

Hjemme hos familien kommer utroligt mange mennesker på besøg, når vi er der – og fælles for dem alle er at de altid går derfra med en eller anden pose fyldt med et eller andet – om det er mad eller drikkevarer – det er ligegyldigt.

### **Onsdag den 25/7**

Efter at jeg havde kørt Nong Nang i skole, stod den på ren afslapning, men vi er ved at nærme os afrejse og der var hektisk aktivitet i familien – Atchara skulle have mange ting med hjem og turene til Dalat Camping ville næsten ingen ende tage.

Om eftermiddagen tog jeg med Jesper op til Dan for at spille – den gang bliver spillet lidt udvidet – 50 lodder og 1 kold øl. Jesper trak 25 lod og jeg de sidste 25. Jesper vandt ingenting – men jeg var heldig igen – jeg vandt 12 flasker madolie – og det er en stor ting. Igen forærede jeg gaven til Mæo.

Daj havde meldt sin ankomst enten til om aftenen – eller til næste morgen – så nu må vi se hvornår han dukker op.

Sidst på eftermiddagen fik jeg en morfar – så den må have været tiltrængt.

### **Torsdag den 26/7**

Dagen var afrejsedag – og vi skulle have pakket – og traditionen tro – er der rigtigt meget der skal med tilbage til Danmark.

Mæo havde fået fat i en vægt – så vi kunne få vejret bagagen – og dermed overholder de 20 kg pr. mand vi måtte have med.

Omkring kl. 08.00 ankom Daj fra Bangkok. Og efter at han har fået lidt at spise kørte han og Atchara ind til Chaiyaphum for at købe et nyt TV. Via Moon kunne vi få rimelige store rabatter ved Panasonic.

Op af formiddagen ankom Jut for at tage af sked – han skulle efter en kop kaffe til Korat, med hans søn – der igen skulle på hospitalet og denne gang tilses af en højtuddannet specialistlæge.

Jeg fik vejret de første 3 kufferter – 21 kg – 19 kg og 16 kg, og så havde vi slet ikke begyndt at pakke Atchara's chili, citronblade, karry og jeg ved ikke hvad, der skulle med tilbage til Danmark.

Omkring middag kom Atchara og Daj tilbage fra Chaiyaphum med et 48 tommer TV, og vi fik det straks installeret – det havde kostet 14.000,- Bath., og jeg var den glade sponsor.

Herefter stod den på pakning af kufferter

Vi fik det til at passe med 80 kg – og kunne efter en rørende afsked først med familien Saengrit, der stod og græd – køre op til mormor, hvor der også var tårer. Vi fik hurtigt taget afsked – og turen mod Bangkok kunne begynde.

Efter en gang god aftensmad – og med de andre fra Bangkok – ankom vi i lufthavnen, hvor vi straks forlod dem alle – for at begive os ind.

Vores tur i Thailand har i år været præget af meget "familiepleje" og jeg må indrømme at det har været en fantastisk tur – selvom det har været en hel måned. Men de oplevelser man har på denne måned – er der ikke nogen der kan fratage en – de er simpelthen bare dejlige.

Vi havde en dejlig og lang flyvning til Danmark med masser af baneskrål – konstant – jeg da vi endelig landede følte jeg mig meget brugt – efter en nat uden ret megen søvn – overvejer ret kraftigt om det bliver Thai Air der skal flyve med os næste gang.....

Men vi kom med DSB fra Kastrup og direkte til Herning – hvilket fungerede helt perfekt. Sawi hentede os, og hjemad det gik – efter en hel måneds ferie.

Vi glædede os alle til en normal hverdag!!!!

## STATISTIK

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

Antal gange	Land	Hovedstad
9	Norge	Oslo
3	Holland	Amsterdam
4	Sverige	Stockholm
2	Belgien	
1	Finnland	Helsinki
?	Tyskland	Berlin
1	Sovjetunionen	Moskva – Den Transsibiriske Jernbane
2	Polen	
1	Grækenland	Athen
1	DDR	
1	Cuba	Havanna
3	Østrig	Wien
4	Frankrig	Paris
1	Italien	
1	Spanien	Madrid
1	Jamaica	
3	England	London
1	USA-Florida	
1	USA - San Francisco, Los Angeles, Las Vegas	
1	Skotland	Edinburgh
1	Burma	
1	Monaco	Monaco
1	Paraguay	
10	Thailand	Bangkok
1	Argentina	
1	Indien	New Delhi
1	Estland	
1	Filippinerne	Manila
1	Letland	
1	Brasilien	Brasilia
1	Litauen	
1	Schweiz	
1	Laos	Vientiane
(1)	Cambodja (grænsen)	
2	Grønland	Nuuk
1	Island	Reykjavik
(1)	Kina (grænsen)	
1	Vietnam	Hanoi
1	Tjekkiet	Prag
1	Nepal	Kathmandu
1	Tibet	Lhasa
1	Ungarn	
1	Singapore	Singapore
1	Malaysia	
1	Hong Kong	Hong Kong
1	Macao	Macao
1	Taipei	Taipei
1	Sydkorea	Seoul
1	Japan	Tokyo
1	Luxembourg	Luxembourg
49	Lande	32 hovedstæder



Mærsk  
Cimbrer Air  
Cimbrer Sterling  
Sterling  
Thai Air  
Britania Airlines  
Varig  
Aeroflot  
Cubana Airlines  
Fin Air  
Lufthansa  
British Airways Sunair  
Air Greenland  
Icelandair  
KLM  
China Air  
Vietnam Airlines  
Air China  
Austrian Airlines  
Jettime

Destination	Land	Antal	Retur	Miles	Km	I alt	Total
Billund-København		18	17	119	220,388	3966,984	7713,58
Århus-København		1		83,2	154,0864	154,0864	154,09
Aalborg-Århus		1		64,8	120,0096	120,0096	120,01
København-Aalborg		1		131,7	243,9084	243,9084	243,91
Esbjerg-København		1	1	139,1	257,6132	257,6132	515,23
Skydstrup-København		2	1	116,5	215,758	431,516	647,27
København-Sønderborg		1		109,5	202,794	202,794	202,79
Karup-København		19	18	126,8	234,8336	4461,838	8688,84
København-Rønne		10	10	84	155,568	1555,68	3111,36
København-Athen	Grækenland	1	1	1186	2196,472	2196,472	4392,94
Billund-Oslo	Norge	2	1	276,6	512,2632	1024,526	1536,79
Notodden-Billund		1		238,3	441,3316	441,3316	441,33
København-Helsinki	Finland	1		504	933,408	933,408	933,41
Helsinki-Moskva	Rusland	1		622	1151,944	1151,944	1151,94
Kabarovsk-Leningrad	Rusland	1		3349	6202,348	6202,348	6202,35
Leningrad-København		1		617	1142,684	1142,684	1142,68
København-Bangkok	Thailand	7	6	4862	9004,424	63030,97	117052,00
Bangkok-New Delhi	Indien	1		1582	2929,864	2929,864	2929,86
New Delhi-London	England	1		3729	6906,108	6906,108	6906,11
London-København		1		545	1009,34	1009,34	1009,34
Billund-Gatwick	England	1	1	477	883,404	883,404	1766,81
Gatwick-Orlando	USA	1		4321	8002,492	8002,492	8002,49
Orlando-Montego Bay	Jamaica	1		631	1168,612	1168,612	1168,61
Montego Bay-Havanna	Cuba	1	1	393	727,836	727,836	1455,67
Montego Bay-Gatwick	England	1		4952	9171,104	9171,104	9171,10
København-Frankfurt	Tyskland	1	1	373	690,796	690,796	1381,59
Frankfurt-Bangkok	Thailand	2	2	4957	9180,364	18360,73	36721,46
Bangkok-Manila	Filippinerne	1	1	1191	2205,732	2205,732	4411,46
Billund-Amsterdam	Holland	3	3	268	496,336	1489,008	2978,02
København-Amsterdam	Holland	1	1	348	644,496	644,496	1288,99
Amsterdam-Bangkok	Thailand	2	2	5095	9435,94	18871,88	37743,76
Amsterdam-San Francisco	USA	1	1	4838	8960	8960	17920,00
Bangkok-Hanoi	Vietnam	1	1	549	1016,748	1016,748	2033,50
Billund-Frankfurt	Tyskland	1	1	366	677,832	677,832	1355,66
København-Gatwick	England	1	1	545	1009,34	1009,34	2018,68
Gatwick-Sao Paulo	Brasilien	1	1	5128	9497,056	9497,056	18994,11
Sao Paulo-Rio	Brasilien	2	1	186	344,472	688,944	1033,42
Sao Paulo-Foz Do Iguacu	Brasilien	1	1	457	846,364	846,364	1692,73
Sao Paulo-Manaus	Brasilien	1		1476	2733,552	2733,552	2733,55
Manaus-Brasilia	Brasilien	1		1054	1952,008	1952,008	1952,01
Brasilia-Salvador	Brasilien	1		604	1118,608	1118,608	1118,61
Salvador-Rio	Brasilien	1		665	1231,58	1231,58	1231,58
København-Sdr.Strømfjord	Grønland	2	1	1851	3428,052	6856,104	10284,15
Sdr.Strømfjord-Nuuk	Grønland	2	1	171	316,692	633,384	950,07
Nuuk-Narsarsuaq	Grønland	1		256	476	476	476,00
Narsarsuaq-København		1		1889	3500	3500	3500,00
København-Rekjavik	Island	1	1	1173	2172,396	2172,396	4344,79
København-Prag	Tjekiet	1	1	357	661,164	661,164	1322,33
Bangkok-Katmandu	Nepal	1	1	1218	2255,736	2255,736	4511,47
Lhasa-Katmandu	Nepal	1		402	744,504	744,504	744,50
København-Wien	Østrig	1	1	474	877,848	877,848	1755,70
Wien-Bangkok	Thailand	1	1	4567	8459	8459	16918,00
Bangkok-Singapore	Singapore	1	1	877	1624,204	1624,204	3248,41
Bangkok-Hongkong	Kina	1	1	1048	1940,896	1940,896	3881,79
Bangkok-Taipai	Taiwan	1		1342	2486	2486	2486,00
Taipai-Seoul	Syd Korea	1		800	1481,6	1481,6	1481,60
Seoul-Bangkok	Thailand	1		1977	3662	3662	3662,00
Bangkok - Narita	Japan	1	1		4645	9290	9290,00
<b>I alt fly-kilometer</b>							<b>392.126</b>