

Dagbog 35

Dagbog
for perioden
August 2010 – Juni 2011



Forord

Denne dagbog er min 35. dagbog der beskriver perioden August 2010 – Juni 2011.

Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.

Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.

Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også overfor de involverede parter.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Heydt Jørgensen

Indholdsfortegnelse

- 2010
- Sølvbryllup hos Hanne og Per
 - Norgestogt med MHV 902
 - Høst og Kræmmermarked
 - Atchara indlægges pludselig på Herning Sygehus
 - Sejladser med Skat
 - Øvelser med Redningstjenesten
 - Optimering af SFGIF og Conventus
 - Jesper og Casper's succes på håndboldbanerne
 - Jeg er ved at skifte arbejde til Bredana
 - Juleaften sammen med mor og far
- 2011
- Meget spændende håndbold år
 - Casper's konfirmation
 - Atchara's surpricefest
 - Ny hjemmeside i SFGIF

Mandag den 26/07-10 var en realitet – jeg skulle på arbejde igen. Det var hårdt men heldigvis var der stille og jeg kunne starte blidt op.

På hjemmefronten kæmpede Casper med de seneste oplevelser – Casper's biologiske mor fyldte meget hos Casper – hvilket betød at han pludselig kunne begynde at græde, hvilket var helt forståeligt, og som jeg havde en del samtaler, med Casper om. Billederne taget med ham og hans mor + halvsøstre fik jeg fremkaldt i stort format til ham – hvilket var godt – det betød meget for ham.

Casper fik sendt adskillige mails til Dumm – som desværre aldrig blev besvaret – uvist af hvilken årsag.

Allerede fredag den 30/07-10 skulle jeg ud og sejle. Jeg skulle med på en Servex (overvågning) i Kattegat, og vi skulle starte fra Struer kl. 19.00.

Men inden vi overhovedet var kommet af sted havde vi fået en opgave fra KGM (Kattegats Marinedistrikt) om at vi skulle fjerne en væltet jolle ikke langt fra Struer – den lå til fare for andre mindre sejlskibe.

Opgaven var ret krævende og det lykkedes os faktisk at få den på ret køl igen, og fik den trukket ind til Jegindø, hvorefter vores tur mod Kattegat kunne starte – forsinket godt og vel 2 timer.

I Løgstør smed vi trosserne i land, efter en barsk omgang med vind og sø – og fik en god nats søvn, inden vi fortsatte op gennem Limfjorden tidlig lørdag morgen. Vel ude i Kattegat havde KGM straks en opgave til os – vi skulle ud og verificere 2 russiske skibe i rute T, og som lå for anker.

De 2 skibe lå ikke langt fra Skagen, så der var langt derop fra Hals, og vi fik den ene af dem fundet – den anden var sejlet nordpå. Skibet var et "redningskib" med et hav af antenner og andet spændende udstyr, som KGM var meget interesseret i.

Vi fik taget masser af billeder som straks blev sendt videre til KGM. Fra KGM fik vi efterfølgende en meddelelse om at deres bange anelser havde holdt stik, og var utrolig glade for billederne.

Efter denne oplevelse gik turen mod Aalborg, hvor vi overnattede, inden vi søndag morgen fortsatte mod Struer.

Mandag den 2. august var der samling hos Lone og Bjarne. Naboerne skulle have bundet en æresport til Hanne og Per. Vi havde en rigtig fornøjelig aften, som sluttede af hos Anders – i en rigtig god feststemning.

Tirsdag morgen den 3. august, på min fødselsdag, var vi til morgensang hos Hanne og Per og efterfølgende morgenkaffe i Kulturhuset.



Om lørdagen var vi inviteret til stor fest i Kulturhuset, og som var en noget anderledes fest, end hvad man normalt forbinder med en sølvbryllupsfest.

I forbindelse med invitationen havde vi fået tildelt et bordnummer. Vi skulle sidde sammen med naboerne, og der var frie pladser ved dette bord. Vi havde også fået meddelt at vi skulle komme i noget behageligt tøj og ikke noget med slips og hvad dertil hører – sagt med andre ord – afslappet tøj.

Men der var en ting der undrede mig, og det var porcelæns sammensætningen. Der var alt mellem himmel og jord – store glas, små glas, farvede tallerkner, hvide tallerkner, små kopper, store kopper osv. På et tidspunkt, inden festen var startet sagde jeg til Atchara: De må have hentet alt det her på noget genbrug.

Og ganske rigtigt. Alt var genbrug og skulle symbolisere 25 år, hvor man bare samler sammen, og ikke rigtigt får ”ryddet” af vejen. Men nu skulle det ikke længere bruges, hvilket betød, at når man var færdige

med forretten, hovedretten og desserten, skulle man bare smide tallerknerne ud i traileren, hvilket var til stor morskab for alle.

Alt i alt en rigtig hyggelig aften.

Onsdag den 11. august kl. 08.00 skulle jeg sejle med MHV 902 til Mandal i Norge til Skaldyrsfestival og vores traditionelle arrangement med de gamle krigssejlere.



På vej derop fortalte Carsten om skibet Perle (billedet) der om søndagen var gået ned ude i Nordsøen.

Perle havde tilhørsforhold i Lemvig, og så sent som om lørdagen havde Carsten været ombord.

Billedet er taget under redningsaktionen, hvor det norske Søredningsvæsen og en stor fisketrawler prøvede at redde Perle.

Mandskabet var blevet hentet af en norsk redningshelikopter.

Billedet er lige før Perle går ned.

Senere i Mandal blev vi bedt om at tage de sidste stumper fra Perle og som var blevet reddet, med til Danmark. Bl.a. var der en lille robåd.

Samtidig fik vi billederne fra redningsaktionen.

Vi ankom til Kleven omkring kl. 19.00, hvor vi traditionen tro, skulle være med til at fejre de norske og danske krigssejlere om torsdagen.

Efter den dejlige velkomst, gik vi i gang med at hjælpe de lokale arrangører, med at sætte telt op. Vi havde en fantastisk aften, med rigtig godt vejr.



Torsdag morgen ankom den gamle norske ministryger ALTA M314 – et fantastisk flot vedligeholdt gammelt skib.

Næsten samtidig ankom også MHV 816 fra Aalborg, som vi dog ikke havde meget med at gøre. Den måde de behandlede besætningen på, var ikke lige den stil der behagede os fra Struer.



Besætningen fra Struer hjalp igen de lokale med at få hentet borde, stole fra Idrætscentret og ellers gjort klar til om eftermiddagen.

Traditionen tro ankom krigssejlerne med deres familier, men som Jan efterfølgende sagde: Vi holder dette arrangement 1 gang mere – der er, næsten ingen krigssejlere tilbage mere.

Der blev holdt mange talere og sunget sange og der var en fin stemning, alt imedens der blev serveret kaffe og kage. På et tidspunkt skulle vi så ud og sejle. ALTA og MHV 902 skulle en tur ud i skærgården, hvor det gik stille og roligt – vi skulle jo nødt have de gamle gjort søsyge.

Om aftenen var det så vores tur til at feste, hvor der blev serveret krabber og rejer i spandevís. Vi skulle selv "pille". Til maden blev der serveret vin og øl – og alt det vi kunne drikke.

Festen fortsatte langt ud på aftenen – hvor vi havde det sjovt med nordmændene.

Fredag morgen sejlede vi alle ind til Mandal – hvor vi skulle deltage i Skaldyrsfestivalen. Uheldigvis skulle vi ligge udenpå ALTA og MHV 816 skulle igen ligge uden på os. Ved at vi skulle ligge udenpå ALTA, havde vi ikke så meget at "kigge på".

Fredag op af formiddagen var vi alle blevet inviteret med ud og se Lindesnæs fyr. Vi kørte derud i bus. Ved Lindesnæs så vi en film om de norske fyr igennem tiden og selvfølgelig specielt om Lindesnæs fyr, og hvad disse fyr har betydet for søens folk.

Lindsnæs fyr er det sydligste punkt i Norge, og herfra er der 2.518 km. til Nordkapp. Fyret står i en højde af ca. 35 meter over havet, og under stormen i 1999 gik nogle af bølgerne over taget, på huset der ligger lige foran fyret. Dagen efter stormen kunne de samle fisk op bag ved huset.

Stormen dengang tog 2 tyskere med sig ud i havet – de var kommet for langt ud på klipperne, og blev overrasket af en af de store bølger.



I søkortene nævnes der for dette farvand, at der kan forekomme meget store bølger.



Efter at have set Lindesnæs fyr sluttede vi rundvisningen af med en gang god frokost, som nordmændene var vært for.

Efter frokost kørte vi tilbage til Mandal – efter en meget fin tur.

Ved tilbagekomst til Mandal ville Carsten, Per, Harry, Clemen og jeg en tur gennem gågaden, hvilket var meget hyggeligt. Pudsigt nok fandt vi et lille sted hvor man kunne købe fadøl.



Lørdag formiddag var vi igen inviteret med på tur, hvor turen gik til Mandal værft, hvor de bygger de såkaldte Stealth MTB'ere – et enormt spændende besøg.

Skibet har omkring 80.000 HK og skyder en officiel fart på 60 knob og kan ikke ses på en radar



Skibet er lavet i glasfiber og amerikanerne er helt vilde med skibet – det skal bare lige gøres 3 gange større.

Efter rundvisningen blev der ytret et ønske om til næste at få en tur i skibet, hvilket man ikke var uvillig til at undersøge, og jeg tror det lykkedes.

Efter et fantastisk spændende besøg på værftet tog vi tilbage til MHV 902, hvor Per, Harry, Clemen og jeg ville en tur op til Uranienborg, hvor der er en fantastisk udsigt over Mandal.





Lørdag havde vi inviteret de gamle krigssejlere og vores kontaktpersoner fra Mandal til en reception på MHV 902, hvilket altid er enormt hyggeligt.



Og som sædvanligt var der masser af mad og en dejlig stemning.

På et tidspunkt gik Peter Møllenberg og jeg over på ALTA, hvor vi blev mødt af en af de norske besætningsmedlemmer på ALTA. Han ville gerne fortælle og vise os ALTA, og hold da op sikken en rundvisning vi fik, og hvordan ALTA havde fungeret som ministryger. Vi så hele skibet og sluttede af i messen, hvor vi fik en øl.

Efter at al festivitas på MHV 902 var overstået, blev Peter Møllenberg og jeg enige om at vi skulle op i byen i uniform, med slips og distinktioner – nu skulle der festes.

På vej til det første værtshus blev vi standset af en sød norsk pige, der gerne ville fortælle om Jesus og Gud, hvilket Peter og jeg havde helt vores egne meninger om, så vi fik en rigtig god snak med hende, og tilbød at hun komme med os rundt i byen – hvilket vi desværre fik et Nej tak til ☺

På det første værtshus vi mødte op, kom vi straks i snak med en flok søde unge norske gutter, som bare ville høre hvad vi lavede i Norge – vi havde det hyle skægt sammen.

På det næste værtshus vi ville besøge, var der kø og dørmænd – men 2 pæne mænd fra den Kongelige Danske Marine havde selvfølgelig straks adgang – hvilket ingen brokkede sig over. Vi kom straks ind, og igen kom vi hurtigt i snak med de lokale.

Efter et par øl, gik vi ned til havnen hvor vi besøgte en båd restaurant. Til at starte med sad Peter og jeg alene ved et bord, men der gik ikke ret lang tid før vi blev inviteret over til et bordfuld nordmænd, og så var der fest. Hold op hvor havde vi det sjovt.

Men pludselig var Peter væk – og her sad jeg alene sammen med alle disse nordmænd – ikke fordi jeg var bange – nej jeg havde det enormt hyggeligt, men hvor var Peter blevet af.

På et tidspunkt hvor de næsten alle skulle på toilet, kom tanken, det er vist nu du skal hjem til MHV 902, så jeg smuttede stille og roligt af sted. Undervejs tilbage mødte jeg Peter, som havde været nede på MHV 902 for at låne penge.

Peter havde sagt – jeg skal bruge nogle penge – skal have købt Kaj fri – det går helt galt ☺

Søndag morgen kl. 10.00 var vi alle inviteret til kirkelig andagt på ALTA, hvilket var en tradition de holdt i hævd. Andagten sluttede med et glas portvin til alle.

Omkring middagstid tog vi af sked med Mandal og Kleven og turen gik direkte sydpå. Omkring kl. 22.00 ankom vi til Struer, efter en fantastisk tur.

Resten af august gik stille og roligt.

Men nu nærmede sig Høst og Kræmmermarked som skulle afholdes i dagene 3, 4 og 5. september, hvilket vi var meget spændte på – vi havde satset med at lave årets fest som et tema.

Fredag eftermiddag var der solgt ca. 60 billetter til lørdag aften, hvilket var en katastrofe, og om aftenen, hvor vi sædvanen tro afholdt vores sponsorbankospil, tegnede det heller ikke godt. Vi fik solgt godt af plader og amerikansk lotteri, men så var det også sagt.

Vi havde omkring 130 personer inde til bankospil, og der blev solgt ca. 15 sodavand og 10 fadøl og en del kaffe. Hvad vi senere opdagede var at nogle havde deres egne drikkevarer med – jo det tegnede ikke godt.

Lørdag morgen var teltet fyldt til gratis morgenkaffe, men så var det også sket igen – vi havde en jævn omsætning i løbet af dagen, men ikke noget der rykkede. Vi havde dog fået solgt ca. 70 mad billetter siden fredag middag.

Så alt i alt var der ca. 130 betalende gæster, som Anni og jeg bød velkommen på en meget utraditionel måde iført tyrolertøj

Tale lørdag aften til Høst og Kræmmermarked 2010

Vi stiller os op på scenen, begge med en mikrofon i hånden – uden at sige noget – og så skal musikken bare blæses af til "Anton aus Tirol". Hvor vi kan synge med, synger vi – ellers fyrer vi den bare af. Når musikken er færdig overtager vi uden musik.

Kaj:

En lidt anderledes start – måske, men vi vil gerne starte med at byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til Høst og Kræmmermarked 2010 – nu har Anni og jeg lagt stilen.

Anni:

Heldigvis skal vi ikke leve af at synge.

Det er dejligt at se den store opbakning bag dette års Høst og Kræmmermarked, hvilket gælder sponsorer, frivillige og ikke mindst jer alle der sidder herinde i teltet i aften.

En stor tak skal selvfølgelig også nævnes for det kæmpe arbejde som Leif, Sonja, Elle, Diana og Smidt yder for at et arrangement af denne karakter kan blive en realitet

Kaj:

Der er nogen vi slet ikke må glemme

En stor velkomst skal selvfølgelig også lyde til Spjald Madbutik, De Fynske Tyrolere og Bounty. De Fynske Tyrolere og Bounty har lovet os at der bliver stor mulighed for at kunne gå træt hjem i nat. De har lovet os at give den fuld gas i aften. Nu er resten op til jer – baren er klar – er det ikke rigtigt....

Jeg kan ikke høre jer....

Anni:

Menuen i aften er:

Skinkesnitsel

Øl marinerede skanker

Tyske pølser

Brasede kartofler

Varm kartoffelsalat med ærter

Dessert

Æblekage på tysk – (noget med apfel og noget mere...) vi blev om bare at sige æblekage på tysk

Kaj:

Specielt til damerne

Mangler der toilet papir – så kom endelig til mig – i år har jeg nøglen til depotrummet

Anni:

Og så lidt alvorligt

Under spisningen vil vi meget gerne appellere til jer alle om ikke at ryge inde i teltet. Der er stillet spande op udenfor til cigaretskod.

Kaj:

Endnu engang rigtig hjertelig velkommen til jer alle og vi håber I alle må få en rigtig hyggelig og sjov aften her i teltet.

Anni:

Velbekomme. Vi starter med bord 1

Nu var vi spændt på vores tyroler musikere – hvilket desværre viste sig at være en ren katastrofe. KL. 20.30 var jeg ude ved Bounty for at høre om de ikke snart gik på – Tyrolerne kunne overhovedet ikke fange publikum og så havde vi temperaturer nær frost – så der skulle til at ske noget.

Bounty var på fra kl. 21.00 og så kørte festen – lige indtil kl. 01.30.

Fra søndag morgen til søndag middag skete der overhovedet ikke noget – baren var nærmest total død. Nu var vi spændt på vores Blues orkester, som spillede helt fantastisk. Det var kanon musik, men vi fik en del klager på at det var for højt – og jeg havde kun en tanke til dette – så gå dog hjem – I bruger alligevel ingen penge – I kommer kun for at høre gratis musik.

Om aftenen var vi alle igen samlet på Klods Hans for at få en gang mad og alle var enige om at det havde været en "dårlig" Høst og Kræmmermarked – vi skulle være glad vi holdt skindet på næsen.

Efterfølgende viste det sig at vi havde haft et underskud på 13.000,- kr. – og nu skulle vi alle gå i tænkeboks. Jeg var helt afklaret – vi skulle lukke og slukke.

I mellemtiden var vores kommende skiferie også kommet på plads. Vi skulle til Hemsedal i Norge sammen med Annette og Peter og mange andre. Vi skulle vist være omkring 20 personer i en hytte.

Og så skete det jeg flygtede mest af alt – tirsdag den 07/09-2010 fik jeg en opringning hos EG i Kolding – det var Ingrid fra Gåsdal, som ville fortælle at Atchara var "klappet sammen" og blevet kørt til Herning Sygehus med ambulance med ekstrem stor hovedpine. Ingrid var taget med Atchara, så jeg skulle "bare" tage den med ro.

Mine første tanker var en hjerneblødning og min arbejdskollega Bente, som havde haft de samme symptomer – og der fór mange tanker igennem mit hoved.

Martin som overhørte samtalen kunne straks fornemme at der var noget galt og spurgte efter samtals afslutning: "Er det en af drengene".

Efter at Martin havde fået at vide var der var sket, var kommentaren straks: "Du tager af sted nu, og kører fand... ordentlig. Tænk ikke på EG – nu er det din familie der tæller – vi flytter alle dine aftaler, men jeg vil meget gerne have en status i aften – for at høre hvordan det går – og lov mig så at køre ordentlig.

Martins ord gjorde mig glad – selvom om jeg var meget bekymret for Atchara. Heldigvis havde jeg et hotline opkald fra Permagreen fra Grønland, som gjorde turen "kortere" – jeg skulle pludselig fokusere på noget andet.

Ved ankomst til Herning Sygehus var Atchara netop kommet tilbage fra scanning, og inde hos hende sad Ingrid. Da Atchara hørte at jeg kom – kunne hun slet ikke holde tårerne tilbage. Hun havde stjerne ondt og kunne ikke lukke øjnene op. Kort tid efter blev hun overført til "overvågningsafdelingen", hvorefter Ingrid tog afsked med os.

Atchara var total afkræftet, og vi måtte opgive et toiletbesøg – der blev fundet en anden løsning med et bækken. Efter at jeg havde været inde hos Atchara i ca. 3 timer, besluttede jeg mig for at køre hjem. Hun

blev mere og mere træt og trængte til hvile samtidig med at hun konstant græd – og så havde jeg jo også lige 2 drenge der skulle have mad.

Om aftenen var der flere thaier på besøg hos Atchara.

På vej hjem fik jeg snakket med Martin, Mor og Minna – jo, jeg havde også brug for at få snakket – at se Atchara lide på den måde gjorde ondt på mig.

Derhjemme forklarede jeg Casper og Jesper hvad der var sket, og Jesper vidste overhovedet ikke hvor han skulle gøre af sig selv. Lektierne blev til en gang ”suppe”, og jeg blev nødt til at skrive en seddel til skolen, som forklarede situationen – hvilket selvfølgelig var OK.

Den nat sov Jesper nede hos mig.

Onsdag morgen tog jeg ind til sygehuset og var der omkring kl. 09.30, hvor Atchara var klar til at tage med hjem.

De kunne ikke sige hvad der var årsag – andet end at Atchara havde store spændinger i nakke regionen, og som var årsag til den ekstremt store hovedpine.

Jeg spekulerede meget på om det kunne være den netop overståede Høst og Kræmmermarked der var skyld i Atchara’s sygdom, hvilket jeg syntes lød forkert.

Stille og roligt begyndte brikkerne at falde på plads – alt pegede på psykisk arbejdsstress, grundet mange problemer med ISS. I den forbindelse kontaktede jeg Kristelig Fagforening og havde en god dialog med dem.

Fra mor og far, Hanne og Per, Anni og Ole, kom der blomster, Minna kom på besøg i weekenden og fra Gåsdal havde de samlet ind til Atchara og som personlig blev overrakt. Det ene med det andet gjorde at Atchara følte at der var mange der tænkte på hende. Martin – min chef – fulgte dagligt op på hvordan Atchara havde det – mine kollegaer spurgte næsten dagligt hvordan Atchara havde det – og alle disse oplevelser var med til at gøre perioden holdbar – vi var ikke alene – men der var mange der tænkte på Atchara, og som kom som en stor overraskelse for hende.

Som hun en aften sagde: ”Jamen Kaj, jeg troede ikke der var så mange der tænkte på mig”.

Men hvor var ISS og deres omsorg – INGEN steder – tværtimod. De ringede mange gange med følgende ordlyd: ”Atchara vi har problemer i næste uge – er du klar og kan tage dette”. Nej respekten for at Atchara var gået ned med flaget, var ikke til stede.

Pludselig opdagede vi i den efterfølgende periode, at Atchara fik udbetalt for lidt i forhold til kontrakten, og dette blev selvfølgelig meddelt fagforeningen. Og ganske korrekt – Atchara var i 2010 blevet snydt for ca. 5.500,- kr. Dette ville vi selvfølgelig ikke acceptere og fagforeningen indledte en ”kamp” mod ISS.

Og ikke nok med det, Atchara ”lå ned” og på trods af dette blev de ved med ”sparke” – pludselig kom følgende brev:



Atchara Jørgensen
[redacted]
7280 Sønder Felding

28.09.2010

Sendt med afleveringsattest

**Vedr.: Dit ansættelsesforhold hos ISS Facility Services –
cpr.nr.: [redacted] – nedsættelse i tid.**

Vi bliver nødt til at sætte dig ned i tid, med 2,75 time dagligt på Velserv/Gåsdal
Bygningsindustri 3050185 0010

Med henvisning til overenskomstens §15 stk. 1 bliver dit time antal ændret
fra den 29.01.2011.

Skulle du ønske yderligere information vedrørende ovenstående, er du vel-
kommen til at kontakte serviceleder Connie Jensen.

Med venlig hilsen
 Facility Services A/S
Jegstrupvej 4L
Birgitte Bjerregaard
Kundechef

Jo vi havde virkelig med en "god" arbejdsgiver at gøre – som ikke fattede en skid, og som ikke engang kunne sende et brev uden stavfejl. I min verden det dybt tragisk og utilgiveligt.

I weekenden den 11. og 12. september tog jeg mig den frihed at tage en sejlads med Briann for Frederikshavner flotillen. Vi skulle sejle med Skat – og det plejer at være spændende.

Jeg skulle afhente Briann i Aalborg, hvorefter turen gik mod Frederikshavn. Efter lidt forsinkelse i Frederikshavn kom vi ud i Kattegat og vores ”Skattepiger” (Tina og Tinna) var straks klar til den store kontrol. Vi søgte mod Skagen.



Når hundene ikke var med ombord på skibene, var det med at passe godt på dem.



Vi havde en ufattelig spændende dag, hvor "skattepigerne" besøgte en del store skibe – dog uden at finde noget ulovligt. Til aften gik vi ind til Skagen, hvor vi havde en dejlig og hyggelig aften.

Søndag morgen gik det atter ud i Kattegat, hvor vi igen havde nogle meget spændende oplevelser, inden det gik tilbage til Frederikshavn.

Lige før Frederikshavn fik vi et opkald fra Redningstjenesten i Aalborg – de ville gerne afholde en øvelse med os ud for Frederikshavn. Dette var vi selvfølgelig alle med på.



Vi var i alt 6 personer, inkl. Tinna fra Skat, der godt kunne tænke sig at blive hejst op i helikopteren. Jeg har aldrig prøvet dette, i de nye redningshelikoptere.

Efter at vi alle var kommet op, fik vi en rundtur omkring Frederikshavn, hvorefter vi blev firet ned igen. Det hele havde været en kanon oplevelse.

Velkommen til Frederikshavn, gik turen atter tilbage mod Sdr. Felding efter en dejlig weekend.

I september måned tog Atchara og jeg os den frihed at tage en overnatning på Hostrup Hotel efter at vi havde afleveret drengene hos mor og far. Vi trængte til at komme væk fra det hele. Vi havde en rigtig dejlig aften, hvor vi sad i restauranten og fik noget rigtig godt mad – og forkælede os selv.

Dagen efter tog vi til Tyskland og handlede stort ind – med hensyn til thai varer. Herefter gik det mod Skærbæk hvor mor og far ventede med en god middag.

Efterhånden var det blevet tid til årets sjatfest, og vi alle spændt på årets resultat af Høst og Kræmmermarked, hvilket et eller andet sted nok var kendt – på et eller andet niveau. Vi havde et underskud på ca. 13.000,- kr. og havde dermed tæret af vores egenkapital.

Nu skulle der til at tænkes anderledes – men derom senere.

Vi havde en kanon hyggelig aften hos Elle og Jesper, hvor der ikke manglede noget som helst. Vi var alle enige om at dette blev betalt af Høst og Kræmmermarkedskassen – selvom den så noget tom ud.

Efteråret var godt startet og Casper og Jesper skulle med til henholdsvis Håndbold, Fodbold, og Håndbold, Gymnastik – hvilket igen i år var en større udskrivning, men pyt – det var vigtigt at de kom med.

Jeg gik på hjemmefronten i gang med at opdatere hjemmesiden / Conventus og optimerede hjemmesiden så meget, at jeg næsten ikke selv skulle pille mere i SFGIF – det var et større arbejde med at kopiere HTML kode fra Conventus til hjemmesiden, men resultatet var ganske OK. Samtidig lavede jeg mange brugermanualer vedr. Conventus, som også blev lagt ind på hjemmesiden.



Fodbold

- Udvalgsmedlemmer
- Udvalg Klubhus
- Sommersæson - udendørs
- Vintersæson - indendørs
 - Kontaktside - Indendørs
 - Opslagstavle
 - Tilmelding - Indendørs
 - Leg og Fodbold
 - U 10 + U 11 drenge
 - U 12 drenge
 - U 13 drenge
 - U 13 + U 15 piger
 - U 15 + U 17 drenge
 - Seniorbold

U 15 + U 17 drenge medlemsliste

Køn	Navn	Postnr.	Må billeder med dig på - blive lagt ind på WWW.SFGIF
Mand	Alexander Pilgaard Kjær	7280 Sønder Felding	ja
Mand	Brian Jakobsen	6933 Kibæk	
Mand	Casper Jørgensen	7280 Sønder Felding	Ja
Mand	Casper L. Christensen	7280 Sønder Felding	ja
Mand	Christian Svendsen	7270 Stakroge	ja
Mand	Frederik Christensen	7280 Sønder Felding	ja
Mand	Jesper Tvede	6933 Kibæk	Ja

Efterfølgende var jeg inviteret med til bestyrelsesmøde i SFGIF, hvor jeg viste de mange nye muligheder, og kunne fortælle at Conventus linkede direkte over til vores hjemmeside med hensyn til manualerne.

Om det sagde de andre noget – ved jeg ikke, men jeg var glad for slutresultatet.

I oktober måned investerede vi i en ny biograf sofa og en ny fryseboks. Biograf sofaen, var sat 5.000,- kr. ned og fryseboksen som vi købte fra elektriker Leif, fik jeg et rigtigt godt tilbud på, da han gerne ville af med den – den var for stor til "almindelige borgere".

I efterårsferien var det aftalt at Jesper skulle ned til mor og far og at jeg skulle hente ham, hvis tiden blev for lang.

Ugen gik og der kom ingen tilbagemeldinger der hed at han gerne ville hjem – han kom først hjem om søndagen, og havde haft en meget god uge i Skærbæk og sammen med naboens drenge.

I oktober måned var jeg med Casper til forældresamtale i skolen, hvor de indledte med følgende: "Normalt plejer vi at rose børnene som det første, men det gør vi ikke denne gang. Denne gang vil vi gerne starte med at rose forældrene, for den information I gav os inden skolestart – og som gjorde os klar til at møde Casper.

Jeg havde skrevet følgende til skolen:

Hej Else

Håber du har haft en rigtig god sommerferie - og er klar til et nyt år.

Vi har haft en rigtig god sommerferie, og grunden til at jeg skriver til dig, er at Casper i år har mødt hans rigtige mor og 2 halvsøstre, og kan være meget følelsesmæssigt påvirket.

Efter at vi kom hjem græd Casper i mange dage og jeg har snakket meget med Casper omkring hans biologiske mor, og jeg vil meget gerne at I spørger ind til hans oplevelser, hvilket jeg tror han bliver meget glad for – selvom han måske begynder at græde igen – men så forklar klassen hvorfor, og det at græde er OK.

Casper kom selv til os inden vi skulle af sted, og havde et stort ønske i år – og det var at møde hans rigtige mor. Jeg har sendt 8 billeder til fremkaldelse – så de kommer snart – og dem får han med i skole.

Men jeg kan garantere dig for at det var en stor oplevelse – og der var ikke ret mange der ikke fældede en tåre – det var en stor oplevelse for alle.

Udpluk fra min dagbog:

Casper's biologiske mor forklarede følgende til Casper:

Casper, da din far døde, vidste jeg at det ville blive hårdt og havde aldrig drømt om at skulle adoptere dig bort – vi skulle nok klare den.

Men pludselig opstod chancen for at adoptere dig bort, til din fars søster. Det var ikke nogen nem beslutning – men jeg kunne se at du ville få et bedre liv hos dem i Danmark – end jeg kunne give dig.

Jeg havde ingen penge og måtte vælge mellem 2 under. Jeg besluttede det jeg troede var bedst for dig.

Jeg har ikke tidligere haft muligheden for at se dig – pengene har været rigtig små, men da jeg i år hørte at du gerne ville se mig, var der ingen tvivl. Jeg ville også gerne se dig. Du er aldrig nogensinde forsvundet ud af mit "hjerte" – du er stadig den dreng, jeg har født. Begge mine piger ved at du findes, du er ikke nogen hemmelighed – og deres store ønske er også at se dig.

Jeg vil bede dig om at følge dine forældres anvisninger om skolegang, så du kan få et bedre liv end jeg har haft. Mit liv har ikke været nogen "dans på roser".

Jeg håber du fremover vil komme og besøge mig Thailand – du er altid velkommen.
Vi vil alle gerne tage afsked med jer i lufthavnen – så får du muligheden for at hilse på dine halvsøstre.

I slutningen af oktober – en søndag eftermiddag, fik jeg pludselig en opringning fra Jespers træner med følgende besked: "Jesper er kommet til skade og skal på sygehuset – vil du foranledige dette?"

Jo – det skulle jeg nok, men først skulle jeg have fat i lægevagten, og så gik det slag i slag. Jeg afhentede Jesper i Barde og kørte ind til Herning Sygehus, hvor vi efter 3 timer endelig kunne køre hjem igen. Jespers hånd skulle kontrolleres i Holstebro, da man var bange for at "bådsbenet" i hans hånd var skadet og som ikke kunne ses på røntgenbillederne.

På vej hjem fra Herning var der beskeder fra Per (træneren), som jeg fik snakket med, ligesom jeg fik snakket med den anden træner (Anita). Jo omsorgen var stor - hvilket var dejligt.

Efter 8 dage blev Jesper kontrolleret i Holstebro og heldigvis var der ikke noget – han kunne spille håndbold igen, hvilket han var meget glad for at høre.

Endelig langt om længe, fik Casper en mail fra hans mor, og den gjorde bare stor glæde – en meget længe ventet mail. I mailen var der billeder af hans søstre – som gjorde stor glæde.

Fredag den 19. november holdt Jesper fødselsdag for hele klassen fra kl. 13.00 til 16.30 hvilket efterhånden var unormalt, da de fleste holdt det om aftenen, og som ingen af børnene syntes om. Men det var nok mest af hensyn til forældrenes arbejdstider.

Til aften ankom mor og far og Minna og Leo til aftensmad og vi havde en dejlig aften. Lørdag formiddag gik far og jeg ombord i de gamle træstubbe som vi i sommers havde lagt til side, og fik flækket dem alle. Nu var det også på plads.

Hen til aften var det tid til fest – vi skulle til Aases's 50 års fødselsdag på Mors. Vi skulle have Anette Schjøttz fra Herning med os og havde en dejlig aften. Jeg fik også snakket med Natasja – hende og hendes søster som vi hjalp i Thailand – det var dejligt.

Omkring kl. 00.30 kørte vi tilbage, da Atchara var begyndt at få smerter igen, men det havde været en dejlig aften med masser af god mad.

Anette og jeg "stjal" hver en øl, som vi kunne nyde i bilen mod Herning. Turen hjem var mystisk nok hurtigt overstået.

Lørdag den 27-11/2010 kom den første sne for alvor og det ovenpå meget store kuldegrader, som havde været den seneste uge, og så skulle Casper absolut denne dag besøge hans "kæreste" i Brande. Men når "amorinerne" kalder – så skal man af sted ☺

Lørdag den 27-11/2010 var også den dag, hvor jeg fik min første private mobiltelefon. Det at skifte en defekt mobiltelefon i EG til noget brugbart, var åbenbart ikke noget der var nemt, og så måtte jeg tyde til andre midler – ikke at den skulle bruges firmamæssigt, men at private kunne komme i kontakt med mig.

Vinteren havde for alvor taget sit indpas i Danmark med snestorme og store kuldegrader, og det endte med at jeg måtte investere i vinterdæk – det hele blev en smule for spændende.

I starten af december efter et projektmøde i Århus, ”fangede” jeg mig selv i, igen at kigge efter stillingsannoncer, og det endte med at jeg sendte en uopfordret ansøgning til Bredana Systemudvikling A/S i Kolding, som NAV konsulent.

3 dage efter blev jeg kaldt til en samtale hos Erwin Andersen A/S (rekrutteringsfirma) i Middelfart. Bredana søgte en Teamchef for deres NAV afdeling. Det satte en hel masse i gang inde i mit hoved – var jeg klar til en chefstilling, og dermed få personaleansvar igen – jo der var mange spørgsmål. Beslutningen blev at jeg ville give det en chance.

Jeg tog til Middelfart og havde et fantastisk godt møde med Søren, hvor vi kom omkring mange ting. Nu kunne jeg så kun vente – og der gik ikke ret mange dage, før jeg fik svar fra Bredana, om at de gerne ville have et møde med mig. Jeg skulle til møde med Bo Winther – deres regionsdirektør, hvor også deres administrerende direktør Bent Hansen, var med i starten.

Vi havde et rigtig godt møde på 2 timer, hvor jeg fornemmede en meget god stemning og kemi – nu kunne jeg så kun vente igen.

I weekenden op til jul skulle jeg ud at sejle med Briann og besætningen fra Århus. Vi havde lånt MHV 910 fra Aabenraa. Da vi sejlede ud af Aabenraa havn var det ekstrem meget tåget – og ind i mellem kunne vi ikke se vores egen stævn. Vi skulle til Middelfart, og jeg havde den første vagt, hvor vi som sagt ikke kunne se noget som helst. Vi havde vores radar og vores dagslyssøkort, og ankom sikkert til Middelfart hvor vi overnattede.

Lørdag morgen startede vi meget tidligt og skulle ud i Storebælt og videre til Kalundborg, for derefter at gå mod Svendborg. Undervejs mod Storebælt, blev vi kontaktet af Redningstjenesten, som gerne ville øve med os. 1 time senere ankom de.





6 personer blev hejst op og fik efterfølgende en rundtur i helikopteren, hvorefter vores tur kunne fortsætte.

Men vi var ikke færdige med øvelser den dag – nej de ville gerne øve med os til aften igen – i mørke, hvor det bl.a. var mig der blev hejst op. Det at ”hænge” i snoren er altid en stor oplevelse – specielt når man nærmer sig helikopteren, hvor trykket er enormt stort.

Efter øvelse 2 fortsatte vi mod Svendborg, hvor vi ankom omkring kl. 20.00 til en velfortjent gang aftensmad – som sædvanligt var en stor nydelse.

Søndag morgen skulle vi tilbage mod Aabenraa og lige efter Svendborg Sund broen blev vagten igen afleveret til mig – fra Briann lød følgende: ”Kaj du sejler os bare tilbage til Aabenraa – jeg går ned og sover”.

Vi havde en spændende sejlads i is, som er første gang jeg har sejlet i is, men dog ikke så tyk at vi ikke måtte sejle.

Et godt stykke ude i Lillebælt kunne Briann ikke dy sig. Pludselig kom meldingen ”bjærgemas overbord til bagbord” – og så måtte der handles hurtigt, men fattet. Jeg fik vendt skibet og bjærget vore ”bjærgemas” – og alt i alt var jeg godt tilfreds med øvelsen.

Velankommen til Aabenraa gik turen mod Sdr. Felding – godt træet.

Julen nærmede sig med hastige skridt – selvom vejret var ekstrem dårligt, og vi var ved at få et problem – vi havde ingen juletræ – men heldigvis skulle Renu og Kurt til Thailand i julen og havde et juletræ i overskud, som vi ”arvede”, hvilket også var i sidste øjeblik.

Fredag formiddag den 24/12 ankom mor og far, hvor vi startede med lidt julefrokost – og ellers havde en stille og rolig dag.

Atchara og mor stod sædvanen tro for juleaftensmaden, hvor den stod på and, god sovs og gammeldags hvidkål, og selvfølgelig mors gode Risalamande.





Atchara på "raseri" tidspunktet. Hun fik en "snydegave" – som bare blev mindre og mindre. Hun fik et par 14 karats guld øreringe.





Vi havde alle en dejlig aften – hvor vi holdt de gode jule traditionerne i hævd.

Mellem jul og nytår arbejdede jeg hjemmefra og Casper og Jesper hyggede sig med sneen og ikke mindst computerne. Det var nogle stille og rolige juledage vi havde.



Året 2010

Året 2010 var et år præget af mange store begivenheder. Året startede med at vi fik beskeden, at Bygteq it, var blevet opkøbt af EG A/S gældende pr. 01-01/10 og at vi på et tidspunkt inden sommerferien skulle flytte til Kolding.

De første måneder af 2010 var præget af hård vinter, med store minus grader og meget sne – men Jesper og Casper's håndboldkampe måtte vi med til – uanset vejret. De kom begge meget langt – hvilket var en stor fornøjelse.

I løbet af vinteren fik jeg aftalt min kommende ferie med Yoko og Takashi fra Japan, at jeg skulle besøge dem, og samtidig blev vores tur til Thailand også planlagt.

Min tur til Japan blev en af de største ture jeg nogen sinde har haft – hvis ikke den største – det var en kæmpe oplevelse.

I Thailand startede Atchara, Casper og Jesper med en færdselsulykke, hvor ingen heldigvis kom alvorligt til skade. Atchara fik købt hendes nye Toyota – der efter vores ferie skulle køre som taxi.

I Bandan viste det sig at Atchara var blevet "ejer" af et stort flot nyt hus. Da jeg kom retur havde vi en dejlig lang ferie i Pattaya sammen med Savit og Finn.

Sidst men ikke mindst fik Casper kontakt med hans biologiske mor og hans 2 halvsøstre.

Hele efteråret var desværre præget af sygdom, da Atchara i starten af september blev hasteindlagt på Herning sygehus – vi frygtede alle det værste – men heldigvis var det ikke noget "grimt".

Vinteren kom meget tidligt – allerede i midten af november – og forsinkede alt, og et eller andet sted glædede jeg mig til vores kommende skiferie, som vi i december blev nødt til at aflyse, grundet Atchara's sygdom.

Julen blev holdt hjemme hos os selv sammen med mor og far – stille og roligt – men meget hyggeligt. Det samme gjorde sig gældende for nytårsaften, som vi holdt inde i Snebjerg hos Tarr og Ole, sammen med en flok andre dansk/thai familier – en hyggelig aften, og nu var vi klar til det nye år.

2011 startede med at jeg fra Middelfart blev bedt om at komme til en større prøve hos dem – og hold da op. Det havde de ret i. 6 skriftlige prøver – hvoraf de 4 var på tid – og efterfølgende en samtale med Søren, hvor jeg fik en feedback på prøverne og en generel snak.

På den analytiske prøve havde jeg fået en score på 8, hvilket jeg var yderst godt tilfreds med. 9 var det højeste man kunne opnå.

Herefter kunne jeg kun vente igen.

En dag jeg sad i Kolding ringede Jesper til mig. Han havde fået en god idé. Han ville lave en sneskraber, men skulle lige høre om han måtte save den ødelagte skovl over, da han skulle bruge skaftet. Det var OK. Men der gik ikke mere end 10 minutter, så ringede han igen. Skaftet var for kort, og ville nu høre om han ikke måtte save riven over – og den gik ikke – øv.

5 minutter efter ringede han igen – om han måtte låne min boremaskine, hvilket var OK. Han havde fundet et bræt, som han borede huller i, så de passede til rivens "tænder", og med et slag af en hammer – havde han fået lavet en stor sneskraber.

Da jeg kom hjem fra Kolding, skulle den straks demonstreres – og ganske rigtigt – den virkede ☺

Fredag den 14. januar skulle vi alle fra EG Byg & Installation til Kickoff i Horsens. En lang dag med rigtig mange taler. Kl. 18.30 var der middag og efterfølgende fest, hvor vi havde en sjov aften.

Lørdag formiddag kørte jeg hjem til Sdr. Felding igen – godt brugt.

Ugen efter blev jeg indkaldt til et nyt møde med Bredana. Vi skulle snakke værdier. Til mødet deltog også Bent Hansen (Administrerende direktør) og havde et rigtigt godt møde, hvor jeg blev testet på værdier og holdninger. Og så kunne jeg kun vente igen.

Onsdag den 26. januar skulle vi have projektafslutning på Mjølner fase 1, og jeg havde endnu ikke hørt fra Bredana. Til middag fik jeg tjekket min private mailboks og der var svar fra Bredana. Jeg skulle komme til en afsluttende samtale – hurtigst muligt, hvilket blev aftalt til samme dag kl. 15.30. Nu vidste jeg at jeg var kommet igennem "nåleøjet" – langt om længe ☺

Eftermiddagen var en mystisk oplevelse – Mjølner fase 2 startede og der blev sagt mange ting – men jeg var konstant et helt andet sted, hvilket Birthe (projektleder) også havde lagt mærke til.

Mange af de ting der blev sagt – havde jeg ønsket var blevet sagt i december måned – det ville have haft en helt anden udgang.

Jeg tog til møde hos Bredana og skrev under på en kontrakt – og havde nu kun tilbage at skulle opsige mit job i EG.

Om aftenen efter hjemkomst skrev jeg en mail til Kim (direktør i EG Byg & Installation) og Martin (afdelingsleder for Artesa gruppen) og meddelte dem min beslutning. Det blev til følgende:

Hej Martin og Kim

Jeg vil gerne takke jer for den kæmpe store opbakning I gav mig i dag – var den dog bare kommet for 2 måneder siden, havde jeg nok ikke siddet i den situation jeg nu sidder i, men omvendt det er historie nu.

Hvorfor skriver jeg denne mail til jer nu!

Martin du har møde i Hjørring i morgen, og jeg syntes ikke det er fair at du først får nedenstående info på skrift på fredag, da jeg kender lidt af din dagsorden i morgen.

Efter diverse projektmøder i 2010 tog jeg mig selv i, hver gang jeg var kommet hjem, at søge i diverse job databaser på nettet. På et tidspunkt blev jeg opmærksom i denne adfærd og kom frem til at jeg følte mig lidt som "Palle alene i verdenen" og en kæmpe kamp mod modsigelser – og resten kender I.

Jeg "kom" i starten af december til at sende en uopfordret ansøgning til et firma i Kolding, og 2 dage efter kom der en mail fra Erwin Andersen i Middelfart, at jeg blev inviteret til et interview hos dem, og så startede møllen.

1. møde var som sagt hos Erwin Andersen 1 time, herefter 2 timer hos virksomheden, herefter 4 timer hos Erwin Andersen, herefter 1½ time i virksomheden og til slut i aften 1 time i virksomheden – alt sammen vel at mærke udenfor normal arbejdstid :-)

Det er først i aften at vi er nået frem til en aftale, og som jeg havde håbet vi havde på plads inden mødet i dag – men desværre, den er først kommet på plads i aften.

Det korte af det lange er at jeg opsiger mit job pr. den 27. januar 2011 med fratrædelse den 28/2-2011 – jeg har en skriftlig opsigelse med på fredag.

Den er den "kedeligste" opsigelse jeg nogen sinde har lavet, da jeg har været glad for mit job, mine gamle kollegaer, kunderne og ikke mindst det kæmpe positive samarbejde jeg har haft med Martin – og til dig Martin – det er IKKE din skyld, men jeg tror du kender årsagerne!

Og til spørgsmålet som nok lurer hos jer – hvor skal du så hen?

Jeg har valgt et job hos Bredana Systemudvikling A/S i Kolding som teamchef for deres NAV afdeling

M.v.h.

Kaj

Kim var på mail og svarede prompte, og så startede der en intens korrespondance – vel at mærke sagligt og i en god tone.

Birthe fik også meddelelsen, da det havde stor indvirkning på projekt "Mjølner fase 2".

Torsdagen forløb på følgende måde:

Om morgenen havde jeg møde med Birthe i ca. 2 timer. Herefter havde jeg et telefonmøde med Martin i ½ time. Fra kl. 11.30 og 1 time frem, havde jeg et møde med Kim på hans kontor. Fra kl. 15.00 til 16.30 havde

jeg et telefonmøde med Martin. Sluttelig havde jeg et telefonmøde med Jan (direktør for salg og marketing i EG Byg & Installation) i 1½ time.

Og hold da op, hvor var jeg nu kommet i tvivl om mit kommende skifte. De mange "skulderklap" og "indrømmelser" i løbet af dagen, havde sat sit præg. Jeg fik i løbet af aftenen taget min endelige beslutning, og skrev en mail til Bo hos Bredana, hvorefter jeg gik tidligt i seng den aften – mit hoved var ved at "sprænges".

Fredag morgen til Kolding, var beslutningen taget og jeg havde 1 samtale med Søren fra Middelfart og 1 samtale med Bo, hvorefter jeg havde møde med Martin, hvor jeg kunne meddele at jeg "blev". Kontrakten med Bredana var blevet annulleret.

Det var dejligt og ekstremt positivt at se en "lettet" Martin, og høre "begejstringen" fra Kim via mobiltelefonen. Jan kom i løbet af formiddagen, gav mig et klap på skulderen og sagde: "Jeg er meget glad for din beslutning", og så gik Jan igen. Der kunne ligesom ikke siges så meget, da ikke ret mange kendte historien.

Om eftermiddagen ringede jeg til Aase og meddelte hende at jeg blev, og også herfra var der kun positive ord omkring min beslutning.

Fredag aften gik jeg også tidligt i seng – de seneste dages "oplevelse" tærede mere end jeg havde regnet med.

Om lørdagen skulle ud og sejle en lille tur fra Thyborøn, hvilket var dejligt – at komme helt væk fra det hele og få masser af frisk luft – dejligt.

Tirsdag den 1/2-11 fik vi et mystisk brev fra ISS som straks blev videresendt til vores advokat i Krifa, som nok var en respons på en mail fra advokaten fredag den 28/1-11 til ISS.



Atchara Jørgensen
[redacted]
7280 Sønder Felding

31. januar 2011

Sendt med afleveringsattest

Advarsel cpr.: [redacted].

Vi har beklageligvis konstateret, at du har haft mange sygedage, der belaster kunderne og dine kolleger.

Vi ser os derfor desværre nødsaget til at give dig en skriftlig advarsel.

Såfremt du ikke straks retter op på ovennævnte forhold, må vi tage dit ansættelsesforhold i ISS op til nærmere overvejelse.

I forbindelse med dit sygefravær hos ISS Facility Services A/S bedes du fremsende en friattest. Friattesten skal være ISS i hænde senest den 8. februar 2011.

Friattesten bedes sendt til:

ISS Facility Services A/S
Att.: Connie Jensen
Jegstrupvej 4L
7800 Skive

ISS betaler friattesten. Såfremt friattesten ikke fremkommer inden den angivne frist bortfalder retten til sygedagpenge/sygeløn indtil 1. hele fraværsdag efter dens fremkomst.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din Service Manager Connie Jensen.

Med venlig hilsen
ISS Facility Services A/S
Jegstrupvej 4L
7800 Skive
Birgitte Bjørregaard
Kundechef

Efter at jeg fået fremskaffet en kopi af den seneste lægeerklæring skrev vores advokat straks tilbage:



ISS Facility Services A/S
Møntmestervej 31
2400 København NV

5510

Att.: kundechef Birgitte Bjerregaard

Randers SØ, den 3. februar 2011
Sagsnr. [redacted]

Sekretær: Hanne [redacted]
Direkte nr. [redacted]
E-MAIL: [redacted]

Kristelig Fagbevægelse
Engboulvarden 30
8960 Randers SØ
Tlf. 8911 2233
Fax 7227 7127

advokater@krifa.dk
krifa.dk

Åbningstider:
mandag: 9.30-16.30
tirsdag-torsdag: 9.30-15
fredag: 9.30-14

Atchara Jørgensen, cpr.nr. [redacted]

Med henvisning til min mail af 28. januar 2011 vedr. Atchara Jørgensens sag skal jeg herved vende tilbage, idet Atchara Jørgensen har oplyst mig om, at hun den 1. februar 2011 har modtaget en advarsel fra Dem.

I advarslen gør De opmærksom på, at min klient har haft mange sygedage og beder hende rette op på forholdet.

Jeg skal i den forbindelse gentage overfor Dem, jf. også min mail af 28. januar 2011, at Atchara Jørgensen er fratrukket din stilling hos Dem med virkning den 29. januar 2011 som følge af Deres væsentlige stillingsændring ved brev af 28. september 2010.

På baggrund heraf afvises Deres advarsel af 31. januar 2011, idet min klient ikke længere er ansat hos Dem.

De anfører endvidere i advarslen, at min klient skal fremsende en friattest, idet hun i modsat fald vil miste retten til sygedagpenge/sygeløn indtil 1. hele fraværdsdag efter dens fremkomst.

Jeg anser også dette for aldeles formålsløst allerede af den grund, at min klient som ovenfor anført er fratrukket sin stilling hos ISS. I øvrigt har De tidligere modtaget en lægeerklæring af 18. november 2010 fra min klient, hvori hendes læge har oplyst, at hun ikke forventes raskmeldt før om 3 måneder fra den lægeerklæringens datering.

Jeg sender for en god ordens skyld en kopi af denne lægeerklæring og går således ud fra, at De ikke ønsker at afholde yderligere udgifter i relation til lægelig dokumentation for min klients sygefravær. I modsat fald bedes De meddele mig dette.

Derudover skal jeg fastholde det tidligere rejste krav i sagen, jf. brev af 26. november 2010, som er opgjort som følger:

Manglende løn og løntillæg	=	2.295,68 kr.
Manglende feriegodtgørelse	=	636,75 kr.
Manglende betaling til fritvalgskonto	=	919,03 kr.
Manglende betaling til S/H-opsparring	=	-200,42 kr.
Manglende indbetaling af pension	=	2.314,74 kr.
I alt	=	<u>5.965,78 kr.</u>

- et værdifuldt valg

H303



Beløbet bedes betalt **straks og inden 10 dage fra dato** og efter korrekt skattemæssig behandling overført til Kristelig Fagforenings konto i Danske Bank: med angivelse af det på side 1 anførte sagsnummer.

Inden samme frist bedes De fremsende en lønseddel som dokumentation herfor.

Pensionen bedes overført til min klients pensionsordning, ligesom feriepenge bedes indbetalt til Feriekonto eller anden godkendt feriekortordning.

Hvis De har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er De velkommen til at kontakte mig til en drøftelse af sagen.

Venlig hilsen
Kristelig Fagforening


Henning
advokat
E-MAIL:

Så kunne vi kun vente igen.

Tirsdag den 8. februar 2011 havde jeg taget en feriedag. Jeg skulle til København med 3 thaipiger (Atchara, Sawit og An). Alle 3 skulle have fornyet deres pas, og så kunne vi jo ligeså godt køre sammen – og dermed spare transportomkostninger.

Vi kørte fra Sdr. Felding kl. 09.00, hvor An lige først skulle have hævet penge i Nordea hæveautomat. Herefter skulle jeg have tanket på Q8 og inden vi havde passeret Stakroge skulle Atchara på toilet, hvilket betød at vi måtte holde ind hos Q8 i Sdr. Omme – jo det skulle nok blive en god tur !

Vi skulle være ved den Thailandske Ambassade kl. 13.00, og selvom vi holdt en kort lille pause hos Q8 i Korsør ankom vi til Hellerup omkring 12.15. Heldigvis havde der ikke været nogen som helst form for trafik undervejs. Vi startede med at besøge et indkøbscenter på Tuborg Havn, hvor jeg fik en kop kaffe og pigerne kunne få tisset.

Lidt før kl. 13.00 gik vi ind på Ambassaden, hvilket tog omkring 1 time – så var det ordnet.

Men nu var pigerne blevet sultne og ville på thai restaurant – nå ja – det var jeg da også forberedt på – hvor skulle det så være. GPS'en fandt et par lukkede restauranter, hvorefter jeg hev et es op af ærmet. Jeg ville køre ind til Hotel Absalon i Istedgade – parkere bilen der og så finde en thai restaurant, som jeg ved der er mange af i det område.

Hurtigt fandt vi også en god thai restaurant, og pigerne gik amok i thai mad – hvor de gjorde af det, ved jeg ikke – men omvendt – de var heller ikke med på en pølse eller andet godt på vej hjemad ☺

Efter lidt shopping i en thai forretning, kørte vi ud af København, hvor myldertrafikken for alvor havde sat ind – hvilket kom som en stor overraskelse for An – hun havde aldrig, i Danmark, før prøvet ”trille kø” på en motorvej. Kl. 19.00 ankom vi i Sdr. Felding – alle godt trætte.

Jeg tror det kom lidt bagpå Atchara, at man kunne være så træt efter en tur til København.

I slutningen af februar bestilte vi sammen med Sawi og Finn en sommerferie til Disneyland i Frankrig. Vi bestilte 4 dage i Disneyland og 3 overnatninger på Disney’s Davy Crockett Ranch. Vi skulle selv køre og undervejs skulle vi have 2 overnatninger hos Finn’s søster i Luxembourg, hvilket vi også skulle på tilbagevejen.

Samlet pris pr. familie inkl. halvpension, hytte og entrebilletter var kr. 9.634,-

I foråret havde vi i Marinehjemmeværnet mange øvelser med redningstjenesten, hvilket altid var meget spændende.





I april måned var Jesper og håndboldholdet U10 drenge gået videre til kredsmeesterskabet, for andet år i træk. Casper og håndboldholdet kom desværre ikke langt.

Kredsmeesterskabet skulle afvikles i Ikast-Brande hallen. Mor og far var mødt op – de ville også gerne støtte Jesper. De vandt alle indledende kampe og gik direkte i finalen, som de også vandt. Det havde været nogle meget spændende kampe, og Jesper, hele holdet, gjorde det bare helt fantastisk.



Om eftermiddagen inden den sidste kamp, kørte Casper og jeg op til Marianne og Henrik i Gandrup, som vi havde lavet en aftale med. Men med alt det håndbold vi var til, blev vi nødt til at dele os op, for ikke at aflyse alle besøg, så Atchara blev ved Jesper.

Besøget hos Marianne og Henrik var helt vild hyggelig, hvor vi til aftensmad skulle have Sushi og efterfølgende oksekød stegt på grillen. Vi havde det bare sjovt – som sædvanligt, når vi er sammen. Om søndagen efter morgenmad gik turen hjemad igen – godt trætte.

I april måned skulle vi også til Humlebi CUP i Give – 2 dage. Både Casper og Jesper skulle spille. Om lørdagen startede vi med at tage til Give og se Jesper spille de første 3 kampe, som de vandt. Herefter gik turen til Blåhøj hallen for at se Casper spille. Her så vi Casper spille 2 kampe. Men modstanden var her – noget større og det gik ikke for godt for dem.

Om søndagen gik turen mod Givskud hvor Jesper skulle spille 2 kampe – dem vandt de også, og var dermed gået direkte i finalen, som skulle spilles i Give. Dette betød at vi ikke kunne komme til at se Casper, som spillede i Bredsten. De var også langt fra en finaleplads.

Finalekampen var lidt af en gyser, og de tabte med 3 mål, men havde virkelig spillet en flot kamp.



Jeg skrev efterfølgende følgende til avisen:

Kredsmesterskab til U-10 drenge fra Sdr. Felding

U-10 drengene i håndbold fra Sdr. Felding (SFGIF) vil frem i verden

U-10 drengene fra Sdr. Felding (SFGIF) har i år igen vundet kredsmesterskabet og blev nummer to til Humlebi CUP 2011.

- Da vi sidste år startede håndboldsæsonen var alle meget spændte på hvordan det ville gå vores drenge, da vi efter sidste års kredsmesterskab i C-puljen, rykkede op i B-puljen. Nu skulle der kæmpes.

Alle på holdet har ydet en kæmpe indsats.

Vi kom igennem samtlige kampe, uden at tabe en eneste kamp, og dermed havde vi igen sikret os en plads om kredsmesterskabet, dog i B-puljen siger trænerne Anita og Per.

Stor opbakning

Forleden skulle kredsmesterskabet afvikles, og opbakning til drengene var stor. Søsken-

bedsteforældre og forældre var mødt talstærkt op.

Efter nogle nervepirrende kampe, var drengene i finalen. Finalekampen var en ren gys. Nu skulle det bedste hold findes. Det endte med flere minutters omkamp, inden Sdr. Felding-holdet kunne sætte punktum som årets kredsmester 2011.

Første nederlag i 23 kampe

Forleden weekend skulle drengene så spille om Humlebi CUP mesterskabet. Efter lørdagens tre første kampe, var holdet sikret en plads i A-puljen.

- Vi vandt dem alle tre, siger en stolt Per.

- Søndagens kampe skulle afvikles i A-puljen, og vi frygtede nogle hårde modstandere, men omvendt vi var kommet meget langt, og det var i sig selv meget flot.

Første kamp blev vundet med fire overskydende mål, som viste sig at få stor betydning. Drengene beviste simpelthen at de kan spille håndbold. Det

er drenge der vil frem i verdenen.

Den anden kamp endte uafgjort mod Brabrand. Det korte af det lange blev, at vores U-10 drenge var kommet i finalen mod Brabrand's førstehold.

Igen var der stor opbakning fra Sdr. Felding og en kæmpe stor tak for dette. Drengene kæmpede og ved halvleg førte vores U-10 drenge med et mål, men trætheden begyndte at lyse ud af dem, og de blev overhalet med 3 mål.

De endte med en meget flot 2. plads. Som de kan være meget stolte af. Med dagens nederlag var det første gang efter 23 kampe, lyder det fra trænerne.

- chri



Holdet bag kredsmesterskaberne.

Jeg havde længe gået og puslet med en lille fest for Atchara – vidste bare ikke lige hvordan. Men pludselig var ideen der, og det blev til følgende:

SURPRISE PARTY

Efter Atchara's lange sygdom vil jeg gerne lave en lille Surprice party for hende, nu hvor hun også fylder 42 år, og er kommet ovenpå igen.

Festen skal afholdes lørdag den 4. juni 2011 i Thyborøn.

Hvorfor Thyborøn:

Jeg har mulighed for at låne en ægte tysker bunker fra krigen, hvor murerne er mere end 1,2 meter, så skrig og skrål er tilladt – vi kommer ikke til at genere nogen som helst. Der er plads til omkring 50 mand i bunkeren.

Bunkeren var oprindeligt bygget som kommunikationsbunker og er af Flotille 122 Struer, blevet moderniseret med værelser, køkken og badeværelse. Dørene er stadig af gammel panser stål – så piger – skal der spilles kort, er der ingen fare for politiet ☺ - de kan ikke komme ind.

Medbring sengetøj, luftmadrasser og håndklæde – og der er masser af sengepladser i moderniserede værelser, hvor tyske soldater har sovet – dynerne er dog skiftet til nyere modeller ☺

Alle møder i Thyborøn bunkeren omkring kl. 12.00 – 17.00, og Atchara møder først kl. 17.30. hvilket Hanne og Per har fået "ansvaret" for.

For dem der vil opleve "Havet og stranden" er I meget velkommen før – jeg vil være der hele dagen – bunkeren og omgivelserne er en oplevelse værd.

Maden vil selvfølgelig være Thai mad.

Jeg håber I er med på noget sjovt, spændende og anderledes.

Kaj Heydt

SU inden den 20/5-2011 og helst meget diskret ☺ Tlf.: 5156 9605 og hvem der skal overnatte. Børn er selvfølgelig også velkomne – bare oplys hvor mange der kommer

Desværre fandt Atchara ud af at der var noget i gære – men festen skulle alligevel afholdes.

I påske ugen besluttede Finn og jeg, at vi skulle have en overnatning et eller andet sted i Jylland. Det endte med en overnatning i Thyborøn Camping Hotel & Hytteby, hvor vi skulle overnatte fra torsdag til fredag.

Turen startede fra Herning og gik mod Ringkøbing og derfra mod Ulfborg, hvor jeg skulle hente en nøgle til militær bunkeren i Thyborøn.

Jeg skulle have styr på hvor mange sengepladser der var, og Finn havde aldrig før set bunkeren, så vi slog lige 2 fluer med et smæk.

Fra Ulfborg kørte vi ud til Vesterhavet og op mod Harbøre, hvor vi gjorde holdt. Sulten havde meldt sig, og hvorfor så ikke tage en gang fast food.

Herefter fortsatte turen direkte mod Thyborøn Camping Hotel & Hytteby, hvor vi fik en dejlig positiv oplevelse med hensyn til hytterne. De var fantastiske.



Efter at vi havde fået tømt bilerne – fået en velkomst øl, tog vi ind til bunkeren, som var en stor oplevelse for dem alle. Finn og jeg fik styr på sengepladserne – uden at nogen bemærkede dette. Der var 14 senge og 20 madrasser – nu havde jeg styr på dette. Efter en tur til vandet, skulle der handles ind – lidt chips og hvad vi nu skulle bruge til morgenmaden.

Om aftenen tog vi ud og spise – en fantastisk oplevelse – kanon god mad og så i rigelig mængde og ikke mindst til ganske fornuftige priser.

At ejerens kone, som også var tjener, var thaier, gjorde det jo ikke ringere, og hun ville så gerne snakke.

Om søndagen efter fælles morgenmad i vores hytte, kørte vi ind for at se "Sneglehuset".





Inden turen fortsatte gik vi en dejlig lang tur nede på stranden.

Finn og jeg havde besluttet os for at vi skulle sejle over til Agger, og dermed give alle en ekstra oplevelse. Vi havde en dejlig overfart. Ved Oddesundbroen gjorde vi holdt igen. Vi skulle have noget at spise.

Efter at vi havde spist og total mætte gik vi en lang tur på broen og langs stranden, hvor der var lystfiskere – de fangede dog ikke noget.

Herefter skilte vi os – jeg skulle tilbage til Ulfborg for at aflevere bunker nøglerne, og Finn og Sawit tog direkte tilbage til Herning. Det havde været 2 utroligt dejlige dage

Jeg var efterhånden blevet færdig med den nye hjemmeside for SFGIF, og havde fået koblet Google Analytics på, og det var meget spændende.

Gymnastik og Idrætsforening

Sdr. Felding gymnastik og idrætsforening



Rational A/S

Sdr. Felding

Guld sponsor

- [Forside](#)
- [Om SFGIF](#)
- [Fodbold Indendørs](#)
- [Fodbold Udendørs](#)
- [Håndbold](#)
- [Gymnastik](#)
- [Badminton](#)
- [Motionscenter](#)
- [Senior Idræt](#)
- [Conventus](#)
- [Sdr. Felding Byportal](#)

Forside

Velkommen til Sdr. Felding Gymnastik og Idrætsforening - forkortet SFGIF.


Sdr. Felding Gymnastik og Idrætsforening (SFGIF) er en gammel velfungerende forening med idræstilbud til alle. Udbuddet er bredt og omfatter bl.a. fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, senior idræt og et motionscenter.


Foreningen er velorganiseret og har i øjeblikket ca. 1000 kontingentbetalende og aktive medlemmer, herudover udfører ca. 100 frivillige et stort og uundværligt arbejde i foreningen som blandt andet trænere, instruktører, holdledere, dommere, drift og administration mm.

Kalender for SFGIF

Juni

15-06-11

 Bestyrelsesmøde
Mødelokale i Hallen

 Få kalenderen som RSS

Weather by Freemeteo.com

24-timers vejrudsigt

Sønder Felding

 7°/14°C
27km/h SV
Luft: 75% - 97%

Regn

Nyheder

Sommerspring

Dato: Mandag, d. 09-05-11

Er du én af dem, som har lyst til at lave spring hele tiden, så er sommerspring noget for dig. Vi træner i 6 uger. Går du i 3 kl. og derover, så mød op i gymnastiksalen tirsdag den 17. maj kl. 17 - 18.30

Se de dejlige billeder fra Flying Superkids








Dato: Torsdag, d. 28-04-11

Under Gymnastik og Billeder er der indsat 4 dejlige billeder fra Flying Superkids arrangementet i Sdr. Felding hallen 2011

Genvej til holdtilmelding



321 personer besøgte dette websted

-  603 Besøg
-  321 Unikke besøgende
-  4.613 Sidevisninger
-  7,65 Sider/besøg
-  00:04:50 Gns. tid på websted
-  28,52 % Afvisningsprocent
-  52,90 % nye besøg





Efter 1½ måned hvor der i SFGIF ikke sker så meget, kunne vi trods alt trække meget flotte statistikker – ikke blot fra Danmark men også fra andre lande:

Land/område	Besøg	% Besøg
Denmark	587	97,35 %
Sweden	3	0,50 %
Brazil	2	0,33 %
Norway	2	0,33 %
(not set)	2	0,33 %
Canada	1	0,17 %
Germany	1	0,17 %
France	1	0,17 %
Greece	1	0,17 %
Latvia	1	0,17 %

Jo – jeg var meget godt tilfreds.

På Google lå vi meget højt for ikke at sige – helt i toppen, når man søgte på sportsgrene. Min optimering til Google havde virket – dejligt.

Nu nærmede vi os med hensyn til Caspers konfirmation, som skulle være søndag den 22. maj.

Vi havde travlt op til dagen. Vinduer skulle vaskes både inde som ude, som jeg stod for. Atchara ordnede hele underetagen, medens Casper og Jesper havde ordnet overetagen. Jo alle deltog aktivt.

Casper skulle allerede være ved kirken kl. 08.45 – da selve konfirmationen skulle starte kl. 09.00. Med os i kirke var mor og far, Moster og Ortwin samt Minna og Leo.



Som sædvanlig var Orla (præsten) i kanon humør, og kl. 09.00 var kirken stuvende fuld. Og lad mig sige det helt ærligt – hvad jeg de næste 1½ time oplevede, fik mig til at føle mig godt tilpas i kirken – det var en kæmpe oplevelse – og meget anderledes – end man normalt oplever i en kirke.







Kl. 11.00 skulle jeg afhente maden fra Slagter Kirkeby i Skjern, og velkommen derhjemme igen var alle gæsterne ankommet.

Vi havde inviteret følgende:

- Mor og far
- Moster og Ortwin
- Karen Margrethe og Verner
- Minna og Leo
- Kirsten og Bjørn
- Ingrid og Poul
- Tahr og Ole
- Gai og Mogens
- Renu



Casper nød dagen – og efter at jeg havde holdt min ”I a n g e” tale – var det Caspers tur – og der tog han fusen på mig. En meget personlig tale, hvor han bl.a. takkede os for at vi havde adopteret ham og hvor glad han var for os. Og at han glædede sig til mange flere ture, sammen med os, til Thailand.

Efter middagen skulle der tælles penge ☺

Casper fik ikke mindre end 16.400,- + gaver, så han kunne være godt tilfreds, hvilket han også var. Han havde selv regnet med ca. 3.000,-

Gave listen var:

Gaveliste ved Casper's konfirmation

Navn	Penge	Gave
Præsten		Biblen
Birgit & Kristian Mølsted	150	
Hanne & Per	150	
Gai, Mogens og Nickelas	500	
Birgit & Hugo	100	
Margit og Leif Nielsen	150	
Mette og Claus	200	
Kanita & Ole	500	
Sonja & Gert	200	
Elle og Jesper	100	
Lone & Bjarne	150	
Karen M & Verner	275	
Handelsbanken		Håndklæder
Renu og Kurt	1200	
John Risberg	100	
Kirsten & Bjørn	500	
Jack	50	
Atchara & Kaj	4000	Fotografiapparat
Jesper		Voks + Deo
Brugsen		Gave
Ellen Nørgård	100	
Elly & Eskild	100	
Gerda og Holger	100	
Anders	75	
Nang, Isabella, Henrik	200	
Annette, Peter & Jeppe	200	
Amy og Henrik	200	
Anni & Ole	200	
Farmor & Farfar	5000	
Rikke & Jørgen	100	
Sawit & Finn	200	
Minna & Leo	400	
Helle & Torben	200	
Ingrid & Poul	400	
D-klassen		Kasket + voks
Lone og Leif Ager	100	
Moster & Ortwin	300	
Mia og Kaj	200	
Else D-klasse		30 æg
I alt	16400	

I den efterfølgende uge fik jeg købt en Playstation 3 til Casper, hvilket var en af hans store ønsker. Jeg fik også købt 1 nyt fjernsyn – dog ikke af Caspers penge 😊

Vi havde længe gået og snakket om et fladskærms tv – og nu skulle det være – 47” og det blev mærket LG, og hold da op hvor var det stort. Men det passede perfekt i stuen. Det gamle kom ind i soveværelset, som erstatning for Atchara’s det gamle 20”.

Nu nærmede sig også tiden, hvor jeg ville holde ”surprice party” for Atchara og som endte med ikke blive et ”surprice party” 😊

Onsdag morgen den 1. juni fik jeg sendt Casper af sted til Polen sammen med de øvrige konfirmander, så Casper kunne desværre ikke komme med os i bunkeren.

Fredag den 3. juni fik jeg pakket bil og trailer og omkring middag, var det afgang mod Lemvig, hvor jeg skulle afhente nøglen. Omkring kl. 14.30 ankom vi i Thyborøn, hvor vi straks begyndte at ”læsse af”.



Vi fik taget det rum hvor vi skulle sove – jeg skulle sove i ”Boksen”



Efter at vi havde fået pakket ud og ligesom set os omkring, kørte vi ud for at handle lidt – lidt skulle der trods alt til – specielt nu hvor 5 – 6 thai piger havde meldt deres ankomst.





Efter at vi havde fået handlet ind, fik jeg lavet en plan over hvor de forskellige skulle underbringes – og der var lige nøjagtig pladser nok, og heller ikke mere.

Til aften ankom Sawi og Finn, hvor Finn og jeg grillede og havde en hyggelig aften. Pigerne spille selvfølgelig kort, og havde det rigtig hyggeligt.



Lørdag morgen var der fuld knald på – pigerne skulle selvfølgelig først have noget at spise. Køkkenet var ligesom en "hønsegård" – jo de hyggede sig.



Efter at Finn og jeg også var stået op og havde fået morgenmad – skulle der arbejdes. Vi skulle have hentet borde, som jeg havde lejet i Thyborøn Hallen.

Da vi kom tilbage havde vi et større indendørs arkitekt arbejde der skulle klares, for at vi alle kunne være der. Bordene var opstillet lidt specielt. Børnene skulle sidde i køkkenet.

Finn og jeg var efterhånden blevet tørstige, og valgte at gå en tur ned til vandet, for at nyde 2 kolde. Medens vi sad der ankom mor og far, og ved et helt tilfælde "dumpede" de lige ind i Finn og mig. De havde lidt svært ved at finde bunkeren, og valgte at stoppe på parkeringspladsen for at nyde udsigten ud over Limfjorden – og der sad Finn og jeg.

Stille og roligt ankom alle – men hov – de skulle da også have noget at spise. Heldigvis havde Kaj fra Lind meddelt at han tog den store grill med – Atchara tog ud i Spar og fik købt pølser, brød og andet tilbehør og inden vi fik os om var der frokost – godt nok lidt sent.



Og så var der dømt hygge. Nogle "smed" sig på jorden – andre på nogle medbragte strandstole – og selv traileren blev brugt.

Børnene hyggede sig og tog en kold dukkert i Limfjorden – jo alle var indstillet på ren hygge.



Omkring kl. 19.30 var maden klar – og stemningen meget høj.

Efter at maden var indtaget – holdt jeg min tale – og Atchara fik hendes gaver – 1 bærbar PC og en printer, og hun var glad



Min tale til Atchara:

Kære Atchara

Det skulle jo have været en surprise party, men det lykkedes så ikke, men så tror jeg, at jeg fik modet op hos dig igen.

Og hvorfor så denne fest

Jo, da jeg pludselig i starten af september blev ringet op af Ingrid, som kunne meddele mig at du var kollapsede og i ambulance skulle køres til Herning sygehus – hurtigst muligt – fik jeg en kraftig opbremsning i mit liv.

Da jeg lagde telefonen, var den første der spurgte til samtalen min chef Martin – han var klar over at noget var helt galt – sådan havde jeg aldrig før reageret. Han spurgte om det var en af drengene, og da jeg sagde – nej det er Atchara – kom svaret med det samme – du kører nu – men du kører fandme ordentlig – det skal du love mig.

Min tur til Herning var en LANG tur, og da jeg kom ind til dig og Ingrid – begyndte du at græde. Jeg sad med siden af dig i ca. 3 timer, hvor du ikke lukkede øjnene op en eneste gang på grund af smerter i hovedet og konstant lå og græd – det er meget hårde ods for en mand.

Dagen efter kom du hjem og den efterfølgende periode var en sej omgang for os alle. Du kæmpede med store smerter og ingen kræfter. Vi kæmpede mod ISS – ja de efterfølgende 6 måneder var en lang sej kamp, hvor "Systemet" heldigvis var på din side, og du "vandt" over ISS – en sejr – men den havde haft store "omkostninger".

I dag syntes du jeg er dum at have arrangeret denne lille fest – du syntes den er pjattet. Nej Atchara – den er hverken dum eller pjattet, men tænkt som en fest, hvor vi der var tæt på dig i "krisen", er glade for at det hele nu er overstået og du er den "gamle" igen. Dit humør er tilbage igen – dejligt.

Og alt dette taget i betragtning – syntes jeg det var på sin plads til at stoppe op og tænke på at vi kun lever 1 gang

Da du snart også har fødselsdag, vil min assistent (Finn) komme med en lille gave fra os alle 3.

Lad os alle rejse os og udbringe et 3 foldigt leve for Atchara.

Min lille tale fik flere til at fælde en lille tåre – og da jeg kom tilbage til min plads, sagde Henrik straks "Det var fan... en flot tale Kaj" og gav et skulderklap.

Thai pigerne fandt stille og roligt sammen – nu skulle der spilles kort, og vi andre fandt selvfølgelig også sammen – nu skulle der festes ☺

Da Henrik senere tog en af telefonerne og "kontaktede" Nato hovedkvarteret – lå ALLE flade af grin. Efter jeg ved ikke hvor mange "godnat øl" blev der ro i bulen.

Søndag morgen blev morgenmaden indtaget udenfor – vejret var kanon med dejlig solskin og mor havde bagt "rundstykker". Stille og roligt dukkede folk op fra deres små huler.

Stille og roligt begyndte folk at bryde op og vi gik i gang med at rydde op. Mange af thai pigerne var til kæmpe hjælp. Finn og jeg fik afleveret bordene og fik møblerne i O-rummet på plads igen. Lige før middag, kunne vi låse af – og vende næsen mod Sdr. Felding igen efter en fed, sjov og anderledes weekend.

Velankommen i Sdr. Felding kunne jeg ikke stå for dette billede:



I den efterfølgende periode skete der ikke så meget. Jeg havde en sejlads med Skat – en god og sjov sejlads. Samtidig var der åbnet mulighed for at jeg måske kunne få godskrevet mine uddannelser i Marinehjemmeværnet – dette skulle afgøres inden sommerferien.

I weekenden 24., 25. og 26. juni var Jesper udlånt til Kibæk til Kibæk Cup i fodbold – de manglede spillere og så sprang Jesper og andre til fra Sdr. Felding.

Jo selvom man er ærke spillemodstandere – kan man godt hjælpe når det kniber – dejligt.

En af Kibæk's trænere kom hen til mig, og sagde følgende:

"Min søn kom løbende hen til mig, da han så Jesper – og sagde: "Far det er ham den "farlige" håndboldspiller fra Sdr. Felding – skal han spille med os?" – Jo Jesper er kendt 😊"

STATISTIK

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

Antal gange	Land	Hovedstad
9	Norge	Oslo
3	Holland	Amsterdam
4	Sverige	Stockholm
1	Belgien	
1	Finnland	Helsinki
?	Tyskland	Berlin
1	Sovjetunionen	Moskva
2	Polen	
1	Grækenland	Athen
1	DDR	
1	Cuba	Havanna
3	Østrig	(Wien)
3	Frankrig	Paris
1	Italien	
1	Spanien	Madrid
1	Jamaica	
3	England	London
1	USA-Florida	
1	Skotland	Edinburgh
1	Burma	
1	Monaco	Monaco
1	Paraguay	
9	Thailand	Bangkok
1	Argentina	
1	Indien	New Delhi
1	Estland	
1	Filippinerne	Manila
1	Letland	
1	Brasilien	Brasilia
1	Litauen	
1	Schweiz	
1	Laos	Vientiane
(1)	Cambodja (grænsen)	
2	Grønland	Nuuk
1	Island	Reykjavik
(1)	Kina (grænsen)	
1	Vietnam	Hanoi
1	Tjekkiet	Prag
1	Nepal	Kathmandu
1	Tibet	Lhasa
1	Ungarn	
1	Singapore	Singapore
1	Malaysia	
1	Hong Kong	Hong Kong
1	Macao	Macao
1	Taipei	Taipei
1	Sydkorea	Seoul
1	Japan	Tokyo
48	Lande	31 hovedstæder

SAS
Mærsk
Cimbrer Air
Cimbrer Sterling
Sterling
Thai Air
Britania Airlines
Varig
Aeroflot
Cubana Airlines
Fin Air
Lufthansa
British Airways Sunair
Air Greenland
Icelandair
KLM
China Air
Vietnam Airlines
Air China
Austrian Airlines
Jetttime

Og har sammenlagt ca. fløjet 454.259 km.

Destination	Land	Antal	Retur	Miles	Km	I alt	Total
Billund-København		18	17	119	220,388	3966,984	7713,58
Århus-København		1		83,2	154,0864	154,0864	154,09
Aalborg-Århus		1		64,8	120,0096	120,0096	120,01
København-Aalborg		1		131,7	243,9084	243,9084	243,91
Esbjerg-København		1	1	139,1	257,6132	257,6132	515,23
Skydstrup-København		2	1	116,5	215,758	431,516	647,27
København-Sønderborg		1		109,5	202,794	202,794	202,79
Karup-København		19	18	126,8	234,8336	4461,838	8688,84
København-Rønne		10	10	84	155,568	1555,68	3111,36
København-Athen	Grækenland	1	1	1186	2196,472	2196,472	4392,94
Billund-Oslo	Norge	2	1	276,6	512,2632	1024,526	1536,79
Notodden-Billund		1		238,3	441,3316	441,3316	441,33
København-Helsinki	Finland	1		504	933,408	933,408	933,41
Helsinki-Moskva	Rusland	1		622	1151,944	1151,944	1151,94
Kabarovsk-Leningrad	Rusland	1		3349	6202,348	6202,348	6202,35
Leningrad-København		1		617	1142,684	1142,684	1142,68
København-Bangkok	Thailand	6	5	4862	9004,424	54026,54	198097,33
Bangkok-New Delhi	Indien	1		1582	2929,864	2929,864	2929,86
New Delhi-London	England	1		3729	6906,108	6906,108	6906,11
London-København		1		545	1009,34	1009,34	1009,34
Billund-Gatwick	England	1	1	477	883,404	883,404	1766,81
Gatwick-Orlando	USA	1		4321	8002,492	8002,492	8002,49
Orlando-Montego Bay	Jamaica	1		631	1168,612	1168,612	1168,61
Montego Bay-Havanna	Cuba	1	1	393	727,836	727,836	1455,67
Montego Bay-Gatwick	England	1		4952	9171,104	9171,104	9171,10
København-Frankfurt	Tyskland	1	1	373	690,796	690,796	1381,59
Frankfurt-Bangkok	Thailand	2	2	4957	9180,364	18360,73	36721,46
Bangkok-Manila	Filippinerne	1	1	1191	2205,732	2205,732	4411,46
Billund-Amsterdam	Holland	2	2	268	496,336	992,672	1985,34
København-Amsterdam	Holland	1	1	348	644,496	644,496	1288,99
Amsterdam-Bangkok	Thailand	2	2	5095	9435,94	18871,88	37743,76
Bangkok-Hanoi	Vietnam	1	1	549	1016,748	1016,748	2033,50
Billund-Frankfurt	Tyskland	1	1	366	677,832	677,832	1355,66
København-Gatwick	England	1	1	545	1009,34	1009,34	2018,68
Gatwick-Sao Paulo	Brasilien	1	1	5128	9497,056	9497,056	18994,11
Sao Paulo-Rio	Brasilien	2	1	186	344,472	688,944	1033,42
Sao Paulo-Foz Do Iguacu	Brasilien	1	1	457	846,364	846,364	1692,73
Sao Paulo-Manaus	Brasilien	1		1476	2733,552	2733,552	2733,55
Manaus-Brasilia	Brasilien	1		1054	1952,008	1952,008	1952,01
Brasilia-Salvador	Brasilien	1		604	1118,608	1118,608	1118,61
Salvador-Rio	Brasilien	1		665	1231,58	1231,58	1231,58
København-Sdr.Strømfjord	Grønland	2	1	1851	3428,052	6856,104	10284,15
Sdr.Strømfjord-Nuuk	Grønland	2	1	171	316,692	633,384	950,07
Nuuk-Narsarsuaq	Grønland	1		256	476	476	476,00
Narsarsuaq-København		1		1889	3500	3500	3500,00
København-Rekjavik	Island	1	1	1173	2172,396	2172,396	4344,79
København-Prag	Tjekiet	1	1	357	661,164	661,164	1322,33
Bangkok-Katmandu	Nepal	1	1	1218	2255,736	2255,736	4511,47
Lhasa-Katmandu	Nepal	1		402	744,504	744,504	744,50
København-Wien	Østrig	1	1	474	877,848	877,848	1755,70
Wien-Bangkok	Thailand	1	1	4567	8459	8459	16918,00
Bangkok-Singapore	Singapore	1	1	877	1624,204	1624,204	3248,41
Bangkok-Hongkong	Kina	1	1	1048	1940,896	1940,896	3881,79
Bangkok-Taipai	Taiwan	1		1342	2486	2486	2486,00
Taipai-Seoul	Sydkorea	1		800	1481,6	1481,6	1481,60
Seoul-Bangkok	Thailand	1		1977	3662	3662	3662,00
Bangkok - Narita	Japan	1	1		4645	9290	9290,00
I alt fly-kilometer							454.259