

Dagbog 33

Dagbog
for perioden
August 2009 – December 2009



Forord

Denne dagbog er min 33. dagbog der beskriver perioden August 2009 – December 2009 samt turen til Grønland.

Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.

Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.

Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også overfor de involverede parter.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Heydt Jørgensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|------|----------------------------|
| 2009 | Byggeprojekt |
| | Ortwin's fødselsdag |
| | Høst og Kræmmermarked |
| | Kulturseminar |
| | Madlavning i Vejle |
| | Sjåtfest hos Sonja og Gert |
| | Et meget travlt efterår |
| | Turen til Grønland |

Det store byggeprojekt

Mandag, den 03/08-09 på min fødselsdag skulle vi starte vores store byggeprojekt, hvor vi skulle have skiftet vinduer, døre og nyt tag. Mor og far ankom søndag eftermiddag og vi var klar. HNN Byggefirma kunne mandag morgen meddele at de blev 1 dag forsinket – hvorfor opstarten først blev den 04/08-09.



HNN ankom med 3 mand og så gik de bare til makronerne. Tirsdag aften da jeg kom hjem efter en 2 dags tur til København var de første vinduer allerede sat i. Inden ugen var omme, var alle vinduer på nær ovenlys vinduerne udskiftet, og far havde løbende sørget for at rydde op.

Ugen efter påbegyndte de at lægge krydsfiner plader ovenpå skiffertaget. Dette var en sej hård omgang.



De syntes taget var MEGET stejlt og måtte bygge midlertidige "klatre lægter" på undervejs.

Efter en lille uge var dette også på plads og tagdækkerne kunne påbegynde med det første lag tagpap.



Tagdækkerne var heller ikke helt tilfreds med taget. De havde aldrig før været på så stejlt et tag og havde fået udviklet noget specielværktøj, der kunne håndtere de store ruller på 25 kg. Efter at det blå tagpap var rullet på "døde" tag arbejdet lidt. Tømmerne derimod fik afsluttet deres del af opgaven – efterfulgt af 2 murere, der skulle lave nye sålbænke.

Indenfor meldte sig en ny opgave. Vi ville have fjernet de gamle mosaik fliser i badeværelset, på loftet.

Og så skal jeg ellers love for at opgaven eskalerede. Vi havde Garant Tæpper ude for at tage mål til noget nyt vinylgulv, da det skulle "svejses" op af væggen. Her kom meldingen, "gulvet giver sig for meget – det skal være mere hårdt".

Samme dag havde vi besøg af VVS manden der skulle afmontere radiator, håndvask og toilet. Vi fik en lille snak om afløbet der var derinde og da vi ikke havde brusekabine derinde, kunne vi ligeså godt afmontere denne – det var fuldt lovligt.

Men forinden skulle gulvet tages op – det kunne jeg jo passende gøre i weekenden, så det var klar til mandag morgen.

Og så skal jeg love for at jeg kom på arbejde. Der var 2 lag gulv der lige skulle pilles op. Samtidig begyndte jeg at spartle væggene op, hvilket var en komplet umulig opgave, og det værste af alt, var at de gamle fugninger trak ud igennem spartelmassen.

Der var kun en vej ud af dette på – der skulle sættes nye gipsplader op.

Mandag morgen kom VVS manden igen og vi fik ordnet afløbsrøret til håndvasken samt afmonteret det afløb.



Jeg fik mig allieret med mor og far, som ville komme og hjælpe med at sætte gips væggene op. Resultatet var helt kanon. Som det sidste fik vi også lagt et nyt 18 mm trægulv på, og var dermed klar til at få monteret vinylgulv.



Midt i august skulle jeg til Ortwin's fødselsdag i Tyskland. Atchara var selvfølgelig også inviteret, men valgte at blive hjemme, da hun var bange for at komme til at kede sig.

Jeg kørte ned til mor og far og sammen kørte vi til Tyskland, hvor vi havde en dejlig fest med masser af god mad og rigelige mængder drikkevarer – inden vi godt midnat kørte mod Skærbæk igen.



Velkommen derhjemme igen, kunne jeg fortsætte mit byggeprojekt, som i mellemtiden også havde taget sit indpas i vores eget badeværelse. Badekaret stod for skud og røg ud, og i stedet for ville vi have vaskemaskine og tørretumbler derind, og i en god arbejdshøjde.

Men det betød så også, at vi nu var i gang, ude i baggangen, hvor vi skulle have opsat skydedøre. Jo, vi havde svineri overalt.

Til de 3 store vinduespartier i stuen havde vi hos Jysk bestilt lamelgardiner i speciale mål. Så dem kunne jeg også gå ombord i. I denne periode var der hele tiden noget nyt at gå til.

Midt i det hele skulle vi så afholde vores årlige Høst og Kræmmermarked i uge 35. Vejret var desværre ikke med os, men søndag eftermiddag kl. 15.55 slap vores øl forsyninger op efter en kanon weekend hvor der lørdag eftermiddag og aften var fuld knald på, og jeg skal love for at rigtig mange "stod op ved det træ de var faldet ved" søndag formiddag / eftermiddag.

Vi kunne se tilbage på en weekend med rigtig mange arbejdstimer og et lille underskud - desværre. Weekenden blev afsluttet søndag aften på Klods Hans.

Ugen efter om torsdagen og fredagen var jeg på kulturseminar i Bygteq, som foregik på et vandrehjem i Skanderborg. Vi havde 2 forrygende gode, sjove og udbytterige dage.

Efterhånden var tagdækkerne også blevet færdige. Resultatet var perfekt.



Vi var meget tilfredse med det leverede.



Nu var tiden kommet til haven ude foran huset.



Jeg havde allieret mig med Per (vores nabo), som kunne fremskaffe det rigtige grej. Da vi kom til "Berlin" muren, skal jeg love for at vi kom på arbejde. Det lille stykke mur tog 5 timer at banke i – da var vi kommet ca. 20 cm ned – og det måtte være nok.

Jeg tror muren var 30 cm bred og så opbygget i ren beton blandet med grus – og så i en dybde af ca. 80 cm, jo den skulle, ikke bare lige vælte i den første og bedste storm – varvittig.



I uge 41 skulle Jesper spille skoleteater, som han gik meget op i. Alle replikker skulle bare kunne 110 % udenad. Han øvede og øvede og det lykkedes for ham.

Han skulle spille en gammel vismand.



Jo aftenen var en succes for Jesper – dejligt.

Og så til noget helt andet.

Fra midten af august og frem til omkring 01/10-09 lavede jeg en ny hjemmeside til Idrætsforeningen via noget software der hedder Typo3. Det blev helt kanon godt, og havde taget rigtig mange timer. Vores hjemmeside blev en del af by portalen www.sdrfelding.dk – igen var vi i Idrætsforeningen foran.

Fra Idrætsrådet i Herning kom der på et tidspunkt i slutningen af september følgende mail:



Det var en mail der lignede – nu var der andre der havde fået øjne for hvad det var vi lavede i Sdr. Felding. Jeg sagde selvfølgelig JA til ovenstående og måtte så vente på tidspunktet.

Startsiden blev som nedenstående:



Aktivitetens Kalenderen

Se aktiviteter og møder i
Sønders Felding Idræts- og
Gymnastik forening >



Ugens aktiviteter og møder

06.11.2009 - 08.11.2009

Sdr. Felding hallen

Badminton træfstævne

28.11.2009 - 29.11.2009

Sunds hallen

Badminton træfstævne

09.01.2010 - 10.01.2010

Kibæk hallen

Badminton træfstævne

30.01.2010 - 31.01.2010

Vorgod-Bårde hallen

Badminton træfstævne

27.02.2010 - 28.02.2010

Hoven hallen

Badminton træfstævne

Velkommen til Sdr. Felding Gymnastik og Idrætsforening

Idræt for alle i SF.GIF

Vil din virksomhed være med til at støtte et godt formål?

Udbuddet af fritids- og idrætsmuligheder har stor betydning for et lokalområde. Det er vigtigt, at vi i fællesskab gør det så attraktivt som muligt for aktive medlemmer, men også at vi gør det interessant for de familier, der overvejer området som fremtidig bopæl.

Sdr. Felding Gymnastik og Idrætsforening (SF.GIF) er en gammel velfungerende forening med idrætsstilbud til alle. Udbuddet er bredt og omfatter bl.a. fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, cykling, ældre idræt og et motionscenter.

Foreningen er velorganiseret og har i øjeblikket ca. 1000 kontingentbetalende og aktive medlemmer, herudover udfører ca. 100 frivillige et stort og uundværligt arbejde i foreningen som blandt andet trænere, instruktører, holdledere, dommere, drift og administration mm.

For at vi er i stand til at skabe sammenhæng i idrætsstilbud, kvalitet og økonomi er vi foruden kontingenter og kommunale aktivitets- og driftstilskud også afhængige af støtte fra erhvervslivet i form af sponsorer. Disse er af stor betydning for foreningens eksistens.

En sponsoraftale rummer en række muligheder, som fremgår af kontrakten. Hvis nogle af vore sponsorer har andre ideer eller ønsker om et samarbejde, indgår vi gerne i dialog herom.

Grundprincippet er, at SF.GIF's sponsoraftale, som repræsenterer alle foreningens afdelinger, henvender sig til vore sponsorer én gang hvert andet år for at aftale et 2-årigt sponsorat. Når aftalen er indgået, vil SF.GIF ikke henvende sig yderligere i perioden.

Vi håber, at I vil tage godt i mod SF.GIF's repræsentant, og at vi i fællesskab kan nå frem til en aftale, der passer jeres virksomhed bedst.

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Sdr. Felding Gymnastik og Idrætsforening

Claus Hansen

Fællesformand for SF.GIF

Og jeg må erkende at det var blevet en flot hjemmeside.

Fra Idrætsforeningen kom der en invitation til Hjælperfest den 24. oktober 2009. Jeg fik invitationen overrakt til Gymnastik tilmeldingen i halen og min kommentar var: "Jeg er som sådan ikke hjælper i SFGIF – mener I jeg skal med" – hvortil svaret fra Susanne Christensen var "Er der nogen i Sdr. Felding og dermed SFGIF der fortjener at komme med, er du den der fortjener det mest", og hold da op, hvor de ord gjorde mig glad – det var da et skulderklap – man kunne tage og føle på – dejligt.

Samtidig med hjemmeside opbygning havde jeg i samme periode været kontaktperson for alle medlemmer i Sdr. Felding der havde problemer med at tilmelde sig Online via www.conventus.dk

I en periode havde jeg 2 til 3 opkald hver eneste dag med spørgsmål. Stille og roligt fik vi løst alle problemerne og vores online tilmelding med dankort betaling, viste sig at være en kæmpe succes. Vi var meget langt foran rigtig mange foreninger – vi kunne være stolte i vores "lille" forening.

Og som tidligere nævnt var der "flere" der havde fået øjnene op for hvordan en "lille" forening kunne håndtere tilmelding via Internet.

Oktober måned var en meget travl arbejds måned med rigtig mange besøg på Sjælland, men jeg havde fået en række rigtig gode kunder – så det betød knap så meget.

I oktober fik vi sået græs, hvilket jeg havde et firma til og resultatet var perfekt.



Nu skulle der så gå 100 grad dage – inden græsset ville ”pible” frem – gerne inden vinteren.

Efterhånden var vores ”lille” byggeprojekt ved at være færdig, og var totalt set løbet op i omkring 475.000,- kr. inkl. alt, hvilket vil sige 75.000,- kr. mere end vi havde regnet med. Men slutresultatet var vi ganske godt tilfreds med. Vi havde fået det hus vi gerne villa have.

Den 24. oktober tog jeg til SFGIF hjælpefesten, og jeg skulle sidde ved bordet med Hovedbestyrelsen, og lige fra start var der en dejlig stemning.

Og så kom overraskelsen – jeg blev valgt som årets ”idrætsmand” i SFGIF – ikke som aktiv, men som den person der havde ydet rigtig mange ressourcer for SFGIF. Jeg havde lavet en ny hjemmeside og samtidig var jeg kontaktperson for de personer der måtte have hjælp til Conventus. Jeg må indrømme at det varmede – de rigtig mange timer jeg havde brugt – blev nu belønnet – udnævnelsen gjorde mig glad.

I den efterfølgende periode var jeg nærmest mere på Sjælland end hjemme – det var en sej periode, hvor jeg dog fik mulighed for at komme ud og sejle med MHV 902 og dermed koble af.



Vi havde en fed oplevelse med Helikopter tjenesten fra Aalborg.

Hos Ringsted Bygningsentreprise (RBE) blev det aftalt at vi skulle lave en fælles undervisning i Jacob's (direktør) hytte i Sverige. De manglede en total sammenhængende undervisning, hvilket betød en weekend foran computeren, hvor jeg ville lave et oplæg, som de efterfølgende kunne bruge som opslag.

Vi skulle køre tirsdag aften den 10. november kl. 16.00 fra Ringsted og efter 320 km ankom vi alle til hytten. Vi var følgende personer:

Annette
Susan
Pernille
Thomas
Jacob
og mig

Efter at vi var ankommet var det for at sige det på jævn jysk – pisse koldt – men Jacob var hurtig og meget hurtigt kom der varme i huset. Jeg skulle stege Atcharas forårssruller til forret, hvilket var en fornøjelse. Herefter stod den på thai mad, som Atchara havde lavet – og jeg tror det var lidt for stærkt. Resten af aftenen foregik foran pejsen med rødvin og hyggeligt samvær.



Det der var helt enestående var det kæmpe samarbejde – vi alle var en del af.

Onsdag morgen præcis startede vi undervisningen.



Det var en fed oplevelse at undervise dem – de gik op i det med liv og sjæl – og koncentrationen var meget høj.



Omkring middag var vi alle klar til en lille gå tur. Vi trængte til at få frisk luft til hjernen. Pernille tog også en lille tur på gyngen



Vi havde nogle fantastiske dage i Sverige – hvor der virkelig blev gået til den, samtidig med at der også var plads til ren råhygge – helt fantastisk.

For mig som konsulent var det en meget anden oplevelse at undervise på, men meget spændende og udfordrende – specielt når tilhørerne var så engagerede som de var – fedt.

Da jeg kom hjem fredage den 13/11 var der fuld gang i den – Jesper havde inviteret alle klassekammerater til fødselsdag og jeg skal love for at der var fuld gang i den. Mor og far var også ankommet – de ville gerne hjælpe. Jeg skulle samtidig ordne deres PC

Igen havde vi alle en hyggelig weekend, hvor vi lørdag formiddag tog med Jesper til Række Mølle for at se ham spille håndbold. Casper skulle også spille denne formiddag, men det måtte så vente til en anden gang.

Til middag havde vi inviteret Minna og Leo, Ingrid og Poul til fødselsdag, og vi havde en dejlig hyggelig eftermiddag.

Søndag formiddag var vejret helt perfekt – solskin, hvilket var helt uhørt, så Casper, Jesper og jeg gik i haven. Jesper ville slå græs – medens Casper og jeg gik omborg i ukrudtet – vi kom rigtig langt.

I denne periode bliver hver eneste "fritime" brugt på at teste og opbygge en database til Permagreen, hvilket der går rigtig mange timer med – men vi er tids pressede – alt skal være færdigt til den 4/12-09.

I weekenden den 20. 21. og 22. november skulle jeg med personaleforeningen til Polen på en weekendtur. Fredagen startede ganske fornuftigt – indtil jeg begyndte at læse weekendens program – fuck – jeg havde glemmt mit pas. Først en tur på kommunen i Vejle, for at se om jeg kunne få et midlertidigt pas, men det var alt for dyrt, så jeg vendte kareten og kørte til Sdr. Felding.

Kl. 15.13 var der afgang med lyntog til København. Vi havde det bare sjovt og ankom til København, hvor vi skulle med bus ud til færgen – skulle med nr. 26, som det viste sig – havde forskellige destinationer, så vi blev nødt til at skifte bus – en anden nr. 26 – ja hvem kunne vide dette.

Vi ankom til færgen og af sted mod Polen det gik – vi havde en fed aften, hvor jeg virkelig fik opbygget et venskab med Mariannes kæreste Henrik. Vi havde det hyle skægt sammen.

Lørdag morgen gik det i bus, af sted ind mod byen Stetin, hvor vi skulle overnatte. Vi startede med en rundvisning i byen, og derpå på egen hånd, hvor jeg fulgtes med Marianne og Henrik, og hvor vi afsluttede med en fadbamse på en af de lokale.



I ovenstående billede er det Christina og Pia

Efter et par timers pause på hotellet, skulle vi ud og spise, og hvor vi havde en virkelig hyggelig aften. Aftenen sluttede inde hos Marianne og Henrik på deres værelse.

Søndag var en lang dag i bus tilbage til Danmark – men alt i alt havde det været en dejlig tur.

I den efterfølgende uge havde jeg en god og tiltrængt snak med Bo og Per. Det travle efterår var ved at sætte sit præg på min dagligdag og ikke mindst på hjemmefronten. Jeg havde de sidste måneder været meget hjemmefra og havde arbejdet ca. 12 timer i døgnnet – alle ugens dage, og nu var bægeret ved at være fyldt – eller sagt på en anden måde, jeg var ved at være tømt for energi.

Vi havde en god snak og jeg blev dikteret ferie, når vi kom hjem fra Grønland.

Nu var tiden kommet til at vi så småt skulle tænke mere og mere på Permagreen og Grønland. Jeg arbejder nærmest i døgn drift og torsdag den 3/12-09 kørte Atchara mig til Karup Lufthavn, hvor jeg skulle mødes med Kirsten. Vi kunne lige nå en fadøl inden flyet skulle af sted.

I København fandt vi lynhurtig en taxi og kørte til vores hotel – hvor vi efter at have fået vores værelser, blev enige om at mødes i baren. Kirsten og jeg havde meget at snakke om, og det var kanont hyggeligt.

Næste morgen efter morgenmad gik det af sted i "lokal bus" til lufthavnen, hvor vi kom igennem alle check og var klar til at tage af sted mod Grønland.

Skulle selvfølgelig flyve med Air Greenland igen – en Airbus 330-200



Vi havde en pragtfuld flyvning hvor jeg kunne arbejde samtlige timer og ankom til Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord), hvor der var en bidende kulde (minus 20 grader).

P.S.

Sdr. Strøm Fjord ligger nord for polarcirklen.



Vi ventede omkring 1 time i lufthavnen før vi skulle af sted mod Nuuk.

I Nuuk ventede Peter (Økonomichef) på os og vi startede med en lille pause hos Permagreen ikke ret langt fra lufthavnen, hvor vi mødte Preben (Direktøren). Vi fik os et indledende møde omkring hvad der skulle ske, og hvornår vi skulle starte dagen efter lørdag den 5/12-09.

Herefter blev vi kørt ind til hotel Hans Egede, hvor vi skulle bo hele perioden. Kl. 17.30 skulle vi mødes med Permagreen til Julefrokost, ikke ret langt fra hotellet, hvor vi havde en fantastisk hyggelig aften. Permagreen var mødt op med omkring 100 personer og det var enormt hyggeligt. Kirsten og min aften sluttede dog rimelig tidligt – tidsforskellen på de 4 timer kunne mærkes, og vi havde trods alt et job der skulle startes dagen efter.

I weekenden boede vi sammen med Dr. Hook og Johnny De Luxe 2 meget store berømtheder.

Når vi var færdige efter en arbejdsdag på ca. 10 timer, nød vi tilværelsen. En god bøf og 1 flaske rødvin hver aften og ind i mellem en tur i baren.

Fredag aften på hotellet i restauranten, kom jeg i snak med Joan og Katharine fra Fødevarestyrelsen, på tværs af bordene og inden vi havde set os om, sad vi sammen med dem og havde en hyggelig aften. Joan og jeg fik lavet en aftale om at skulle ud og stå på langrend om lørdagen – så der blev udvekslet telefonnumre.

Lørdag formiddag tog Kirsten og jeg ud for at shoppe og havde en fed formiddag, hvor vi blandt andet så Julemandens Postkasse:



Vi havde en fantastisk tur med mange store oplevelser og havde yderligere den store oplevelse at vi efter at have fået frokost, stod alt i et – det blæste nærmest en pelikan og det kun på 3 kvarter – fantastisk oplevelse.

Jeg mødtes med Joan i receptionen omkring kl. 13.15 hvor vi tog en taxi ud til lufthavnen for at stå på ski, hvor vi uheldigvis blev mødt af at liften havde lukket – stormen var for kraftig.

Joan spurgte om vi var friske og selvfølgelig var vi friske, til at gå tilbage til hotellet – en lille tur på omkring 8 km.

Vi havde en fantastisk tur tilbage og hvor vi fik snakket meget, på trods af den meget kraftige medvind vi havde. Turen ind til hotellet tog 1 time.

Lige efter hjemkomst til hotellet ringede Preben og inviterede os ud til dem privat. Han ville hente os kl. 18.30.

Vi havde en meget spændende og sjov aften ude hos Preben og kone, hvor vi fik grønlandsk mad – helt fantastisk. Da aftenen havde givet både hvid-, rødvin og Rom, tog vi en taxi hjem til hotellet, og alt i alt havde det været en rigtig god aften.

Søndag morgen startede med kl. 09.00 med at blive hentet af Preben og derefter "hård" undervisning til kl. 16.00, hvor vi mødtes med de "andre" inde på hotellet.

Det var afskeds aften – Joan, Hanne, Katharine og Henrik skulle alle sammen hjem til Danmark mandag morgen, hvilket Kirsten og jeg var lidt misundelig for. Vi pjattede med at de ikke kom med, og mandag aften da jeg kom ind på værelset var der en SMS fra Joan – de var igen på hotellet!, men havde bestilt bord til os. Vi skulle spise på Sarfalik.



Alle fly til og fra Grønland var indstillet.

Igen havde vi en fantastisk aften, og hvor alle lattermuskler blev taget i brug. Denne aften blev der ikke gjort grin med næste dags afgang. Katharine skulle gerne hjem og aflevere hende opgave.

Joan og jeg sluttede af i baren og var enige om at vi ikke skulle mødes mere i Grønland.

Tirsdag morgen, da vi var på vej ud til Permagreen, sendte jeg en SMS til Joan, om de var velankommet til Kangerlussuaq – og straks kom svaret ”Vi er tilbage på hotellet”. Jeg kunne ikke dy mig med svaret ”Så skal vi vel mødes over en bøf” – og sådan blev det.



Vi havde endnu en dejlig aften, hvor vi kunne tage af sked med hinanden.



Aftenen sluttede selvfølgelig af i baren ;-)

Onsdag morgen skulle vi hjem, og var spændte på om det kunne lade sig gøre efter den vilde snestorm der havde hærget Nuuk det sidste døgn. Vi var igen heldige og fik meddelelsen – "Alle fly flyver – ingen er indstillet".



Kom godt fra Nuuk og turen gik sydpå til Narsarsuaq – ind over indlandsisen – en kanon flot tur.



Nuuk fra luften



Indflyvningen til Narsarsuaq var helt fantastisk – noget af det smukkeste jeg nogensinde har oplevet, og så mødte vi den ”rigtige” julemand



Julemanden skulle flyve tilbage med os til Danmark



Hvad vi ikke vidste, var at vi ikke kunne komme videre. Danmarksflyveren var aflyst. Vi skulle have ca. 20 personer med og som skulle komme med helikopter, men der var problemer med helikopteren, som man regnede med at ville være løste til næste formiddag.

Vi blev indlogeret på hotel Narsarsuaq – et udmærket hotel. Vi fik udleveret mad kuponer, 1 frokost, 1 aftensmad og 1 morgenmad.

Jeg gik mig en lille tur i ”byen”, som var hurtigt overstået. Der bor 160 personer i Narsarsuaq. Jeg besøgte også den lokale købmand, hvor man kunne få det mest nødvendige til dagligdagen.

Aftensmaden var ikke bøf, men en buffet – hvilket ikke kunne forhindre Kirsten og jeg i at drikke en flaske rødvin.

1 enkelt eller 2 i baren og så var det godnat.

Næste morgen var vi meget spændte på om vi ville komme af sted mod Danmark. Vejret så ud til at være godt og vi hørte at helikopterne fløj. Vores planmæssige afgang var kl. 10.15, så lige efter morgenmaden kørte Kirsten og jeg i en lille bus op til lufthavnen – ca. 1 km.



Og det så rigtig godt ud – vi skulle flyve. Helikopteren med de 20 personer ankom, og vi skulle flyve med Jettime.



Opstigningen var noget af det smukkeste man kan forestille sig. Vi bugtede os sammen med floden og kom stille og roligt op over bjergene og ændrede kurs mod Danmark. Nu skulle der bare flyves 3.500 km.

Før afgang fra Narsarsuaq ringede jeg til Per Ravn og fik ham til at bestille 2 flybilletter til os, til Karup, hvilket også nåede at blive bekræftet.

Velankommen til København gik Kirsten og jeg over i Indenrigs og efter en kort pause der afgang mod Karup, hvor Atchara stod og ventede på mig, og hun var meget glad for at se mig igen.

Medens Kirsten og jeg havde været i Grønland havde alle involverede parter i Bygteq været oppe på "stikkerne" når vi meldte et eller andet problem som vi skulle have hjælpe til – det var bare så dejligt at opleve.

Nu nærmede julen sig med hastige skridt, og jeg havde meget der skulle nås, inden jul. Om fredagen havde jeg taget fri, så der var kun mandag og tirsdag tilbage – og derefter juleferie.

Om fredagen var jeg med Casper til specialtandlæge i Herning – Atchara var ked af at køre i alt det sne der var kommet.

Om lørdagen tog vi i Metro i Kolding, hvilket ikke var en succes. Det var ligeså dyrt som andre steder. Om søndagen tog vi i A-Z i Herning, hvor vi fik købt 2 fladskærms TV til henholdsvis Casper og Jesper.

Juletræet havde Atchara sørget for, så det skulle jeg ikke tænke mere på. Nu manglede jeg bare gaven til Atchara, som jeg fik ordnet om tirsdagen, så nu var det også på plads.

Min hjemtur fra Vejle om tirsdagen tog ca. 2½ time på grund af store sne mængder, og at vejene var så glatte.



Onsdag formiddag kørte vi ud til Minna og Leo hvor vi fik morgenmad og en god snak – meget hyggeligt.

Torsdag formiddag ankom mor og far, og straks var der lagt op til hygge. Kaffe og 1 lille en. Efter en god julefrokost stod den på kortspil, hvor far og mor måtte lære et Thailandsk kortspil.

Alt i alt en god eftermiddag, hvor der var plads til hygge.



Nu var vi også klar til den gode julemiddag – and, rødkål, hvidkål, brunede kartofler, asparges kartofler og ikke mindst rigtig god brun sovs – til dessert selvfølgelig risalamande, hvor jeg fik mandelen.





For første gang i vores historie havde vi denne gang et rigtigt pænt juletræ ;-)

Efter rigtig god mad var vi klar til at danse om juletræet, hvilket foregik med de gode gamle traditioner, og hold da op, hvor jeg denne aften kunne "se mig selv" i Jesper og i den måde han agerede – alle disse traditioner – hvad skal det til ! I hans alder havde jeg det ligeså.



Vi havde alle en hyggelig aften og lidt før midnat var vi alle klar til at gå til køjs.

Jesper og Casper tilbragte mange timer udenfor i sneen og hyggede sig – stuen var på et tidspunkt nærmest tørreskab for at det våde tøj – men pyt – de hyggede sig.



Resten af julen foregik derhjemme stille og roligt – når alle var optaget af et eller andet – begyndte jeg at arbejde – seriøst, så selvom jeg havde ferie, blev meget af denne brugt på at arbejde.

Nytårsaften havde vi valgt at være alene om, hvilket var besluttet for meget længe siden. Nu ville vi have et år – hjemme for os selv – og sådan blev det.

Vi fik noget godt at spise og herefter gik der total afslapning i hele selskabet.



Kl. 23.30 vækkede Atchara, Jesper og mig – vi var faldet i søvn – vi kunne lige nå at se 90 års fødselsdag og derefter skulle der fyres nytårskrudt af – hyggeligt og flot.

Efter at dette var overstået så jeg en koncert med Michael Jackson – helt fantastisk.

Og tænk – nu var der gået et år igen, men et spændende år med rigtig mange gode oplevelser og ikke mindst en gældsforøgelse på omkring ½ million ;-)

STATISTIK

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

| Antal gange | Land | Hovedstad |
|-------------|--------------------|----------------|
| 8 | Norge | Oslo |
| 3 | Holland | Amsterdam |
| 4 | Sverige | Stockholm |
| 1 | Belgien | |
| 1 | Finnland | Helsinki |
| ? | Tyskland | Berlin |
| 1 | Sovjetunionen | Moskva |
| 2 | Polen | |
| 1 | Grækenland | Athen |
| 1 | DDR | |
| 1 | Cuba | Havanna |
| 3 | Østrig | (Wien) |
| 3 | Frankrig | Paris |
| 1 | Italien | |
| 1 | Spanien | Madrid |
| 1 | Jamaica | |
| 3 | England | London |
| 1 | USA-Florida | |
| 1 | Skotland | Edinburgh |
| 1 | Burma | |
| 1 | Monaco | Monaco |
| 1 | Paraguay | |
| 8 | Thailand | Bangkok |
| 1 | Argentina | |
| 1 | Indien | New Delhi |
| 1 | Estland | |
| 1 | Filippinerne | Manila |
| 1 | Lettland | |
| 1 | Brasilien | Brasilia |
| 1 | Litauen | |
| 1 | Schweiz | |
| 1 | Laos | Vientiane |
| (1) | Cambodia (grænsen) | |
| 2 | Grønland | Nuuk |
| 1 | Island | Reykjavik |
| (1) | Kina (grænsen) | |
| 1 | Vietnam | Hanoi |
| 1 | Tjekkiet | Prag |
| 1 | Nepal | Kathmandu |
| 1 | Tibet | Lhasa |
| 1 | Ungarn | |
| 1 | Singapore | Singapore |
| 1 | Malaysia | |
| 1 | Hong Kong | Hong Kong |
| 1 | Macao | Macao |
| 1 | Taipai | Taipai |
| 1 | Sydkorea | Seoul |
| 47 | Lande | 30 hovedstæder |

SAS
Mærsk
Cimbrer Air
Sterling
Thai Air
Britania Airlines
Varig
Aeroflot
Cubana Airlines
Fin Air
Lufthansa
British Airways Sunair
Air Greenland
Icelandair
KLM
China Air
Vietnam Airlines
Air China
Austrian Airlines
Jettime

Og har sammenlagt ca. fløjet 426.505 km.

| Destination | Land | Antal | Retur | Miles | Km | I alt | Total |
|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------------|
| Billund-København | | 17 | 17 | 119 | 220,388 | 3746,596 | 7493,19 |
| Århus-København | | 1 | | 83,2 | 154,0864 | 154,0864 | 154,09 |
| Aalborg-Århus | | 1 | | 64,8 | 120,0096 | 120,0096 | 120,01 |
| København-Aalborg | | 1 | | 131,7 | 243,9084 | 243,9084 | 243,91 |
| Esbjerg-København | | 1 | 1 | 139,1 | 257,6132 | 257,6132 | 515,23 |
| Skydstrup-København | | 2 | 1 | 116,5 | 215,758 | 431,516 | 647,27 |
| København-Sønderborg | | 1 | | 109,5 | 202,794 | 202,794 | 202,79 |
| Karup-København | | 18 | 18 | 126,8 | 234,8336 | 4227,005 | 8454,01 |
| København-Rønne | | 10 | 10 | 84 | 155,568 | 1555,68 | 3111,36 |
| København-Athen | Grækenland | 1 | 1 | 1186 | 2196,472 | 2196,472 | 4392,94 |
| Billund-Oslo | Norge | 2 | 1 | 276,6 | 512,2632 | 1024,526 | 1536,79 |
| Notodden-Billund | | 1 | | 238,3 | 441,3316 | 441,3316 | 441,33 |
| København-Helsinki | Finland | 1 | | 504 | 933,408 | 933,408 | 933,41 |
| Helsinki-Moskva | Rusland | 1 | | 622 | 1151,944 | 1151,944 | 1151,94 |
| Kabarovsk-Leningrad | Rusland | 1 | | 3349 | 6202,348 | 6202,348 | 6202,35 |
| Leningrad-København | | 1 | | 617 | 1142,684 | 1142,684 | 1142,68 |
| København-Bangkok | Thailand | 5 | 4 | 4862 | 9004,424 | 45022,12 | 180088,48 |
| Bangkok-New Delhi | Indien | 1 | | 1582 | 2929,864 | 2929,864 | 2929,86 |
| New Delhi-London | England | 1 | | 3729 | 6906,108 | 6906,108 | 6906,11 |
| London-København | | 1 | | 545 | 1009,34 | 1009,34 | 1009,34 |
| Billund-Gatwick | England | 1 | 1 | 477 | 883,404 | 883,404 | 1766,81 |
| Gatwick-Orlando | USA | 1 | | 4321 | 8002,492 | 8002,492 | 8002,49 |
| Orlando-Montego Bay | Jamaica | 1 | | 631 | 1168,612 | 1168,612 | 1168,61 |
| Montego Bay-Havanna | Cuba | 1 | 1 | 393 | 727,836 | 727,836 | 1455,67 |
| Montego Bay-Gatwick | England | 1 | | 4952 | 9171,104 | 9171,104 | 9171,10 |
| København-Frankfurt | Tyskland | 1 | 1 | 373 | 690,796 | 690,796 | 1381,59 |
| Frankfurt-Bangkok | Thailand | 2 | 2 | 4957 | 9180,364 | 18360,73 | 36721,46 |
| Bangkok-Manila | Filippinerne | 1 | 1 | 1191 | 2205,732 | 2205,732 | 4411,46 |
| Billund-Amsterdam | Holland | 2 | 2 | 268 | 496,336 | 992,672 | 1985,34 |
| København-Amsterdam | Holland | 1 | 1 | 348 | 644,496 | 644,496 | 1288,99 |
| Amsterdam-Bangkok | Thailand | 2 | 2 | 5095 | 9435,94 | 18871,88 | 37743,76 |
| Bangkok-Hanoi | Vietnam | 1 | 1 | 549 | 1016,748 | 1016,748 | 2033,50 |
| Billund-Frankfurt | Tyskland | 1 | 1 | 366 | 677,832 | 677,832 | 1355,66 |
| København-Gatwick | England | 1 | 1 | 545 | 1009,34 | 1009,34 | 2018,68 |
| Gatwick-Sao Paulo | Brasilien | 1 | 1 | 5128 | 9497,056 | 9497,056 | 18994,11 |
| Sao Paulo-Rio | Brasilien | 2 | 1 | 186 | 344,472 | 688,944 | 1033,42 |
| Sao Paulo-Foz Do Iguacu | Brasilien | 1 | 1 | 457 | 846,364 | 846,364 | 1692,73 |
| Sao Paulo-Manaus | Brasilien | 1 | | 1476 | 2733,552 | 2733,552 | 2733,55 |
| Manaus-Brasilia | Brasilien | 1 | | 1054 | 1952,008 | 1952,008 | 1952,01 |
| Brasilia-Salvador | Brasilien | 1 | | 604 | 1118,608 | 1118,608 | 1118,61 |
| Salvador-Rio | Brasilien | 1 | | 665 | 1231,58 | 1231,58 | 1231,58 |
| København-Sdr.Strømfjord | Grønland | 2 | 1 | 1851 | 3428,052 | 6856,104 | 10284,15 |
| Sdr.Strømfjord-Nuuk | Grønland | 2 | 1 | 171 | 316,692 | 633,384 | 950,07 |
| Nuuk-Narsarsuaq | Grønland | 1 | | 256 | 476 | 476 | 476,00 |
| Narsarsuaq-København | | 1 | | 1889 | 3500 | 3500 | 3500,00 |
| København-Rekjavik | Island | 1 | 1 | 1173 | 2172,396 | 2172,396 | 4344,79 |
| København-Prag | Tjekkiet | 1 | 1 | 357 | 661,164 | 661,164 | 1322,33 |
| Bangkok-Katmandu | Nepal | 1 | 1 | 1218 | 2255,736 | 2255,736 | 4511,47 |
| Lhasa-Katmandu | Nepal | 1 | | 402 | 744,504 | 744,504 | 744,50 |
| København-Wien | Østrig | 1 | 1 | 474 | 877,848 | 877,848 | 1755,70 |
| Wien-Bangkok | Thailand | 1 | 1 | 4567 | 8459 | 8459 | 16918,00 |
| Bangkok-Singapore | Singapore | 1 | 1 | 877 | 1624,204 | 1624,204 | 3248,41 |
| Bangkok-Hongkong | Kina | 1 | 1 | 1048 | 1940,896 | 1940,896 | 3881,79 |
| Bangkok-Taipai | Taiwan | 1 | | 1342 | 2486 | 2486 | 2486,00 |
| Taipai-Seoul | Sydkorea | 1 | | 800 | 1481,6 | 1481,6 | 1481,60 |
| Seoul-Bangkok | Thailand | 1 | | 1977 | 3662 | 3662 | 3662,00 |
| I alt fly-kilometer | | | | | | | 426.505 |