

Dagbog 23

For perioden
1. januar 2005 til 31. december 2005



Forord

Denne dagbog er min treogtyvende dagbog der beskriver dagligdagen, turene til Trysil og Berlin, Jespers sygdom Kawasaki samt vores hushandel.

Der kan forekomme udtalelser der måske nok er lidt hårde, men det er de tanker jeg havde om denne periode og de mennesker jeg var omgivet af.

Denne dagbog er ikke tiltænkt for at skade nogen, men mere for at fortælle om mit liv og oplevelser.

Der er episoder og oplevelser jeg har valgt ikke at videregive, da disse måske sårer mere end de gavner – både for mig selv, men så sandelig også overfor de involverede parter.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Heydt Jørgensen

Indholdsfortegnelse

2005	Turen til Trysil – på ski
	Turen til Berlin
	Kurser hos Microworld i København
	Mors 60 års fødselsdag
	Certificeringer
	Minna bliver fyret
	Jesper får Kawasaki sygdommen
	Vi sælger og køber hus
	Kirsten og Bjørns fødselsdag
	Turen ned til Moster og Ortwin
	Familie kanotur
	Børnepasning i børnehaven
	Totalteater i Børnehaven
	Opsiger mit arbejde i Bygteq it
	Bliver ansat i Lundberg Data
	Bestiller den kommende sommerferie til Thailand
	Nytårsaften sammen med Pia, Erik, Anette og Peter

Dagbog for år 2005

Efter en veloverstået nytårsaften, som vi tilbragte alene, var vi klar til at tage hul på 2005. Januar måned gik stille og roligt og sidst i januar måned var jeg endnu engang på en stor weekend øvelse sammen med Hjemmeværnet.

Denne øvelse fik senere store konsekvenser for mine beslutninger omkring det at være med i indsatsstyrken. Der var blevet sat et eller andet i gang i mit hoved.

Men nu skulle vi først på skiferie. I den forbindelse havde vi igen lejet en transportabel videoafspiller til drengene – men ikke nok med det. Vi besluttede også at købe en tag boks til bilen. Pris 3.300,- kr.

I år igen var det meningen at vi skulle køre med pigdæk, men det var åbenbart utroligt svært at skaffe, så det endte med at jeg købte et sæt brugte vinterdæk i Herning hos P.G. Biler til 1.200,- kr., hvilket var utroligt billigt.

Og så var vi ved at være klar til afgang. Vi skulle køre lørdag eftermiddag og første stop var hos Annette og Peter i Vadum, hvor bilerne skulle pakkes medens det endnu var lyst. Atchara stod for en omgang thai mad til alle.

Vi havde en hyggelig aften og skulle selvfølgelig tænke på at vi skulle tidligt op næste morgen.

Velankommen til Göteborg i Sverige kørte vi op ad mod Trysil af vores alternative rute. Vi havde hørt at toderne ved den norske grænse oppe ved Svinesund, var fuldstændig hysteriske m.h.t. øl og vin. Vi valgte derfor at køre op til Sälen og ind over en lille ubevogtet grænseovergang.

Det var en lang tur derop ca. 560 km men det gik utrolig godt. Vi fik hurtigt hytten og så skulle der indrettes, hvilket også var hurtigt overstået.

Næste morgen fik vi lejet støvler og ski samt købt liftkort. Samlet pris ca. 5.700,- D.kr. Men nu skulle der også køres på ski. Jesper fik vi tilmeldt en skiskole i 5 dage, hvilket var tiltrængt. Han var hvad jeg vil betegne som en "ski mongol", men til hans forsvar skal siges at han fik det lært sidst på ugen.

Casper derimod var ikke til at "styre". Han havde virkelig styr på skiene – sådan da. Den ene dag tog jeg ham med op på toppen, hvilket jeg hurtigt fortrød. Vi kunne ikke se en pind for os – det var tåget og meget koldt. Og løjpen vi skulle nedad kunne vi heller ikke finde. Så det endte med at vi tog en "Sort" ned. Det første stykke var ikke særlig sjov – det var stejlt og iset, og Casper kunne ikke holde skiene ved bare at "plove".

Nu var chancen der til at lære ham at bruge hele bakken – sagt som gjort – og Casper kunne lige pludselig også dette i stedet for kun at "plove". Så om ikke andet, havde han dog lært noget på denne lidt "grimme" tur.



Ugen gik og vi havde haft en dejlig skiferie på trods af at vi var mange mennesker i hytten. Der var følgende: Annette, Peter og Jeppe, Sild, Martin og Susanne, Heine og Mikkel, og så os 4.



Lørdag morgen kørte jeg med bilen ned til ski centret, da vi ville aflevere vores udstyr. Vi havde fået det ski vi havde behov for, for denne gang.

Men det var ikke en god morgen at køre bil i. Jeg blev stoppet af politiet. De ville se kørekort og så skulle jeg alkohol testes.

Av – det var ikke godt. Vi havde til morgenmad sædvanen tro fået et par dram. Jeg fik pustet og promillen lå på 0,2 – lige på grænsen, så jeg skulle puste i et andet alkoholmeter, og her viste den heldigvis også kun 0,2.

Så jeg slap for yderligere tiltale, og Atchara skulle fortsætte kørslen.

Episoden gav resten af gruppen noget at tænke over, så om ikke andet havde vi fået en "løftet" pegefinger.

Søndag var afrejsedag, men de andre skulle først ud og stå lidt på ski, hvilket jeg tror de fortrød – det var koldt og de var så men også mentalt indstillet på, nu skulle vi hjemad.

Turen gik denne gang ned til Oslo, så der var heldigvis ikke så langt denne gang. Vi ankom til Oslo, hvor vi selvfølgelig skulle betale motorvejsafgift – hvilket jeg havde total glemt. Vi fandt de mønter frem vi nu engang havde på os – men ingen norske. Det blev til en snakken frem og tilbage og det endte med at vi fik lov til at betale 20 svenske og kunne dermed fortsætte.

Sejlturen fra Oslo foregik stille og roligt og næste morgen omkring kl. 08.00 ankom vi til Frederikshavn hvor vi fortsatte direkte mod Sdr. Felding i et meget grimt føre. Der var faldet rigtig meget sne i Danmark og specielt meget i Nordjylland, men vi fik os pløjet igennem.

Resten af dagen gik med oprydning og tøjvask. Nu kunne vi for alvor lugte at vi havde boet sammen med rygere – så alt blev vasket.

I midten af februar måned startede jeg på en Microsoft Navision uddannelse (Financiel Management) og som foregik hos MicroWorld i København. Det var en uddannelse med henblik på autorisation. Så jeg var i København af 3 gange. Først 2 dage, derefter 2 dage igen og til sidst 3 dage. Sidst i marts skulle jeg op til prøve inden jeg skulle fortsætte i april med 4 dage.

I Hjemmeværnet var der i kompagniet begyndt en dårlig stemning omkring Indsatsstyrken – eller rettere sagt – hvad var det lige de ville med os.

Jeg begyndte at ytre min utilfredshed sammen med Jørn – en gruppefører, hvilket resulterede i, at hele delingen blev indkaldt til møde sammen med cheferne.

Jeg må nok indrømme at mødets udfald blev til min fordel – nu var jeg ikke længere i tvivl. Øverste chef var "fuld af løgn" og konstant fik vi en "sang fra de varme lande".

Kort tid efter meddelte jeg kompagniet at jeg trak mig fra Indsatsstyrken, men at jeg blev i Hjemmeværnet – hvis der ellers var plads.

Lørdag den 25. februar holdt vi Caspers fødselsdag oppe på Gården (SFO's ejendom), da utroligt mange skulle med. Der var omkring 24 børn og dertil kom Gai og Mogens, Nitaya, Noi, Ning og datter og selvfølgelig Atchara.

Bent og jeg kørte til Herning for at hente en ny cykel til Casper. Det var en af hans store ønsker.

Da vi kom tilbage til Gården var der fuld gang i den, og det var dejligt at se at intet kunne mærkes m.h.t. at Casper var kommet ud af klassen og i hjælpeklasse – tværtimod vil jeg næsten sige.

Om søndagen havde vi gæster af mor og far samt Minna og Leo – men fødselsdagsbarnet manglede. Casper var taget af sted til kredsmeesterskab i fodbold – som trak mere end lidt komsammen – forståeligt nok.

Sidst på eftermiddagen kørte jeg til København, hvor jeg skulle tilbringe de næste 3 dage hos MicroWorld igen.

Knap nok kommet hjem skulle der igen pakkes. Jeg skulle sammen med firmaet til Berlin fra fredag morgen til søndag aften. En ren og skær social tur – hvor påhæng også var inviteret med, men vi havde ikke kunnet få børnepasning, og derfor valgte Atchara at blive hjemme.

Vi skulle være i Herning fredag morgen kl. 07.30 og efter lidt morgenmad gik turen sydover omkring kl. 08.15, hvor vi skulle "samle op" i Vejle og mødes med den anden bus i Vojens. "Mærkelig nok" var placeringen i bussen at de "seriøse" sad foran i bussen og de "useriøse" bagerst i bussen. Jeg sad bagerst i bussen;-) og nede hos os var der en kanon stemning.

I Vojens kom der forsyninger om bord – både tørt som vådt, og efter en kort pause gik turen mod grænsen.

Kun lige nede på motorvejen kom der "hul" på ølkasserne og så var der stemning – som ikke blev mindre des længere vi kom ned mod Berlin.

På et tidspunkt var der pause, hvor vi spiste de medbragte sandwich, som var af virkelig høj kvalitet.

Sidst på eftermiddagen ankom vi til Berlin og vores Hotel inde midt i Berlin, og efter at alle var indlogeret og havde fået et bad – til dem der ville dette, skulle vi ud og spise i samlet flok – hvilket vil sige ca. 70 personer.

Efter at alle var blevet mætte – hvor jeg må sige at maden var på det jævne, ikke noget vildt luksus – gik turen hjemad mod hotellet igen, hvor der udviklede sig en "mindre" fest nede i baren. Byggeriets IT betalte. Sent på natten gik jeg til ro – godt brugt ;-).

Efter morgenmaden havde vi mulighed for at gå rundt og "syde" lidt i Berlin, og Marianne, Pia, Bente, Anette, Hanne, Martin, Jack og jeg valgte at udforske nærområdet. Men vi 3 mænd blev hurtigt trætte af at følges med pigerne. De havde kun een ting i hovedet – og det var tøj.



Martin, Jack og jeg var rundt og se på forskellige ting bl.a. kan nævnes "Peber og Saltbøssen", tror jeg den hedder. (Den nye og gamle kirke).



Vi sluttede vores sightseeing af med en gang hurtig mad på McDonald's.

Kl. 14.00 skulle vi eller dem der havde lyst være klar til den store 2 timers sightseeing, som skulle foregå i vores busser og med professionelle danske guider.

Vi havde en meget spændende tur rundt i Berlin – både vest som øst – og så det der nu kunne ses på så kort tid – Berlin er ca. 1½ gang større end Bornholm, og jeg tror alle var fascineret af denne dejlige by – og ikke mindst historien.

Efter hjemkost og en kort pause gik turen af sted igen. Vi skulle ud og spise, og denne aften var det helt perfekt. En virkelig god middag, hvor der ikke manglede noget, og efter middagen kørte hele flokken hjem i adskillige taxier, hvor festen fortsatte på hotellet – til langt ud på natten.



Efter morgenmaden gik turen igen nordpå mod det lille Danmark, og der var meget stille i bussen. Jeg tror alle var mere eller mindre "brugte". I bussen så vi heldigvis videofilm og ankom omkring kl. 20.00 til Herning.

Alt i alt havde det været en god tur på trods af mange timer i en bus.

Så kom også tidspunktet hvor jeg kunne få afsluttet min store sag hos Carl Christensen & Co. A/S i Aalborg eller sagt på en anden måde – min opgave som projektleder var overstået. Vi tog talrigt derop, hvilket vil sige Per F, Per H, Oskar, Aase og jeg. Vi var forberedt på lidt af hvert.

Men så galt gik det slet ikke – vi fik sagen på skinner, så Aase og Oskar kunne køre den fremover – så alt i alt var Aase og jeg godt tilfredse med resultatet af denne igangsætning og om ikke andet så kunne man sige at Aase og jeg havde lært ufattelig meget af denne igangsætning – ikke om programmet men om store organisationer, interne kommunikationsproblemer (hos kunden), magt, og at en projektleder ikke må deltage i selve implementeringen, og sidst men ikke mindst at alt bliver noteret ned og godkendt af kunden.

Onsdag den 30 marts var den store dag, hvor jeg skulle til Århus og have foretaget en autorationsprøve på Navision Financier Management, og jeg var nærmest hammer nervøs, for selv om jeg den sidste uges tid havde læst samtlige 400 sider igennem, var stoffet uhyggeligt bredt.

Jeg havde valgt at gå op i version 3.60 da denne prøve var på dansk, selvom vi var blevet undervist på en version 4.00, men jeg frygtede de engelske spørgsmål.

Ulempen ved denne test var at vi ville få spørgsmål vi ikke havde fået gennemgået på kurset.

Efter en time havde jeg høvlet de 70 spørgsmål igennem, som foregik på en computer, hvor der IKKE var mulighed for at "snyde". Nu blev det spændende at trykke på "Afslut" knappen.

Resultatet var "skuffende" – jeg havde opnået 67 % rigtige svar og for at bestå skulle jeg op på 70 % og ganske rigtigt kom der mange spørgsmål, hvor jeg blev nødt til at gætte.

Nå men jeg måtte på den igen og få læst det hele igennem en gang mere.

Fredag den 1. april var jeg på en lille øvelse i hjemmeværnet. Jeg havde meddelt at jeg kun kunne deltage indtil lørdag morgen, da Atchara skulle arbejde.



Det blev ikke til ret meget søvn den nat – men det havde været spændende.

Om søndagen drog jeg mod København igen. Et 4 dages kursus i "Navision Trade and Inventory" ventede forude, så nu blev der rigtigt meget at skulle læse igennem.

Vi havde et godt kursus og om onsdagen efter kursusdagen havde vi arrangeret at vi skulle ud og spille Curling. En af medkursisterne arrangerede en billig bane til os, hvilket vil sige 500,- kr.

Samtidig havde vi inviteret kursusinstruktøren med.



Vi havde det hyle skægt og jeg må indrømme at jeg faktisk var rigtig god til denne sportsgren.

Vi spillede i 2 timer, hvor vi var delt op i to hold, og derfor dystede mod hinanden.

Ugen efter gik jeg op til test igen – nu skulle 1. del bestås.

Og så lykkedes det – jeg havde bestået.

Nu manglede jeg kun testen i "Trade and Inventory" hvilket jeg bestod den 20. april efter at bøgerne var blevet terpet igennem – igen 400 sider og igen på engelsk.

Og så var jeg klar til en tiltrængt ferie som jeg havde fra torsdag den 21. april til mandag den 2. maj.

I min lille ferie fik jeg købt 2 nye cykler. 1 til Jesper og 1 til mig selv. Min den gamle havde jeg smidt på lossepladsen – den var simpelthen "færdig og udtjent".

Så nu manglede Atchara kun 1 ny cykel – men omvendt – det var nok heller ikke lige hendes foretrukne transportmiddel.

Lørdag den 30. april var så dagen hvor vi skulle hjem til mors 60 års fødselsdag. Sammen med os skulle Kirsten fra Nordjylland køre med ned til Skærbæk. Kirsten havde transportproblemer da Bjørn var på Fyn og ville køre direkte til Skærbæk. Kirsten ankom med bus til Herning, hvor Atchara hentede hende.

I Skærbæk havde mor og far bestilt en feriehytte til os, hvor vi sammen med Kirsten og Bjørn og skulle bo sammen med Moster og Ortwin. Vi fik udleveret nøglen til hytten og kørte direkte til derned, og fik pakket ud og gjort klar til om aftenen og natten.

Atchara og Kirsten gik en tur op i Cafeteriet for at få en kop kaffe og et stykke kage, medens jeg blev i hytten for at få redt sengene.

Kort tid efter ankom Moster og Ortwin, Hildegard og Fridel, Marianne og Heinrich, Marga og Helmuth.

Og jeg må indrømme at der var gensynsglæde. Moster og jeg havde ikke set hinanden i mange år.

Jeg havde medbragt en kasse øl og den blev der hurtigt taget hul på – det var ligesom en start på festen. Moster og jeg fik senere en Bacardi, som hun havde medbragt.

Klokken nærmede sig 17.45, hvor vi havde aftalt at gå op til fritidscentret – en tur på ca. 200 meter, så det ligesom overkommeligt.

Mor og far var selvfølgelig ankommet, men ellers var vi nogle af de første og kort tid efter "væltede" det ind med gæster – ca. 90 personer i alt – og hold da op hvor var der mange jeg ikke kendte eller kunne genkende.

Efter at forretten var indtaget havde far en lille sang til mor, hvorefter vores store "show" kunne starte.

Jeg havde medbragt min trompet – for ligesom at få startet og få folks opmærksomhed – og det virkede – der var ro på ganske få sekunder.

Herefter havde jeg følgende tale til mor:

Bare helt rolig – jeg skal nok forskåne jer med min trompet musik i aften

Men jeg opnåede det jeg ville og det var at der blev næsten helt stille

Kære mor, svigermor og farmor

Sædvanen tro tager jeg ordet som en af de første, ja det er efterhånden ved at være en tradition på ondt og godt.

Som du selv sagde til vores bryllup – Når Daisy kan tillade sig at læse op af et stykke papir – så kan jeg også – og det har jeg også tænkt mig at gøre – for ikke at glemme nogle detaljer – det er jo efterhånden blevet til noget af et dirværk at skulle igennem – hvis vi ikke skal glemme detaljerne – der er efterhånden mange historie om dig i Skærbæk. (Jeg havde medbragt et kæmpe ringbind)

Ganske rigtigt som du selv pointerede overfor Atchara ved vores skovbesøg hjemme hos jer for ikke så lang tid siden: Jeg citerer:

Jeg ved Kaj igen har noget "lort" for – hvad skal der ske?

Jo nysgerrig er du i hvert fald ikke

Så er der igen gået 10 år siden jeg sidst stod sådan eller hvordan var det nu det var, det er jo længe siden eller hvad - og det er jo utroligt at forstå – vi bliver ældre og ældre, men du holder dig flot og ung medens vi andre stille og roligt ældes – bare se på mit hår i forhold til dit – det taler for sig selv. Jeg tænker her på at mit næsten er mere gråt end dit, end på frisuren, hvor min er nem og enkel.

Jeg skal fatte mig i korthed – du behøver ikke at være bange – endnu – det overlader jeg til andre.

Kære mor – du har i de forgangne år gjort meget for at holde dig i form og for at undgå den store badering – som mange i din alder desværre bærer rundt på – Men heldigvis kan du da svømme uden.

Ifølge traditionen tro skal der også på denne store dag ske noget meget specielt, og nu tænker du nok – hvad fan.... skal der nu ske – hvad har de nu fundet på ?

har jeg ikke ret?

Jeg har ikke tænkt mig at læse det hele op, hvorfor Atchara og jeg har allieret os med gymnastikdamen Berta, som formand for gymnastikforeningen i Herning og omegn, de næste ca. 25 minutter vil fortælle lidt om sund motion og kost, om dig og dagligdagen som hun oplever den.

Velkommen Berta

Og så kom Berta ind og den fik ikke for lidt. Berta var pragtfuld og jeg tror at alle morede sig. Det var i hvert fald et indslag som ingen havde regnet med.



The image shows a screenshot of a website page. On the left, there is a photograph of a woman with short red hair, wearing a yellow visor, glasses, a purple top, and a necklace, playing an acoustic guitar. To the right of the photo is a large heading: **Gymnastikdamen Berta**. Below the heading is a paragraph of text: *Ønsker du et anderledes indslag til den næste fest du er inviteret til eller selv skal afholde. Kan du invitere Gymnastikdamen Berta med. Evt. som et alternativ for en sang eller tale. Her bare som ren underholdning. Hun kommer som formand for gymnastikforeningen i Herning og omegn, og giver gode råd om hvordan man holder sig i god form, og lidt om sund kost.* At the bottom right of the text area is a small button that says "Næste" with a right-pointing arrow. Below the main content area is a dark navigation bar with white text: **CONTAINER CONNY GYMNASTIKDAMEN BERTA KLODS HANS GABRIELLA WINNI WILSKOW KONTAKT LINK UDKLIP/BILLEDER**



ymnastikdamen Berta

Hun får hele forsamlingen til at medvirke til forskellige gymnastikøvelser, og ved hjælp af sang og musik og lidt trylleri får hun løftet en glad og frisk stemning op. Berta kan mere end gymnastik, for hun holder også en tale som er lavet ud fra i forvejen tilsendte stikord. Arrangementet er ment som en overraskelse og hovedpersonen/erne i festen skal helst være uvidende. Glad og sober underholdning – for voksne.

[◀ Forrige](#) [Næste ▶](#)

CONTAINER CONNY GYMNASIKDAMEN BERTA KLODS HANS GABRIELLA WINNI WILSKOW
KONTAKT LINK UDKLIP/BILLEDER



ymnastikdamen Berta

Info
Varighed 20-25 min.

Pris:
Private arrangementer:
1.950,- + transport (3,25 kr. pr. km.)
Offentlige forestillinger og firma arrangementer:
3.900,- + transport (3,25 kr. pr. km.)

[◀ Forrige](#)

CONTAINER CONNY GYMNASIKDAMEN BERTA KLODS HANS GABRIELLA WINNI WILSKOW
KONTAKT LINK UDKLIP/BILLEDER

Efter at Berta var færdig med showet gik Casper, Jesper og Atchara med Berta ud. Jeg prøvede i mellemtiden at holde ro i salen – vi var ikke helt færdige endnu.



Og så skete det – Casper og Jesper kom ind med hver 30 store flotte røde roser, og på det tidspunkt tror jeg der var flere der ”fældede” en lille tåre. Nu var vi færdige og festen fortsatte.

Resten af aftenen gik utrolig stærkt – vi spiste godt – fik noget godt rødvin og efterfølgende blev det da også til lidt dans. Det havde været en rigtig god aften, hvor alle havde moret sig.

Dagen efter var der morgenmad hjemme hos mor og far hvorefter vi satte kursen nord over.

Budget:	
Arrangement	2.800,-
Roser	700,-
Tøj til Atchara	500,-
Tøj til drengene	1.000,-
1 ks. øl	100,-
Gave	250,-
Alt i alt	5.350,-



På hjemmefronten er der blevet hektisk aktivitet de første par dage om ugen. Jesper er begyndt at spille fodbold hvilket foregår om mandagen fra kl. 17.00 – 18.00. Casper som også spiller fodbold spiller om tirsdagen også fra kl. 17.00 – 18.00.

I den kommende periode skulle jeg til at beskrive Prisopdateringsmodulet, hvilket slet ikke var så let – eller for at sige det på godt dansk – næsten umulig. Alle jeg spurgte havde bare følgende: "Det skal være lettere end i dag" – og det var da virkelig en god hjælp.

Men pludselig en fredag hvor jeg havde "surfet" lidt på Internettet for at finde hjælp til problemstillingen havde jeg løsningen – ja faktisk en hamrende god løsning. Jeg begyndte straks at beskrive tankerne og inden weekenden var gået, havde jeg lavet hele Prisopdateringsmodulet på papir.

Men det var en "vild" løsning og jeg var ikke klar over om teknologien kunne klare løsningen, så om mandagen til vores projektmøde havde jeg bedt om at få lov til at gennemgå løsningen.

Og løsningen blev straks blåstemplet og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 programmører der skulle se om løsningen teknisk set var mulig.

Mit oplæg blev betegnet som genial og vi havde med den tankegang hvormed jeg havde løst prisopdateringsproblemerne samtidig også fået taget hul på konverteringsproblemerne samt indlæsning af EDI fakturaer – konceptet var klar.

Kort sagt bestod løsningen af at man udlæste en masse opsætninger fra Navision ud i nogle XML stylesheets og herefter lade XML om beregningerne for til sidst at indlæse dem i en lagerkladde.

I maj måned var vi til Jennys konfirmation i Lem, hvor vi havde en pragtfuld dag, med masser af snak, god hjemmelavet thai mad og noget godt vin, og hvor Casper og Jesper hyggede sig med pigerne.

Det var også i maj måned at jeg igen drog mod København. Jeg skulle på skolebænken en gang mere. Denne gang var det Navision Service Management. Kurset tog 3 dage og så skulle jeg efterfølgende igen op til test i Århus.

Jeg bestilte testen allerede til ugen efter og bestod endnu engang. Dermed havde jeg nu erhvervet mig 3 autorationer.

Score Report Authentication

The Pearson VUE Testing System recorded the following information for this score report.

Exam Date: Wednesday, April 13, 2005 at 9:00 AM

Candidate: Kaj Heydt

Candidate ID: NAV020843

Registration #:

Exam Series: DK 01-010

Exam: Attain Financial Management v. 3.60

Validation #: 1318290519

Grade: pass



Copyright © 1996-2005 NCS Pearson, Inc., a [Pearson Education](#) business. All rights reserved.
[Terms of Service](#) | [Privacy Policy](#) | [Customer Service](#) | [Site Map](#)

Score Report Authentication

The Pearson VUE Testing System recorded the following information for this score report.

Exam Date: Wednesday, April 20, 2005 at 9:00 AM

Candidate: Kaj Heydt

Candidate ID: NAV020843

Registration #:

Exam Series: NA 40-227

Exam: Navision 4.0 Trade & Inventory

Validation #: 1063363830

Grade: pass



Copyright © 1996-2005 NCS Pearson, Inc., a [Pearson Education](#) business. All rights reserved.
[Terms of Service](#) | [Privacy Policy](#) | [Customer Service](#) | [Site Map](#)

Score Report Authentication

The Pearson VUE Testing System recorded the following information for this score report.

Exam Date: Wednesday, May 25, 2005 at 9:00 AM

Candidate: Kaj Heydt

Candidate ID: NAV020843

Registration #:

Exam Series: NA 40-232

Exam: Navision 4.0 Service Management

Validation #: 1332507419

Grade: pass



Copyright © 1996-2005 NCS Pearson, Inc., a [Pearson Education](#) business. All rights reserved.
[Terms of Service](#) | [Privacy Policy](#) | [Customer Service](#) | [Site Map](#)

Den 24 maj var jeg til generalforsamling i SF.GIF hvor der var lagt op til "ballade" grundet vores etablering af Motionscentret. Og ikke nok med det, så havde Leif vores tidligere Fællesformand valgt at trække sig 10 dage før generalforsamlingen – og det på grund af balladen.

Vi kom godt fra start – men emnet drejede sig hurtigt hen på Motionscentret, hvor vi fik nogle drøje hug, men forretningsudvalget (Hans, Lise og mig selv) var enige om kursen og hvad vi mente, den øvrige del af borgerskabet kunne tilkomme af informationer – og sådan blev det.

Nu skulle vi så bare efterfølgende tilpasse vores kurs og få noget mere åbenhed ind i debatten og ikke mindst få lagt "låg" på denne sag.

Men ikke nok med ovenstående så havde vores "kontingentbestyrer" valgt at trække sig grundet personlige problemer på hjemmefronten – og hvad skulle vi så?

Det endte med at jeg tog mig af den del – i hvert fald indtil videre. Jeg fandt et foreningsprogram på nettet og tilmed gratis, hvor jeg ville styre de mange indbetalingskort. Det tegnede godt.

Nu var det blevet tid til at den kommende garagefest skulle planlægges – i dette udvalg sad Atchara og jeg sammen med HC. Festen blev planlagt til den 1/7. Det blev til følgende invitation:

Garagefest

Så er der igen gået 1 år, og garagefesten kalder på ny.

Du / I inviteres hermed til garagefest fredag den 1/7-05 kl. 18.00 som i år igen afholdes det traditionelle sted – hvilket vil sige garagen hos Inga og Niels (Helle og Torbens tidligere hus)

Menuen er en Barbecue-menu bestående af følgende:

*Sild / Tun / Makrel madder
Røgede kalkunvinger
Barbecueben
Aflang hakkebøf på pind
3 blandede salater
Halve bagte kartofler med persillesmør
Hjemmebagt brød*

Til natmad serveres den traditionelle menu "Røde pølser"

Efter maden spiller HC op til dans !

Hele herligheden fås til den nette pris af ca. 160,- pr. næse

Du / I bedes selv medbringe følgende:

*God humør
Tallerkner / bestik / glas
Drikkevarer til eget forbrug*

Du / I bedes meddele enten HC (75347484) eller Atchara og Kaj (96996045) om du / I kommer eller er forhindret senest lørdag den 25/6-05 af hensyn til maden.

Sidst i maj skete det vi havde frygtet meget længe – Minna blev fyret på gråt papir, hvilket kom som et chok for os alle – i hvert fald i Herning afdelingen. Hvad skulle vi nu gøre og hvordan skulle vi forholde os til det.

Vi valgte nok det ledelsen mindst havde ventet – at forholde os meget passive. Ikke dermed sagt at der ikke blev snakket, men når der ikke var nogen fra ledelsen til stede, så kørte snakken – og alle var hammer utilfredse med at Minna var blevet fyret.

I forlængelse af Minnas fyring kom jeg i ”forhør” hos Per W. Hansen, som var en meget ubehagelig samtale – men jeg havde gennemskuet hans hensigter – han var blevet ”sendebud” for ledelsen, og selvom jeg gik hårdt på ham, var jeg godt klar over at alt kom videre til selve ledelsen.

Per var ikke længere konsulenternes mand, men ledelsens mand, som skulle bruges til det beskidte arbejde.

Torsdag den 23/6 afleverede jeg drengene hjemme hos mor og far, hvor de skulle holde lidt ferie.



Fredag den 24/6 var så dagen hvor vi kl. 11.00 startede med grillmad i Skanderborg hos Per, der skulle forlade projektet og dermed firmaet, hvilket havde været aftalt fra starten. Vi havde en forrygende middag og eftermiddag og omkring kl. 15.30 tog vi af sted. Vi skulle til afskedsfest hos Minna.

Vi havde en rigtig god fest og hvor der selvfølgelig blev snakket arbejde. Atchara kom senere – hvor hun også fik lidt at spise og omkring kl. 22.30 kørte vi hjemad efter nogle rigtig hyggelige timer.

Om lørdagen skulle vi til Verners 70 års fødselsdag på Mors. Vi skulle være der kl. 12.30 og fik en dejlig let sommeranretning med hvad dertil nu hører. Vejret var pragtfuld og efter maden sad vi udenfor og nød solstrålerne.
Omkring kl. 15.30 valgte vi at køre hjemad. Atchara kørte.

Om søndagen skulle Atchara hente drengene og jeg skulle til et "hemmeligt møde" ude hos Minna sammen med Aase og Oskar, hvor vi ville lave en brainstorm på muligheder for at skifte job / eventuelt selv starte op.

Men jeg var efterhånden blevet meget syg med høj feber og det endte med at Atchara kørte mig derud – da hun nåede at komme tilbage fra Sønderjylland.

Vi havde et godt møde, hvor der kom mange ting frem på bordet omkring muligheder – og dermed havde Minna fået til opgave at undersøge disse muligheder.

I den efterfølgende uge havde jeg en del "hjemmearbejde" grundet min sygdom. Jeg kunne ikke få bugt med feberen.

Og så startede "lavinen" på arbejdet. Kirsten Bjerregaard sagde op den 30/6 og den 1/7 meddelte Oskar også sin opsigelse – dermed havde topledelsen om ikke andet fået noget at spekulere over.
At det skulle være programmører der startede med at sige op, havde ledelsen overhovedet ikke regnet med, tror jeg.

Om fredagen var Jesper og jeg til læge. Jesper havde også høj feber og klagede over smerter i halsen. Det viste sig at være en spytkirtel der var lidt hævet og der skulle ikke behandles for dette.
Jeg fik piller for en "skjult lungebetændelse".

Om lørdagen kørte vi ind til Herning for at købe et stort badebassin til drengene, men vi var kun lige kommet hjem, før jeg havde fat i vagtlægen. Jesper havde fået ondt i ørerne og var samtidig også blevet stiv i nakken, og jeg frygtede at han havde fået meningitis, og vi skulle bare komme ind på sygehuset hurtigst muligt.

Lægen konstaterede også bare at det var en hævet spytkirtel, og at vi bare skulle give Jesper noget smertestillende, så skulle det nok fortage sig.



Om tirsdagen havde Jesper stadig høj feber hvorfor vi igen tog til lægen, hvor han fik penicillin og hvis ikke feberen var begyndt at forsvinde om onsdagen, skulle vi komme igen.

Og feberen ville ikke forsvinde, hvorfor vi tog om til lægen igen. Og så var der ingen vej udenom – Jesper skulle en tur på sygehuset i Herning, hvor vi tog ind omkring kl. 14.00 uvidende om hvad der skulle ske.

Grundet ekstrem aktivitet på børneafdelingen C2, var der en lang ventetid, før Jesper kunne komme til.

Da vi endelig kom for, blev Jesper undersøgt på kryds og tværs, og lægen havde en formodning om hvad det var Jesper fejlede. Hun mente det var en meget sjælden børnesygdom kaldet "Kawasaki", men hun ville gerne lige have en overlæge til at kigge på det, som kom ganske kort tid efter, og hun var heller ikke i tvivl.

Der var bare et lille men, og det var at Jesper kun udviste 4 symptomer, og der skulle være 5 før de måtte give medicin, for at være sikker på at det "Kawasaki".

Der blev taget ca. 7 blodprøver – hans blodtryk og hjerte blev målt. Ind i mellem alle prøverne fik jeg forklaret hvad sygdommen gik ud på.

Alle Jespers blodårer var betændte, hvilket forklarede at han havde haft ondt over det hele, og specielt omkring alle led. Det man skulle være særlig OBS på, var hans hjerte og øjne. Sygdommen kunne give udposninger på / ved hjertet hvilket kunne være livstruende, og så kunne den også ramme synet. Hans øjne var knald røde.

Og grundet disse 2 farer, blev Jesper indlagt på børneafdelingen, hvor jeg selvfølgelig måtte blive ved ham. Man kunne som sagt ikke påbegynde den medicinske behandling, men de ville "fylde" ham med så meget smertestillende som de overhovedet måtte. Og så kunne man også starte behandlingen af hans øjne. De blev behandlet som en kraftig øjenbetændelse.

Om aftenen kom Atchara og Casper ind for at besøge os, men Jesper var ikke til ret meget. Han var afkræftet og bare dårlig. Da det efterhånden var sengetid ville Jesper hellere sove nede ved mig på madrassen end i sengen og i løbet af natten blev han tilset 1 gang i timen, så det blev ikke til ret meget søvn for mit vedkommende. Vi sov sammen med 2 andre på stuen.

Torsdag morgen kørte Atchara med Casper op til SFO, for at høre om de ville passe ham torsdag og fredag, og selvfølgelig ville de det. Under disse omstændigheder var der overhovedet ingen problemer. På det tidspunkt havde vi taget Casper ud af SFO'en grundet sommerferie.

Derefter kom Atchara ind til os på sygehuset, hvor vi bare kunne "tøffe" lidt rundt og prøve på at få tiden til at gå bare lidt stærkere. Omkring kl. 13.30 var der stuegang, og jeg havde observeret noget udslæt på hans knæ, hvilket jeg forklarede lægen.

Og det var netop det man havde ventet på – hun tog straks kontakt til overlægen, som straks gav grønt lys til at den medicinske behandling kunne starte. Jesper udviste nu de 5 symptomer.

Omkring kl. 15.00 lagde man medicinsk drop på ham og den første time blev blodtrykket målt for hver 5. minut og derefter gik man over til 2 gange i timen. Og samtidig startede man på en skrap pille kur, som han skulle have hver 6. time. Jeg brugte ventetiden til at køre hjem og hente Casper – få ham afleveret hos Nitaya og Bent og derefter at komme hjem og få et bad for igen at køre ind på sygehuset.

På min tur frem og tilbage fik jeg kontaktet Tanja og forklaret hvad der var sket, og at hun skulle få mor eller far til at ringe til mig, når de nu kom forbi i løbet af dagen.

Da jeg kom ind på sygehuset igen, var Jesper faldet i søvn, og det så ud til at medicinen allerede var ved at hjælpe. Efter at jeg havde talt med mor og fået ordnet at Casper kunne være nede hos dem, valgte Atchara at køre hjem. Grundet de mange check der skulle foretages på ham, valgte de at ligge os på enestue.

Kl. 01.30 var han færdig med den medicinske drop, og han kom ned til mig på madrassen igen, hvor han straks faldt i søvn, men der var stadig stor opsyn med ham.

Fredag morgen vågnede Jesper først omkring kl. 07.30 og jeg kunne straks se at han havde det meget bedre. Feberen havde lagt sig og der var mere fut i ham, så jeg håbede på at vi kunne komme hjem.

Men sådan skulle det ikke gå. De ville beholde Jesper til observation hele weekenden af hensyn til øjnene og ikke mindst hjertet. Om mandagen skulle Jesper så undersøges af hjerteekspertter fra Skejby sygehus og samtidig også undersøges af øjenekspertter fra Holstebro sygehus.

Vi hyggede os i løbet af dagen med leg og boldspil og om eftermiddagen ankom mor og far sammen med Casper, som de havde hentet i SFO.

Mor og far ville tage Casper med hjem til Skærbæk, men selvfølgelig først lige besøge Jesper, hvilket selvfølgelig varmede.

Efter at mor, far og Casper var kørt, varede det ikke længe før Jesper faldt i søvn – han havde et stort behov for søvn og var total afkræftet.
Fredag aften valgte jeg at tage hjem og få en god nats søvn.

Lørdag morgen tog jeg ind på sygehuset igen, hvor Jesper havde haft en god nats søvn. Atchara og jeg var sammen med ham hele dagen, hvor der blev tid til en gå tur i gågaden og masser af boldspil.
Og det bedste af det hele var at Jesper havde det kanon godt.

Lørdag lige inden aftensmaden kørte Atchara hjem igen, da Jesper var faldet i søvn. Aftenen gik stille og roligt, hvor Jesper og jeg så James Bond.

Om Søndagen besøgte Minna og Leo os på sygehuset, hvor Jesper igen blev begavet – han blev "lidt" forkælet disse dage. Senere ankom også Atchara.
Søndagen gik også stille og fredelig og der var ikke ret mange på afdelingen. Men vi var spændte på hvad næste dag ville bringe os.

Mandag morgen startede med at vi fik at vide at Jesper skulle scannes kl. 12.20 præcis og at han skulle til øjenspecialist tirsdag kl. 10.30 på Holstebro sygehus – så var dette ligesom klarlagt.

Formiddagen sneglede sig langsomt af sted, men endelig blev klokken omkring 11.45 hvor vi valgte at finde den afdeling hvor Jesper skulle scannes.
Vi fandt den straks og havde kun siddet omkring 5 minutter da vi fik lov til at komme for – dem der skulle have været ind foran os, var endnu ikke mødt.

Det var enorm spændende at følge med i scanningen hvilket også Jesper syntes. Da der ved scanningen også var en "lærling" med, fortalte overlægen alt om hjertet, og hvad det var han skulle checke. Og der var heldigvis ikke noget at komme efter – alt så fint og nydeligt ud.

Nu kunne vi gå tilbage til C2 og afvente overlægens vurderinger.

Vi fik lidt at spise og satte os derefter på en madras på gangen, hvor Jesper legede lidt og derefter faldt i søvn. Han fik vel omkring 10 minutters søvn da overlægen kom ud til os, og kunne meddele at vi godt måtte tage hjem nu. Jesper så ud til at have det ganske normalt igen. Og så skulle han bare gøre ligesom alle andre drenge i den alder – der var ingen begrænsninger.

Blot skulle han have hjertemedicin de næste 2 måneder indtil næste scanning, som var en kontrolscanning.

Det var dejligt at høre, og jeg fik pakket vores bagage sammen – og så skulle Jesper vækkes – hvilket godt kan være noget svært, men ikke den dag.

Jeg sagde stille og roligt til ham at vi skulle hjem til Sdr. Felding – og vupti – det var nok til at han straks vågnede – uden at fortrække en sur mine. Han ville også gerne hjem.



Derhjemme skulle det nye badebassin straks afprøves.

Tirsdag morgen tog Jesper og jeg af sted til Holstebro sygehus, hvor Jesper blev undersøgt af en øjenspecialist, som kunne meddele at alt så fint ud – der var ingen mén efter sygdommen. Nu kunne vi holde sommerferie.

Om torsdagen var det aftalt at Casper, Jesper og jeg skulle op til Kurt Nørgård i sommerhuset i Nr. Vorupøre. Atchara skulle desværre arbejde.

Men forinden havde vi aftalt tid med ejendomsmægleren, da vi skulle op og se et hus vi var blevet varme på. Vi havde droppet byggeplanerne, da det blev alt for dyrt.



Solsikkevej 12, Sdr. Felding er en meget velplejet og moderniseret villa fra 1972 på 267 m² fordelt på 2 plan. Villaen er m. et meget nyt og flot spisekøkken m. egetræsfyldningselementer og trægulv. Pæne lyse opholdsrum og en dejlig lukket og velplejet sydvendt have m. god terrasse mod sydvest. **Indeholder:** God entre m. klinkegulv m. varme. God rummelig baggang m. vaskemaskine og tørretumbler. Et dejligt stort soveværelse m. indbyggede skabe. Stort badeværelse m. kar/nische og sauna, indbyggede skabe. Helt ny moderniseret køkken fra omkring år 2000 m. egetræsgulv m. varme og fast bænk og bord. Der er en god spisestue m. klinkegulv m. varme, og en brændeovn. God dagligstue m. tæpper på ca. 50 m². **1 sal:** Et mindre opbevaringsrum og en gildesal på ca. 30 m². 3 store gode værelser og 2 mindre rum. **Hvidevarer:** BOSCH komfur m. keramiske kogeplader og emhætte fra Thermex, køleskab fra Skandilux, opvaskemaskine fra BOSCH og en ovn fra VOSS.

Solsikkevej 12, Sdr. Felding		Villa	
Opført	1972	Kontantpris	1.225.000
Grund	1325 m ²	Udbetaling	70.000
Bolig/kælder	267 / 0 m ²	Månedlig brutto	7.086
Rum/værelser	15 / 4	Månedlig netto	6.186

EDC 692-05136 Solsikkevej 12, Sdr. Felding, 7280 Sønder Felding

EDC Mæglerne Videbæk Ejendoms kontor

Poul Erik Nielsen • statsautoriseret ejendomsmægler • MDE
Bredgade 39 • 6920 Videbæk • Fax 97 17 32 43 • Tlf. 97 17 12 99



EDC Videbæk Ejendoms kontor A/S

Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE, CVR-nr. 26210666
Bredgade 39, 6920 Videbæk, Telefon 97171299, Fax 97173243, e-mail 692@edc.dk

Adresse Solsikkevej 12, Sdr. Felding, 7280 Sønder Felding Sagsnr. 69205136-1/KA Dato 23.06.05
Kontantpris 1.225.000 Udbetaling 70.000 Brutto/md. 7.086,42 Netto/md. 6.185,92 v/ 33,80 %

Ejendomsoplysninger

Matr.nr....: 2 BZ Nørrelandet, Sdr. Felding
Kommune: Aaskov Opført/ombygget år...: 1972 Zonestatus: Byzone

Må benyttes til: Helårsbeboelse iflg.: BBR
Offentlig ejendomsværdi.....: 840.000 heraf grundværdi.....: 156.900 pr.: 2004
Ejerboligværdi.....: 840.000 Grundlag for ejendomsværdiskat....: 840.000 heraf vej..... m²: 0 Iflg.: Tingbogsattest af dato.....: 13.07.1996
Grundareal udgør..... m²: 1.325 udnyttet tagetage.. m²: 116 kælderm²: 0
Bygningsarealer iflg.....: BBR Antal fulde etager: 1 Etager incl. kælder: 2
Hovedbygn. bebyg. areal m²: 151 heraf gar./carport . m²: 1 udhusm²: 0
Boligareal i alt..... m²: 267
Andre bygninger... m²: 1

Tilbehør

Forsikringsforhold og øvrige bemærkninger

Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på Sælgers forsikring

Præmien dækker brand og husejerforsikring, herudover dækkes svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja
Kan ejendommen forsikres mod svamp: insekt: rørskade:
Forbehold, forsikringstilbud: Forsikringen dækker også brand

Bemærkninger:

Oplysning om tilstandsrapport og byggeteknisk gennemgang/energimærkning/anvendelsesbegrænsninger

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter:

Energimærkning:

Væsentlige anvendelsesbegrænsninger:

Kontantbehov ved køb	Kontanthandel	Finansieret handel
Kontantpris /udbetaling	1.225.000	70.000
Tinglysningsafgift af skødet	4.400	4.500
Stiftelses-/og overtagelsesomkostninger, jf. finansieringsforslaget		596
omk. til berigtigelse af skøde, anslået	7.538	7.538
I alt	1.236.938	82.634

EDC Videbæk Ejendomskontor A/S

Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE, CVR-nr. 26210666
Bredgade 39, 6920 Videbæk, Telefon 97171299, Fax 97173243, e-mail 692@edc.dk

Adresse Solsikkevej 12, Sdr. Felding, 7280 Sønder Felding

Sagsnr. 69205136-1/KA Dato 23.06.05

Kontantpris 1.225.000

Beregning af bruttoudgift/ejerudgift 1. år	Kontanthandel	Finansieret handel
Prioritetsydelse	0	76.525
Ejendomsskatter 2005	1.734	1.734
Renovation	2.114	2.114
Antenneafgift/hybridnet	0	0
Skorstensfejning	239	239
Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter	0	0
Forsikringer baseret på: Sælgers forsikring	4.401	4.401
Andre offentlige afgifter	24	24
Rensningsanlæg	0	0
Ydelse på gæld udenfor købesum	0	0
Bruttoudgift 1. år	8.512	85.037
Beregning af nettoudgift		
Fradrag (renter, bidrag, fradragkonto)	0	-56.822
Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,80 %	0	-19.206
Evt. ejendomsværdiskat 2005	8.400	8.400
Skat, overskud/underskud 1. år	8.400	-10.806
+ Bruttoudgift 1. år	8.512	85.037
Nettoudgift 1. år	16.912	74.231
Gæld uden for købesummen		
	0	0

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser

Långiver/art	Restgæld	Obl.restgæld	Kontantværdi	1. års ydelse	Realkr. type	Garanti stillelse	Optag. i valuta	Rente Kont./pålyd.	ÅOP, brutto
NK	464.326	464.326	471.581	54.436	OA	Nej	DKK	5,00/5,0	5,1

Oplysninger om eksisterende lån, fortsat				Oplysninger om anvendelsesudgift	
Rest-løbetid	Saldo fra-dragkonto	Særlige over-tagelsesvilkår	Kontant-regulering	Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse.	
12	0	Ingen	0	Oplysningerne stammer fra: Sælger	
				Det Seneste årsforbrug og udgiften hertil	
				Vand/vandafledning	210/210 1.312/3.990
				Varme,	0 0 kr

Oplysning om ejendomsvurdering mv.

EDC Videbæk Ejendomskontor A/S

Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE, CVR-nr. 26210666
Bredgade 39, 6920 Videbæk, Telefon 97171299, Fax 97173243, e-mail 692@edc.dk

Adresse Solsikkevej 12, Sdr. Felding, 7280 Sønder

Sagsnr. 69205136-1/KA Dato 23.06.05

Vilkår for køb ved finansieringsforslaget v/kontantpris 1.225.000

Udbetaling 70.000

Brutto/md. 7.086,42

Netto/md. 6.185,92

v/ 33,80%

Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP, brutto 5,1

(Handlen er betinget af overtagelse af prioritet nr.)

Kontantprisen er udbudsprisen. Finansieringsforslaget er vejledende, idet brutto- og nettoudgiften kan ændre sig uvarslet.

Finansieringsforslag (Alternative forslag udarbejdes efter købers ønske)							
Prio.nr.	Långiver/art	Hovedstol	Restgældsdato	Restgæld	1. års ydelse	1. års afdrag	1. års fradrag
1	BRFKredit	997.000	Nyt lån	997.000	62.230	17.598	44.632
2	EDCboliglån	195.817	Nyt lån	195.817	14.295	2.105	12.190
	Udbetaling			70.000			
I alt				1.262.817	76.525	19.703	56.822

Finansieringsforslaget fortsat										
Prio.nr.	Låntype	Garanti stillelse	Indfrielsesvilkår	Afdrags vilkår	Optaget i valuta	Renter Kont./pålyd.	Vilkår	ÅOP, brutto	Term p.a.	Rest-løbetid
1	OAX	Nej	2 md til kre.termin	Ann	DKK	4,00/4,00	Fast rt	4,8	4	30
2	AX	Nej	3 mdr. varsel	Ann	DKK	6,25	Fast rt	6,7	4	32

Finansieringsforslaget fortsat					
Prio.nr.	Stiftelses/overtagelsesomk. kontant	Saldo fradragsskonto	Kontant-regulering	Fremtidige ejerskiftevilkår	Bemærkninger
1	0	0	0		
2	596	0	0	Gebyr på 1,00% af restgælden	

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser					Forkortelser	
År	Restgæld	Brutto	Netto	v/%	Afdragsvilkår	Lånetyper
1	1.173.114	76.525	57.319	33,80	Serie Serielån	O = Obligationslån
2	1.152.562	76.434	57.546	33,80	Ann Annuitetslån	K = Kontantlån
3	1.131.124	76.340	57.784	33,80	Mix Mixlån	I = Indexlån
4	1.108.759	76.242	58.032	33,80		R = Rentetilpasningslån
5	1.085.426	76.141	58.291	33,80		X = Anslået lån og ydelse
10	952.675	75.566	59.778	33,80		U = Uopsigeligt lån
15	788.355	74.864	61.639	33,80		B = Inkonvertibelt lån
20	584.666	74.008	63.975	33,80		F = Forfalder før udløb
25	331.781	72.963	66.914	33,80		S = Serielån
30	17.287	72.411	71.098	33,80		A = Annuitetslån

Bemærkninger til finansieringsforslag

Brutto og netto er beregnet under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Hvis ikke vi var det inden, så var vi i hvert fald nu meget interesseret i at overtage dette hus. Det så ud til at være et rigtig dejligt hus.

Men først skulle banken spørges med på råd – hvad ville vi komme til at sidde for om måneden – det var ligesom det store spørgsmål, som jeg først skulle have besvaret, inden jeg ønskede at gå videre. Så velankommen derhjemme igen, gik jeg straks i gang med at scanne papirerne og få dem sendt til banken som E-mail. Det måtte være den hurtigste måde.

Efter at alt dette var klaret tog vi af sted op til Kurt, hvor vi ankom omkring kl. 13.30. Efter lidt forfriskning tog vi ned på havnen hvor Casper og Jesper hyggede sig i vandkanten, og hvor Jesper fik samlet jeg ved ikke hvor mange kalksten sammen, som absolut skulle med hjem.

Efter en hyggelig aften og efterfølgende formiddag tog vi hjem til Sdr. Felding igen.

Lørdag den 16. juli skulle vi op til Kirsten og Bjørns 60 års fødselsdag. Vi skulle være der til kl. 15.00 og invitationen havde været lidt uklar m.h.t. hvad der skulle ske, men vi havde dog fået pakket lidt tøj og ankom præcis.

Festen startede med kaffe og kage, og derefter var der mulighed for en hestevogns tur. Bjørn og Kirsten vidste at der kom 1 hestevogn.

Men nej der kom ikke mindre en 9 gamle hestevogne hvilket betød at alle interesserede kunne komme med ud og køre.



Det var en rigtig god tur op i skoven, hvor der selvfølgelig også var sørget for forsyninger.

Efter hestevogns turen var der en kort pause før aftensmaden blev serveret. Og efterfølgende blev der selvfølgelig spillet op til dans.

Godt midnat kørte vi hjem til Kirsten og Bjørn hvor vi skulle overnatte. Jesper kunne simpelthen ikke mere.

Om morgenen blev der serveret morgenmad for de overnattende gæster, hvilket også foregik i beboerhuset.

Efter morgenmaden kørte vi hjemad mod Sdr. Felding efter en fantastisk god fest i Nordjylland.

Mandag den 18. juli var så dagen hvor vi skulle lave en sti igennem skoven op til Kurt. Det var en hyggelig dag hvor der også blev svedt uhyggelig meget – men heldigvis var der mulighed for ”kolde forfriskninger”. Om aftenen inviterede Kurt os med ud og spise i Sdr. Omme.

Tirsdag den 19. juli havde Atchara fået den idé at vi skulle ud til Kattegat centret i Grenaa – uanset hvad. Det var en lang køretur derud og velankommen måtte vi sande at der var en mega kø for at komme ind, men nu var vi der og så måtte dette også tages med.

På grund af de mange mennesker var det svært at se ret meget, men vi så hajerne og jeg tror at vi efter 1 times tid valgte at forlade stedet igen. På vej hjem holdt vi ind hos Mac Donalds i Århus. Casper og Jesper var blevet ih oh så sultne.

Om aftenen var vi ovre hos HC til grillmad og hvor vi ligesom fik sat punktum for den overståede garagefest. En hyggelig aften.

Torsdag den 21. juli gik turen sydpå med campingvogn. Vi havde lånt Minna og Leo´s og skulle ned til Moster og Ortwin nær Damp i Tyskland. Turen derned gik stille og roligt og efter 3-4 timers kørsel ankom vi godt trætte dernede.

Vi startede med lidt kaffe og pludselig brød fanden løs. Jesper råbte og skreg og Ortwin og jeg nærmest spurtede ud for at se hvad der var sket.

Jesper sad i campingvognen og holdt fast i bagruden, som på en eller anden måde var faldet ud, men hvor var Casper?

Jo han var godt klar over at ”lokummet brændte” og skyndte sig bare væk, og kom ”luskende” tilbage som intet var sket. Hvad der var sket – fik vi ikke opklaret – i hvert fald ikke på det tidspunkt.

Nå men Ortwin og jeg fik dannet os et overblik over skadens omfang og måtte konstatere at alle skruer der havde holdt vinduet var total gennem rustet, og at vi havde været heldige ikke at tabe det på turen derned.

Vi fik rensset listerne, smurt glassilkone på og sat nye skruer i og vinduet sad perfekt igen. Da vi skulle afprøve om vinduet kunne lukke og åbne fandt vi årsagen til hvordan skaden var sket.

Vinduet skulle åbnes helt inden det kunne lukkes, hvilket også forklarede hvorfor Casper var udenfor på det tidspunkt hvor skaden skete. Han havde prøvet at presse vinduet ind, hvilket de rustne skrue ikke kunne holde til.

Men nu var skaden udbedret og ville nok aldrig mere falde af – i hvert fald ikke i campingvognens rest levetid.

Efter aftensmaden var der ren råhygge, hvor Moster og jeg fik lidt Bacardi rom – ligesom i "gamle" dage.

Efter en hård dag kunne vi trække os tilbage til campingvognen, hvor vi skulle sove.

Lørdag formiddag kørte vi med Moster ind til Damp, hvor hun ville vise hendes arbejdsplads på sygehuset. Og derefter gik vi en dejlig tur rundt i Damp.



Der var også plads til at lege



Og Casper og Jesper hyggede sig meget med Moster.

Om eftermiddagen skulle vi ned og se de store traktorer, hvilket Ortwin havde lovet drengene.

Og ih du milde – de var store.





Om eftermiddagen ankom Bianka med hendes piger, og så var der leg. Sproget var ingen hindring og Casper viste pludselig en side som jeg blev meget glad for at se. Det så ud til at han havde let ved at lære sprog.



På trods af at jeg ikke havde snakket med Bianka i rigtig mange år, var det utrolig let at komme i snak igen.

Lige inden aftensmaden ankom Markus direkte fra arbejde. Han ville også lige hjem for at hilse på os. Markus snakkede perfekt dansk, så her kunne Atchara også være med.

På et tidspunkt på aftenen kom en af Biankas piger og sagde: Casper snakker jo tysk, hvilket jeg blev total overrasket over. Han kommunikerede faktisk med dem på tysk. Dejligt.

Senere på aftenen ankom også Katja med hendes kæreste. På trods af at hun var kommet direkte fra sydtyskland, ville hun også lige nå at hilse på os. Og jeg må indrømme at det varmede. Det var en dejlig velkomst at få, at de alle ville hjem og hilse på os.

Omkring midnat var det sengetid efter en dejlig dag og mange oplevelser.

Lørdag efter frokost valgte vi at vende næsen nordpå igen. Der var en lang sej tur der skulle overstås – med campingvogn.

Men vi klarede den selvfølgelig.

I den efterfølgende fik jeg beregningerne fra banken med hensyn til et evt. huskøb, og det så ikke så ringe ud endda. Vi valgte at arbejde videre og skulle dermed først have lavet et salgsbudget på vores hus. Det blev til følgende:

Mæglerne Videbæk Ejendoms kontor a/s

Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuar, MDE, CVR-nr. 26210666
Bredgade 39 · 6920 Videbæk · Telefon 97 17 12 99 · Fax 97 17 32 43 · e-mail 692@edc.dk

Salgsopstilling

Adresse Fruerbyvej 25, Sdr. Felding, 7280 Sønder Felding

Sagsnr. 69205163-1/CM



Salgsbudgettet så fornuftig ud og det kom der følgende ud af:



Fruerbyvej 25, Sdr. Felding, er en meget velplejet og moderniseret villa på 109 m² fra 1965. Til villaen er der en dejlig stor garage på 36 m². Villaen indeholder nyindrettet køkken/alrum, moderne badeværelse og lyse opholdsrum. Ydermere er der en spændende sydvendt have.

Indeholder: Entre/baggang med vaskemaskine og tørretumbler, væg med mange skabe, og i det hele taget god plads. Soveværelse på ca. 15 m² med store skabe. 2 gode værelser på 8-10 m² og et kontor på ca. 9 m². Badeværelset er moderniseret med lyse fliser, brusenische og vask med tilhørende skabe. Køkkenet består af et nyt KVIK køkken fra 2002 og spiseplads med fast bænk. Der er en god lys stue på ca. 35 m² med ny brændeovn fra 2002 og udgang til sydvendt terrasse.

Hvidevarer: Komfur, emhætte, køleskab og opvaskemaskine alle af mærket KVIK.

Haven: Spændende have med mange muligheder.

Fruerbyvej 25, Sdr. Felding		Villa	
Opført	1965	Kontantpris	695.000
Grund	1316 m ²	Udbetaling	35.000
Bolig/kælder	109 / 0 m ²	Månedlig brutto	4.274
Rum/værelser	5 / 4	Månedlig netto	3.344

EDC 692-05163 Fruerbyvej 25, Sdr. Felding, 7280 Sønder Felding

EDC Mæglerne Videbæk Ejendomskontor

Poul Erik Nielsen • statsautoriseret ejendomsmægler • MDE
Bredgade 39 • 6920 Videbæk • Fax 97 17 32 43 • Tlf. 97 17 12 99



Og så kunne vi kun håbe på at det kom til at gå hurtigt.

Torsdag den 28. juli tog jeg ind til sygehuset for at sige dem tak på Jespers vegne. Jeg havde fået bageren til at bage en stor kage som jeg medbragte, og samtidig havde jeg lavet et pænt lille brev til dem:

Hej alle på C2

Jeg vil gerne takke jer alle, der gjorde mit ophold på C2 til en positiv oplevelse i perioden 6. juli – 11. juli 2005. I har alle sammen været utrolig søde og rare også selvom jeg ind i mellem har været "lidt" stædig – specielt når medicinen skulle indtages eller øjnene dryppes – jeg håber i bærer over med dette.

I har simpelthen alle været fantastiske uanset om det var daghold eller natthold – ikke dermed sagt at jeg gerne vil ind til jer igen ;-), men det er dejligt at vide at I er der, når situationen kræver det, og også dejligt at vide at der bliver taget utrolig godt vare om os.

Jeg håber I alle må få en god sommerferie, når tiden er til det.



*Med venlig hilsen
Jesper Jørgensen og familie
Sdr. Felding*

Og så havde jeg fået Jesper til at skrive under på brevet.

Inde på sygehuset vidste de slet ikke hvad de skulle sige – som den ene sygeplejerske sagde: Det er utrolig flot og jeg bliver meget rørt af dette – jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Så jeg tror min gode gerning havde båret frugt – jeg ville bare sige dem tak.

Den 7. august var vi hjemme hos mor og far til fars fødselsdag, hvor hele familien var samlet.



Og som sædvanlig havde vi en rigtig god dag.



Søndag den 14. august havde jeg arrangeret en kanoetur for familien. Desværre kunne mor og far ikke deltage, da de skulle på ferie til Bornholm.

Jeg havde fået bestilt 3 kanoer og turen skulle selvfølgelig starte fra Skarrild igen. Vi var i alt 13 personer – den 13. person var en thai dreng der skulle hjælpe i vores kano. Jeg havde til formålet bestilt smurte sandwiches hos bageren og så havde vi medbragt lidt drikkevarer.

Vi kom rimelig godt fra start og der var mange små grin undervejs. Erik og Camilla havde med at sejle ind i kanten, hvilket morede os noget så gevaldigt. Når vi kom ind under nogle træer var det bare med at daske til træet, hvilket betød at der kom millioner af små fluer, hvilket overhovedet ikke var behageligt for de efterfølgende kanoer.



Så var det blevet tid til en velfortjent pause og jeg fandt et sted hvor vi kunne lægge til. Det var noget blødt og da jeg havde gummistøvler på, skulle jeg nok hjælpe Richard med at få Trine ud af kanoen. Der skete bare det at min gummestøvle havde sat sig fast i mudderet og ud af støvlen det gik – nå men det var der jo ikke noget at gøre ved. Nu havde jeg bare en våd fod – og de andre havde fået endnu mere at grine af. Vi spiste til den helt store guldmedalje, hvorefter turen gik videre mod Sdr. Felding.

Pludselig kom "høne moderen" op i Britta og det viste sig at hun havde et helt "spisekammer" med. Der var småkager, slik i lange baner, kiks – ja der manglede ikke noget.

Jeg supplerede undervejs med lidt at drikke.



Vi ankom godt til Sdr. Felding, hvor vi fik kanoerne på land og spadserede hjemad. Derefter blev bilerne hentet i Skarrild, og så var det tid til lidt kaffe.

Efter kaffen tog Tanja og Richard hjemad og Britta, Erik, Atchara og jeg gik op til Solsikkevej for at se det forhåbentlig nye hus, vi ønskede at købe. Huset faldt i god smag.

Efter aftensmaden kørte Britta og Erik også hjemad. Det havde været en rigtig dejlig dag, og samtidig blev det også besluttet at gøre dette til en årlig tradition for familien.

Fredag den 19. august var en meget speciel dag. Jeg havde sagt ja til at passe børn i børnehaven – som en del af forældrebestyrelsen, og det kom der følgende ud af:

Udklip fra min dagbog (Blev senere gengivet i Herning Folkeblad samt Ugeposten)

Allerede kl. 03.30 fredag den 19. august vågnede jeg og var meget spændt på dagen der snart skulle til at begynde. Jeg havde sagt ja til at passe børn i børnehaven sammen med Solvejg, Helle C, Dorte, Kristina, Helle samt 2 "professionelle" pædagoger – nemlig Susanne og Dordi.

Grundet det skræbete budget børnehaven var udstyret med havde vi i forældrebestyrelsen valgt at sende pædagogerne på "pædagogisk weekend" på en normal arbejdsdag for dermed at undgå de mange afspadseringer der ville følge med.

Dette betød jo så at vi som forældre måtte træde til for at hjælpe med at få passet de kære børn.

Kl. 07.30 skulle vi møde – Susanne og Jonna havde taget den første time og der herskede nærmest total kaos hos Bierne – nej så slem var det nu heller ikke, men på et tidspunkt følte det som om vi var flere voksne end børn på stuen.

Fra kl. 08.00 var vi overladt til os selv, og man kunne næsten føle Jonnas bekymring da hun gik, for hvordan det nu skulle gå "hendes dejlige børn" en hel dag sammen med en flok amatører.

Men stille og roligt kom der styr på tingene og da vejret var kanon med dejlig solskin valgte vi selvfølgelig at dagen skulle tilbringes udenfor, og første projekt var at vi skulle have fælles morgenmad udenfor. Børnene var utrolig gode til at hjælpe og vupti – så var der dækket op.



Vi skulle have rundstykker som Solvejg havde hentet ved Sdr. Felding bager. Her havde hun en rigtig dejlig oplevelse som igen bekræfter at Sdr. Felding er en rigtig god by at bo i. Solvejg havde fortalt bageren hvad det var for et projekt vi havde gang i og at vi skulle bruge ca. 35 rundstykker – og straks var svaret ”Jamen så sponsorerer jeg de rundstykker”.

Der blev spist til den helt store guldmedalje på trods af at børnene lige forinden havde spist morgenmad.

Lige så hurtigt som bordet var blevet dækket, blev det også ryddet igen, og så var man klar til dagens ”strabadser”. Helle og Dorte sad og læste med hver en flok, Solvejg tordnede rundt med en flok – hvad legen hed ved jeg ikke – men det så sjovt ud.

Jeg havde fået nogle opgaver som jeg ”måtte” kigge på. Der var en gravemaskine der skulle samles, derefter 3 kontorstole – eller rettere sagt 2 der skulle samles. Den sidste som Jonna havde forsøgt sig på skulle først lige skilles igen. Den lignede noget ”Storm P” lignende. Derefter var der en vandvogn der skulle samles og til sidst var der lige nogle lysstofrør der skulle skiftes. Jo det var en travl formiddag.

Op af formiddagen fik Dordi gang i bålet og hvor børnene nærmest fik ryddet ”skoven” for grene og andet brændbart. Der var gang i bålet og mange hyggede sig med dette – at vi kom til at lugte af røg – var et problem som kunne løses i vaskemaskinen og et brusebad.

Midt på formiddagen måtte børnene pænt stille sig i kø til Mooncar løb. Nu var det Helle C og Solvejg der skulle dyste mod hinanden. Jeg husker ikke helt udfaldet, men der blev snydt hvor snydes kunne.



Godt 11 var det tid til madpakkerne – børnene var blevet sultne – ja jeg fatter simpelthen ikke hvor de kunne finde plads til mere mad – og tænkte på ”Er det sådan hver dag – bruger børnehaven hver dag ca. 3 timer på at spise”, nå men sultne skulle de selvfølgelig ikke være.

Og igen kunne man se at der var styr på tingene – børnene fik hurtigt dækket borde – selvfølgelig udenfor og pludselig var der bare ro – nu skulle der spises.

Efter at maden var indtaget var der nogle af de mindste der skulle puttes og medens de fik sig en hviler, blev der gået til den i køkkenet. Kristina havde en opskrift på pandekager, som straks skulle afprøves. I køkkenet stod børnene i kø for at få lov til at røre i dejen, og Dordi og jeg havde sammen med flok børn travlt med at gøre bålet klar. Pandekagerne skulle nemlig bages ude på bålet.

Nu måtte vi håbe på at det blev en succes.

Og mon ikke. Da først vi lige havde fundet teknikken – blev der bagt ikke mindre en 7 pandekager af gangen. Og de smagte bare pragtfuld. Viktor fik ikke mindre en ca. 15 pandekager så aftensmad den aften tror jeg ikke der var ret meget plads til.

Jeg vil tro at vi bagte omkring 100 pandekager – jo det havde været en succes.



Resten af eftermiddagen gik stille og roligt – lige bortset fra at Helle C glemte popcornene og at en mindre røg skade hos Bierne var en realitet. Men der blev hurtigt luftet ud – pædagogerne skulle nødig kunne lugte at der havde været ”godt” gang i mikrobølgeovnen, og så blev der lavet nye – vi kunne som konstituerede pædagoger jo ikke have at vores børn sultede.

Kl. 15.30 var der ”fyraften” og jeg må indrømme at det havde været en kanon dag sammen med så mange børn og frivillige ”pædagoger”.

Jeg håber succes’en kan gentages næste år – så vi derved kan hjælpe børnehavens skrunke budget og at timerne i stedet for bruges på vores børn.

Om aftenen var jeg til Kirsten Bjerregaards 50 års fødselsdag inde i Herning. Det var en rigtig god fest med masser af stemning – god mad og rigelig med drikkevarer. Sent på natten kom Atchara og hentede mig – og så var hun lige taxi. Anette og Oskar ville gerne køre med os.

Dagen efter skulle jeg hjælpe Bent med at skifte vinduer, hvilket var en større omgang, men det kom til at rigtig godt ud.

I weekenden den 27/28. august havde jeg lovet at være skyde hjælper igen. Skydningen skulle sædvanen tro være på Hjemmeværnsgården i Hoven, og der var tilmeldt omkring 120 skytter.

Lørdagen gik med opstilling af skydeskiver og afprøvning og om søndagen skulle den egentlige skydning foregå.



Så kom vi frem til årets store fest – nemlig Høst og Kræmmermarked, som skulle foregå i weekenden 2-3-4. september.

Fra fredag omkring kl. 16.00 til søndag aften boede jeg nærmest i teltet.

Fredag aften var der bankospil, og hvor vi sluttede omkring kl. 00.30 efter at have evalueret aftenens forløb og omsætning. Alt tydede på et godt Høst og Kræmmermarked.

Lørdag morgen startede barsk omkring kl. 06.45, hvor jeg skulle være nede i teltet. Der skulle laves kaffe og gøres klar til gratis morgenkaffe for hele byen. Borgerforeningen havde travlt med at smøre rundstykker.

Inden det startede kl. 08.00 nåede jeg lige ned i banken for at aflevere lidt penge i døgnboksen.

Vi havde en rigtig hyggelig formiddag og omkring kl. 10.00 var der afløsere på vej, så jeg kunne holde lidt pause – og nå ned i bankboksen igen. Dette gentog sig et par gange i løbet af eftermiddagen.

Kl. 17.00 skulle der dækkes bord og den kære parabol skulle installeres – der skulle spilles fodbold landskamp. Installationen af parabolen voldte mindst talt enorme store problemer. Alt i medens der kæmpedes med denne parabol, fik vi folk til bords og bespisningen kunne starte.

Det var rigtig god mad, men spændingen lå omkring parabolen. Kunne de nå at få gang i den?

Kl. 20.00 skulle kampen starte, men der var stadig ingen billede – det endte med at Henning hentede sin egen parabolhoved og vupti – så var der signal.

Publikum mistede 5 minutter af fodboldkampen – men pyt – nu var der signal og det var det det hele drejede sig om.

Efter fodboldkampen kom der rigtig gang i stemningen, og det var også på det tidspunkt jeg skulle overtage baren igen. Jeg vil kun sige at det var hyle skægt.

Kl. 03.15 var jeg hjemme – godt træt og brugt.

Om søndagen skulle vi starte allerede igen omkring kl. 07.45, men forinden skulle pengene lige tælles op – og jeg nåede det hele.

Det var en lang søndag og omkring kl. 20.00 kunne vi tage hjem efter at vi havde været oppe i hallen for at spise, og jeg skal love for at jeg var brugt.

Om mandagen havde jeg en sygedag – jeg var fuldstændig færdig. Jeg startede dagen med at kaste op og derefter ca. 10 gange toiletbesøg – jo det havde været en hård weekend.

Men det havde også været en god weekend – hvor der havde været god omsætning næsten alle steder.

Tirsdag den 13. september lykkedes det så. Vi fik solgt vores hus, og måtte gå på kompromis med 10.000,- kr. hvilket var OK. Vi fik 2.500,- kr. i rabat fra Ejendomsmægleren fordi det var gået så stærk med at få solgt.

Fredag den 16. september fik vi så købt det hus vi gerne ville have fat i, og fik en del ekstra ting med i handlen. Men prisen var der ikke noget at gøre ved. Pris 1.225.000,- kr. Vi skulle overtage huset den 15. november og havde ca. 14 dage til at flytte i. Vi skulle være ude den 1. december.

Og Atchara og jeg var godt tilfredse.



Lørdag den 24. september var jeg til mandefest oppe i hallen og det var en kanon fest. Der blev virkelig gået til den og Leif Nielsen og jeg fik arrangeret at vi frem over skulle løbe hver tirsdag aften og der ud over fik vi etableret motionsfodbold, som i sin helhed gik ud at vi skulle have det sjovt. Alle mellem 25 og 105 kunne deltage.

Torsdag den 29. september skulle jeg til møde hos Helle Christensen. Vi skulle have arrangeret vores lille nummer, der skulle opføres i hallen næste dag til totalteater. Vi havde det hyle skægt, og blev enige om at opføre H.C. Andersens eventyr "Klods Hans".

Fredag den 30. september var der totalteater i hallen og som børnehaven stod for. Til Jesper havde jeg fået lavet en "rumdragt" og som han var mega stolt – han havde fået hovedrollen.

Jeg skulle sørge for at der blev skrevet lidt til aviserne og det blev til følgende:

Totalteater ved Børnehaven Solsikken i Sdr. Felding hallen

Fredag den 30/9 havde Børnehaven Solsikken i Sdr. Felding inviteret børn, søskende, forældre, bedsteforældre og venner til totalteater i Sdr. Felding hallen.

Programmet var kort fortalt følgende:

- Børnene opfører Totalteater
- Forældrebestyrelsen har et indslag.....
- Der vil være mulighed for at købe aftensmad, med efterfølgende kaffe og kage

Omkring kl. 16.00 blev dørene åbnet ind til hallen, og det var dejligt at se de utrolig mange der mødte op / bakkede dette arrangement op, og alle var spændte på hvad de "små kære" havde fundet på. En ting var sikkert og det var at det blev spændende – alt var "næsten" blevet holdt hemmeligt den sidste måneds tid.

Omkring kl. 16.15 kunne Jonna Lykke og kæmpe bjørnen "Panda" byde de over 300 besøgende velkommen til en kæmpe fest, hvor nøgleordet var "I dag er det vores børn der er i centrum".

Derefter overtog "Kærnerne" med en dejlig børnesang hvor Prinsen fik sin Prinsesse. Efter Kærnerne kom "Regnormene" på scenen hvor også kærlighed var et af nøgleordene. Efter "Regnormene" kom Bierne på scenen og som havde valgt et helt andet tema – nemlig at vi er mange forskellig artede personer med forskellige herkomster, men at fællesnævneren er "Alle har en berettigelse – alle kan et eller andet".



Til sidst kom "Larverne" ind på scenen som "Street dancers / Hip Hoppere", hvilket var helt kanon. Der manglede hverken solbriller eller store cowboybukser.

Efter at "Larverne" var færdige med deres optræden var der bifald der næsten ingen ende ville tage til alle 4 stuer – de havde virkelig gjort et fantastisk arbejde sammen med pædagogerne. Og det gode af det hele var at ALLE børnene havde deltaget aktivt i dette "Totalteater".

Efter at "Larverne" var færdige var det forældrebestyrelsens tur. I forældrebestyrelsen havde vi besluttet os for at opføre en nuanceret udgave af Klods Hans. Helle var oplæser som H.C. Andersen, Solvejg tog titlen som Klods Hans, Dorte og Lisa var hver en af sønnerne og efterfølgende Oldermænd / Skribent. Sidst men ikke mindst tog jeg selv rollen "Kongens datter", og vi havde brugt alle kunstens midler for at få det til at ligne det "rigtige eventyr". Jeg tror det også fik smilet frem hos de fleste.

Derefter var der spisetid, hvor menuen stod på Lasagne, salat og flutes leveret fra hallen, og overalt ved bordene var der en utrolig dejlig stemning – ikke mindst børnene som stadig var i en enorm feststemning.

Omkring kl. 19.00 sluttede festen og tilbage var oprydningen, som utrolig mange frivillige hjælpere var med til at gøre til en bagatel. En stor Tak skal lyde til samtlige hjælpere.

På forældrebestyrelsens vegne vil vi gerne komme med følgende slutbemærkning:

Det er en fornøjelse at se den kreativitet, omsorg og energi teamet af pædagoger udstråler i forbindelse med et sådant arrangement. Det giver os, som forældre vished om, at selvom ressourcerne i det daglige er en knaphedsfaktor, findes der overskud og energi til – også udenfor Solsikkens normale åbningstid at sætte børnene i centrum og være med til at skabe en god oplevelse for dem og deres familier.

Kaj Heydt



Tirsdag den 27. september jeg Leif vores løbe debut, og jeg må indrømme at det var en hård tur. Vi løb 30 minutter.

Ugen efter løb vi den samme tur og løb 7 minutter hurtigere end første gang, så jo – det gik hurtigt fremad.

Torsdag den 6. oktober havde vi vores debut i hallen. Vi var godt nok kun 4 til træning, men vi havde det bare skægt og hårdt. Vi svedte alle 4 så vandet drev fra os – men en ting var sikkert – det her skulle nok blive en succes.

Lørdag den 8. oktober skulle jeg til hjemmeværnet i Ikast og deltage i en stor øvelse. Vejret var perfekt og vi havde en dejlig dag i guds frie natur.

Om aftenen skulle vi til Høst og Kræmmermarked afslutningsfest hos Margit og Leif. Vi havde en rigtig god aften hvor der ikke manglede noget som helst, og hvor der blev gået til den. Aftenen sluttede vi af nede på værtshuset Klods Hans.

Jeg ankom derhjemme søndag morgen omkring kl. 05.00 godt brugt og træt. Men allerede kl. 10.00 blev jeg vækket – der var rundstykker og vi havde fået gæster af Renu og Kurt.

I oktober og november måned begyndte det virkelig at accelerere m.h.t. opstart af ny afdeling i Lundberg Data. Aase og jeg havde en del møder med Minna og vi blev hurtig enige om at kunne vi få Per med ville det være perfekt. Og det ville Per gerne – det var en ny udfordring.

Minna førte ligesom dialogen med Stig Lundberg, og vi havde efterfølgende en drøftelse af mulighederne.

Vi blev enige om, var at spille med åbne kort overfor hinanden – hvilket bl.a. vil sige at der ingen løn hemmeligheder var mellem os fire.

Minna havde travlt med at finde lokaler samt at få alt det juridiske på plads, og finde ud af hvilke muligheder vi havde m.h.t. opstartshjælp / bistand.

Fredag den 4. november tog vi over til Lundberg Data efter fyraften. Nu skulle vi se om vi kunne blive enige om kontrakten.

Vi havde et utrolig godt møde, hvor vi blev enige om kontrakten og omkring midnat tog vi ind til Køge, hvor vi skulle overnatte.

Inde på hotellet fik vi os et par omgange øl, hvor vi kunne summe over det vi havde fået sat gang i.

Vi havde alle en underlig fornemmelse i maven og havde svært ved rigtig at fatte, at det nu var en kendsgerning og realitet.

Vi fik også styr på hvornår vores opsigelser skulle komme – sådan da. Vi skulle afvente et "go" fra Stig,

Næste morgen kørte vi ud til Lundberg Data igen, hvor vi startede med lidt morgenmad og efterfølgende fik underskrevet de redigerede kontrakter. Jo Bente havde haft travlt om natten.

Derefter gik turen mod vest igen – og vi var alle utrolig glade for at det nu var en kendsgerning – Vi skulle være med til at starte en ny afdeling sammen med Minna.

Fredag den 18. november var så dagen hvor vi alle 3 ville aflevere vores opsigelser. Aase startede og efterfølgende fik de min og som rosinen i pølseenden fik de Per's opsigelse.

Og skal jeg love for at der kom gang i mobiltelefonerne. Cheferne havde utrolig travlt med at ringe til hinanden, og til øvrige nøglemedarbejdere, men vi havde fået mundkurv på indtil mandag – men rygterne var begyndt at svirre. Hvorfor blev der holdt så mange møder bag lukkede døre? Og hvorfor var Aase kommet til Herning en fredag hvor hun normalt havde fri?

Nu kunne vi kun afvente og se hvad der skulle ske.



Atchara og Renu på Fruerbyvej 25.

Men nu gik jeg i hvert fald på ferie – eller rettere sagt flytteferie.

Vi overtog det nye hus den 6. november og i løbet af ugen fik jeg flyttet utrolig mange flyttekasser. Vi havde valgt at flytte det hele på vores trailer, da der ikke var særlig langt.

Om onsdagen den 16. november besluttede Atchara og jeg at tæpperne i stuerne skulle skiftes. De så ikke særlig pæne ud efter at møblerne var blevet flyttet. Tæpperne kunne vi allerede få monteret tirsdag den 22. november.

I dagene den 18-19-20-21. november var mor og far oppe for at hjælpe med både flytning samt malerarbejde. Vi havde besluttet at hele huset skulle males. Der var mange "skrappe" farver som Atchara ikke kunne lide, og nu skulle det være lyst. Der blev brugt ikke mindre en 28 liter maling – så det var blevet til rigtig mange penselstrøg.

Søndag aften den 20. november bliver jeg ringet op af min øverste chef Niels Christensen og bedt om at møde i Herning næste morgen kl. 08.30 til et møde. Jeg kontaktede straks Aase som også havde fået denne opringning. Nu var vi spændte på hvad der skulle ske – vi regnede i hvert fald med at vi blev fritstillede.

Jeg tog ind til Herning mandag morgen og var meget spændt på hvad der skulle ske. Men jeg havde taget min PC med – så kunne jeg i det mindste lave lidt indtil det passede herren at holde møde.

Men jeg kunne ikke forstå at jeg ikke kunne læse mine mails – jeg var ”ukendt” på Notes serveren.

Så jeg genstartede min PC – hvilket jeg ikke skulle have gjort – nu var jeg også ukendt på domainet. Sagt med andre ord – jeg var lukket af for det hele.

En ret ubehagelig oplevelse.

Jeg kom til møde, som ikke varede ret længe, og hvor jeg fik at vide at alt skulle afleveres. Samtidig fik jeg at vide at jeg skulle stå til rådighed for firmaet – og det så ud til at være tirsdage og torsdage, og derudover skulle jeg betragte mig som værende fritstillet.

Jeg vil sige det var en ”KOLD” samtale, og den linje vi ligesom havde lagt med hensyn til fleksibilitet, var ligesom også et overstået kapitel. De ønskede åbenbart at ”smække med dørene”.

Så var det Aases tur, og det møde var endnu kortere end mit. Aase var blevet total fritstillet og havde hermed ”juleferie” – øv.

Vi fik derefter afleveret vores ting – lige fra nøgler, mobiltelefoner, adgangskort til PC. Jo nu var vi færdige.

Jeg var lidt spændt på hvad det var jeg skulle arbejde med, nu da jeg ingen PC havde længere.

Forud for min opsigelse havde jeg linet en række dokumenter frem, som jeg havde tænkt mig at bruge hvis der blev behov for dette. Det var en uforskammet mail fra Udviklingschefen Peter Bertelsen, det var mails sendt til Konsulentchef Per William, og som jeg aldrig fik svar på.

Bygteqit

Kaj Heydt Jørgensen
Frøerbyvej 25
7280 Sdr. Felding

Idet du har opsagt din stilling hos Bygteq it a/s til fratrædelse den 31. december 2005, vil du hermed skulle være delvis til rådighed i opsigelsesperioden. Hvilke dage du skal være til rådighed vil du modtage nærmere besked om fra Henrik Skøtt. Du vil modtage en oversigt herover inden udgangen af din ferie.

Derefter vil du skulle holde din ferie i de resterende dage af din opsigelsesperiode, dvs de dage hvor du ikke skal være til rådighed.

Du bedes straks aflevere pc, mobiltelefon, nøgle, koder samt de i øvrigt Bygteq it's tilhørende effekter.

Den 21. november 2005



Niels H. Christensen

For modtagelsen kvitteres hermed den 21. november 2005

Kaj Heydt Jørgensen

udleant til mig
mobil
nøgle til Vopins
Bredby
Intern
Nedgangsstat Bredby
Vopins
Borbar + DVD +
dvs. skærm + skærmstativ

Da Aase og jeg tog hjem, var det blevet Pers tur. Han fik nøjagtig den samme sang, og var ligesom Aase blevet total fritstillet med øjeblikkelig virkning. Så han havde også fået juleferie – endnu engang – øv.

Men nu kunne jeg tage hjem og fortsætte med flytningen – og hjælpe far færdig med trægulvet på loftet, som vi også havde valgt at skifte.

Malerarbejdet var også ved at tage sin slutning og det så efterhånden kanon godt ud – det kunne vi være godt tilfredse med.

Om tirsdagen kom tæppemanden og så kunne vi komme i gang med at flytte på plads – og nu begyndte der for alvor at komme skred i flytningen. Nu kunne vi begynde at flytte på plads.

Bent havde travlt med at sætte lamper op. Sidst på ugen fik jeg tømt det "gamle" hus og gjort klar til aflevering, som skulle foregå om lørdagen.

Men forinden skulle jeg lige have alt mit træ med – det havde jeg nemlig ikke solgt med – heldigvis.

Til dette formål lånte jeg Kurts kæmpe trailer og det blev til ikke mindre end 4 læs, så jo – der var meget træ.

Kl. 14.00 kom Hans Jørgen som havde købt vores hus og jeg fik afleveret huset. Nu var vi endelig færdige med Fruerbyvej 25 og kunne koncentrere os 100 % om det nye hus.

Om mandagen tog jeg til Herning som aftalt og havde et planlægningsmøde med Henrik Skøtt, og hvor der ikke blev pakket noget som helst ind. Igen et utroligt koldt møde.

Mødet gik i korte træk ud på hvor mange dage jeg skulle arbejde i den sidste periode, hvor meget ferie jeg skulle afvikle, de mange overtidstimer samt min nyindkøbte Garmin GPS. Henriks oplæg var ligesom at nu kunne de være ligeglade med både mine timer og GPS'en og hvad skulle nu få dem til at betale noget ekstra til mig.

Jeg vendte straks spørgsmålet og spurgte Henrik hvad der skulle få mig til at gøre en fornuftig indsats i den resterende periode – jeg kunne jo også være ligeglad – og det kunne der jo være noget i.

Jeg fik listet 4 løsningsforslag op

Jeg arbejde indtil 9. december og tog min resterende ferie

Jeg arbejde indtil den 23. december og afspadserede de 4 dage mellem jul og nytår

Jeg arbejde indtil den 23. december, holdt ferie de sidste 4 dage og firmaet betalte min GPS

Sygemelding

Ovenstående løsningsmodeller skulle nu drøftes med ledelsen og jeg ville få svar næste morgen, hvor jeg skulle møde i Vojens. Resten af dagen kunne jeg holde fri.

Udfaldet blev at jeg skulle arbejde hver dag indtil den 23. december, holde 4 dages ferie og firmaet betalte min GPS til 5.000,- kr.

I den sidste periode arbejdede jeg normal, da jeg havde besluttet mig for at komme fra firmaet som en loyal medarbejder der bare havde valgt noget andet.
Men det var en kold periode og utrolig psykisk – alle overvågede hvad jeg lavede – om jeg lavede noget – og tiede så snart de så mig – men jeg holdt til det.

Fredag den 23. december var så sidste arbejdsdag, hvor jeg fik julegave fra firmaet (gavekort til et hotelophold samt 2 flasker rødvin) derudover gavekort fra Odin-holdet samt Personaleforening på 600,- kr., 1 sølv nål med Odin på fra Henrik Skøtt, 2 lyseholder til juletræet fra Georg Jensen som var afskedsgaven fra firmaet.
Noget kunne tyde på at jeg også i den sidste periode havde gjort mit arbejde godt nok, hvilket jeg var utrolig glad for blev "belønnet".

I december måned fik jeg også bestilt rejse til Thailand for den kommende sommerferie. Vi ville rejse den 26. juni og skulle igen rejse med China Air. Rejseplanen lød på at jeg tog med Atchara og drengene ud til familien i lufthavnen og derefter skulle jeg fortsætte jeg til Nepal.

Jeg havde bestilt en mægtig spændende tur som gik ud på følgende:





Tibet - 8 dage

Det kan du opleve

Denne tur i landcruiser over land fra Kathmandu i Nepal til Lhasa i Tibet er en af verdens smukkeste.

Du kører gennem et unikt, bjergrigt landskab på Verdens Tag med udsigter til fantastiske klippeformationer, turkisblå søer, fossende vandfald og sneklædte bjergtoppe - blandt andet giganterne Mt. Xishapagma (8.028 m.) og Mt. Everest (8.848 m.).

Samtidig får du mulighed for at få et indblik i dagligdagen i de små traditionelle landsbyer, hvor farmerne stadig dyrker jorden ved hjælp af hårdt manuelt arbejde og yakokser.

Undervejs på turen - og ikke mindst i Lhasa - bliver der rig mulighed for at se nærmere på den fascinerende tibetanske kultur, der byder på et væld af religiøse ritualer, smukt dekorerede klostre og templer samt imødekommende buddhistiske munke.

Turen slutter af med en flot flyvetur over Himalaybjergene retur fra Lhasa til Kathmandu.

Det er ikke uden grund at Tibet virker dragende på mange rejsende, for her finder du et folk, en kultur og et landskab, der ikke er magen til i resten af verden.

Bemærk: Denne tur er ikke for børn og kun egnet for rejsende med et almindeligt godt helbred. Det meste af turen over Himalaybjergene køres på bumpet, uasfalteret vej og de hurtige højdestigninger kan give mindre symptomer på højdesyge såsom hovedpine og appetitløshed.

For at minimere symptomerne er det vigtigt, at du drikker min. 3-4 liter mineralvand om dagen på hele turen.

Start og slut: Kathmandu

Afgange: faste dage - jvf. prisbemærkninger nederst på siden

Sæson

De bedste måneder for en tur til Tibet er fra april til og med oktober. I juli og august kan det regne meget. Den kolde og barske tibetanske vinter varer fra november til og med marts.





Sådan er turen bygget op

1. dag: Kathmandu (1.300m) – Zhangmu (2.500m)/Nyalam (3.700m)

Afgang fra Kathmandu tidligt om morgenen i minibus gennem det nepalesiske landskab med smukt anlagte risterrasser. Morgenmaden spises på en restaurant undervejs.

Ved ankomsten til Kodari skal du først gå igennem den nepalesiske grænsekontrol med din bagage (på den tibetanske side køres resten af turen i landcruiser). Fra grænsen kører eller går du (afhængigt af vejens tilstand!) op ad bakken i ingenmandsland til den kinesiske grænsepost i Zhangmu.

Du skal være forberedt på, at formaliteterne på den kinesiske side kan være meget langsommelige, og du kan komme til at stå i kø i flere timer. Er det blevet sent overnattes i Zhangmu. Alternativt kører vi halvanden time videre til Nyalam.

Overnatning på hotel i enten Zhangmu eller Nyalam.

Kørsel: 123 km/156 km.

2.dag: Zhangmu/Nyalam – Tingri (4.300m)/Lhatse (4.350m)

Denne dag køres en lang og utrolig smuk distance op til verdens højeste plateau, hvor du kan skue ud over det storslåede tibetanske landskab og virkelig få en følelse af at stå på Verdens Tag.

Du kommer undervejs til at køre over Nyalamu bjergpasset på 3.800 meter samt Lalung La bjerg-passet (5.050m), der er markeret med blafrende bedeflag og en lille chorten (stupa). På klare dage kan du desuden glæde dig til fotogene panorama-udsigter over Himalaya- bjergkæden med blandt andet den sneklædte top af verdens højeste bjerg; Mt. Everest

Overnatning på hotel i enten Tingri eller Lhatse.

Kørsel: 225 km/244 km.

3. dag: Tingri/Lhatse – Xigatse (3.900m)

Endnu en smuk køretur venter på denne strækning, der blandt andet går over turens højeste bjergpas; Gyatshu La på 5.220 meter (ml. Tingri og Lhatse). Undervejs vil du også se flere traditionelle tibetanske landsbyer med lerklinede huse, hvor ydermurene er beklædt med runde kokasser, der hænger til tørre i solen, så de kan bruges til brændsel.

Sidst på eftermiddagen får du tid til at besøge det imponerende Tashilhumpu kloster i Xigatse, hvor du kan være heldig at opleve stemningen, når 800 munke messer og beder, imens de drikker smørthe.

Hvis du har lyst, kan du på egen hånd besøge det livlige, lokale marked i Xigatse, hvor du kan købe alt lige fra bedemøller til hængelåse.

Overnatning på hotel i Xigatse.

Kørsel: 244 km.

4. dag: Xigatse – Gyantse (3.950m)

Dagens køretur er kort. Det tager kun cirka et par timer ad en god vej at komme til Gyantse, der har en rigtig charmerende gammel bydel.

Her får du mulighed for at besøge Phalkor klostret og Kumbum Stupaen, hvorfra der fra toppen er en flot udsigt over byen.

5. dag: Gyantse – Lhasa (3.650m)

På turens femte dag kører du over endnu to høje bjergpas; Karo La (5.010m) og Kambu La (4.794m).

Undervejs gør vi også stop ved en imponerende gletscher og den turkisblå Yamdrok-tso Lake, der er en af tibetanernes fire hellige søer.

Overnatning på hotel i Lhasa.

Kørsel: 261 km.

6. og 7. dag: Lhasa

I Lhasa har du to fulde dage til at besøge de største seværdigheder som det imponerende Jokhang Tempel samt pilgrimscirklen Barkor Bazaar, der omringer templet.

Du får også en guidet rundvisning i det kæmpestore Potala Palads, som er Dalai Lamas tidligere bolig og regeringsbygning, der er blevet Tibets verdenskendte varetegn.

Turen inkluderer desuden et besøg ved både Drepung og Sera klostrene, der begge ligger et lille stykke uden for Lhasa by. Her kan du blandt andet opleve munkenes karakteristiske eftermiddagsdebat, der er meget intens og spændende at opleve.

Desuden bliver der mulighed for, at du kan gå på opdagelse i byen på egen hånd og nyde godt af det store udvalg af gode restauranter.

Overnatning på hotel i Lhasa.

8. dag: Lhasa – Kathmandu

Tidlig morgenmad på hotellet og afgang i bus til Gongaar lufthavn.

Hvis vejret er klart, kan du glæde dig til en spektakulær flyvetur over Himalaya-bjergkæden inklusiv Mt. Everest, som samtidig giver dig en helt ny oplevelse af Tibets storslåede landskab fra luften.

Flyveturen tilbage til Kathmandu varer cirka en time. Her slutter turen i lufthavnen.

OBS! Programmet er med forbehold for ændringer.

Jysk Rejsebureau har ingen indflydelse på valget af din lokalguide, da de bliver anvist af den kinesiske regering. Guiderne er fra Tibet eller Kina, og deres engelskkundskaber er af svigende kvalitet.

Overnatning

Du overnatter på hotel på hele turen.

Bemærk, at hotellerne i Tibet ikke er af vestlig standard, og på turens to første dage kan du risikere at komme til at overnatte i sovesal med fælles toilet/bad.

Husk at medbringe

- Trekkingstøvler/sko
- God varm sovepose (kan evt. lånes gratis hos Jysk Service Centre i Kathmandu, men medbring gerne din egen)
- Varmt tøj og uldsokker
- Fleece- og vindjakke
- Varm hue m. øreklapper samt vanter (kan købes billigt i Kathmandu)
- Evt. langt uldent undertøj
- Gode solbriller og beskyttelsesbriller



Husk at medbringe

- Trekkingstøvler/sko
- God varm sovepose (kan evt. lånes gratis hos Jysk Service Centre i Kathmandu, men medbring gerne din egen)
- Varmt tøj og uldsokker
- Fleece- og vindjakke
- Varm hue m. øreklapper samt vanter (kan købes billigt i Kathmandu)
- Evt. langt uldent undertøj
- Gode solbriller og kasket/solhat
- Toiletsager og lille håndklæde
- Solcreme og læbepomade med høj solfaktor
- Personlig medicin (medbring aspirin, da højden kan give hovedpine)
- Kamera, ekstra batterier og rigeligt med film



Priser:

Dec-mar. 8 dages tur, Kathmandu-Lhasa enkeltvej

Pr. person

kr. 5.165,00

Apr-nov. 8 dages tur. Kathmandu t/r

kr. 6.385,00

Tillæg for enkeltværelse

kr. 765,00

Priserne er pr. pers. i dobbeltværelse.

Prisen er inkl transport i bus fra Kathmandu til grænsen og jeep fra grænsen til Lhasa, guide, overnatninger, entreer til klostre samt indrejsetilladelse til Tibet. (Genindrejsevisum til Nepal er ikke inkl.)

8 dages turen Kathmandu t/r er desuden inkl. flybillet fra Lhasa til Kathmandu.

Der er kun afgang om lørdagen på enkeltvejs-turen.

Denne aktivitet starter på følgende ugedage: tirsdag, lørdag.

MA211105



Jysk Rejsebureau tager forbehold for programændringer, prisændringer og trykfejl
www.jysk-specialrejser.dk | www.jysk-rejsebureau.dk



Luk vindue



Print

Ankomstpakke. Highlander Guest House, Kathmandu



Ankomstpakken

Ankomstpakken sikrer dig en blød landing, når du træet og med jetlag lander midt i en fremmed verden. Pakken er din tryghed og garanti for en god start på dit eventyr i Himalaya. Vi henter dig i lufthavnen, udstyrer dig med et overskueligt bykort, holder informationsmøde på servicecentret og indlogerer dig på dit valgte hotel i to nætter.



Info om hotellet

Jysk Rejsebureaus eget hotel, Highlander Guest House, er beliggende centralt i hjertet af Thamel sammen med vores servicecenter. Turistklassehotel med en standard og pris, der passer til unge backpackere og familier. Hotellet har en hyggelig tagterrasse med en god udsigt over Kathmandudalen til sneklædte bjergtoppe. Alle værelser har eget bad/toilet og tv. God rejseatmosfære.



Info om Jysk Service Center Kathmandu

I 2000 åbnede vi vores eget hotel, Highlander Guest House, i samme bygning som vores servicekontor. Hotellet og kontoret er tilsammen et ideelt samlingspunkt for rejsende, der udveksler erfaringer eller søger en rejsefælle til en trekkingtur. Samtidig er det en oase for rejsende, der blot har brug for et pusterum efter lang tid på farten.

På Jysk Service Center er der mulighed for at:

- Deponere bagage gratis
- Have poste restante adresse
- Bruge internettet 15 min. gratis dagligt
- Få nyeste information om Nepal, Tibet, Bhutan og Asien generelt
- Møde andre rejsende og nyde solen på tagterassen
- Læse en dansk avis og drikke en kop kaffe eller thé
- Genbekræfte flybilletter gratis
- Købe arrangerede ture og treks
- Tage et gratis bad (f.eks. inden afrejse)

Kontaktoplysninger

Highlander
Jysk Rejsebureau Travel
Thamel, postbox 10987
Kathmandu, Nepal
Service Center tlf.: 009 771 4700563 eller 009 771 4259435
Highlander Guest House tlf.: 009 771 4700066
Fax: 009 771 4701889
E-mail: hi_lander@wlink.com.np
Hjemmeside: www.highlandernepal.com
Servicekontoret har åbent alle ugens dage kl. 8.00-19.00

Pris i alt pr. person:

	Ankomstpakke inkl. 2 nætter	Ekstra nat
Backpackerværelse. Enkeltværelse m. bad	kr. 215,00	kr. 60,00
Backpackerværelse. Dobbeltværelse m. bad	kr. 140,00	kr. 45,00

Ankomstpakken inkluderer afhentning i lufthavn og to overnatninger på Highlander Guest House.

1 barn under 10 år, som sover hos forældre, overnatter gratis.

MA290705



Jysk Rejsebureau tager forbehold for programændringer, prisændringer og trykfejl
www.jysk-specialrejser.dk | www.jysk-rejsebureau.dk



Luk vindue

Alt i alt så det ud til at blive utrolig spændende og fra Jysk Rejsebureau fik vi tilsendt følgende rejsebeskrivelse samt pris



Kaj Hyedt
Solsikkevej 12
7280 Sønder Fælling

REJSEPLAN 470683

Dato:	22 dec 2005	Ekspeditor:	Pia Moesgaard
Side:	1 - 2	Afrejsedato:	26 jun 2006

Deltagere:
Joegensen/Kaj H Mr
Joergensen/Casper G S Mr (Chd)

Joergensen/Atchara Ms
Joergesen/Jesper H S Mr (Chd)

Sted	Dato	Navn	Nummer	Tid
1 Fly Copenhagen Amsterdam	26 jun 2006	KLM - Royal Dutch Airlines	KL1126	0925 1050
2 Fly Billund Amsterdam	26 jun 2006	KLM - Royal Dutch Airlines	KL1344	1100 1220
3 Fly Amsterdam Bangkok	26 jun 2006 27 jun 2006	China Airlines	CI0066	1425 0650
4 Fly Bangkok Kathmandu	27 jun 2006	Thai Airways	TG0319	1030 1245
5 Hotel	27 jun 2006 29 jun 2006	Ankomstpakke på Highlander Guesthouse i enkeltværelse		1245
6 Fly Amsterdam Billund	26 jul 2006	KLM - Royal Dutch Airlines	KL1345	1315 1430
7 Hotel	29 jun 2006 01 jul 2006	Ekstra nat		

*Se venligst generelle betingelser på bagsiden, eller på www.jysk-rejsebureau.dk/betingelser.
Det er den rejsendes eget ansvar, at holde sig opdateret via udenrigsministeriets
rejsevejledninger, enten via www.um.dk eller ring 33 92 00 00.*

God Rejse!

Teknisk arrangør: Jysk Rejsebureau ApS · CVR nr. 16 29 22 81 · Rejsegarantifonden nr. 1015

Skt. Olufs Gade 2-4
DK-8000 Århus C
Tlf. (+45) 86 18 24 88
Fax (+45) 86 18 57 17

Havnegade 53 B
DK-1058 København K
Tlf. (+45) 33 11 16 16
Fax (+45) 33 11 14 40

Vesterå 7
DK-9000 Aalborg
Tlf. (+45) 98 12 33 36
Fax (+45) 98 12 33 45

Vestergade 44, 1.
DK-5000 Odense C
Tlf. (+45) 63 12 12 16
Fax (+45) 63 12 12 47

Sydbank reg. 7110 kontonr. 0263384



Kaj Hyedt
Solsikkevej 12
7280 Sønder Fælling

REJSEPLAN 470683

Dato:	22 dec 2005	Ekspeditør:	Pia Moesgaard
Side:	2 - 2	Afrejsedato:	26 jun 2006

8	Fly				
	Amsterdam	26 jul 2006	KLM - Royal Dutch Airlines	KL1131	1505
	Copenhagen				1625
9	Tur				
		01 jul 2006	7 nætter/8 dages Tibet jeep tur inkl. overnatninge		
		08 jul 2006			
10	Hotel				
		08 jul 2006	Ekstra nat		
		09 jul 2006			
11	Fly				
	Kathmandu	09 jul 2006	Thai Airways	TG0320	1350
	Bangkok				1815
12	Fly				
	Bangkok	25 jul 2006	China Airlines	CI0065	0235
	Amsterdam				0940
13	Fly				
	Amsterdam	26 jul 2006	KLM - Royal Dutch Airlines	KL1345	1240
	Billund				1355

Følg også din rejseplan på www.checkmytrip.com. Din reference er: YQ3IMB.
Følg også din rejseplan på www.checkmytrip.com. Din reference er: YQ29BG.

*Se venligst generelle betingelser på bagsiden, eller på www.jysk-rejsebureau.dk/betingelser.
Det er den rejsendes eget ansvar, at holde sig opdateret via udenrigsministeriets
rejsevejledninger, enten via www.um.dk eller ring 33 92 00 00.*

God Rejse!

Teknisk arrangør: Jysk Rejsebureau ApS · CVR nr. 16 29 22 81 · Rejsegarantifonden nr. 1015

Skt. Olufs Gade 2-4
DK-8000 Århus C
Tlf. (+45) 86 18 24 88
Fax (+45) 86 18 57 17

Havnegade 53 B
DK-1058 København K
Tlf. (+45) 33 11 16 16
Fax (+45) 33 11 14 40

Vesterå 7
DK-9000 Aalborg
Tlf. (+45) 98 12 33 36
Fax (+45) 98 12 33 45

Vestergade 44, 1.
DK-5000 Odense C
Tlf. (+45) 63 12 12 16
Fax (+45) 63 12 12 47

Sydbank reg. 7110 kontonr. 0263384



Kaj Hyedt
Solsikkevej 12
7280 Sønder Fælling

ORDREBEKRÆFTELSE

470683 - 447650

Dato:	22 dec 2005	Ekspeditør:	Pia Moesgaard
Side:	1 - 3	Afrejsedato:	26 jun 2006
Betales senest:	01 mar 2006		

Antal	Tekst	Stk. Pris	Total
2	Flybillet med China Airlines Copenhagen - Bangkok t/r. Billetten er gyldig i 45 dage og kan efter udstedelse ikke refunderes. Hjemrejsedatoen kan ændres ved flyselskabet mod et gebyr på 25 euro **Plads og pris er med forbehold indtil billetten er betalt og udstedt** ****VEDR. TRANSIT I SCHIPHOL LUFTHAVN I AMSTERDAM**** EFTER ANKOMST TIL AMSTERDAM SKAL MAN GÅ TIL NÆRMESTE TRANSFER DESK OG CHECKE IND TIL CHINA AIRLINES FLYET. DER UDLEVERES IKKE BOARDING KORT TIL CHINA AIRLINES FLY I BILLUND ELLER KØBENHAVNS LUFTHAVN.	5.250,00	10.500,00
2	Flybillet med China Airlines Copenhagen - Bangkok t/r. Billetten er gyldig i 45 dage og kan efter udstedelse ikke refunderes. Hjemrejsedatoen kan ændres ved flyselskabet mod et gebyr på 25 euro **Plads og pris er med forbehold indtil billetten er betalt og udstedt** ****VEDR. TRANSIT I SCHIPHOL LUFTHAVN I AMSTERDAM**** EFTER ANKOMST TIL AMSTERDAM SKAL MAN GÅ TIL NÆRMESTE TRANSFER DESK OG CHECKE IND TIL CHINA AIRLINES FLYET. DER UDLEVERES IKKE BOARDING KORT TIL CHINA AIRLINES FLY I BILLUND ELLER KØBENHAVNS LUFTHAVN. Gældende for børn 2 - 11 år.	3.520,00	7.040,00
4	Alle pr. dags dato kendte lufthavnsskatter: Er flybilletten ud af Danmark, er dansk passagerafgift og dansk transportskat inkluderet. Beløbet inkluderer alle eksterne skatter, der kan opkræves inden afrejse. Bemærk at denne afgift ofte ændres af flyselskaberne og den er derfor med forbehold for ændringer indtil billetten er udstedt. Endvidere kan der forekomme lokale afgifter, som skal betales på destinationen.	1.405,00	5.620,00
1	Flybillet med Thai International Airways Bangkok / Kathmandu t/r. **Plads og pris er med forbehold indtil billetten er betalt og udstedt** Billetten er specielt restriktiv og kan efter udstedelse hverken ændres eller refunderes.	3.970,00	3.970,00

**Se venligst generelle betingelser på bagsiden, eller på www.jysk-rejsebureau.dk/betingelser.
Det er den rejsendes eget ansvar, at holde sig opdateret via udenrigsministeriets
rejsevejledninger, enten via www.um.dk eller ring 33 92 00 00.**

Teknisk arrangør: Jysk Rejsebureau ApS - CVR nr. 16 29 22 81 - Rejsegarantifonden nr. 1015

Skt. Olufs Gade 2-4
DK-8000 Århus C
Tlf. (+45) 86 18 24 88
Fax (+45) 86 18 57 17

Havnegade 53 B
DK-1058 København K
Tlf. (+45) 33 11 16 16
Fax (+45) 33 11 14 40

Vesterå 7
DK-9000 Aalborg
Tlf. (+45) 98 12 33 36
Fax (+45) 98 12 33 45

Vestergade 44, 1.
DK-5000 Odense C
Tlf. (+45) 63 12 12 16
Fax (+45) 63 12 12 47

Sydbank reg. 7110 kontonr. 0263384



Kaj Hyedt
Solsikkevej 12
7280 Sønder Fælling

ORDREBEKRÆFTELSE

470683 - 447650

Dato:	22 dec 2005	Ekspeditør:	Pia Moesgaard
Side:	2 - 3	Afrejsedato:	26 jun 2006
Betales senest:	01 mar 2006		

Antal	Tekst	Stk. Pris	Total
1	Alle pr. dags dato kendte lufthavnsskatter: Er flybilletten ud af Danmark, er dansk passagerafgift og dansk transportskat inkluderet. Beløbet inkluderer alle eksterne skatter, der kan opkræves inden afrejse. Bemærk at denne afgift ofte ændres af flyselskaberne og den er derfor med forbehold for ændringer indtil billetten er udstedt. Endvidere kan der forekomme lokale afgifter, som skal betales på destinationen.	425,00	425,00
4	Ansvarsrisiko forsikring ifølge EU lov.	23,00	92,00
1	27 - 29 juni - Ankomstpakke på Highlander Guesthouse i enkeltværelse, inkl. transfer fra lufthavn til hotel samt to overnatninger.	215,00	215,00
3	29 juni - 1 juli samt 8 - 9 juli - Ekstra nat i enkeltværelse på Highlander guesthouse.	60,00	180,00
1	1 - 8 JUL - 7 nætter/8 dages Tibet jeep tur inkl. overnatninger i delt dobbeltværelse med enkeltsejle, morgenmad, transport med landcruiser (dog kun bus mellem Kathmandu og grænsen), flybillet fra Lhasa til Kathmandu, sightseeing med engelsktalende guide, tibet tilladelse og entreer til klostre. Genindrejsevisum til Nepal og genbekræftelsesgebyr for flybillet er ikke inkl.	7.150,00	7.150,00
1	Lovpligtigt bidrag til rejsegarantifonden. Teknisk Arrangør: Jysk Rejsebureau ApS. Cvr-nr. 16 29 22 81 Rejsegarantifonden nr: 1015. Gældende for Kaj.	5,00	5,00
4	Ekspeditionsgebyr	60,00	240,00
1	Depositum for Tibet tur.	-1.000,00	-1.000,00

*Se venligst generelle betingelser på bagsiden, eller på www.jysk-rejsebureau.dk/betingelser.
Det er den rejsendes eget ansvar, at holde sig opdateret via udenrigsministeriets rejsevejledninger, enten via www.um.dk eller ring 33 92 00 00.*

Teknisk arrangør: Jysk Rejsebureau ApS - CVR nr. 16 29 22 81 - Rejsegarantifonden nr. 1015

Skt. Olufs Gade 2-4
DK-8000 Århus C
Tlf. (+45) 86 18 24 88
Fax (+45) 86 18 57 17

Havnegade 53 B
DK-1058 København K
Tlf. (+45) 33 11 16 16
Fax (+45) 33 11 14 40

Vesterå 7
DK-9000 Aalborg
Tlf. (+45) 98 12 33 36
Fax (+45) 98 12 33 45

Vestergade 44, 1.
DK-5000 Odense C
Tlf. (+45) 63 12 12 16
Fax (+45) 63 12 12 47

Sydbank reg. 7110 kontonr. 0263384

Efterhånden var vi også ved at være færdige med vores flytning. Og jeg må faktisk indrømme at jeg var lidt stolt. Vi havde skabt et pænt og hyggeligt hjem.

Og endelig var det blevet juleaften – sådan følte Jesper og Casper det i hvert fald. Vi skulle fejre juleaften alene og havde en dejlig aften.

Efter at bøfferne var spist kom Jesper med en sjov kommentar: ”Skal vi ikke bare danse om juletræet og pakke gaverne ud – inden vi spiser dessert”, men den gik ikke.

Jeg var meget spændt på min Risalamande, som jeg havde lavet om formiddagen – den var perfekt.

Vi fik danset lidt og derefter startede det store udpaknings ræs – en efter en blev gaverne pakket ud og der var generel stor glæde ved alle gaverne.

1. juledag kom Bent op til os. Han havde lovet Atchara at hjælpe med at skifte dæk på bilen. Samtidig skulle vi også prøve at få indstillet parabolen, så vi kunne tage de tyske programmer. Dette lykkedes ikke – vi kunne ikke finde satellitten – troede vi. Det viste sig senere at det var samleboksen ude ved parabolene der ikke kunne klare 3 hoveder. Sidst men ikke mindst fik vi sat den sidste lampe op.

2. juledag var vi hjemme hos mor og far, hvor Tanja og Richard også var ankommet. Vi havde en hyggelig eftermiddag med masser af god mad og drikke.

Om eftermiddagen fik vi sat fars julegave op – en elektronisk regnmåler. Efter en tidlig aftensmad kørte vi hjemad.

Til nytårsaften var vi nede hos Pia og Erik hvor vi havde en stille og rolig aften uden de store udskejelser. Omkring kl. 01.45 gik Erik og jeg også til ro – vi havde lige siddet og nyt en sidste godnat bajer.

Dermed var vi klar til 2006.

Året der gik

2005 var et år præget af mange store begivenheder – gode som dårlige.

Året startede med skiferie til Norge, og hvor vi alt i alt havde en god ferie. Men for vores vedkommende tror jeg det var sidste gang vi var med. Atchara og jeg syntes vi var for mange deltagere på for få kvadratmeter.

Efter skiferien startede jeg på en uddannelse i København og som betød mange dage hjemmefra og mange timers læsning, når jeg så var hjemme, men vi klarede den alle ved fælles hjælp.

Efter at Caspers fødselsdag var blevet holdt og endnu flere dage i København, var jeg med firmaet på en weekendtur til Berlin. En sjov og hyggelig tur.

Snart stod mors 60 års fødselsdag for døren og dette blev fejret på behørig vis. Atchara og jeg hyrede Gymnastikdamen Berta fra Herning og det var en kæmpe succes men også meget dyrt.

Sidst i maj skete det vi alle havde frygtet – Minna blev fyret – men denne firing skulle senere få meget store omkostninger for Byggeriets IT senere Bygteq it, både økonomisk men også medarbejdermæssigt. Aase, Oskar og jeg holdt "hemmelige" møder ude hos Minna, hvor vi afprøvede forskellige modeller for selv at starte op.

Sidst i juni var vi til Verners 70 års fødselsdag.

1. juli holdt vi den årlige garagefest på Fruerbyvej, selvom jeg mest af alt havde lyst til at aflyse på grund af meget høj feber.

Jeg havde igen fået en "skjult lungebetændelse", men som denne blev hurtigt overskygget af Jespers "Kawasaki" sygdom, og hvor Jesper var indlagt en lille uge på Herning Sygehus.

Den 16. juli var vi til Kirsten og Bjørns 60 års fødselsdage.

Sommerferien gik stille og roligt hvor vi kun foretog et absolut minimum. Vi besøgte også min moster og Ortwin i Tyskland.

Sidst i juli besluttede vi os for at sælge vores hus og samtidig var vi blevet varme på Solsikkevej 12. Vi havde første bud på huset og straks blev vores sat til salg, og kunne nu kun afvente.

Søndag den 14. august var der arrangeret familie kanotur dog minus mor og far, da de var på Bornholm. Kanoturen blev gjort til en årlig tradition, som Atchara og jeg stod for.

Den 19. august passede jeg børn i børnehaven sammen med andre forældre, da pædagogerne skulle have en uddannelsesdag. Denne begivenhed blev også gjort til en årlig tradition.

Igen i år havde vi arrangeret Høst og Kræmmermarked som blev afholdt den 2-3-4. september og som igen gav et pænt resultat – ca. 30.000 kr.

Fredag den 16. september lykkedes det så endeligt. Vi havde fået solgt og købt hus og skulle overtage huset på Solsikkevej den 15. november. Huset på Fruerbyvej skulle vi være ude af senest den 1. december.

Sidst i september fik vi besøg af Renu (Atchara's niece) og som skulle være i Danmark i 3 måneder sammen med Kurt. Det var hans fortjeneste at hun kom herop – både praktisk men så sandelig også økonomisk.

Torsdag den 29. september var der arrangeret Totalteater i børnehaven – eller rettere sagt i hallen, men det var børnehaven der stod for arrangementet. Vi fra forældrebestyrelsen havde lovet at opføre et eller andet – hvad - fandt vi først ud af om aftenen den 28. september.

Vi ville opføre "Klods Hans".

Hele aftenen var en kæmpe succes inkl. vores lille bidrag, og det medførte at jeg fik skrevet en lille artikel til aviserne.

I oktober og november måned begyndte vores tanker at kredse om den nye afdeling af Lundberg Data som Minna, Aase, Per og jeg ville være med til at starte op i Herning. Vi havde mange møder, og det endte selvfølgelig med vores opsigelser, hvilket skabte en del røre i andedammen.

Midt i november startede vi så på flytningen til Solsikkevej 12 og efter ca. 3 uger var vi ved at være på plads og vi havde fået skabt et kanon hjem – syntes vi selv.

Jeg fik efter min opsigelse en lang resterende kold periode i Bygteq it, som de dog til sidst gjorde mere human og menneskelig – men det vil være en periode der har sat sig fast og som jeg aldrig vil kunne komme til at glemme.

Sidst men ikke mindst fik vi i december bestilt vores kommende rejse til Thailand.

STATISTIK

Jeg har nu været i følgende lande og hovedstæder og fløjet med følgende flyselskaber:

Antal gange	Land	Hovedstad
6	Norge	Oslo
2	Holland	Amsterdam
3	Sverige	Stockholm
1	Belgien	
1	Finnland	Helsinki
?	Tyskland	Berlin
1	Sovjetunionen	Moskva
1	Polen	
1	Grækenland	Athen
1	DDR	
1	Cuba	Havanna
2	Østrig	
3	Frankrig	Paris
1	Italien	
1	Spanien	Madrid
1	Jamaica	
3	England	London
1	USA-Florida	
1	Skotland	Edinburgh
1	Burma	
1	Monaco	Monaco
1	Paraguay	
6	Thailand	Bangkok
1	Argentina	
1	Indien	New Delhi
1	Estland	
1	Filippinerne	Manila
1	Lettland	
1	Brasilien	Brasilia
1	Litauen	
1	Schweiz	
1	Laos	Vientiane
(1)	Cambodia (grænsen)	
1	Grønland	Nuuk
1	Island	Reykjavik
(1)	Kina (grænsen)	
1	Vietnam	Hanoi
1	Tjekkiet	Prag
38	Lande	22 hovedstæder

SAS
Mærsk
Cimbrer Air
Sterling
Thai Air
Britania Airlines
Varig
Aeroflot
Cubana Airlines
Fin Air
Lufthansa
British Airways Sunair
Air Greenland
Icelandair
KLM
China Air
Vietnam Airlines

og har sammenlagt ca. fløjet 213.693 km.

Destination	Land	Antal	Retur	Miles	1,852	Ialt	Total
					KM		
Billund-København		16	16	119	220,388	3526,21	7052,42
Århus-København		1		83,2	154,0864	154,09	154,09
Aalborg-Århus		1		64,8	120,0096	120,01	120,01
København-Aalborg		1		131,7	243,9084	243,91	243,91
Esbjerg-København		1	1	139,1	257,6132	257,61	515,23
Skydstrup-København		2	1	116,5	215,758	431,52	647,27
København-Sønderborg		1		109,5	202,794	202,79	202,79
Karup-København		17	17	126,8	234,8336	3992,17	7984,34
København-Rønne		10	10	84	155,568	1555,68	1555,68
København-Athen	Grækenland	1	1	1186	2196,472	4392,94	4392,94
Billund-Oslo	Norge	2	1	276,6	512,2632	1024,53	1536,79
Notodden-Billund	Norge	1		238,3	441,3316	441,33	441,33
København-Helsinki	Finland	1		504	933,408	933,41	933,41
Helsinki-Moskva	Rusland	1		622	1151,944	1151,94	1151,94
Kabarovsk-Leningrad	Rusland	1		3349	6202,348	6202,35	6202,35
Leningrad-København	Rusland	1		617	1142,684	1142,68	1142,68
København-Bangkok	Thailand	1		4862	9004,424	9004,42	9004,42
Bagkok-New Delhi	Indien	1		1582	2929,864	2929,86	2929,86
New-Delhi-London	England	1		3729	6906,108	6906,11	6906,11
London-København		1		545	1009,34	1009,34	1009,34
Billund-Gatwick	England	1	1	477	883,404	1766,81	1766,81
Gatwick-Orlando	USA	1		4321	8002,492	8002,49	8002,49
Orlando-Montego Bay	Jamaica	1		631	1168,612	1168,61	1168,61
Montego Bay-Havanna	Cuba	1	1	393	727,836	1455,67	1455,67
Montego Bay-Gatwick	England	1		4952	9171,104	9171,10	9171,10
København-Frankfurt	Tyskland	1	1	373	690,796	1381,59	1381,59
Frankfurt-Bangkok	Thailand	1	1	4957	9180,364	18360,73	18360,73
Bangkok-Manila	Philippinerne	1	1	1191	2205,732	4411,46	4411,46
Billund-Amsterdam	Holland	1	1	268	496,336	992,67	992,67
København-Amsterdam	Holland	1	1	348	644,496	1288,99	1288,99
Amsterdam-Bangkok	Thailand	1	1	5095	9435,94	18871,88	18871,88
Bangkok-Hanoi	Vietnam	1	1	549	1016,748	2033,50	2033,50
Billund-Frankfurt	Tyskland	1	1	366	677,832	1355,66	1355,66
Frankfurt-Bangkok	Thailand	1	1	4957	9180,364	18360,73	18360,73
København-Gatwick	England	1	1	545	1009,34	2018,68	2018,68
Gatwick-Sao Paulo	Brasilien	1	1	5128	9497,056	18994,11	18994,11
Sao Paulo-Rio		1	1	186	344,472	688,94	688,94
Rio-Sao Paulo		1		186	344,472	344,47	344,47
Sao Paulo-Foz Do Iguacu		1	1	457	846,364	1692,73	1692,73
Sao Paulo-Manaus		1		1476	2733,552	2733,55	2733,55
Manaus-Brasilia		1		1054	1952,008	1952,01	1952,01
Brasilia-Salvador		1		604	1118,608	1118,61	1118,61
Salvador-Rio		1		665	1231,58	1231,58	1231,58
København-Sdr. Strømfjord	Grønland	1	1	1851	3428,052	6856,10	6856,10
Sdr. Strømfjord-Nuuk		1	1	171	316,692	633,38	633,38
København-Rekjavik	Island	1	1	1173	2172,396	4344,792	4344,79
København-Prag	Tjekkiet	1	1	357	661,164	1322,328	1322,33
København-Bangkok	Thailand	3	3	4862	9004,424	27013,27	27013,27
Billund - Amsterdam		1	1				
Amsterdam-Bangkok	Thailand	1	1				
Bangkok - Kathmandu	Nepal	1	1				
Lhasa - Kathmandu		1					

213693,39